

Faktatexter till bilder från Tommy Nilssons bok "Förr och nu i Ronneby kommun", årgång 2012. Efter åratalet 2012, anges bildnummer, därefter sidan (sidorna) i boken, som bilden finns på.

2012-1-s 3: Fyra herrar från Millegarne. Tre av dem bodde året runt i Millegarne vid havet sydost om Ronneby. Den fjärde, Allan Magnusson – sittande längst till vänster – hade sommarställe i Millegarne. Till höger om Allan sitter vid bron i Millegarne Kjell Thörngren, Bosse Pålsson och Vallentin "Valle" Andreasson (1927-2017), alla välkända profiler för många av de boende i Ronneby kommun. Augusti 2009.

2012-2-s 6: Smean var ett av kommunens många företag. 2001 startade Daniel Eliasson företaget Smean AB i Kullåkra. 2012 var Smean AB ett företag med åtta anställda och en bred verksamhet med allt från markarbeten, fastighetsskötsel, smidesarbete till bilverkstad. Vid ett arbete i Bräkne-Hoby, ser vi från vänster Göran Welin, Daniel Eliasson, Pär Bohman och Timmie Olofsson, halva arbetsstyrkan på Smean AB. Juni 2012.

2012-3-s 7: Bengt tog vid efter pappa Sven. 26 år gammal tog Bengt Gustavsson (1928-1984) över Gustafssons Foto i Ronneby när hans far Sven gick bort 1954. Under 30 år drev sedan Bengt fotoaffär, samtidigt som han var en flitigt anlita fotograf av både privatpersoner och företag. Han var mycket i farten som industrifotograf och vykortsföretag, men fotograferade också en hel del på skolor. Foto: Gustafssons Foto. 1980-talet.

2012-4- s 8: Lantbrukarsonen som blev en känd fotograf. Att Sven Gustafsson (1893-1954) skulle bli fotograf, var ingen självklarhet. Uppväxt i ett lantbrukarhem i Eringsboda, kunde yrkesvalet blivit att annat. I sin fotoateljé på Kungsgatan 40 i Ronneby, var han verksam i över 30 år fram till sin död 1954. Men Sven var även aktiv som skolfotograf, industrifotograf och pressfotograf åt Blekinge Läns Tidning. Foto: Gustafssons Foto. Bilden lånad av Kerstin Strömer, dotter till Sven Gustafsson. 1950-talet.

2012-5-s 9: Från Fridhems gård till kårhus och nu café. När BTH, Blekinge tekniska Högskola, flyttade från Ronneby till Karlskrona 2010, bytte skolans tidigare kårhus vid Fridhems gård skepnad. Våren 2011 öppnade här Anna-Lena Mattsson och Angelica Ragnar Café Mandeltårtan, ett ställe som snabbt blev mycket populärt, både hos Ronnebyborna och turister. Augusti 2011.

2012-6- s 10: Tre Skogsvandrare på 75-årsjubileum. I augusti 2009 firade Skogsvandrarna sitt 75-årsjubileum vid klubbstugan nära Sänksjön norr om Kallinge. Dagen till ära plockades då det första klubbemblemet från 1934 fram. Tre personer som alla tävlat för Skogsvandrarna och haft olika roller i föreningens historia, står här framför stugan vid Sänksjön och visar upp klubbemblemet. Från vänster Mats Harrysson, Björn Gustavsson och Bengt Mauritzson. Augusti 2009.

2012-7-s 12: Sista yrkesfiskarna i Ronneby kommun. Bengt Thomasson, Martin Karlsson och Bengt Larsson tillhörde en yrkeskategori, som det en gång funnits många av i Ronneby kommun, men som det nu bara fanns tre kvar av i hela kommunen. Vid Ronnebyåns mynning i Ronnebyhamn hade de sina båtar liggande när de inte var ute på havet och fiskade. September 2009.

2012-8-s 12: Man med många åsikter i fiskerifrågor. 49-åriga Bengt Larsson från Ronneby, startade eget som yrkesfiskare 1990 efter att haft fisket som en bisyssla tidigare. Bengt var mycket engagerad i allt som rörde yrkesfiskarnas arbetsvillkor, och själv väldigt noga med att bedriva sitt fiske på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt, så att Östersjöns fiskbestånd inte skulle skattas för hårt. September 2009.

2012-9-s 13: Ung fiskare från Skönevik. Äldst av Ronnebys tre kvarvarande yrkesfiskare, var 62-åriga Bengt Thomasson från Ronneby. Redan som 14-åring började Bengt fiska på hemön Hanö 1961.

Martin Karlsson från Skönevik var bara 19 år gammal när han skaffade sin båt Ekö år 1996. Trots korkade regler, fanns det ännu en skön frihetskänsla i yrkesfiskarens liv, menade Martin. September 2009.

2012-10-s 13: Tre generationer bussförare från Sköneviks Buss. I september 1946 startade då 24-åriga Ebbe Abrahamsson (1922-2012) från Skönevik sin taxirörelse. Med åren hade företaget vuxit, och nu var det Ebbes son Lennart som drev företaget. Förutom skolskjutsar även busstrafik både inom och utom Sverige. Även Lennarts son Ola körde buss i företaget, som hade sitt kontor i Ronnebyhamn. September 2009.

2012-11-s 14-15: Elever och lärare på skolan i Saxemara. Beläget på Skärgårdsvägen 4 och granne med kyrkan i Saxemara, låg skolan i Saxemara, en så kallad F-6-skola med förskola, fritidshem och elever från årskurs 1 till 6. Totalt fanns på skolan 90 elever och 15 anställda i personalen. Skolans elever kom huvudsakligen från Saxemara, Ronnebyhamn, Ekenäs och Risanäs. På bilden några av eleverna och personalen på skolan. Oktober 2009.

2012-12-s 16: Brukshundsklubb med 400 medlemmar. År 1947 bildades Ronneby Brukshundsklubb, en av Svenska Brukshundklubbens 290 lokala föreningar i landet. Drygt 400 medlemmar fanns med i klubben, vars klubbstuga låg i Röde Mosse tre kilometer sydväst om Ronneby. Framför klubbstugan en tisdagskväll i slutet av augusti, ses här några av klubbens medlemmar med hundar. Augusti 2009.

2012-13-s 13: OBS! Ska vara sidan 16, fel sidnummer på CD-skivan! Monica, Kalle, Inga och Zapp. Inom Ronneby Brukshundsklubb fanns en mycket bred verksamhet, både för den allmänt hundintresserade och för den som ville ägna sig åt tävlingsverksamhet. Monica Jönsson med Kalle, en australisk kelpie, och Inga Åström med lagotten Zapp, var några som trivdes på hundklubben i Röde Mosse söder om Ronneby. Augusti 2009.

2012-14-s 17: Sista dagen för Swedbank i Bräkne-Hoby. Fredagen den 28 mars 2008 blev en dag som många i Bräkne-Hoby aldrig glömmer. Det var dagen när Swedbank stängde sitt kontor i Bräkne-Hoby. Jessica Gustavsson, Annica Westerlund och Mats Henriksson på banken, skulle nu tillsammans med sina kollegor i Bräkne-Hoby få möjlighet till fortsatt arbete på Swedbanks kontor i Ronneby. Mars 2008.

2012-15-s 18-19: Sista dagen på högstadiet i Bräkne-Hoby. Att mista sin enda kvarvarande bank på orten, var ett hårt slag för befolkningen i Bräkne-Hoby. Ett om möjligt ännu värre dråpslag, var beskedet om att högstadiet i Bräkne-Hoby skulle avvecklas. På bilden har 45 elever i årskurs 9 på Hobyskolan samlats för att ta ett sista farväl av sin högstadieskola den 11 juni 2009. Blivande högstadieelever från Bräknebygden, skulle framöver bli resande elever till Ronneby eller Kallinge. Juni 2009.

2012-16-s 20: Ett känslösamt farväl till sin skola och arbetskamraterna. En skolavslutning är alltid förenad med känslor. I vanliga fall träffar dock lärarna sina elever och kollegor igen till hösten. Men när Hobyskolan hade sin avslutning torsdagen den 11 juni 2009, visste flera lärare och övrig personal på bilden här, att de inte skulle återkomma till sin skola när höstterminen började. Juni 2009.

2012-17-s 20: Musikmarsch genom Bräkne-Hoby. För att manifesteras den sista dagen för högstadiet på Hobyskolan, samlades elever och lärare till en lång marsch genom centrala Bräkne-Hoby, där musikaliska elever och lärare gick i täten till medryckande musik. På bilden går man på Häradsvägen ned mot Linjevägen, för att sedan fortsätta längs Parkvägen tillbaka mot skolan. Juni 2009.

2012-18-s 21: Hobyskolans fyror med lärare. Även om nedläggningen av högstadiet på Hobyskolan nu var ett faktum, fortsatte skolan som en så kallad F-6-skola med elever från förskolan upp till årskurs

6. En stor del av nyblivna fjärdeklassare på Hobyskolan har här samlats med sina lärare Lena Frid, Anna-Karin Janérus och Eva Roslund några dagar efter att höstterminen startat. Augusti 2009.

2012-19-s 21: Gunilla med elever i femman. Från cirka 400 elever under vårterminen 2009, hade Hobyskolan nästan halverats till höstterminen 2009 då 225 elever fanns på skolan. Under samma tid minskade antalet lärare från 30 till 18. En av lärarna var Gunilla Svensson, här stående bakom några av eleverna i femman i ett av skolans klassrum. Augusti 2009.

2012-20-s 22: Snart slut för tidningsredaktion i Bräkne-Hoby. I drygt ett decennium hade paret Mari-Louise och Håkan Svensson haft sin arbetsplats på tidningen Blekinge-Posten i Bräkne-Hoby. Fyra månader till skulle de vara kvar här innan Blekinge-Posten flyttade redaktionen till Karlskrona, efter att ha funnits i Bräkne-Hoby under 35 års tid. Augusti 2009.

2012-21-s 22: Chefredaktör på Blekinge-Posten sedan 1987. Utanför Blekinge-Postens kontor på Häradsvägen 13 i Bräkne-Hoby, stod tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare Thomas Pettersson med det senaste numret av Blekinge-Posten, en tidning grundad 1945. Med undantag av fyra år på Radio Blekinge i mitten av 1990-talet, hade Thomas varit chefredaktör här sedan 1987. Augusti 2009.

2012-22-s 23: Pizzerian vid torget i Bräkne-Hoby. Sedan år 2001 hade 49-åriga Mikail Demivok varit ägare till Hoby Pizzeria vid torget i Bräkne-Hoby. Mikail hade jobbat i branschen på andra ställen i Sverige i omkring 30 års tid. Nu bodde han på övervåningen till sin pizzeria i centrala Bräkne-Hoby. Augusti 2009.

2012-23-s 23: Kiosk och närbutik med centralt läge. Ett idealläge för en kiosk och närbutik. Visst låg den centralt mitt emot järnvägsstationen, Klas Blomkvists butik på Bräknevägen 17 i Bräkne-Hoby. Klas står här framför sitt företag, en kombination av kiosk, närbutik, café och spelställe. Sedan han tog över rörelsen den 1 januari 2007, hade Klas ändrat en del på utbudet i sortimentet. September 2009.

2012-24-s 24: Banken i Bräkne-Hoby som blev bygdens bibliotek. I en både gammal och vacker byggnad på Häradsvägen 1, låg biblioteket i Bräkne-Hoby. Innan biblioteksverksamhet fanns i dessa lokaler, var det en bank här. Framför biblioteket syns bibliotekarie Liselott Mathisson, som sedan 2001 arbetade på flera av biblioteken i Ronneby kommun. Augusti 2009.

2012-25-s 24: Arkivet som bevarade blekingskt föreningsliv åt framtiden. I lokaler intill Tingsgården i Bräkne-Hoby, fanns Blekingearkivet inrymt. Bildat 1982 som Folkrörelsearkivet i Blekinge, ändrades namnet till Blekingearkivet år 2003. Blekingearkivet förvaltar enskilda arkiv i Blekinge län, mest från föreningar och företag. Här arbetade Berith Andersson, Jutta Schwander, Per Frödholm och Per Lundin. Oktober 2009.

2012-26-s 25: Folkhögskolans elever får undervisning på Vingagården. På Vingagården i Hjärmsa fem kilometer nordväst om Bräkne-Hoby, drev Maritha och Sigurd Erlandsson företaget Vingagården Blommor & Grönt. Maritha – stående som trea från vänster på bilden – undervisade också emellanåt. Här med elever från Blekinge Läns Folkhögskola, där de gick en linje för kost och hälsa. Augusti 2009.

2012-27-s 25: Med rätta känslan för blommor och odling. Under sensommaren och tidiga hösten, hade Maritha Erlandsson som mest att göra med alla kunder, som besökte henne och Sigurds gård nordväst om Bräkne-Hoby, där det var självplockning och försäljning. Eterneller, snittblommor, potatis, kålrötter, morötter, gurka, dill, lök, pumpor och mycket annat fanns att välja på här. Augusti 2009.

2012-28-s 26: By med egen vårdcentral. Inte alla byar av Bräkne-Hobys storlek har tillgång till en vårdcentral. På Parkvägen 4 fanns Bräkne-Hoby vårdcentral. Förutom läkare, sköterskor och sjukgymnast, fanns här även en distriktsköterska. Några av de anställda var Britt-Marie Johansson (1952-2010), Winnie Lindholm, Alf Henriksson, Susanne Fridolfsson, Kristina Wolgast och Britt-Marie Martinsson. Oktober 2009.

2012-29-s 26: Folk tandvården på Parkvägen 4. I samma lokaler som vårdcentralen på Parkvägen 4, fanns också Folk tandvården i Bräkne-Hoby. Precis som vårdcentralen öppen fem dagar i veckan. Några av de som jobbade på Folk tandvården i Bräkne-Hoby, var Ann-Kristin Olsson, Inger Palmberg, Marielle Lund och Britt-Marie Johansson (1952-2010), som arbetade både här och på vårdcentralen. Oktober 2009.

2012-30-s 27: Grabbarna på sågen i Bräkne-Hoby. Bröderna Gay, Kent och Leif Abrahamsson var ägare till Hobysågen AB. Företagets specialitet var grova stockar, som ingen annan klarade av att såga. Från vänster står Gay Abrahamsson, Kjell Danielsen, Leif Abrahamsson, Mats Johansson, Kent Abrahamsson, Mattias Abrahamsson och Patrik Abrahamsson. September 2010.

2012-31-s 27: Janni och Kasper informerade turisterna i Bräknebygden. Vid entrén till bygdens största affär ICA Nära Lanthallen, startade sommaren 2009 en turistinformation, där utifrån kommande turister kunde få hjälp med information i allt som röde Bräknebygden. Janni Håkansson och Kasper Wahnström var två skolungdomar som fick sommarjobb på turistinformationen. Augusti 2009.

2012-32-s 28: På Lanthallen dagen innan midsommarafton. Torsdagen den 21 juni 2012, dagen innan midsommarafton och en av årets mest intensiva dagar om man jobbar i en livsmedelsbutik. På ICA Nära Lanthallen i Bräkne-Hoby var det full rusch med varubilar som körde fram till lastbryggan för att leverera varor av alla de slag. Sill, nypotatis och jordgubbar var det strykande åtgång på, berättade Erik Ohlsson, Annika Johansson och Lena Olsson, här framför Lanthallens lastbrygga. Juni 2012.

2012-33-s 29: Hos Maria på Litet Strå. På adressen Gamla Häradsvägen 2 i centrala Bräkne-Hoby, öppnade Maria Hansson företaget Litet Strå i augusti 2004, efter att tidigare haft Litet Strå i Lilla Silpinge och Stora Silpinge. Maria drev en bred verksamhet med quiltbutik, galleri, kurser, utställningar, inredning i modern skandinavisk design och webbutik. Augusti 2009.

2012-34-s 29: Lina var ägare till Hoby-Salongen. Granne med Elisabeth "Bettan" Cederbergs legendariska gatukök Hoby-Grillen, låg på Bräknevägen 25 Hoby-Salongen. När Solveig Oskarsson gick i pension 2009, tog Lina Knutsson över Solveigs salong, som hon drev ihop med Cecilia Andersson som delägare. Lina, här utanför salongen, hade tidigare arbetat som frisör i Ronneby. Augusti 2009.

2012-35-s 30-31: Boende och personal vid entrén till Backen. När Backens servicehus byggdes i Backaryd 1983, skilde det sig på många områden från den tidens traditionella äldreboenden. Här fick de äldre möjlighet till boende i 27 stycken tvårumslägenheter i en grön och lummig miljö i ett lugnt område av centrala Backaryd. Här ser vi några av Backens boende tillsammans med personal på servicehuset. September 2009.

2012-36-s 32: Stig presenterade nya Backarydboken för Dagmar. På den traditionella julmarknaden i Reginalokalen i Backaryd, första lördagen i december, fanns det mycket att titta på. Till exempel den nya Backarydboken 2008. Här presenterad av Stig Olsson (1938-2013) från Backaryd-Öljeholt socknars hembygdsförening. 90-åriga Dagmar Carlsson (1918-2015) var nyfiken på boken. December 2008.

2012-37-s 32: Juniorknuttar glädde publiken i Reginalokalen. När Backaryds Samhällsförening bjöd in till avslutning med julfest i Reginalokalen i Backaryd för sina trogna medlemmar och för alla som var engagerade i Nattvakten, bjöds det också på underhållning. Till exempel av dessa unga killar, som med glimten i ögat framförde "knutterock" av Kennet & The Knutters. December 2008.

2012-38-s 33: Rödvit stuga för Backaryds pensionärer. En av Ronneby kommuns pensionärsföreningar var PRO Backaryd. Föreningen bildades i mars 1980 och hade första året 47 medlemmar, en siffra som växt till 108 stycken år 2009. I den så kallade PRO-stuan, mitt emot Backaryds kyrka, samlades PRO-medlemmarna i Backaryd till medlemsmöten, studiecirkel och andra aktiviteter. September 2009.

2012-39-s 33: Pensionärer som dokumenterade hembygden. PRO-stuan hade en gång varit kommunhus, använts för undervisning, men också fungerat som gudstjänstlokal. År 2001 köpte PRO Backaryd byggnaden av Sionförsamlingen i Ronneby. Några av de som samlades här för dokumentation, var Ingeborg Persson, Gerd Norrman, Jan Johannesson, Lars Ohlsson och Jan-Erik Ronneback. September 2009.

2012-40-s 34: Två av förgrundsfigurerna bakom vårmaknaden i Backaryd. En av många efterlängtat marknad, är vårmaknaden i Backaryd, förtjänstfullt arrangerad av Backaryds Samhällsförening. Med start 1980 hade vårmaknaden alltid hållits sista lördagen i maj. Två välkända profiler från bygden som under många år engagerat sig väldeliga i både marknad och annat i Backaryd, var Gösta Hedlund till vänster och Jan-Erik Ronneback stående längst till höger på bilden. Maj 2009.

2012-41-s 35: Magnifik veteranbil av årgång 1931. Ett återkommande tema på senare års vårmaknader i Backaryd, var utställning av veteranbilar. Bland alla pärlorna här, väckte Dennis Jönsson från Bräkne-Hoby stor beundran med sin mycket välvärdade engelska bil, en Willys Overlord nyinköpt i Danmark, som rullat många mil under sina 78 år på vägarna. Maj 2009.

2012-42-s 35: Lars-Göran från Ettebro med sin 51 år gamla Opel Rekord. Inte lika gammal som de äldsta veteranbilarna, men ändå med 51år på nacken. Lars-Göran Gustavssons Opel Rekord av årgång 1958, kände många av de äldre besökarna på Backaryd Marknad igen. Detta var Sveriges mest sålda personbil år 1959. Lars-Göran från Ettebro köpte sin Opel Rekord 2006. Maj 2009.

2012-43-s 36: Sex av Syskonen Berggren. I Övre Ettebro mellan Backaryd och Møljerud växte de upp, syskonen Berggren, kända bland annat för sin förmåga att arbeta både hårt och länge. Från vänster Lennart Berggren, Göte Berggren, Gunnel Borg, Stig Berggren (1925-2014), Siv Sjökvist och Torsten Berggren (1923-2012). System Asta Nilsson är inte med på denna bild. Augusti 2009.

2012-44-s 36: Skogskarlen som blev uppfinnare. 14 år gammal började Lennart Berggren att arbeta som dräng i Gunnerskulla med en månadslön på 50 kronor. Från sitt arbete i skogen, började Lennart göra uppfinningar, som underlättade skogsarbetarens slit. De senaste 30 åren hade Lennart arbetat med att utveckla hjälpmedel för skogligt arbete, exempelvis "Skogskompis", som han håller i handen. Augusti 2009.

2012-45-s 37: Fynd på loppmaknaden i Møljerud. Som son till Lennart Berggren, hade Yngve Berggren växt upp med arbete i skogen, och var nu en driven entreprenör med företaget Berggrens Jord- och Skogsbruk. Men Yngve var även ordförande i Møljeruds Hembygdsförening, och en av dem som var med och ordnade föreningens årliga loppmarknad vid hembygdsgården i Møljerud. Augusti 2009.

2012-46-s 37: Loppmarknad kombinerad med hembygdsdag. Även om den populära festplatsen som förr lockade mycket folk till Møljerud inte längre fanns kvar, var hembygdsgården i Møljerud en ofta

nyttjad lokal till möten, fester, teater, musikunderhållning med mera. Men även den årligen återkommande loppmarknaden drog många besökare. Augusti 2009.

2012-47-s 38: Försäljning av hjortprodukter från Möljeryd. Några av bygdens egna småföretagare fanns på plats i Möljeryd under hembygdsdagen med loppmarknad. Till exempel Hans-Åke och Maj-Lis Johansson på Norregården i Möljeryd. Före detta polisen Hans-Åke hade sadlat om och hade nu hjorthägn, viltslakteri och gårdsbutik med försäljning av hjortprodukter. Augusti 2009.

2012-48-s 38: Åkarveteran med gamla lastbilar. Strax intill hembygdsgården i Möljeryd bodde Gunnar Olofsson (1930-2013). En riktig arbetsmyra, men också en man som visste det mesta om motorer och gamla bilar. Chevroleten bakom Gunnar av årsmodell 1939, köpte han som 19-åring 1949. Då körde han mjölken i Ettebro med omnejd. Drygt ett tiotal bilar hade Gunnar i sin ägo. Augusti 2009.

2012-49-s 39: På lajv i Lockansmåla. Vid Horsasjön och Lockansmåla norr om Möljeryd började i slutet av 1990-talet föreningen Ronneby Lajvsällskap (RLS) bedriva så kallade lajv, det vill säga levande rollspel där man förflyttar sig i tiden, oftast bakåt, och får vara med om spännande äventyr. På bilden några av deltagarna i ett lajv våren 2009. Maj 2009.

2012-50-s 39: Liten flicka bland hemska figurer. RLS-lajvet Etridia 2009 lockade 200 deltagare från hela Sverige till ett fyra dagar långt läger i Lockansmåla i maj 2009. Här har en liten flicka råkat ut för några riktigt ruskiga figurer. I ett lajv är dramatiken stor, ond och bråd död lurar hela tiden på deltagarna, som säkert är glada att lajvet inte är på riktigt. Maj 2009.

2012-51-s 40: Trio Möllerström som trivdes vid Horsasjön. Framför ett av husen i medeltidsbyn vid Horsasjön, står längst till höger projektledaren för Horsahallens Gille - bildat som ideell förening 2005 – Lina Möllerström med mamma Ann och brodern Terje intill sig. Lina, med bakgrund som narurgeograf, hade under flera år verkat som projektledare för Projekt Levande Historia, där skolor, företag och organisationer blev involverade i projektet. Maj 2009.

2012-52-s 41: Markägare, medeltidsarkeolog och ordförande i Horsahallens Gille. Hela familjen Möllerström från Lockansmåla var djupt engagerade i både lajv och allt annat som hände i den natursköna omgivningen vid medeltidsbyn nära Horsasjön. Inte minst Torkel Möllerström, make till Ann och pappa till Lina och Torkel Möllerström. Torkel var utbildad medeltidsarkeolog, ägare till marken här, och även ordförande i Horsahallens Gille. Maj 2009.

2012-53-s 42: Ett roligt sätt att lära sig om historia. Två unga tjejer med svärd att fajtas med. Anhöriga till de 200 deltagarna på RLS-lägre Etridia 2009 kunde dock vara helt lugna, då både svärderna och andra stridsredskap var på låtsas och skadade inte någon. Genom lajven här i Lockansmåla norr om Möljeryd, fick deltagarna en god inblick i historiska händelser, och hur människor levde förr i tiden. Maj 2009.

2012-54-s 43: Hos Hügard på Hallabro-Macken. Historia skrivs varje dag, förändringar kommer fortare än vi någonsin kan ana. Men hösten 2009 var det Hans-Peter Hügard (1954-2010) – till vänster på bilden med sin medhjälpare Linus Nilsson intill sig – som drev Hallabro-Macken med tillhörande verkstad i Hallabro. September 2009.

2012-55-s 43: Tjejerna i kiosken på macken i Hallabro 1989. Exakt 20 år tidigare än bilden på Hallabro-Macken 2009, var det två andra ägare som drev Hallabro-Mackens kiosk. Maria Fekete och Ingela Johansson, tyckte att läget vid riksväg 30 – i dag väg 27 – mot Växjö var bra. Många stannade till för att handla, men också för att tanka, bensinen kostade endast 4.30 kronor litern. September 1989.

2012-56-s 44: Ronnebypolitiker med jobb på DN Bilradio. I kommunfullmäktige i Ronneby representerade han moderaterna. Men sitt dagliga arbete hade annars Anders Lund på DN Bilradio, beläget på Stationsvägen 1 i Hallabro. Ägare till DN Bilradio var Daniel Nidler, som tog över lokalerna 1998. Tidigare fanns livsmedelsbutiken ICA Pärlan här. September 2009.

2012-57-s 44: Samma lokaler 20 år tillbaka i tiden. I vårt moderna samhälle med ständiga förändringar, är det lätt att glömma bort hur det såg ut för 20 år sedan. I lokalerna där nu DN Bilradio låg, fanns då livsmedelsbutiken ICA Pärlan. Paret Ronny och Karin Lindquist – som tidigare jobbade på Domus i Ronneby – står här framför sin butik, där man även kunde tanka bensin av märket Tapp. September 1989.

2012-58-s 45: Lärarna på skolan i Hallabro. I drygt 50 år hade den nuvarande skolan i Hallabro funnits. Framför sin skola står här några av dem som jobbade på Hallabroskolan. Från vänster Anders Henriksson, Ann-Christine Nilsson, Maria Lindgren, Birgitta Ahlstedt, Elisabeth Petersson, Katarina Mellgren och Ann-Helene Persson. September 2009.

2012-59-s 45: På skolgården i Hallabro. Med omkring 900 invånare, var Hallabro, liggande 24 kilometer norr om Ronneby, ett tillräckligt stort samhälle för att ha en egen skola. På Hallabroskolan fanns ett 50-tal elever från förskolan upp till årskurs 6, och ett tiotal anställda. Barnen här på bilden hade en rymlig skolgård att leka på, men såg fram emot att få en ny gymnastiksal på skolan. September 2009.

2012-60-s 46: Hallabroprofil som gärna debatterade, men även cyklade. Författare och debattör, under många år mentalskötare, men också en flitig cykelmotionär. Ja, Pär Eliasson från Hallabro var en mångkunnig herre, som hunnit med mycket här i livet. Född 1937 och uppväxt på ön Saltärna i Ronnebyskärgården, kom här snart 72-årige Pär på cykel för ett besök på hembygdsgården Vannslätten i Hallabro. Augusti 2009.

2012-61-s 47: Till biblioteket och distriktssköterskan på samma gång. Dagens Dubbel är en spelform när det gäller spel på hästar. Men invånarna i Hallabro kunde tala om Dagens Dubbel i en annan bemärkelse. Här kunde man nämligen gå till biblioteket och distriktssköterskan samtidigt i det gula huset bakom bibliotekarie Carl Gustaf Hansson och låntagaren Annika Brånemark, Öljuhult. September 2009.

2012-62-s 47: Bygdens fotbollslag på bortaplan. Efter att Belganets IF grundat 1936 och Hallabro FF grundat 1947 gick samman 1970, bildades Belganet-Hallabro IF. Laget spelade i division 6 Blekinge, och hade Björkvallen som hemmaplan. Men lagbildningen på 2009 års lag här, är tagen på Åsavallen i Listerby innan mötet med Listerby IK. Augusti 2009.

2012-63-s 48-49: Vid hembygdsgården Vannslätten. Backaryd-Öljuhults socknars hembygdsförening hade sin samlingspunkt på hembygdsgården Vannslätten i Hallabro. Hembygdsföreningen svarade för skötsel och tillsyn av Vannslätten, och såg till att allmänheten fick tillfälle att besöka egendomen. Några av de aktiva i hembygdsföreningen, var från vänster Sylvia Byback, Ing-Mari Mattsson, Kerstin Andersson, Gösta Hedlund och Stig Olsson (1938-2013). Augusti 2009.

2012-64-s 50: En av hembygdsföreningens eldsjälar. Hans Westerholm från Backaryd var en av eldsjälarna i Backaryd-Öljuhults socknars hembygdsförening. Så fint som det såg ut 2009, var det inte när Hans och övriga i hembygdsföreningen på 1990-talet lade ned mycket arbete på att rusta upp Harry Håkanssons gård i Hallabro. Men ett idogt arbete ledde fram till att Vannslätten kunde invigas som hembygdsgård år 2001, till stor glädje för befolkningen i Ronneby kommuns norra delar. Augusti 2009.

2012-65-s 51: Populära tidningar vi läste förr. Medelålders och äldre besökare på hembygdsgården Vannslätten, blev inte bara påmind om äldre bruksföremål. Där fanns också ett annorlunda blickfång, en stor samling tidningar och tidskrifter från Hallabrobon Stig Lindahls samling. Tidningar som var populära på 1940- och 1950-talen, men nu inte fanns kvar, eller hade ändrat innehåll totalt. Augusti 2009.

2012-66-s 51: Paret Mattsson skötte Vannslättens vackra trädgård. Till Vannslätten hörde också en vacker trädgård, med stor omsorg skött av paret Harry och Ing-Mari Mattsson, två av hembygdsföreningens initiativrika medlemmar. I bakgrunden syns boningshuset byggt i timmer i början av 1800-talet, och fortfarande en stilig byggnad för att vara 200 år gammal. Augusti 2009.

2012-67-s 52: Tommy från Tages tar ton i Hallagården. Snart 65 år gammal och folkpensionär, var fortfarande popgruppen Tages sångare Tommy Blom i gång som artist. När Tommy ihop med övriga i The Cadillac Band lördagen den 12 november 2011 kom till Hallagården i Hallabro, sjöng han bland annat "Sleep little girl", som Tages låg etta med på Tio i Topp 47 år tidigare. 130 personer i publiken jublade när Tommy tog ton i Hallagården. November 2011.

2012-68-s 53: Musiklegendaren från Memphis. Med i The Cadillac Band fanns B B Cunningham Jr (1941-2012). En man från Memphis, USA, som både var sångare, musiker, låtskrivare och producent, men mest känd som basist till Jerry Lee Lewis. Med sitt eget sätt att sjunga och spela, sin klädsel och den karakteristiska kepsen, blev B B Cunningham Jr en riktig publikfavorit. Tyvärr blev denne musiklegendar mördad i Memphis i oktober 2012. November 2011.

2012-69-s 54: 77-åring med glöden kvar. Naturligtvis sjöng han "Buona sera" denna magiska kväll i Hallabro, 77-åriga Karl Gerhard Lundkvist, mer bekant under artistnamnet Little Gerhard. 1958 blev han korad till både "Sveriges rockkung" och "Nordens rockkung". Under hela sin långa karriär, hade Little Gerhard varit både sångare, kompositör och låtskrivare. Några ålderskrämpor märktes inte när han rockade loss på scenen. November 2011.

2012-70-s 55: Hullabaloo på Hallagården i Hallabro. Det engelska ordet hullabaloo, kan väl närmast översättas till ungefär stökig och högljudd på svenska. Och visst var det hullabaloo i Hallagården denna novemberkväll. I flera timmar rockades det loss ordentligt med gamla godingar från förr. Här en vy mot scenen när Little Gerhard går loss med "Den siste mohikanen". November 2011.

2012-71-s 55: Rockkungen i Ronneby Folkets Hus för drygt 50 år sedan. Många i publiken på Hallagården var nu pensionärer. Men några av den kom fortfarande ihåg när de sett Little Gerhard uppträda som rockkung för drygt 50 år sedan. Kanske såg det då ut som på denna bild – lånad av Sydöstran Ronneby, fotograf okänd – när Little Gerhard kom till Ronneby Folkets Hus och uppträdde där. 1959, 1960 eller 1961.

2012-72-s 56: Matpaus i källaren på Hallagården. En helkväll med rockmusik, kräver både mat och dryck. Paus i Hallagårdens källare – utan vare sig champagne eller rysk kaviar, men med stämningen på topp – blev det för B B Cunningham Jr (1941-2012), Little Gerhard, Gert Lengstrand, Ida Kjellberg, Jonas Stoltz, Tommy Blom (1947-2014), Jimmy Svensson, Ulf Nilsson, Börje Hallberg, Alicia Helgesson och Lasse Hanzén. November 2011.

2012-73-s 56: Gänget bakom en lyckad kväll. Att ordna en rockkväll är förknippat med många saker om allt ska klaffa på ett bra sätt. En del av gänget bakom det lyckade arrangemanget, var stående från vänster: Sven Hugdahl, Adam Elheim, Jonas Granberg, Annelie Johansson och Ann Jensen. Knästående från vänster: Hanne Granberg, Carola Granberg, Annelie Ohlsson och Ulrika Olsson. November 2011.



2012-74-s 57: Blekinges nya landshövding Berit på besök i Belganet. En dryg månad efter att hon blivit ny landshövding i Blekinge efter Gunvor Engström, kom Berit Andnor Bylund på besök i Belganet. Här invigningstalar hon utanför Sjöholms Snickeri i samband med det årliga Öppet Hus och företagsmässan i Belganet, som alltid den tredje lördagen i november. November 2011.

2012-75-s 57: Karin och Hartvig från Halahult, två av hantverkarna på Bräknegården. Arrangörer av Öppet Hus i Belganet var Belganets Samhällsförening, bygdens företagare och Blomstrande Bygden. Bland många hantverkare på Bräknegården, fanns Karin och Hartvig Ahlstedt från Halahult, som sålde hantverk och broderier, samt fågelholkar tillverkade av makarna Ahlstedts son. November 2011.

2012-76-s 58: Ingrid och Torsten, två välkända profiler från Belganet. Alla i Belganet kände Ingrid och Torsten Berg (1928-2017). 82-åriga Ingrid hade varit lärare i Belganet under många år, medan 83-åriga Torsten verkat som pastor i Svenska Missionsförbundet, och fortfarande var föreståndare för Belganets Missionsförsamling. På Öppet Hus i Bräknegården sålde Ingrid och Torsten bröd och kakor, där intäkterna gick till behövande människor i andra länder. November 2011.

2012-77-s 59: Gänget som gräddade goda våfflor. Att anordna Öppet Hus i Belganet år efter år och ta emot tusentals besökare, kräver både en god organisation och ett stort antal människor, som på ideell basis engagerar sig helhjärtat. Christer Karlsson, Ing-Marie Henriksson, Ingrid Alm och Stefan Österhof från Belganets Samhällsförening gräddade våfflor åt alla hungriga besökare. November 2011.

2012-78-s 59: Nöjda nunor på Bräknegården. Både arrangörer och hantverkare var nöjda med sin dag. Siv Hansson från Rydebäck nära Helsingborg, tvåa från vänster, ställde ut handstöpta ljus ihop dotterdottern Lina från Hallabro, fyra från vänster. Övriga på bilden är från vänster Annette Frank, Kerstin Björklund och Boel Wellfelt från Belganets Samhällsförening. November 2011.

2012-79-s 60: Kultur i Byarna bjöd in till fest och skådespel i Ölgehult. Inom samhällsföreningarna i Backaryd, Hallabro, Belganet och Ölgehult, fanns ett projekt kallat Kultur i Byarna. Där samarbetade man med att anordna kulturarrangemang av alla de slag inom musik, teater, film, föreläsningar med mera. Exempelvis som här vid en grillfest i kombination med teater vid Björkehäll i Ölgehult. Augusti 2009.

2012-80-s 60: Teatergrupp som presenterade medeltiden. Kultur i Byarnas arrangemang i Ölgehult denna augustikväll, var en teaterföreställning med gruppen Medeltida Werden. Tre skojfriska herrar som tog publiken med på en resa tillbaka till medeltiden, och med ord, gester, sång och musik bjöd på en strålande underhållning utomhus i en ljum och skön augustikväll. Augusti 2009.

2012-81-s 61: Grillat och teater en bra kombination. Under tiden gruppen Medeltida Werden spelade upp sitt skådespel, jobbade "grillgänget" på för fullt för att bli klara med maten när teaterföreställningen tagit slut. En härlig doft av grillat spred sig kring hembygdsgården Björkehäll i Ölgehult. Nu var det snart dags för mat och dryck... Augusti 2009.

2012-82-s 61: Tommy i Ölgehult kämpade hårt för sin hembygd. Precis som för många andra byar och samhällen på den svenska landsbygden, brottades Ölgehult med vikande befolkningssiffror. Men man hade också människor, som med engagemang och hårt arbete kämpade för sin hembygd, till exempel Tommy Kalmteg, ordförande i Ölgehults Samhällsförening. Augusti 2009.

2012-83-s 62: Busiga ponnyhästar i Kolshult. I Kolshult sydväst om Eringsboda, drev Heike Lewik och hennes sambo Patrik Karlsson Kolshults Ponnybus med ridning, skogsturer, läger, körning och barnkalas. På bilden från vänster Georg Svensson, Cecilia Wulfing-Dettner, Vanessa Wulfing-Dettner på hästen Valle, Heike Lewik, Nicole Wulfing-Dettner på hästen Knäppa och Björn Dettner. Juli 2009.

2012-84-s 62: Blekinge-Postens lokalkorrespondent i Kolshult. Mitt emot Heike Lewik och Patrik Karlsson i Kolshult, bodde 83-årige Georg Svensson. Ingenjör och som pensionär fortfarande verksam som konsult med vägar och trafik som specialitet. Mångkunnige Georg var även lokalkorrespondent åt tidningen Blekinge-Posten, och skrev kunnigt och engagerat om sin hembygd. Juli 2009.

2012-85-s 63: Vid skolan i Eringsboda. Strax intill kyrkan och Vävaregården i Eringsboda låg byns skola. Byggt 1948 hade den funnits här i drygt 60 år. Lärarna Birgit Jedhammar, Christina Olsson och Beatrice Palmér syns här med några av skolans elever i årskurserna 1-2-3. Totalt fanns det 50 elever på skolan i Eringsboda. September 2009.

2012-86-s 63: Personal och boende på Björkliden. På Björklidens servicehus i Eringsboda fanns 16 tvårumslägenheter, restaurang, bibliotek och distriktssköterska. Björkliden låg mitt i Eringsboda, inte långt från affären Matöppet. På bilden här utanför entrén till Björkliden ser vi några i personalen och några av de boende på Björkliden, en solig och skön septemberdag. September 2009.

2012-87-s 64: 80-årsjubileum med nytt underlag på Jernvallen. Hösten 1929 bildades Kallinge Sportklubb, Kallinge SK. De första åren var det gymnastik man sysslade med. Men 1931 kom fotbollen in i föreningen. När Kallinge SK firade sitt 80-årsjubileum, kombinerade man detta med att inviga en ny konstgräsplan, vilket lockade många till Jernvallen. Augusti 2009.

2012-88-s 64: Med utsikt mot den nya konstgräsplanen. Invigningen av konstgräsplanen förrättades av Jan "Lill-Damma" Mattsson, Kallinge SK:s mest kända fotbollsspelare genom alla tider. "Lill-Damma" tog tre SM-guld med Östers IF, spelade i svenska landslaget, blev allsvensk skyttekung tre gånger och sedan proffs i Tyskland. Efter invigningen följde så en underhållande fotbollsmatch. Augusti 2009.

2012-89-s 65: KSK-ordförande gratulerar tremålsskytten Ekwall. Att så många lockats till Jernvallen i Kallinge lördagen den 22 augusti 2009, berodde säkert på att "TV-laget" TV All Stars kom på besök för att möta ett kombinerat lag. "TV-laget" vann matchen med 8-3. Stjärnan i laget med tre gjorda mål, var TV4-Sportens Patrik Ekwall, som här gratuleras av KSK-ordföranden Tomas Nilsson. Augusti 2009.

2012-90-s 65: Jann-Erik utsågs till "Tidernas KSK:are. Trots alla nuvarande och före detta fotbollsstjärnor som sågs på Jernvallen denna dag, var det en KSK:are som fick de största hyllningarna av den stora publiken. Jann-Erik Andersson (1939-2010) fick av KSK-ordförande Tomas Nilsson ta emot utmärkelsen "Tidernas KSK:are" för sitt långvariga och fina arbete i föreningen. Augusti 2009.

2012-91-s 66-67: Skogsvandrarna samlades till jubileum vid Sänksjön. Skogsvandrarna i Kallinge var Blekinges äldsta orienteringsklubb, och bildades i augusti 1934 i Oscar Ekholms fotoateljé i Kallinge. Ända fram till 1976 då man gick ihop med IFK Ronneby och bildade den nya klubben Ronneby OK, hade Skogsvandrarnas orienterare skördat stora framgångar. Här ser vi några av dem som slöt upp till 75-årsjubileet vid klubbstugan intill Sänksjön norr om Kallinge. Augusti 2010.

2012- 92-s 68: Vy vid Kockumsvägen i Kallinge. När Skogsvandrarna hade sin storhetstid på 1940- och 1950-talen såg Kallinge helt annorlunda ut mot hur det gör i dag en bit in på 2000-talet. Bruksamhällets helt dominerande företag var då Kockums Jernverk, vars dåvarande kontor numera inrymde andra företag och verksamheter. Kallinge var ett samhälle som genomgått stora förändringar. Juni 2010.

2012-93-s 68 Initiativtagarna till Kallingedagen. Lördagen den 14 augusti 2010 hölls för första gången Kallingedagen. Vi vill visa på allt det positiva som finns och händer i Kallinge, förklarade initiativtagarna från Svenska kyrkan. Från vänster Victoria Lundgren, Aina Boneck-Ekwall och Peter Barvestedt med dottern Ellinor stående på gräsplanen utanför kyrkan i Kallinge. Augusti 2010.

2012-94-s 69: Trollkarlen som blev präst i Ronneby. Komminister Peter Barvestedt – från den 1 december 2010 ny kyrkoherde i Ronneby – började direkt efter prästvigningen 2003 sin kyrkliga bana i Ronneby. Tidigare hade han varit verksam som jonglör och trollkarl. Trollade gjorde han även inför publiken på Kallingedagen, då med assistans av dottern Ellinor. Augusti 2010.

2012-95-s 69: Signe och Gustaf – två av besökarna på Kallingedagen. Två äldre Kallingebor, verksamma under många år inom föreningslivet och välkända för många, var Signe (1923-2011) och Gustaf Carlsson (1924-2015). De vandrade runt och tittade på vad de lokala hantverkarna och försäljarna visade upp i sina marknadsstånd, men bytte också några ord med gamla bekanta de träffade. Augusti 2010.

2012-96-s 70: Per sålde korv med strykande åtgång. Hans far Gustav Mattsson körde taxi under många år och var en välkänd Kallingebo. Men sonen Per blev inte taxichaufför. På Kallingedagen sålde han i stället Kallingekorv åt Wiktor Ohlssons i Bräkne-Hoby. Korven blev mycket populär och fick en strykande åtgång hos besökarna på Kallingedagen. Augusti 2010.

2012-97-s 70: Sten-Åke från Skogsvandrarna sålde fågelholkar. Lika populär som Kallingekorven, blev Kallingebakelsen, en smaskig rulltårtbakelse med grädde och marsipan, vackert dekorerad med Kallinges vapen i choklad. Sten-Åke Pettersson sålde inget ätbart, men blev ändå uppmärksammad av många för de fina fågelholkar han sålde åt Skogsvandrarna. Augusti 2010.

2012-98-s 71: Loppmarknad med smycken och husgeråd. Variationen på Kallingedagen kunde ingen klaga på. Några Kallingebor passade på att sälja saker på en improviserad loppmarknad. Till exempel Mona Karlsson, som lockade med smycken och husgeråd. Göran Helgesson och Bror Esbjörnsson (1937-2012) var två av alla dem som tittade närmare på Monas varor. Augusti 2010.

2012-99-s 71: Dragspelsklubben som funnits i drygt 30 år. Ett givet inslag bland de musikintresserade på Kallingedagen, var Kockums Dragspelsklubb. Sedan starten 1978 hade dessa herrar på dragspel och gitarr underhållit massor av människor under 32 års tid. Mest kända var de för sina framträdanden under midsommarfirandet i Brunnsparken varje år. Augusti 2010.

2012-100-s 72: Sång och musik av Kerstin och Lars. Förutom Kockums Dragspelsklubb, bjöds det även på annan musikunderhållning under Kallingedagen. Till exempel av Kerstin Forsberg och Lars Brown, två musikaliska Kallingebor, som många kände igen från både kyrkliga sammanhang och av det profana slaget. Kerstin hade medverkat i många musikalerna och där blivit mycket uppmärksammad. Augusti 2010.

2012-101-s 72: Marknadsstånd med PRO-medlemmar från Kallinge. Det var gott om marknadsstånd på gräsplanen intill kyrkan i Kallinge på den första Kallingedagen 2010. I ett av dem stod några pensionärer från PRO Kallinge och sålde egentillverkade hand- och slöjdarbeten. Från vänster Siv Elin Magnusson, Karin Pettersson, Gunnar Okhagen (1928-2011) och Maj-Britt Håkansson. Augusti 2010.

2012-102-s 73: Visning av Ekholms fotoateljé. Ett av alla inslagen på Kallingedagen 2010, var en visning av Kallingefotografen Oscar Ekholms ateljé på Norra Smålandsgatan 6. Denna unika dagsljusateljé i det lilla formatet, var i bruk i hela 51 år under åren 1929-1980. Åtskilliga Kallingebor har där fotograferats i olika skeden av livet. Stående på trappan till fotoateljén, berättar här Hans Krohn för ett par besökare om Oscar Ekholms tid som fotograf. Augusti 2010.

2012-103-s 74: Ungdomsporträtt av Kallinges store fotograf. Oscar Ekholm var född i Kallinge år 1900. På 1920-talet lärde han till fotograf hos Astrid Carlie i Ronneby, innan han öppnade eget i Kallinge 1929. Oscar Ekholm var en allsidig fotograf, som inte enbart tog sina bilder i ateljén. Han fotograferade åt Kockums Jernverk, men skildrade också vardagslivet och människorna i Kallinge.

Hans Krohn visar här ett ungdomsporträtt av Oscar Ekholm (1900-1982), tagit någon gång på 1920-talet. Augusti 2010.

2012-104-s 75: Örmogården en omtyckt plats av pensionärerna i Kallinge. På Norra Smålandsgatan 7 i centrala Kallinge låg Örmogården. Sedan 1979 en välbesökt samlingsplats för pensionärerna i PRO Kallinge. Åke Olsson, Albin Johansson (1928-2011), Marianne Johansson, Gunnar Okhagen (1928-2011), Karl-Erik Sirholm, Einar Johansson (1922-2017) och Elsa Granlund trivdes på Örmogården. September 2010.

2012-105-s 75: Martin och Karin på biblioteket i Kallinge. Efter att i många år legat vid torget i Kallinge, flyttades så biblioteket i Kallinge ned till Kallingskolan. Två av de i personalen på biblioteket i Kallinge som låntagarna mötte, var Martin Axelsson och Karin Mauritzson. Hösten 2010 fanns på biblioteket i Kallinge 12 253 titlar (böcker, ljudband och annat) att ta del av. September 2010.

2012-106-s 76: På Statoil i Kallinge sedan 1984. Tillsammans med sin svärfar Gilbert Linnander tog Anders Lysebring över Statoil på Ronnebyvägen 57 i Kallinge år 1984. Linus Sundin blev ägare här 2009, men Anders jobbade fortfarande kvar, och kunde bland annat berätta att en liter 95-oktanig bensin denna dag kostade 12.59 kronor litern. September 2010.

2012-107-s 76: Vad kostade bensinen 1991? Gilbert Linnander på en bild från 1991. Då kostade en liter bensin 6.48 kronor litern på Statoils mack i Kallinge. På 19 år hade bensinpriset hunnit fördubblas. Många ställde sig nu frågan om var smärtgränsen på en liter bensin gick, och om det var något annat bränsle som framtidens bilar skulle drivas av. Augusti 1991.

2012-108-s 77: Christer på Bilval år 2010. På Hagtornsvägen 2 drev Christer Jönsson, som tidigare jobbat på Berlings Bokhandel i Ronneby 1976-1985, företaget Bilval. Christer hade alla begagnade bilmärken till salu, men hade de senaste åren märkt en ökad efterfrågan av asiatiska bilmärken. Kunderna frågade inte längre efter enbart Volvo och Saab. September 2010.

2012-109-s 77: Johnny på Viggen år 1989. Vad fanns då i lokalerna på Hagtornsvägen 2 innan Bilval flyttade in? Jo, livsmedelsbutiken Viggen driven av köpman Johnny Eliasson åren 1981-2004. Johnny hade närbilden togs 1989 även makan Werna och sonen Mats bland dem som arbetade på Viggen. Även Örmohallen nära torget i Kallinge drevs då av Johnny Eliasson. Juli 1989.

2012-110-s 78: Bilhandlaren som även var KRIF:s sportchef. På Bredåkravägen hade han hållit till sedan 1992. Innan dess började Roger Björk hösten 1990 med bilförsäljning inne på gamla Kockums Jernverks område. Lika känd som han var som bilförsäljare, var Roger som sportchef i KRIF Hockey sedan 1996, efter att ha varit engagerad inom hockeyklubben i snart 40 år. September 2010.

2012-111-s 78: Terminalbygge från 1960-talet. I mitten av 1960-talet förvandlades Kallinge rejält. Ekonomiskt rådde då goda tider och många nya byggnader uppfördes i det brukssamhälle, som Kallinge fortfarande var. En av dessa byggnader var terminalen på Flisevägen vid torget. Från början busstation och kiosk, som 2010 blivit till gatuköket Pic Nic. September 2010.

2012-112-s 79: Från brevbärare till busschaufför. Redan som 14-15-åring började han arbeta på Posten i Ronneby. Som brevbärare var Lennart Ohlsson verksam i 30 år fram till 1998. I slutet av 1990-talet började Lennart att arbeta som busschaufför på Berkvarabuss. Här ser vi Lennart framför bussen vid hemmet på Flisevägen 4, precis intill Kallingskolan. September 2010.

2012-113-s 79: Far och son Ohlsson på Flisevägen. I mitten av 1980-talet hade Lennart Ohlsson tillsammans med yngre brodern Christer startat Bröderna Ohlssons Elbyrå vid Flisevägen 4. Lennart –

här med pappa Bengt Ohlsson intill sig – jobbade då liksom Bengt som brevbärare på Posten i Ronneby, och var alltså både företagare och anställd på den tiden. Augusti 1991.

2012-114-s 80: Mamma Inger jobbade i kiosken hos döttrarna. På adressen Hyndekullavägen 13 i Kallinge låg Rosa Kiosken. År 2005 började Inger Gummesson jobba där hos dåvarande ägaren Ulf Holmström. Men nu arbetade hon hos sina döttrar Martina Holgersson och Helena Gummesson-Hall, som tagit över kiosken sedan några år tillbaka. September 2010.

2012-115-s 80: Ulf på Hyndekullakiosken anno 1991. Tidigare ägare till Rosa Kiosken – som då hette Hyndekullakiosken – var Ulf Holmström. Vid sidan av sitt arbete på Vattenverket, drev Ulf även kiosk i Kallinge. Här står han utanför sin kiosk på Hyndekullavägen en varm och solig augustidag, då Kallingeborna säkert var sugna på en glass eller något att dricka. Augusti 1991.

2012-116-s 81: Helena på Rosa Kiosken. År 2010 var det Helena Gummesson-Hall som tillsammans med sin syster Martina Holgersson var ägare till Rosa Kiosken. Martina, som tidigare arbetat som fritidsledare, tog över kiosken 2007, medan Helen, byggnadsmålare tidigare, kom in i kioskrörelsen år 2008. September 2010.

2012-117-s 81: Gamla kommunhuset i Kallinge blev Folksams kontor. I det tidigare kommunhuset på Slättagårdsvägen 1 i Kallinge fanns nu andra verksamheter. Till exempel hade Folksam ett av sina kontor där. Nio av de 16 anställda i Kallinge, med platschefen Pär Knutsson, står här utanför kontoret, där man hade hand om utbetalning av pensionsavtal och kapitalförsäkringar. September 2010.

2012-118-s 82: Livsmedelsaffären som blev zoobutik. I den forna livsmedelsaffären Stigs Livs på Häggatorpsvägen 28 i Kallinge, startade Karin och Mats Brander Activa Zoobutik år 1998. Med ett stort utbud riktat till såväl ägare av hundar, katter, smådjur, fåglar och reptiler, hade Karin och Mats kunder inte bara från Ronneby kommun utan från hela Blekinge. September 2010.

2012-119-s 82: I charken hos Birgit och Stig. Där Karin och Mats Brander år 2010 hade sin zoobutik, låg tidigare Stigs Livs i många år. Stig Olsson (1932-1999) hade varit köpman i 34 år sedan han 25 år gammal startade butik i Djupafors 1957. Sommaren 1991 såg det ut så här i charken hos makarna Birgit och Stig Ohlsson, i en av de livsmedelsaffärer som då fanns i Kallinge. Juli 1991.

2012-120-s 83: Solig septemberdag på Olsgården. På Åkervägen 2 i Kallinge låg servicehuset och äldreboendet Olsgården. Byggt på 1960-talet, hade Olsgården byggts om och till flera gånger. Framför Olsgården står enhetschef Gunilla Hermansson, Annelie Malmberg och Yvonne Dahlstedt bakom 96-åriga Elsa Svensson och Bengt Johansson, två av de boende på Olsgården. September 2010.

2012-121-s 83: En siesta i solskenet. Olsgården hade förändrats många gånger sedan invigningen på 1960-talet. Så här såg det ut en julidag 1991 framför den dåvarande entrén när personal och boende tagit en stunds siesta mitt på dagen och slagit sig ned för att njuta av solen en stund. Juli 1991.

2012-122-s 84-85: Kallingeföretag med gamla anor. Kockums Maskin AB i Kallinge var ett företag med mycket gamla anor. Rötterna kunde härledas till Örmo bruk, som redan år 1742 fick privilegier för järnframställning. Via Kockums Jernverks AB och därefter Kockums Gjuteri AB, köpte företagsledningen på Kockums Maskin AB detta företag av den dåvarande ägaren Intermet 1993. Sommaren 2012 hade Kockums Maskin AB omkring 70 anställda, varav de flesta syns här. Juni 2012.

2012-123-s 86: Nöjda medarbetare på Kockums Maskin AB. Affärsidén för Kockums Maskin AB, var att ha ett totalansvar för hela tillverkningskedjan, från prototyp och modellframtagning till leverans

av komplett komponent. Volvo Car AB och Toyota BT var viktiga kunder. Från vänster Kranislav Miletic, Carl Johan Carlberg, Magnus Lagerqvist, Pia Eklund, Peter Landqvist, Nils Nilsson, VD Mats Malmqvist, Carl Henrik Frank och Siv Ottosson. Juni 2012.

2012-124-s 87: Många kom till Höstmarknaden på Äggaboden i Gärestad by. Mellan 5 000 och 6 000 personer kom till Höstmarknaden 2011 i Gärestad, arrangerad av Peter och Anna-Lena Fransson på Äggaboden tillsammans med Blekingepärlor. Ett 50-tal utställare och försäljare fanns i och utanför Äggaboden. Främst lokala matproducenter, men hantverkare av alla de slag var det också gott om. Oktober 2011.

2012-125-s 88: Fyra damer duktiga på mat och hantverk. Många av medlemmarna i nätverket Blekingepärlor fanns representerade på Höstmarknaden. Anette Stigsdotter, längst till vänster, med sitt företag Anettes Skafferi, sålde mat, medan Inger Efraimsson - ny ordförande i Blekingepärlor – ihop med Brigitte Forestier och Pia Marcolin saluförde vackra hantverk av olika slag. Oktober 2011.

2012-126-s 88: Jakt och fiskehistorier hos Boris och Bengt? Bland alla marknadsstånden utanför Äggaboden, fanns det ovanligt många där man kunde stilla sin hunger med närproducerat i matväg. Yrkesfiskaren Bengt Larsson var dock ensam om att ha stekt fisk på menyn. Här står Bengt till höger i glatt samspråk med Boris Karlqvist från Älgskadeföreningen. Oktober 2011.

2012-127-s 89: Med last från Olsäng till Äggaboden. Allt fler människor började på 2000-talet fråga efter närproducerat i matväg. Peter och Anna-Lena Fransson på Äggaboden märkte tydligt av detta, och tog emot många leveranser från olika leverantörer i Blekinge. Här kommer en lastbil med varor från Olsäng i nordöstra Blekinge. Augusti 2009.

2012-128-s 89: Blästring hos Blomdahls i Leråkra. En gång i tiden låg mejeriet i Leråkra här. Nu var det Benneth Blomdahl, Lars-Inge Blomdahl och Kent Blomdahl, som hade sin arbetsplats Nya Leråkra Lack och Blästring i den tidigare mejerilokalen. Några av företagets allra största kunder var vattenskärningsföretagen i Ronneby kommun. Augusti 2009.

2012-129-s 90: ICA-handlaren Kenth i Johannishus. Efter att tidigare arbetat på Nättraby Bruk och på Berg & Berg i Kallinge, sadlade Kenth Ohlsson om och tog år 2005 över ICA-affären i Johannishus. Kenth hade hjälp av sin fru i affären, emellanåt även av sonen som hoppade in när det behövdes. Augusti 2009.

2012-130-s 90: I affären i Johannishus 20 år tidigare. 20 år tidigare var det Krister Ohlsson som drev ICA Nära i Johannishus. Här stående inne i affären i september 1989 med Ester Rovina och Annika Johansson, ett par av sina anställda i affären på Öster Marksvägen i Johannishus. September 1989.

2012-131-s 91: Lottis tog över stallet efter pappa Sten. Redan i slutet av 1960-talet var Stallet i Johannishus på Lönebostället ett mycket omtyckt ställe av många. 1992 tog Charlotte "Lottis" Nyberg över sin pappa Sten Johanssons populära ställe, som nu hade namnet Stall Rapid. 400 medlemmar fanns engagerade här i Johannishus Ryttarförening. Augusti 2009.

2012-132-s 91: En plats i solen utanför Ålycke servicehus. På Ålycke servicehus i centrala Johannishus fanns 26 lägenheter i ett trivsamt boende för de äldre. Varma och soliga dagar gavs det tillfälle att sitta utanför entrén och njuta en stund för både de boende och för personalen på Ålycke. Augusti 2009.

2012-133-s 92: Musikfestival hos Wolfgang i Oxhagen. I Oxhagen vid Åstorp nordost om Johannishus, kom det omkring 200 personer till Wolfgang Schneiders trädgård, när Wolfgang för sjunde gången

ordnade en musikfestival hemma i sin trädgård. Naturligtvis spelade där gruppen Friska vindar där Wolfgang själv ingick, här fångade på bild under festivalens inledning. Juli 2009.

2012-134-s 92: Friska vindars medlemmar sittande i gröngräset. Entusiasten och glade fixaren Wolfgang Schneiders trädgård var fylld av folk på musikfestivalen tisdagen den 14 juli 2009. I gräset framför en del av publiken, sitter från vänster Ingmar Söderström, Liina Andersson, Jörg Mischke, Andreas Kautz, Börje Johansson och Wolfgang Schneider. Juli 2009.

2012-135-s 93: Andy spelade säckpipa i grönsakslandet. På musikfestivalen i Wolfgang Schneiders trädgård var musikbudet väldigt brett med folkmusik och visor, pop, opera och blues. Men även säckpipa, hanterad av mångsidige musikern Andy Davey, boende i skogarna norr om Johannishus. Juli 2009.

2012-136-s 93: Träningskväll på Rydsplanen i Johannishus för byns fotbollskämpar. Förutom säckpipa, spelades det också fotboll i Johannishus. Under träningspasset denna kväll på Rydsplanen, finslipade Johannishus SK:s tränare Carlos Michea – sittande som fjärde man från vänster – detaljerna inför mötet på hemmaplan mot Fjärdssjömåla IK den 14 augusti. Augusti 2009.

2012-137-s 94-95: Killarna i Listerby IK innan matchen på Åsavallen. I hela 76 år hade föreningen funnits till. Det var nämligen år 1933 som Listerby IK bildades. Förutom fotboll, hade föreningen genom åren sysslat med både friidrott, skidåkning, bandy, damhandboll, bordtennis och motionsgymnastik. På bilden här syns spelarna i Listerby IK:s A-lag innan matchen mot Belganet-Hallabro IF på Åsavallen i Listerby en solig augustikväll.

2012-138-s 96: Sista dagen på MIO i Listerby för Åsa. Söndagen den 31 augusti 2008 skrevs det historia i Listerby. Då slog MIO Möbler, ortens mest kända företag, igen efter nästan 100 år i Listerby. Tråkigt tyckte många, men Åsa Jobratt, ägare till MIO-butiken i Listerby, såg ändå fram emot att få nya och större lokaler i Lyckeby. Augusti 2008.

2012-139-s 96: Stig på Lindahls Möbler år 1989. Åsa Jobratts farfars far, möbelsnickaren Adrian Lindahl, startade år 1910 möbeltillverkning i Listerby. Succesivt växte företaget år från år. Så här såg det ut 1989 när Stig Svensson, en av de 13 anställda på dåvarande Lindahls Möbler i Listerby, kopplade av en stund inne på Listerbys kända möbelvaruhus. September 1989.

2012-140-s 97: Shellmacken i Listerby blev Seven Eleven. Shellmacken i Listerby - med idealläge i en fyrvägs korsning vid E22:an – hade funnits i många år. Men nu hade man bytt namn till Seven Eleven i mars 2009. Johanna Johansson, en av de anställda här, berättade att man satsade mycket på snabbmat, och hade även ett stort utbud av spel genom ATG och Svenska Spel. Augusti 2009.

2012-141-s 97: Listerbys pizzabagare Kemal. Granne med Seven Eleven i Listerby, låg ett annat ställe där den hungrige kunde äta en bit mat. Framför Listerby Pizzeria står Kemal Becipovic, som startade sin pizzeria på Johannishusvägen 2 år 2001. Innan han etablerade sig i Listerby, drev Kemal pizzerior i Karlskrona, Hässleholm och Ljungby. Augusti 2008.

2012-142-s 98: Göta hjälpte de utsatta i Ronneby. I 30 år hade människorna i Ronneby med omnejd kunnat glädjas åt Göta Persson (1926-2010) och hennes engagemang för att skapa en bättre värld åt sina medmänniskor. Som kårchef för Frälsningsarmén i Ronneby, blev Göta en verklig vän för många gamla, sjuka, utslagna och ensamma människor. Juni 1989.

2012-143-s 100: Två frälsningssoldater på Tosia Bonnadan i Ronneby. Marknadsbesökarna på Tosia Bonnadan kunde bland alla hantverkare, försäljare och tivoliattraktioner, även möta ett par av

frälsningssoldaterna från kåren i Ronneby. Ostoja "Laza" Stefanovic (1935-2002) och Hjalmar Lundberg är här i färd med bössinsamling på torget i Ronneby under Tosia Bonnadan. Juli 1989.

2012-144-s 101: Utanför entrén till kårlokalerna i Ronneby. Framför entrén till Frälsningsarmén i Ronneby på Prinsgatan, står från vänster Kenneth Lagerström, Margareta Lygnelyd, Birgit Chronzell (1939-2013), Mona-Louise Karlsson, Agne Petersson, Siv Karlsson, Göta Persson (1926-2010), Solveig Björnestrand, Inga Persson, Solveig Pennebo (1922-2017) och Essy Myde (1924-2011).

2012-145-s 102: Gert var en av besökarna på Hemförbundet. En del av Frälsningsarméns breda verksamhet i Ronneby, var Hemförbundets träffar på måndagseftermiddagarna. Hit var även allmänheten välkomna till sång och musik, föreläsningar och bildprogram. Flitig gäst hos Hemförbundet, var Gert Jansson, tidigare Ronnebybo, men nu boende i Hallabro. November 2011.

2012-146-s 102: Ungdomarna som träffades på Frälsningsarmén i Ronneby. Många av dem som var medlemmar, eller på andra sätt deltog i Frälsningsarméns aktiviteter i Ronneby, var medelålders eller pensionärer. Men här fanns också en scoutkår för ungdomar, och möjlighet för ungdomar att bara träffas här efter skolan. Här några av ungdomarna stående utanför kårlokalen. September 2009.

2012-147-s 103: Fem damer från Frälsningsarmén i Ronneby. Medelåldern bland medlemmarna hos Frälsningsarmén i Ronneby började bli hög, något de delade med flera andra ideella organisationer och föreningar. Men Siv Karlsson, Solveig Björnestrand, Solveig Pennebo (1922-2017), Göta Persson (1926-2010) och Valborg Karlsson (1933-2014) kämpade på för sina ideal och det de trodde på. September 2009.

2012-148-s 103: Efter sångstunden på Tosia Bonnadan. En mångårig tradition på Tosia Bonnadan i Ronneby, var en sångstund med Frälsningsarmén på torget. De som sjöng där 2008 var Kenneth Lagerström, Mona-Louise Karlsson, Siv Karlsson, Siv Merkel, Arne Sonesson, Agne Petersson, Inga Persson, Anita Senüyz, Solveig Björnestrand och Lennart Fransson. Juli 2008.

2012-149-s 104: Givmilda människor på Maxi gav bidrag till Frälsningsarméns verksamhet. Den allmänna bilden av Frälsningsarmén, är för många en soldat som står på ett varuhus med en insamlingsbössa i handen. I denna roll hade Kenneth Lagerström på Frälsningsarmén i Ronneby mött människor i drygt 40 år. Här på ICA Maxi i Ronneby får Kenneth ett bidrag i bössan av Emma Palmqvist från Ronneby. November 2011.

2012-150-s 105: Med veteranbilar som hobby. Med verksamhet både i Ronneby och Karlshamn, hade Frälsningsarméns kårchef Kenneth Lagerström långa arbetsveckor med mycket arbete även på helgerna. När Kenneth var ledig och ville koppla av, handlade det bland annat om gamla bilar. På Backaryd Marknad ställde han ut sin välvårdade Mercedes 200 av årsmodell 1975. Maj 2009.

2012-151-s 106: Nästan 30 år på macken i Ronneby för Lena. År 1979 började Lena Lundberg jobba på den dåvarande BP-macken vid Övre Brunnsvägen 38 i Ronneby. Nu var här en av Statoils många stationer runt om i Sverige. Fast inte så länge till. Den 27 augusti 2008 skulle Statoilmacken stängas för gott, efter att den funnits i olika skepnader och med flera ägare i 45 års tid sedan 1963. Augusti 1963.

2012-152-s 107: Macken Murco anno 1963. På Övre Brunnsvägen 38 i Ronneby öppnade macken Murco 1963. Förste ägaren var Rickard Persson till höger med sin son Sune bredvid sig. Murcomacken låg bra till på vägen ut mot Ronneby Brunn, där det nya Brunshotellet öppnat ett par år tidigare. Rickard Persson hade lång erfarenhet av bilar och verkstad, och drev tidigare en verkstadsrörelse vid dåvarande mejeriet i Karlskrona. Foto: Sydöstran Ronneby. Augusti 1963.



2012-153-s 108: Bensinpris under en krona litern hos Hasse 1966. Att jämföra bensinpriser, är alltid ett populärt samtalsämne bilägare emellan. När dåvarande ägaren till Murcomacken i Ronneby, Hans "Hasse" Hansson (1924-2012), våren 1966 tankade denna Ford Taunus, låg bensinpriset på strax under en krona litern. Bilden lånad av Sydöstran Ronneby, fotograf okänd. Maj 1966.

2012-154-s 109: Svea vid macken och butiken hon hade i 23 år. 82-åriga Svea Svensson från Ronnebyhamn, hade många glada och trevliga minnen av den mack och butik hon var ägare till i 23 år. Men nu när det bara återstod en automattank av den en gång så välkända macken och butiken, var Svea riktigt sorgsen hur det blivit med hennes och maken Arnes livsverk. September 2008.

2012-155-s 110: Personalen på BP 1980. Så här såg personalen ut på BP år 1980. Från vänster: Ernst Svensson (1896-1987), far till Arne Svensson, Lars Emanuelsson, Örjan Svensson, Britt-Marie Alm, Arne Svensson (1923-2001), Wivi Svensson (1944-2007), Svea Svensson (1926-2018), Inger Svensson, Catharina Abrahamsson, Lena Lundberg, Lisbeth Ekelund. Bilden lånad av Svea Svensson, fotograf okänd. 1980.

2012-327-s 110: Sista dagen för BP i Sverige. År 1970 köpte BP upp Murcos mackar i Sverige, vilket betydde att även Murcomacken i Ronneby bytte namn och logga. 23 år senare kunde Britt-Marie Alm på macken i Ronneby konstatera att det denna dag, den 30 september 1993, var den sista dagen för BP i Sverige. Dagen efter hette macken Statoil. September 1993.

2012-156-s 111: Mack, butik och spelställe. När paret Bertil Johnsson och Lena Lundberg blev ägare till Statoil i Ronneby år 2003, var det samma år som ATG och Svenska Spel kom med onlinespel. Något som gjorde att vi ökade vår kundtillströmning rejält, fastslog Bertil, som befarade att han skulle sakna det sociala umgänget med kunderna när Statoil stängts i Ronneby. Augusti 2008.

2012-157-s 112: Bra läge och god lönsamhet, men ändå nedläggning. Bertil Johnsson hade mycket svårt att förstå varför Statoils mack och butik i Ronneby skulle läggas ned. Bra läge, god lönsamhet med en genomströmning på mellan 800 och 1 000 kunder per dag, var Bertils argument för en fortsättning av Statoil på Övre Brunnsvägen 38 i Ronneby. Bertil Johnsson och Lena Lundberg ville köpa fastigheten och driva rörelsen vidare, men fick inget gehör av Statoil på detta. Augusti 2008.

2012-158-s 113: Halva styrkan på Statoil i Ronneby. Tio anställda på Statoil i Ronneby skulle snart stå utan arbete. Varken Lena Lundberg, Bertil Johnsson eller deras anställda visste vad de skulle syssla med i framtiden. Ändå behöll både Lena Lundberg, Linda Kullman, Johan Lundberg, Jonna Borg och Bertil Johnsson det goda humöret när de tog emot kunderna sista veckan innan stängning. Augusti 2008.

2012-159-s 114: Willy med dumper på väg till nya jobb. Efter fem och en halv dag på fabrik, och en tid som bonddräng på Ringsbro gård, blev Willy Persson från Risatorp dumpersförare redan som 17-åring. I 48 år hade nu Willy kört dumper. 65 år fyllda hade han inga planer på att bli pensionär, utan ville fortsätta som egen företagare och maskinentreprenör i många år till. Här på bilden är Willy Persson på väg i sin dumper längs Östra Varevägen i Risatorp. Maj 2012.

2012-160-s 115: Hos Willy och Agneta på Cirkusvägen. Förutom sonen Patrik, var Willy Perssons hustru Agneta involverad i Firma Willy Persson. Det är hon som sköter om administrationen, papper, ekonomi och allt annat viktigt, som jag inte behärskar, förklarade Willy med ett stort och brett leende, när han och Agneta stod vid företaget på Cirkusvägen mellan Risatorp och Bustorp. Augusti 2008.

2012-161-s 116: Både utökad maskinpark och anställda. Efter att ha varit verksam som egen företagare i drygt 20 år, byggde Willy Persson 1990 upp en verkstad på Cirkusvägen i Risatorp, bara några hundra meter från där han bodde på Högmarskvägen. Så småningom utökade han företaget, där sonen Patrik Persson och Magnus Carlsson var anställda. Augusti 2008.

2012-162-s 117: Politiker som började i Centerpartiet. I det politiska livet företrädde Willy Persson numera Krisdemokraterna, efter att tidigare representerat Ronnebypartiet inom det kommunala. Men sin längsta tid hade han i Centerpartiet. Här på bilden omväljs Willy som ordförande i Ronneby Stads Centeravdelning, med Lily Nilsson och Gunnar Abrahamsson (avliden) intill sig. Februari 1993.

2012-163-s 118: Trivs bäst bland maskiner och motorer. Hela sitt liv hade Willy Persson haft ett stort intresse för maskiner och motorer. Men även för att arbeta med kroppen och hugga i rejält med fysiskt arbete. Inom sitt yrke företrädde han sina kollegor i maskinentreprenadbranschen, och var även talesman för Företagarna i Ronneby genom sitt ordförandeskap där. Augusti 2008.

2012-164-s 119: Havet och båtar en avkoppling för Willy. Trots långa arbetsdagar som egen företagare och politiker, hade Willy Persson varit engagerad i flera olika föreningar. Bland annat i Ronneby Navigationssällskap. Med båt ute på havet hade Willy kopplat av från jobbet. Till exempel på Stora Ekön i Ronnebyskärgården, där Ronneby Navigationssällskap ordnade Stora Eködagen. Augusti 1998.

2012-165-s 120: Vid Rönninge ridskola på 1970-talet. Så här såg det ut vid Ronneby Ryttaförenings anläggning i Rönninge under många år. Från klubbens bildande 1961 fram till att Ronneby Horse Center i Påtorp stod klart att invigas hösten 2011, var det på ridskolan i Rönninge som hästintresserade ungdomar i Ronneby kommun fick sina grundläggande kunskaper om hästar och ridning. Fotograf okänd. Bilden lånad av Rigmor Svensson. Slutet av 1970-talet.

2012-166-s 122: Rigmor och Sorbell hoppar högt. Hos Börje Weidenberg på ridskolan i Listerby började Rigmor Svensson som 13-åring 1957. Den unga tjejen från Ronneby var mycket läraaktig i hur hästarna skulle skötas och ridas. På bilden ovan rider Rigmor på hästen Sorbell, och är på väg över ett hinder med full fart. Bilden lånad av Ethel och Börje Weidenberg. Foto: Rune Hedgren. Sent 1950-tal.

2012-167-s 122: (OBS! Är sidan 123!) Vacker vy över Ronnebyån mot gamla ridhuset i Rönninge. Efter 13 års verksamhet på ridskolan i Rönninge, fick Ronneby Ryttaförening 1974 ett nytt och efterlängtat ridhus. Bara två månader från att det första spadtaget tagits, stod ridhuset klart. Att kostnaden blev så pass låg som 200 000 kronor, berodde på att klubbmedlemmarna själva gjorde en stor del av arbetet. Maj 2008.

2012-168: Denna bild utgår, är ej med i boken 2012!

2012-169-s 124-125: Tre personer som gladdes åt Ronneby Horse Center. Under många års tid diskuterades det om att bygga en ridanläggning, som skulle ersätta det gamla och slitna ridhuset i Rönninge. Den 10 september 2011 invigdes så detta moderna hästcentrum i Påtorp. Tre av Ronneby Ryttaförenings förgrundsfigurer som blev mycket glada över den nya hästsportanläggningen i Ronneby, var Rigmor Svensson, ordföranden Kjell Arne Brännlund och Loola Strandh. Oktober 2011.

2012-170-s 126: Ny ridanläggning med generösa utrymmen. Inne i det stora ridhuset på 80 X 25 meter på Ronneby Horse Center i Påtorp, var det gott om plats för både hästar och ryttare. Förutom lektionsridning var anläggningen anpassad för större tävlingar och godkänd av Svenska Ridsportförbundet. Kanske får vi se stortävlingar här i framtiden? Oktober 2011.

2012-171-s 127: Amanda och Saga med hästen Sweety. Trots ett avskilt läge på Visängsvägen i Påtorp, låg Ronneby Horse Center på bekvämt avstånd från Ronneby. De yngre i Ronneby Ryttarförening kunde lugnt och tryggt cykla dit. Tolvåriga Amanda Björklund och nioåriga Saga Sjölin var två av dem som trivdes i Påtorp. Här ses Amanda och Saga tillsammans med tioåriga stoet Sweety. Oktober 2011.

2012-172-s 128: Från Melodifestivalen med Little Gerhard till Mixat i Ronneby. 2008 sålde Yvonne Olsson kläder, väskor och mycket annat i butiken Mixat på Kungsgatan 13 i Ronneby. Få av hennes kunder där, visste att Yvonne en gång varit en mycket känd sångerska, som både legat på Svensktoppen och varit med i Melodifestivalen tillsammans med Little Gerhard, förutom att som dansbandssångerska turnerat i tre länder under många års tid. September 2008.

2012-173-s 130: Nioårig flicka från Sörby charmade publiken på Brunnskvittret. Yvonne Olssons egentliga scendebut kom sommaren 1962 då hon som sexåring sjöng på Brunnskvittret i Ronneby. Yvonne blev snabbt en riktig publikfavorit, och uppträdde på Brunnskvittret varje år 1962-1969. Här på bilden från sommaren 1965, är Yvonne nio år gammal när hon trollbinder en stor publik på Brunnskvittret. Foto: Sydöstran Ronneby. Juli 1965.

2012-174-s 131: Yvonne var 1960-talets Sanna Nielsen. En stilstudie från Brunnskvittret sommaren 1965. Nio år gammal, men redan med en stor scenvana, sjunger Yvonne Olsson. Året efter turnerade hon i folkparkerna med eget band, och marknadsfördes i annonser och på affischer som "Sensationella sångfyndet Yvonne Olsson". Bilden lånad av Sydöstran Ronneby, fotograf okänd. Sommaren 1965.

2012-175-s 132: Tolvåring som gärna sjöng Siw Malmkvists låtar. Tolv år gammal och redan en driven artist. Ja, Yvonne Olsson var på 1960-talet sin tids Sanna Nielsen, och vann ett trettiotal talangtävlingar. Sommaren 1968 sjunger hon här med full inlevelse på Brunnskvittret, antagligen Ewa Roos hitlåt "Vilken härlig dag", eller Siw Malmkvists "Bergsprängartango i Gällivare". Foto: Sydöstran Ronneby, fotograf okänd. Sommaren 1968.

2012-176-s 133: Dansband från 1970-talet i tidstypiska kläder. I dansbandet Yvonne Mé Lallas sjöng Yvonne Olsson under flera år. På den tiden hade de flesta dansband en mycket speciell klädsel, något som i dag kan ge upphov till både skratt och glirningar när gamla orkestervykort plockas fram. På bilden ser vi från vänster Yvonne Olsson, bröderna Benny och Bengt-Åke Leopold, Larry "Lalla" Rydberg och Thomas Stridfeldt. Fotograf okänd. Bilden lånad av Maj Stridfeldt. 1975 eller 1976.

2012-177-s 134: Två glada tjejer utanför sin butik på Kungsgatan. Efter en lång och framgångsrik karriär som sångerska, jobbade Yvonne Olsson under flera år på Skinn- och Väskcenter i Ronneby, medan hennes syster Agneta Persic en gång började sitt yrkesliv som sekreterare på Kockums Jernverk i Kallinge. 2008 drev systrarna butiken Mixat på Kungsgatan 13, där Agneta och Yvonne här står utanför sin butik. September 2008.

2012-178-s 135: På språng bland publiken på allsången vid Silverforsen. Efter tiden som företagare och butiksägare, gjorde Yvonne Olsson come back som sångerska och började uppträda på nytt inför publik. Till exempel som allsångsledare vid Silverforsen. På bilden återfinns Yvonne sjungande ute bland publiken i bakgrunden på höger sida under en av de populära allsångskvällarna. Juni 2011.

2012-179-s 136: Åter vid Silverforsen i Sörby. Uppväxt i Sörby, hade inte Yvonne Olsson så långt bort till Blekingestugan vid Silverforsen. Sina första skolår gick hon i Sörby dåvarande skola, belägen knappt hundra meter från Silverforsens kända kaffestuga. I den natursköna omgivningen nära

Blekingestugan, syns här Yvonne i samband med en av de trevliga allsångskvällar hon och sambon Bosse Johansson ordnade där under ett par år. Juli 2011.

2012-180-s 138: I skapartagen vid Gula huset. Första gången Per Dunsö kom till Gula huset intill badplatsen i Saxemara, var som åttaåring 1957. Sedan år 2000 hyrde Per Gula husets övervåning, och hade den som skrifvarlya och ateljé. Många av de mellan 350 och 400 kompositioner Per Dunsö har gjort genom åren, är tillkomna på denna plats i Saxemara. Per menade att inspirationen och kreativiteten flödade som bäst i denna miljö. September 2009.

2012-181-s 140: Ola, Martyna och Per i "Solstollarna" 1985. Under några år i mitten av 1980-talet, var Per Dunsö och parhåsten Ola Ström flitigt förekommande i tv. Med olika personligheter, men med samma sorts humor, gjorde Per och Ola succé i tv-rutan, där även Martyna Lisowska, mellan Ola och Per på denna bild, syntes ofta. Bilden lånad av Per Dunsö. Foto: Bo Mårtensson. 1985.

2012-182-s 141: Premiär på Kulturcentrum för "Pyjamas". I mer än 40 år har Per Dunsö skapat musik och teater för barn och ungdomar. Den 5 november 2008 var det premiär för barnprogrammet "Pyjamas" på Kulturcentrum i Ronneby. Framför scendekoren syns från vänster Kristofer Johansson, Niclas Höglind, Niklas Holtne, Per Dunsö och Johan Westermark. November 2008.

2012-183-s 142: Per på en båt vid badplatsen i Saxemara. "Jag hade en gång en båt"... Nej, det var kanske inte just den låten han sjöng Per Dunsö, även om han satt på en båt intill badplatsen i Saxemara. Kanske var det en kärlekssång och hyllning till hembyn Saxemara han framförde denna härliga höstdag i september, som mera påminde om en sommardag. September 2009.

2012-184-s 144: I trädgården hos familjen Dunsö. I Malmö träffade Per Dunsö 1976 Ingalill Persson. Det sa klick direkt, även om det dröjde tre år innan Per och Ingalill gifte sig. Våren 1989 bröt Per och Ingalill Dunsö upp från Malmö och flyttade till Saxemara med sina tre barn. Sedan dess hade Per och Ingalill sjungit och spelat tillsammans, främst genom Musik i Blekinge och Dunsö kapell. Här kopplar de av hemma i trädgården i Saxemara. September 2009.

2012-185-s 145: På promenad längs havet. När Per Dunsö inte håller på med musik och teater, kopplar han gärna av med en promenad ute i naturen. Terrängen kring Saxemara känner han väl efter alla år där. Under en strandpromenad i Saxemara, pekar Per här ut mot Dunsön, den ö från vilken han bytte efternamn till 1969, efter att tidigare hetat Per Johansson. September 2009.

2012-186-s 146: Snart 40-årsjubileum för Bettan på Hoby-Grillen. Om inte Elisbeth "Bettan" Cederberg startat sitt gatukök 1973, hade hon säkert haft ett arbete där hon träffade mycket människor, eller arbetade med djur i någon form. Utan omsvep erkänner hon, att något arbete på fabrik hade hon aldrig stått ut med. Hon ångrar inte det yrkesval hon gjorde redan som 19-åring 1973. Juli 2008.

2012-187-s 148: Kända Cederbergare i tre generationer. Birger Cederberg, Robin Cederberg och Elisabeth "Bettan" Cederberg, var välkända för alla i Bräkne-Hoby. Birger som brevbärare i byn under 45 år och som ledare inom Hoby GIF, Robin som fotbollsspelare i Mjällby AIF, och Bettan som gatuköksägare, ledare för Hoby GIF:s bordtennisungdomar, och som hela Bräkne-Hobys "extramamma". Juli 2008.

2012-188-s 149: Bettan, Ingvar och Robin. Än var det några timmar kvar till Bettan Cederberg skulle öppna sitt gatukök. Sonen Robin tittade förbi i sällskap med Ingvar Grahm, som Robin arbetade som personlig assistent åt under kvällar och nätter, vid sidan om fotbollen på elitnivå i Mjällby AIF. Kanske diskuterade trion Mjällbys senaste framgångar, humöret verkade i alla fall vara på topp. Juli 2008.

2012-189-s 150: En tjej med många bollar i luften. 361 dagar om året träffade man henne i Hoby-Grillen på Bräknevägen 27 i Bräkne-Hoby. Att driva gatukök helt ensam, samtidigt som man fostrar upp tre söner och är ledare för bordtennisungdomarna i Hoby GIF, kräver både hårt arbete och förmåga att planera. Elisabeth "Bettan" Cederbergs engagemang för ungdomarna i Bräkne-Hoby var allmänt omvittnat och uppskattat av alla i byn. Juli 2008.

2012-190-s 151: Far och son Strand handlar korv med mos. Trots att Bettan Cederberg hade kunder från både Ronneby, Karlshamn, Åryd och Tingsryd, var det ändå Hobyborna som var basen för verksamheten och utgjorde grunden för att gatuköket skulle kunna vara kvar. Här är det Anders Strand och hans son Joel, som ser fram emot att få stilla hungern med korv och mos. Juli 2008.

2012-191-s 152: Margareta undervisar om N-ljudet. Skogsgårdsskolan i Ronneby var år 1986 en skola med 330 elever i årskurserna 7, 8 och 9. Med ett 40-tal anställda bland lärare och övrig personal, fanns alltså omkring 370 personer där. En av lärarna på skolan, var språkläraren Margareta "Maggan" Johansson, som här är i gång med att undervisa om hur man hanterar N-ljudet. September 1986.

2012-192-s 154-155: OBS! Denna bild utgår. Bilden inköpt från skolfotograferingsföretaget Photomic att enbart få användas i "Ronnebyboken" 2012.

2012-193-s 156-157: Skollunch serverad från Bräknevallens korvkiosk. När det i september varje år blev dags för skolmästerskap i friidrott för Skogsgårdsskolans elever, hölls detta på Bräknevallen i Bräkne-Hoby. Någon traditionell skollunch fanns det inga praktiska möjligheter till under denna idrottsdag i Bräkne-Hoby. Men matfrågan löste sig ändå. Korvkiosken fick tjänstgöra som skolbespisning när det vankades korv och festis till skollunch för hungriga ungdomar i tonåren. September 1986.

2012-194-s 158: Snabb kille som spränger målsnöret. Dags för killarna att springa 100 meter. Startskottet har gått och nu blir det full speed för att hinna först till det hägrande målsnöret. I röd tröja och vita shorts är Lenni Dahlstedt på väg mot en överlägsen seger, medan tidtagande lärarna Ture Andersson och Åke Persson är beredda att ta tiden. September 1986.

2012-195-s 158: Malin vinner 800-metersloppet knappt före Martina. På tjejernas 800 meter i årskurs 7, blev det en hård fight mellan två konditionsstarka tjejer. Malin Eriksson sprang med ett lätt och spänstigt löpsteg, och besegrade knappt Martina Petersson i 7C. Att Ingrid Hansson, tidtagare överst på prispallen, var klassföreståndare i Malins klass 7B, behöver väl knappast nämnas... September 1986.

2012-196-s 159: Vrål från kulringen när Ingmar stötte kula. Egentligen var det andra idrotter än friidrott Ingmar Karlsson i klass 9D tävlade i. Men bordtennisspelaren i Kullåkra BTK visade också prov på talang som kulstötare, när han inför imponerade kompisar vrålade högt och stötte iväg den fyra kilo tunga kulan riktigt långt. September 1986.

2012-197-s 159: Inga skoluniformer för klass 9B. Hur klädde sig skolungdomarna i tonåren i mitten av 1980-talet? Ja, det skiftade naturligtvis en hel del från person till person. Så här såg det i alla fall ut när några av eleverna i klass 9 B samlades ute på skolgården. Septemberdagen var så pass varm, att ett par av killarna tyckte det räckte med att ha en handduk på sig. September 1986.

2012-198-s 160: Per på väg mot höga höjder. Per Karlsson i klass 9 B var en av alla Skogsgårdsskolans elever som tillbringade en tid av årskurs 9 ute på prao, praktisk arbetslivsorientering. Som duktig idrottsman och målvakt i Listerby IK, hade Per goda förutsättningar att klara det fysiska brandmannajobbet. Innan praon var slut, hade Per även prövat på att klättra uppför den höga brandstegen. Februari 1987.

2012-199-s 161: Tomas undervisade sjuorna i matematik. Ända sedan den obligatoriska folkskolan infördes i Sverige år 1842, har nya direktiv ständigt förändrat skolundervisningen. Vårterminen 1987 var det Lgr 80, som gällde för läraren Tomas Lundberg. Här med några av de elever i sjuan på Skogsgårdsskolan, som han undervisade i matematik. Mars 1987.

2012-200-s 161: Händig hemma med Ryde. Förutom grundläggande basämnen för alla, hade också eleverna på högstadiet olika tillvalsämnen att välja på. Ett sådant var händig hemma, där läraren Ryde Oswaldsson (1927-2012) undervisade dessa elever i sjuan på Skogsgårdsskolan i att klara av praktiska saker i vardagen. Oktober 1986.

2012-201-s 162: Julavslutning med annorlunda engelsklektion. Att lära sig den engelska grammatiken, är väl inte så roligt när man är 13 år och går i sjuan. Men på höstterminens sista lektion innan jullovet började, hade lärarna Eva Ingelgård och Rita Gabrielsson ordnat med lite fest och glam under uppslupen stämning för sina elever i sjuan på engelsklektionen. December 1986.

2012-202-s 162: Inne på rektorsexpeditionen. I en gul byggnad på Persborgsvägen 19 intill Skogsgårdsskolan, låg skolans rektorsexpedition. Här på expeditionen arbetade Anna-Lisa Spångberg, Monica Lundblad och Sven Lundberg, rektor på Skogsgårdsskolans rektorsområde. 60-åriga Sven började inom skolans värld redan 1949, och hade tidigare varit slöjdlärare under några år. Maj 1987.

2012-203-s 163: Annorlunda hembygdsundervisning förmedlad av Uno. I flera avseenden var Skogsgårdsskolan i Ronneby en föregångare och annorlunda skola. Bland annat i samhällsorienterande ämnen, där man flyttade ut undervisningen i verkligheten. Till exempel på den så kallade "Johannishusrundan", där läraren Uno Levinsson här berättar om Skuremåla. April 1987.

2012-204-s 163: Biologiundervisning med fjärilshåvning. Även i biologiundervisningen hade eleverna på Skogsgårdsskolan nära till verkligheten med Brunnskogen bara några hundra meter från skolan. Här kombineras teori och praktik i biologiundervisningen, när Jonas Andersson, Mats Holgersson, Lenni Dahlstedt och Stefan Ferm i klass 7C håvade fjärilar för artbestämning på biologiklektionen. Maj 1987.

2012-205-s 164: Skolans populära vaktmästare Sven. En av Skogsgårdsskolans största profiler, var vaktmästaren Sven Ohlsson. För eleverna och personalen på skolan, var Sven den påhittige vaktmästaren, som alltid var snar att rycka in när någon behövde hjälp med något. Vänlig, humoristisk och med glimten i ögat, men också en man som kunde ryta till och inge respekt när så behövdes, var det allmänna omdömet om skolans populära vaktmästare. December 1986.

2012-206-s 165: Friluftsdag med korvgrillning vid Trollsjön. Det var alltid nära till naturen för eleverna på Skogsgårdsskolan. Till exempel för friluftsdagar med fotboll, brännboll och dragkamp på Silverbergsplanen, och sedan korvgrillning vid Trollsjön. Grillar här gör Anders Svensson 7C, Jessica Elmgren 7C, Åsa Edner 7D, Martina Petersson 7C och Lizette Widing 7D. Maj 1987.

2012-207-s 165: Brännboll på Brunnsvallen dagen innan skolan slutade. Sista dagen innan vårterminen tog slut, blev det av naturliga skäl inte samma intensitet i skolarbetet som annars. Då samlades elever, lärare och övrig skolpersonal på Brunnsvallen för fysiska aktiviteter som säcklöpning, dragkamp och brännboll. Dessa elever och lärare möttes i en spännande brännbollsmatch. Juni 1987.

2012-208-s 166: Den dan då sista bussen gick... En skolavslutning är alltid fylld av känslor. För eleverna i årskurs 9, blev den 6 juni 1987 den sista skoldagen någonsin på Skogsgårdsskolan. När SJ-bussarna rullade fram till Skogsgårdsskolan, var det sista gången många av skolans resande elever gjorde bussresan hem. En epok i deras liv var tillända... Juni 1987.

2012-209-s 166: Elever på Skogsgårdsskolan anno 2010. Efter 20 år som högstadieskola, bytte Skogsgårdsskolan i Ronneby profil och blev en låg- och mellanstadieskola med förskola och fritidshem. Eleverna reste inte längre buss till skolan, utan bodde i de södra delarna av Ronneby, till exempel i bostadsområdet Älgbacken i bakgrunden. Oktober 2010.

2012-210-s 167: Kvar på sin skola 25 år efter de började där. I augusti 1986 började nyblivna tonåringarna Martina Petersson och Jessica Elmgren från Bräkne-Hoby i sjunde klass på Skogsgårdsskolans högstadieskola i Ronneby. 25 år senare fanns de fortfarande på skolan. Fast då som förskollärare. Här är Martina och Jessica på Skogsgårdsskolans lekplats med förskoleeleven Sara Ziljivoda. Oktober 2011.

2012-211-s 168-169: Personalen på Skogsgårdsskolan år 2010. Från 330 elever och en personalstyrka på 40 personer i mitten av 1980-talet, hade Skogsgårdsskolan i Ronneby 2010 150 elever och 25 stycken i personalen. Några av de som arbetade där 2010 syns här utanför sin skola. Från vänster Anne Sunesson, Kerstin Jacobsen, Monica Sjövind, Elisabeth Thurn, Martina Ottosson, Anna Harestad, Maria Helge Petersson, Kerstin Thestrup Abrahamsson, Solveig Melkeraan (1948-2018), Svante Schönbeck, Jonas Olsson. Oktober 2010.

2012-212-s 170: Konstnären som dragit mest besökare någonsin till Kulturcentrum. Sommaren 2009 kom 17 000 besökare till Kulturcentrum på Kallingevägen 3 i Ronneby för att titta på Susanne Demånes nya utställning. Susanne, från Edestad öster om Ronneby, var redan etablerad som konstnär och kulturarbetare, och känd långt bortom Blekinges horisont. Här står Susanne utanför Kulturcentrum med affischen till sin välbesökta och uppskattade utställning. Augusti 2009.

2012-213-s 172: Föreläsningsserie med Ronnebyprofiler. I slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet, pågick på Kulturcentrum en längre föreläsningsserie där Ronnebyprofiler i alla åldrar berättade. En av dem var Gustav Andersson (1917-1999), Sydöstrans förre platschef i Ronneby. Här Gustav i mitten med Arne "Isen" Israelsson (1921-2005) och Helge Karlsson (1915-2008) intill sig. Februari 1990.

2012-214-s 172: TV-hallåan Alicia berättade om bergsgorillor. Både Ronnebybor och långväga gäster har genom åren föreläst i hörsalen på Kulturcentrum. I televisionens barndom på det sena 1950-talet, blev Alicia Lundberg (1934-2017) rikskändis som tv-hallåa. På äldre dar åkte hon runt i Sverige och berättade om sina möten med bergsgorillor i Rwanda, bland annat på Kulturcentrum i Ronneby. December 1991.

2012-215-s 173: Konsthall fylld av lokala verk. Kronan-konst var namnet på en tävling och arrangemang, som lockade både amatörer och professionella konstnärer från Ronneby kommun att ställa ut sina verk på Kulturcentrum hösten 1989. Från arrangerande Sparbanken Kronan, ses här bankens chef Gunnar Hall diskutera konst med Åke Ask (1923-2010) från Ronneby Konstförening. September 1989.

2012-216-s 173: Klurig konstnär från Pålsmåla som belönades med pris. En av alla konstnärer som deltog i Kronan-konst hösten 1989, var Allan Hobjer (1912-1998) från Pålsmåla nära Eringsboda. Skrotskulptör kallade han sig själv denne originelle konstnär, som blev både stolt, hedrad och glad när han utsågs till pristagare i Kronan-konst. September 1989.

2012-217-s 174: Lantbrukaren som blev konstnär och författare. En av de lokala konstnärerna som ställde ut på Kronan-konst, var Björn O Svensson från Saxemara. Lantbrukaren som i 40-årsåldern sadlade om och blev konstnär och författare. Ett återkommande tema i Björns konstnärskap, var motiv med båtar, kustmiljöer och vyer från det gamla Ronneby. September 1989.

2012-218-s 174: Personalen på Kulturcentrum år 2008. Bakom framgångarna med Kulturcentrum, fanns en duktig och engagerad personal. Några av dem som jobbade här 2008, var från vänster Anna Josefsson, Lena Brorsdotter, Tord Johnsson, Kirsti Emaus, Enisa Mednolucanin, Annica Olausson, Maria Lundström, Helen Svensson och Lars-Erik "Lasse" Friberg. Augusti 2008.

2012-219-s 175: Susannes prinsessor på plats i Stora hallen. På Kulturcentrum i Ronneby fanns två konsthallar av generösa mått, 1 500 kvadratmeter stod till förfogande. Förutom ett tiotal utställningar varje år, var Stora hallen även använd för teaterföreställningar, föreläsningar, konserter och debatter. Den långsmala kvinnofiguren här på bilden, är en av Susanne Demånes välkända prinsessor, och ingick i hennes utställning här sommaren 2009. Augusti 2009.

2012-220-s 176: När hårt arbete resulterar i framgång. Som tidigare nämnts, var Susanne Demånes utställning 2009 den utställning som lockade mest besökare i Kulturcentrums historia. Men bakom en framgångsrik, uppskattad och prisad konstnär, ligger oftast ett hårt arbete innan allt slit ger resultat. Både för Susanne Demåne och alla andra som arbetar med kultur. Augusti 2009.

2012-221-s 176: Mor och dotter på Jul-Kul i Bergslagen. Ett av många uppskattat arrangemang på Kulturcentrum, var det årligen återkommande Jul-Kul i Bergslagen. Både Kulturcentrum och hela Bergslagskvarteren var då fyllda med aktiviteter inom kultur och hantverk. Två av hantverkarna inne på Kulturcentrum, var Maria Karlsson och hennes mor Elvy Svensson. December 2010.

2012-222-s 177: Krögarna på Bergslagskrogen. I Emaljerverkets gamla lagerlokaler kunde besökarna på Kulturcentrum kombinera kulturella aktiviteter med att gå på krogen. Torbjörn "Tobbe" Magnusson och Magnus Wernström var ägare till Bergslagskrogen på Kulturcentrum sedan år 1998. Såväl lunchservering som annat i matväg under kvällar och helger fanns här. Augusti 2009.

2012-223-s 177: Erik och Ewe inne på Café Emaljen. Innan Bergslagskrogen öppnade fanns i dessa lokaler föregångaren Café Emaljen. Erik Säming (1914-1996), före detta verkstadschef på Kockums Emaljerverk och Ewe Nilsson (1917-2002), före detta gjuteriarbetare och förman på Kockums Jernverk i Kallinge, står här inne på Café Emaljen med ett par av Emaljerverkets produkter. September 1993.

2012-224: Ingen bild finns på nr 224!

2012-225-s 178: Stödkonsert för Blekingestugan på Kulturcentrum. Genom de år som Kulturcentrum funnits, har en mängd olikartade evenemang ägt rum där. I november 2011 hölls en stödkonsert för Blekingestugan vid Silverforsen i Ronneby. 130 personer i publiken fick ta del av den välkände Dan Andersson-tolkaren Pär Sörman, i en kväll som dominerades av Dan Anderssons visor. November 2011.

2012-226-s 178: Artisterna som ville slå vakt om Blekingestugan. Poeten och författaren Dan Andersson var nära vän med Blekingestugans ägare Rebecka Svensson. När planerna på en försäljning av Blekingestugan kom på tal, ställde bland andra Bosse Johansson, Lars Jerrhag, Rolf Rondahl, Inge Mattsson, Sven Nilsson, Magnus Nordstrand och Jörg Mischke upp på en stödkonsert. November 2011.

2012-227-s 179: Världsberömd jazzpianist från Ronneby. Visserligen föddes han i Olofström 1966. Men det var i Ronneby han växte upp, Jan Lundgren, år 2011 en av världens mest kända och framgångsrikaste jazzpianister. Nu var Jan på besök i Ronneby igen för att spela på Jazz Bridge, ett stort evenemang där han själv även var en av arrangörerna. Augusti 2011.



2012-228-s 180: Soundcheck innan konserten på Kulturcentrum. Oavsett om man är en av världens främsta jazzpianister, är det helt nödvändigt med ett soundcheck inför varje konsert, oberoende om spelplatsen är Carnegie Hall i New York eller Kulturcentrum i Ronneby. En avslappnad Jan Lundgren leker här fram skön musik några timmar innan konserten på Jazz Bridge i Ronneby. Augusti 2011.

2012-229-s 180: Vackra saker i emalj designade av Arne Erkers. Silversmeden och designern Arne Erkers (1917-2010) arbetade på frilansbasis under många år åt Kockums Emaljerverk i Ronneby. Här visar kulturjournalisten och författaren Jane Betts, 88-åriga Per Ekenström och Kerstin Erkers, maka till Arne Erkers, några av de vackra saker som formgivits av Arne Erkers. November 2011.

2012-230-s 181: Jane skrev en bok om emaljens Ronneby. Hösten 2011 visades på Kulturcentrum i Ronneby utställningen Emalj från Ronneby, Kockums då – konsten nu. Utställningen skildrade såväl bruksföremål från Kockums Emaljerverks långa historia, som konstverk i emalj av nutida konstnärer. På bilden här står kulturjournalisten och författaren Jane Betts, Ronneby, som nyligen gett ut boken Från bruksverk till konstverk i emaljens Ronneby. November 2011.

2012-231-s 182: Ett av Ronnebys företag med gamla anor. Ohrstedts Färg AB på Karlshamnsvägen 7 i Ronneby, var ett av stadens företag som funnits i väldigt många år, och fortfarande fanns kvar. Företaget etablerades 1907 som Ronneby Färg- och Kemikaliehandel. Sedan 1996 låg man på Karlshamnsvägen i Sörby. Utanför företaget våren 201, syns här Stig Mattisson, Per-Olof Martinsson och Håkan Nilsson. Maj 2012.

2012-232-s 184: Eric på ELKÅ visar vårmodet 1989. År 1957 etablerades en ny butik för herrkläder på Karlskronagatan i Ronneby. Bakom den nya klädbutiken, som fick namnet ELKÅ, stod Karl-Birger Karlsson och Lars Sandén. Eric Månsson, som arbetat på ELKÅ i många år, står här utanför butiken på Karlskronagatan och visar hur vårmodet för herrarna kunde se ut våren 1989. Maj 1989.

2012-233-s 185: Åtta herrar på 10-årsjubilerande ELKÅ. Tio år efter att ELKÅ startat i Ronneby, jobbade det åtta herrar i butiken. Här fotograferade vid 10-årsjubileet 1967. Från vänster Eric Månsson, Jan-Åke Larsson, Curt Johansson, Karl-Åke Johansson, Lars Sandén (1913-1970), Kjell Johansson (1937-2010), Lars Svensson(1941-2008) och Karl-Birger Karlsson (1923- 1987). Foto: Sydöstran Ronneby. 1967.

2012-234-s 185: Kort flytt till nya lokaler i gamla Mathuset. Efter 50 år flyttade så ELKÅ – som nu blivit LK. kläder – ett stenkast bort till huset där Mathuset legat innan på Karlskronagatan 34. Från 125 till 290 kvadratmeter utökades butiken till att omfatta även damkläder och skor. Jenny Carlsson, Per Johansson, ägare till LK. Kläder, Gert Lundgren och Malin Persson, gladdes åt det nya läget. Juni 2008.

2012-235-s 186: Tre av fyra ägare till Oscar Nilssons kläder under 102 år. Ända sedan 1906 hade Oscar Nilssons kläder varit en av Ronnebys ledande butiker. Anmärkningsvärt var, att butiken under 102 år bara haft fyra olika ägare. Från vänster Björn Everman, ägare sedan mars 2007, tidigare ägaren 1980-2007 Jan-Olov Harrysson, och ägaren 1946-1980 Karl-Erik Nilsson (1920-2018). Karl-Eriks far Oscar Nilsson startade butiken 1906 och drev den till 1946. September 2008.

2012-236-s 187: Anrik affär i centrala Ronneby. Många var kunderna som handlat kläder hos Oscar Nilssons genom årens lopp. Jan-Olov Harrysson hade över 50 år i branschen bakom sig, medan Björn Everman kom från en anställning på ABU Garcia i Svängsta, där han varit verksam tidigare i omkring 30 år. Men från fiskeredskap var det nu kläder som gällde för Björn. Juli 2009.

2012-237-s 187: Känd som köpman och hembygdskämpe. 88-åriga Karl-Erik Nilsson var en spänstig man, som gymnastiserat med Ottefoglarne i Kallinge sedan 45 år tillbaka. Mest känd var han väl

annars som köpman med mångårigt engagemang i Köpmannaföreningen i Ronneby. Men även som mångårig ordförande i Ronneby Hembygdsförening, som han var med att starta 1965. September 2008.

2012-238-s 188: Kennerth på Standard slår igen efter 51 år. I början av 1960-talet fanns det hela nio butiker i centrala Ronneby, som sålde herrkläder. En av dem var Standard Herrekipering på Kungsgatan 6, startad av Sam Samrén 1933. 1986 övertog Kennerth Carlsson butiken, som han då jobbat i sedan 1960. När Kennerth stängde Standard 2011, hade han arbetat där i 51 år. Juli 2008.

2012-239-s 190: Inne på Standard under 1960-talet. För en butiksanställd förr, rådde det flera oskrivna regler om hur man skulle se ut och vara klädd. Det gällde att klä sig i kavaj eller kostym, skjorta och slips och ge ett propert intryck. Så här såg Kennerth Carlsson i mitten ut på jobbet under 1960-talet. Till höger om honom står Pia Hedgren. Foto: Rune Hedgren. Bilden lånad av Kennerth Carlsson. 1968.

2012-240-s 191: Färdigbakat på Hanssons Bageri efter 110 år. År 1898 startade bagarmästare C. J. Hansson ett bageri i Ronneby. 110 år senare var det dags för sonsonen Pehr Hansson att stänga Hanssons Bageri på Kungsgatan. Pehr tog över bageriet 1980 efter sin fars Bengt bortgång. Bengt Hanssons hustru Margit (1925-2012), stående till vänster om sonen Pehr, hjälpte fortfarande till med allehanda sysslor på bageriet, som nu slog igen våren 2008. April 2008.

2012-241-s 192: Morgonpigg mor och son inne på bageriet. Efter hela 66 år på Hanssons Bageri, hade Margit Hansson (1925-2012) vanan att stiga upp tidigt på morgnarna. Även sonen Pehr var en morgonpigg person, som efter jobbet på bageriet skulle ut och leverera bröd och kakor till Maxi i Ronneby, Ronneby Brunn och andra kunder runt om i kommunen. April 2008.

2012-242-s 193: Berlings Bokhandel på Kungsgatan 1989. Ett företag med mycket gamla anor, var Berlings Bokhandel i Ronneby, grundat så tidigt som 1873 av Gustaf Berling. Lennart Abrahamsson och Håkan Erwing hade nyligen övertagit den välkända bokhandeln på Kungsgatan 14, där vi från vänster ser Elenor Olsson, Susanne Thulin, Jeanette Brorsson och Lennart Abrahamsson. Maj 1989.

2012-243-s 194: Fredrik och Lennart på Ronneby Bokhandel. På adressen Karlskronagatan 9 låg år 2009 Ronneby Bokhandel. Ägare var Fredrik Hellberg, som tidigare varit butikschef på Bokhörnan i Karlskrona. Till höger om Fredrik, står Lennart Abrahamsson, som nu både som ägare och anställd varit verksam i bokhandel i Ronneby under 46 år, och blivit ett känt ansikte för de flesta Ronnebyborna. Juli 2009.

2012-244-s 195: Hektisk tid för Lennart och Håkan i julhandeln 1999. Julhandeln är alltid en hektisk tid för den som jobbar i en bokhandel. Men julhandeln 1999 blev värre än vanligt för Lennart Abrahamsson och Håkan Erwing, då de mitt i värsta ruschen i december flyttade till nya lokaler på Karlskronagatan 9. Håkan Erwings son Filip står här till höger om Lennart och Håkan. December 1999.

2012-245-s 195: Bokhandlaren som arbetade hårt för stadens handel. Sedan 2008 hade Fredrik Hellberg arbetat hårt för att få sin bokhandel i Ronneby uppskattad av kunderna och samtidigt ekonomiskt lönsam. Men Fredrik engagerade sig även ideellt som ordförande i Ronneby Handel med målet att göra Ronneby till en attraktiv handelsstad. 7 000 boktitlar fanns i lager hos Fredrik. Maj 2012.

2012-246-s 196: Familjen Wiedenborg utanför sin tidigare affär. Efter flera års kompanjonskap ihop med brodern Oscar, tog Gunnar Wiedenborg (1905-1994) över Wiedenborgs Tobak & Pappershandel 1955 när Oscar Wiedenborg gick ur tiden. Tillsammans med hustrun Astrid (1909-2000) drev sedan

Gunnar sin kända affär vid torget i Ronneby fram till 1975. Astrid och Gunnar Wiedenborg står här vid entrén till sin tidigare affär med dottern Siw till vänster om sig. Juli 1990.

2012-247-s 198: Två ägarfamiljer ur olika generationer. Många glada skratt blev det när Gunnar Wiedenborg berättade historier om sina kunder i affären förr i tiden för Marianne Andersson, som nu drev Wiedenborgs Tobaks & Pappershandel ihop med maken Göran. 17-årige sonen Fredrik arbetade också här i den väletablerade butiken i hörnet av Karlskronagatan-Östra Torggatan. Juli 1990.

2012-248-s 198: Ägare till Wiedenborgs år 2009. Tillsammans med kompisen Johan Persson, tog Henrik Svanberg över Wiedenborgs 2003. Sedan våren 2008 var Henrik ensam ägare till butiken med det minst sagt fördelaktiga läget vid torget i Ronneby. Affären hade under senare år fått ett annat sortiment än tidigare, och hette nu Wiedenborgs Spel & Café. September 2009.

2012-249-s 200: Ronnebys glassdrottning Marianne. Att kalla Marianne Andersson för Ronnebys egen glassdrottning, var absolut ingen överdrift. Inte nog med att Marianne och hennes dåvarande make Göran Andersson varit ägare till Wiedenborgs Tobak & Pappershandel i 25 år. Marianne var dessutom sedan nästan 30 år tillbaka ägare till glasskiosken på Östra Torggatan intill Wiedenborgs, och ville fortsätta sälja glass där i många år till. Juni 2008.

2012-250-s 201: "Jönsson-ligan" med pappa Lennart utanför Contan. På konditori Continental i Ronneby, var de kända som "Jönsson-ligan", sönerna till konditor Lennart Jönsson. Fast alla hette de nu Lennartsson i efternamn efter pappa Lennart. Utanför Continental från vänster Ulf "Uffe" Lennartsson, Bengt-Erik "Benke" Lennartsson, Lennart Jönsson (1923-2010), Leif Lennartsson och Kenny Lennartsson. Maj 1989.

2012-251-s 201: Tagande av muta eller bestickning? Vid en första anblick av denna bild, anar kanske betraktaren oråd och undrar om polisen i Ronneby är korrumperad. Vi kan dock lugna alla oroliga, det var varken tagande av muta eller bestickning när polisman Christer Persson besökte Ulf Lennartsson på Contan. Poliskåren i Ronneby var en av de större kunderna hos Contan. Juni 1989.

2012-252-s 202: Yngste bagarbrodern var nu ägare till Contan. Ulf "Uffe" Lennartsson, yngst av bröderna Lennartsson, var bara 16 år när han började jobba i pappa Lennart och mamma Elsie konditori. Trots att arbetsveckorna kunde bli både 70 och 80 timmar långa, hade Uffe aldrig ångrat sitt yrkesval utan trivts utomordentlig väl med sitt kreativa arbete på konditori Continental. Juni 2010.

2012-253-s 203: Pensionerad konditor som fortfarande var i farten. 30 år efter att han 1959 övertagit konditori Continental ihop med hustrun Elsie, var fortfarande Lennart Jönsson i farten inne på bageriet. Som nybliven pensionär hjälpte han emellanåt sina söner när de hade mycket att göra. Bakom Lennart är sönerna Leif och Kenny i fullt arbete. Juni 1989.

2012-254-s 203: Nygräddat med morgonpigg Uffe. Precis som sina bröder, hade Uffe Lennartsson varit i farten på bageriet sedan tre-fyratiden på morgonen. Ändå var han fortfarande pigg och glad, trots ett hårt och svettigt arbete inne vid ugnarna i bageriet, dit en del av Contans kunder kom bakvägen tidigt på morgonen långt innan affären öppnat. Juni 1989.

2012-255-s 204: Bagarfamiljen på Contan år 1967. En härlig, gammal bild med många år på nacken. Skratt och humor har alltid präglat stämningen på Contan. Så även 1967 när lillpojken Uffe står längst till vänster framför mamma Elsie (1925-2014), pappa Lennart (1923-2010) och sina fyra storebröder Bengt-Erik "Benke", Kenny, Christer och Leif Lennartsson. Bilden lånad på BLT Ronneby. Fotograf okänd. 1967.

2012-256-s 204: I bageriet år 2010. Där det förr bara var män i arbete på bageriet, hade nu kvinnorna gjort sitt intåg på senare tid. Bageriet hade även kompletterats med en kallskänka, Pia Cedergren. Från vänster Uffe Lennartsson, Niklas Ohlsson, Pia Cedergren, Emma Jönsson och Stefan Larsson, fotograferade på förmiddagen då de redan varit igång flera timmar i arbetet. Juni 2010.

2012-257-s 205: Tre glada tjejer bakom disken på konditoriet. När alla godsaker bakats färdigt, skulle de ut i butiken och saluföras till allmänheten. Trots att de hade fullt upp och var ganska så stressade, tog dessa tre glada tjejer på Contan sig tid för fotografering mellan allt serverande och expedierande av kunder. Från vänster Anna Svensson, Johanna Cronström och Sanna Malm. Juni 2010.

2012-258-s 205: Samling vid brödbilen. Från att haft öppet sju dagar i veckan, hade nu Contan stängt på söndagarna, så att personalen kunde ta det lite lugnare någon gång. Uffes tre bröder hade blivit pensionärer, men en ny styrka såg till att Ronnebyborna fick sitt dagliga bröd. Från vänster Stefan Larsson, Uffe Lennartsson, Niklas Ohlsson, Emma Jönsson och Pia Cedergren. Juni 2010.

2012-259-s 206: Karl-Gunnar med nyplockade jordgubbar. Född 1949 var Karl-Gunnar Andersson från Röde Mosse mellan Risatorp och Risanäs bara i tioårsåldern när han följde med pappa Helge och mamma Asta till torget i Ronneby för att sälja blommor, grönsaker, ägg med mera. Tidigt kom han in i rörelsen, och övertog framöver Risanäs Handelsträdgård efter pappa Helge Andersson. Juni 1989.

2012-260-s 207: Upplockning av varor innan torgdagen började. För Karl-Gunnar Andersson började arbetsdagen långt innan de första kunderna kom till honom på torget i Ronneby på morgonen. När han väl kommit dit med sitt släp från Röde Mosse, skulle sedan alla lådor och krukor med växter plockas upp och exponeras för att locka kunder till köp. Juni 2009.

2012-261-s 207: Två trotjänare på torget tar emot morgonpigga kunder. Normalt var tisdagarna och fredagarna de stora torgdagarna i Ronneby vad det gällde utbudet av torghandlare. 94-åriga Lisa Pettersson i rosa jacka i mitten, var en av alla de kunder, som Agneta Persson och Elsa Karlsson med 27 respektive 45 år på torget hos Risanäs Handelsträdgård expedierat genom åren. Juni 2009.

2012-262-s 208: Bland julstjärnor inne i växthuset i Röde Mosse. Karl-Gunnar Andersson, bosatt i Spjälkö, men med sitt företag Risanäs Handelsträdgård i Röde Mosse strax intill Ronneby Brukshundsklubbs anläggning, hade arbetat i många år med blommor och trädgård. I växthuset i Röde Mosse står han här mitt i en hektisk julhandel och plockar upp julstjärnor att sälja till sina kunder. December 1999.

2012-263-s 209: Lika duktig bilförare som trädgårdsmästare. Lördagen den 28 maj 2011 var det Långlördag i Ronneby med bland annat invigning av Å-Promenaden vid Söderbro och Strandgatan. När det blev dags för Karl-Gunnar Andersson att ta sig hem efter ytterligare en handelsdag, visade Karl-Gunnar att det faktiskt gick att vända på torget på snäv yta med detta långa släp. Maj 2011-

2012-264-s 209: Överlåtelse till nye ägaren Johnny. I december 2011 sålde Karl-Gunnar Andersson sin anläggning i Röde Mosse. Ny ägare blev Johnny Robertsson, som nu skulle driva företaget vidare under namnet Nya Risanäs Trädgård tillsammans med sin son Jens Robertsson och hans sambo Jessica Pettersson. Johnny till höger, berättade om den stora satsning familjen gjorde i Röde Mosse. Maj 2012.

2012-265-s 210: Ulf Persson anno 1989. Glasmästare Ulf "Uffe" Persson på Harnemarks Glas AB, kom till Ronneby 1961 när familjen Persson flyttade dit från Emmaboda i Småland. Detta beroende på att Uffes far Stig sett en annons om att ett glasmästeri i Ronneby var till salu. På väg att rycka ut på ett uppdrag, står Uffe här vid firmabilen utanför Harnemarks på Nygatan 1 i Ronneby. Maj 1989.

2012-266-s 211: Samma plats, samme man, men 21 år senare. Utanför Harnemarks Glas 21 år efter första dokumentationen av Ulf "Uffe" Persson. Både Uffe och firmabilen hade ändrat utseende sedan 1989. Glasmästaryrket hade också genomgått förändringar, men lokalerna där Harnemarks Glas hållit till vid i många år, såg i stort sett likadana ut, som de gjorde när kunderna var där och handlade år 1989. September 2010.

2012-267-s 212: Personalen på Harnemarks Glas år 1989. Uffe Persson var bara 14 år gammal när han började arbeta hos sin far 1961. Från en trög inledning där man bara sålde för tre kronor under de två första dagarna 1961, hade både omsättning och antalet anställda växt. Så här såg det ut när en del av personalen ställde upp för fotografering en vårdag 1989. Maj 1989.

2012-268-s 212: Snart dags för 50-årsjubileum. Med bara ett år kvar till 50-årsjubileet, var Harnemarks Glas fortfarande ett livskraftigt företag, som hade fullt upp med fönster, inglasningar, stenskott och annat. På Nygatan i Ronneby står Morgan Filipson, Ewa Persson, dotter till Stig Person och syster till Uffe, Marcus Rönbeck och Uffe Persson. Juni 2009.

2012-269-s 213: Företaget som firade 50 år med att flytta till nya lokaler. 50 år blev det inne i de centrala delarna av Ronneby för Harnemarks Glas. Men samtidigt som man firade sitt 50-årsjubileum sommaren 2011, flyttade man från Nygatan 1 till Verktygsgatan på industriområdet i Sörby, bara ett stenkast från företag som Järnia och Ohrstedts Färg. Stående framför de nya lokalerna på Verktygsgatan, syns Robert Algotsson, Uffe Persson, Marcus Rönbeck och Ewa Persson. Maj 2012.

2012-270-s 214: Välkänt företag som funnits i nästan 150 år. Landtmannaaffären startade sin verksamhet redan år 1865. Fram till 1982 höll man till på Kyrkogatan i Ronneby. Då flyttade man till Sörby med Järnia som nära granne. År 1972 tog bröderna Rolf och Ingemar Nilsson över Landtmannaaffären efter den tidigare ägaren Gunnar Svantesson. På bilden här syns Rolf och Ingemar Nilsson utanför affären tillsammans med två av sina anställda. Maj 2012.

2012-271-s 215: En gång Sveriges yngste kvarnägare. År 1964 var Rolf Nilsson – på bilden i arbete utanför Landtmannaaffären – omskriven som Sveriges yngste kvarnägare, då han som 21-åring den 13 mars 1964 tagit över Näs kvarn vid Vierydsån och Trofta. När Landtmannaaffären köptes 1972, drevs den ett tag parallellt med Näs kvarn, som fortfarande fungerade som ett extra lager för bröderna Nilsson. Juli 2008.

2012-272-s 215: Landtmannaaffären på Kyrkogatan. Under en lång följd av år, var Gunnar Svantesson (1906-1981) ägare till Landtmannaaffären, då liggande på Kyrkogatan i Ronneby. På denna bild inne från affären på Kyrkogatan, står Gunnar Svantesson tillsammans med Rolf Nilsson och Per Lindell. Bilden lånad av Rolf Nilsson. Foto: BLT Ronneby, fotograf okänd. 1978.

2012-273-s 216: Gamla Jernboden på Kungsgatan 16. Redan under 1860-talet etablerades företaget Gamla Jernboden i Ronneby. På Kungsgatan 16 låg den välkända affären fram till 1977, då ägarparet Sven och Lilian Nöjd flyttade till ett stort och modernt varuhus i Sörby, där man öppnade i maj 1977 under namnet Järnia. Bilden lånad av Anders Nöjd. Fotograf okänd. 1930- eller 1940-talet.

2012-274-s 216: Mor och son på Järnia i Ronneby. Köpman Sven Nöjd övertog ihop med sin hustru Lilian Gamla Jernboden i Ronneby år 1965. På en liten och begränsad yta bedrev man en omfattande affärsrörelse, men gladdes åt att flytta till större lokaler 1977. Sven och Lilians son Anders, här till höger om mamma Lilian, tog över Järnia i Sörby efter sin far Sven. Juni 2009.

2012-275-s 217: Personalen på Järnia år 2009. Från familjen Nöjds övertagande av Gamla Jernboden 1965, hade branschen förändrats rejält fram till 2009 och det sortiment som personalen

nu kunde erbjuda kunderna. Från vänster Geraldo Acuna, Musbah Abdor, Mikael Isaksson, Staffan Johansson, Bo Fredriksson, Lena Karlsson, Stefan Bengtsson, Anders Nöjdh. Juni 2009.

2012-276-s 218: Skåningen Rolf blev fotohandlare i Ronneby. Som 24-åring öppnade han en egen fotoaffär i Åhus. Men 1960 lämnade Rolf Rosenquist (1933-1996) Skåne och övertog en fotoaffär på Kungsgatan i Ronneby. I 29 år hade nu Rolf drivit fotoaffär i Ronneby, ett familjeföretag där såväl hustrun Maj-Britt, dottern Lotta och sonen Fredrik arbetade i affären. Juni 1989.

2012-277-s 219: Fredrik tog över sin fars fotoaffär. Skillnaden mellan den fotoaffär Rolf Rosenquist öppnade i Ronneby 1960 och den som sonen Fredrik drev på Kungsgatan 23 år 2008, var minst sagt stor. Både kameror, fototillbehör och radio- och tv-apparater hade förändrats på ett dramatiskt sätt under dessa 48 år. Dessutom sålde Fredrik Rosenquist nu saker som inte bara var påtänkta när hans far var ny som fotohandlare i Ronneby. Juni 2008.

2012-278-s 220: Fyra fotoexperter redo att hjälpa kunderna. Med det enorma utbud som fanns att välja på inom radio, tv, foto, mobiler och allt annat som salufördes i Expertbutiken Rosenquists Foto, behövde många av kunderna hjälp med goda råd. Robin Engström, Lotta Ekström och paret Fredrik och Marie Rosenquist bistod med detta inne i butiken på Kungsgatan 23. Oktober 2010.

2012-279-s 220: Utanför kontoret på Industrigatan 9. Ungefär hälften av de anställda på Ronneby Sotningsdistrikt, tillhörde familjen Rolfmark. Utanför kontoret på Industrigatan 9 i Sörby, syns från vänster Anette Rolfmark, Christoffer Othfors, Hans-Charister Andersén, Filip Sandén, Torbjörn Carlsen, Jim Kruse, Peter Rolfmark, Bengt Rolfmark (1942-2009) och Birgit Rolfmark. Juni 2009.

2012-280-s 221: Sotare med 50 år i yrket. Ännu inte fyllda 17 år, började Bengt Rolfmark (1942-2009) som lärling hos skorstensfejarmästare Gunnar Jansson 1959. Själv skorstensfejarmästare sedan 1967, hade nu Bengt varit inom sotaryrket i 50 år. Vid sidan av sitt yrke, var han också en riktigt föreningsmänniska med ett stort engagemang inom flera föreningar. Till vänster om Bengt står i sotarmundering sonen Peter Rolfmark. Juni 2009.

2012-281-s 222: Bengt drev företag grundat 1875. Företaget Hindriksons Färg AB i Ronneby startade redan år 1875. Tre generationer Hindrikson drev så företaget fram till 1982 då Bengt Lindvall tog över, nu med namnet B. L. Hindriksons Färg & Golv AB. 2008 hade företaget en omsättning på drygt 20 miljoner kronor. Bengt Lindvall drev företaget ihop med sin son Peter, och hade 16 anställda i sitt företag. Juni 2008.

2012-282-s 223: Utanför butiken på Vierydsvägen 1. B. L. Hindriksons Färg & Golv AB låg på Vierydsvägen 1 i Ronneby, på samma plats där den gamla folkskolan fanns en gång i tiden. Företaget ingick i kedjan Happy Homes med över hundra butiker i Sverige. Bengt Lindvall står här längst till höger – med sonen Peter till vänster om sig – och några av sina anställda på företaget. Juni 2008.

2012-283-s 223: Tre män som kunde mycket om färg och golv. Inom produktområdena färg, tapeter, golv, kakel och klinker, verktyg och tillbehör, hade Hindriksons Färg & Golv sin mesta verksamhet. Christer Pettersson, Peter Lindvall och Bengt Lindvall hade många års erfarenhet av just dessa produkter när de gav goda råd till kunderna i butiken på Vierydsvägen. Oktober 2011.

2012-284-s 224: Birgitta-Salongens personal 1960. Efter att den 2 maj 1957 ha startat på Karlskronagatan 34 – i dag LK. Kläder – flyttade Birgitta-Salongen till Prinsgatan 1960. Från vänster Birgitta Persson, Aina Johansson, Ing-Mari Norlin, Margita Johansson, Ingrid Nilsson, Birgitta Ström (avliden), Britt-Marie Wahlberg (avliden) och Kerstin Johansson. Foto: Rosenquists Foto: Bilden lånad av Birgitta Persson. 1960.

2012-285-s 224: På Birgitta-Salongen år 2010. Två av damerna som arbetade på Birgitta-Salongen i Ronneby 1960, finns även med på denna bild. Förutom Birgitta Persson även Margita Petersson, tidigare Margita Johansson. Från vänster Hannah Johansson, Linda Liljeqvist, Caroline Stråth, Tina Nilsson, Margita Petersson, Ann-Marie Martinsson, Sara Pettersson, Inger Andersson. Sittande Jan Persson och Birgitta Persson. September 2010.

2012-286-s 225: Mor och syn som fixat frisyren i många år. Drygt 50 år efter starten 1957, fanns fortfarande Birgitta-Salongen kvar, sedan 1971 belägen på Ågårdsgatan 7. Birgitta Persson – känd för sitt stora yrkeskunnande – hade hunnit med att fixa många vackra frisyrer sedan hon började som 15-åring på Göte Håkanssons salong i Kallinge. Efter många år på Birgitta-Salongen, överlät Birgitta sin salong till sonen Jan, här stående till vänster om sin mor och läromästare. September 2008.

2012-287-s 225: Från Birgitta-Salongen till egen salong i tidigare kiosk. En av alla som börjat hos Birgitta Persson och sedan startat eget, var Elisabeth "Lisa" Fohlin. 16 år gammal praktiserade hon på Birgitta-Salongen, samma år som hon blev vald till Ronnebys lucia. Efter 15 år med egen salong i Emmaboda, tog Lisa över Pressbyråns tidigare kiosk och öppnade där Lisas Salong den 3 december 2006. Maj 2009.

2012-288-s 226: Lennart på Espehallen år 1989. I början av 1960-talet fick Ronneby en ny livsmedelsbutik i området Espedalen, där det då byggts rejält på Lindblomsvägen, Volontärbacken och Knektabacken. Under driftige handlaren Sture Westerlund, blev Espehallen snabbt en populär butik. 1989 var det Lennart Olausson (1935-1994) som var ägare till Espehallen. Juni 1989.

2012-289-s 226: Ung Peter i affären i Listerby. Samtidigt som Lennart Olausson var ägare till Espehallen i Ronneby 1989, drev snart 20-åriga Peter Mattsson ihop med sin mor Berit Mattsson Listerby Livs i Listerby. Föga anade väl då Peter att han en gång framöver skulle bli ägare till Espehallen på Lindblomsvägen 2 i Ronneby. Åren 1987-2004 fanns Peter i affären i Listerby. Juli 1989.

2012-290-s 227: 22 år som köpman innan 40 fyllda. Efter alla åren på Listerby Livs, började Peter Mattsson som butikschef på Netto i Karlshamn, senare även som distriktschef på Netto. I november 2006 blev han ägare till Nya Espehallen i Ronneby, efter att tidigare Espehallen varit stängd en tid. En ny utmaning väntade Peter från Saxemara, som innan 40 år fyllda arbetat i butik i 22 år. Maj 2009.

2012-291-s 227: Personalen på Nya Espehallen år 2009. Något som Peter Mattsson var stolt över i sin affär, var den manuella charken. Peter körde också personligen ut varor till privatkunder, som hade svårt att ta sig till butiken själva. Personalen på Nya Espehallen var från vänster Jonas Olsson, Emma Holtne, Fanny Magnusson, Rebecca Ekholm, Martina Bengtsson och Peter Mattsson. November 2009.

2012-292-s 228: Första dagen på Ronneby Stormarknad 1969. Den 26 juni 1969 blev en historisk dag i Ronnebys handelshistoria. Då öppnades i Ronneby Sveriges första stormarknad med livsmedel. Ronneby Stormarknads lokaler var på 2 600 kvadratmeter. Invigningsdagen köade folk för att komma in och handla i denna nymodighet till butik. Foto: Sydöstran Ronneby. Juni 1969.

2012-293-s 228: Ronneby Stormarknads chef Sture pustar ut efter en dag med mycket folk. Redan som handlare på Espehallen, blev Sture Westerlund känd för sin förmåga att tänka i nya banor och ständigt utveckla sin butik. Även hans satsning på Ronneby Stormarknad blev en stor framgång redan på invigningsdagen med massor av kunder. Foto: Sydöstran Ronneby. Juni 1969.

2012-294-s 229: Full rulle för Birgit bland godis och tidningar. Från Ronneby Stormarknad blev namnet 1977 Kvantum för stormarknaden på Karlshamnsvägen i Ronneby. Nu utvidgades sortimentet även till konfektion, husgeråd, verktyg, leksaker, parfymavdelning med mera. En av de

stora profilerna på Kvantum, var Birgit Findhé (1930-2009), här i full fart bland godis och tidningar. Juni 1989.

2012-295-s 229: Marianne gav goda råd om parfym. När Marianne Folkesson började på dåvarande Ronneby Stormarknad 1976, arbetade hon i början ihop med Birgit Findhé på avdelningen för tidningar, tobak, godis och spel. Men de flesta åren av sin tid på varuhuset, fram till mitten av 1990-talet, återfanns Marianne på parfymavdelningen. Juni 1989.

2012-296-s 230: Asta i aktion inne på Kvantum. Fångad mitt i sitt arbete inne på dåvarande Kvantum – i dag ICA Maxi Ronneby – ses Asta Thernström i aktion. När Kvantums föregångare Ronneby Stormarknad öppnade 1969, började Asta arbeta där. Till en början bara kvällar och helger i delikatessen. Så småningom utökades arbetstiden, och Asta kom till avdelningen för hem och husgeråd. Juni 1989.

2012-297-s 231: Blommor till en av Maxis trotjänare. En som varit med ända sedan 1970, året efter att Ronneby Stormarknad öppnat, var Lena Karlsson. I 38 år hade kunderna på varuhuset träffat henne. Nu förestod Lena avdelningen Hälsa och Skönhet, där hon på bilden blir uppvaktad med blommor av Maxis chef Håkan Gunnarsson för sina många år på varuhuset. Juni 2008.

2012-298-s 231: Bokpremiär med första tårtbiten till Playtones sångare Stefan. När Tommy Nilsson hade premiär på sin nya bok Förr och nu i Ronneby kommun, årgång 2011, på Maxi i Ronneby, bjöd han på en tårta för 100 personer bakad av Maxis eget bageri. Första tårtbiten gick till Stefan Jonasson, sångare och pianist i The Playtones. Foto: Anita Olsson. September 2011.

2012-299-s 232: Maxis egen blomsterkung. Om Carl von Linné var hela Sveriges blomsterkung, så kunde väl Jerry Linder beskrivas som Maxi Ronnebys egen blomsterkung. Som ansvarig för fem personer på Maxis blomsteravdelning, hade Jerry lång erfarenhet av blommor och trädgård. Under några års bortavaro från jobbet på Maxi, hade han utbildat sig inom trädgårdsnäringen, drivit handelsträdgård i Korsnäs, och jobbat i blomsterbutik i Karlskrona. November 2011.

2012-300-s 233: Kundträff med våfflor bakade av Jonas, Anna och Linda. Jonas Hansson var ansvarig för frukt och grönt på Maxi i Ronneby. Men när Maxi bjöd in till en kundträff med extraerbjudanden och specialaktiviteter, så fick Jonas grädda våfflor i stora lass åt hungriga kunder. God hjälp i våffelbakandet hade han av Anna Jacobsson och Linda Jonasson. November 2011.

2012-301-s 233: Monas favorit till godissugna kunder på Maxi. Maxis Andreas Svensson hade till kundträffen på Maxi iklätt sig rollen som "ICA-Stig". Tillsammans med Linn Håkansson bjöd han kunderna att provsmaka godsaker, bland annat den inte helt okända chokladen Toblerone, favoritgodis för en före detta svensk partiledare. November 2011.

2012-302-s 234: Fisk från Blomlöfs Rökeri. Flera av leverantörerna till Maxi i Ronneby fanns på plats i butiken under den välbesökta kundträffen. Personal från Blomlöfs Rökeri i Brömsebro bjöd på smakprov från sitt rikhaltiga sortiment av fiskprodukter. Rökeriet med anor från 1920-talet, var ett stort rökeri, som till exempel rökade hela 300 ton laxfilé per år. November 2011.

2012-303-s 234: Kalles kravodlade morötter. En annan av Maxis leverantörer i östra Blekinge, var Kalle Johansson från Ramdala. Tillsammans med sin fru Märta drev han företaget Grönsaker Direkt. Närodlat och ekologiskt enligt KRAV:s regler, var Kalles affärsidé. Kalles kravodlade morötter var det många som ville smaka denna kväll. November 2011.

2012-304-s 235: Håkan bjöds på raggmunkar. Utbudet av mat att smaka på, var både stort och väldigt varierande denna kväll på Maxi i Ronneby. Fisk, choklad, grönsaker, ja här fanns det mesta i



matväg, även raggmunkar, en maträtt som verkade uppskattas av människor i alla åldrar. Håkan Lindberg från Ronneby var en av alla som provsmakade raggmunkarna. November 2011.

2012-305-s 235: Högsta betyg till Maddes fisksoppa. Normalt sett såg Maxis kunder i Ronneby Madeleine "Madde" Oskarsson i arbete på avdelningen för frukt och grönt. Men denna energiska och mångsidiga tjej, var även en duktig kock och lagade till en mustig fisksoppa med mycket grönsaker, som kunderna uttryckte sin förtjusning över när Madde lät dem provsmaka. November 2011.

2012-306-s 236: Vy mot Willys sommaren 2008. Från parkeringstaket på Galleria Diamanten ned mot Kungsgatan i Ronneby. Sommaren 2008 låg här lågprisbutiken Willys, som året innan flyttade dit tvärs över gatan från de tidigare lokalerna i Galleria Diamanten. Bakom Willys skymtar Ronnebys gamla vattentorn på Pepparbacken, byggt 1902-1903 och i bruk till mitten av 1969-talet. Juli 2008.

2012-307-s 236: Vy mot Konsum vintern 2006: När denna bild togs i mars 2006, var det fortfarande Konsum i Ronneby som fanns på Kungsgatan 33. Där hade man då legat sedan det nya varuhuset Domus öppnade i oktober 1970. Mellan tiden som Domus och Konsum, hette varuhuset även K-Marknad under några år. Mars 2006.

2012-308-s 238: Stina på K-Marknads kosmetik år 1989. År 1974 började Stina Hedlund att arbeta på Domus i Ronneby. Hon blev kvar där i 32 år fram till att Konsum Ronneby stängde i mars 2006. Därefter var Stina ett par år på Konsum i Kallinge. När Stina Hedlund kom till dåvarande Domus 1974, var det en stor arbetsplats med mer än 100 anställda. Från konfektion, övergick Stina till kosmetik, där hon framöver blev avdelningsansvarig. Juni 1989.

2012-309-s 240: Livsmedelschefen Ingvar på språng. En riktig veteran inom Kooperationen och en stor profil på Domus och K-Marknad i Ronneby, var livsmedelschefen Ingvar Johansson. Som livsmedelschef i Ronneby åren 1970-1993, hann Ingvar uppleva mycket i sitt arbete. Efter 23 år som livsmedelschef, arbetade Ingvar på Konsum i Kallinge fram till att han gick i pension 2003. Juni 1989.

2012-310-s 241: På Domus i Ronneby sedan år 1965. Margareta Olsson kom till Domus i Ronneby 1965, efter att tidigare varit anställd på Konsumhallen i Karlshamn. Snart hade hon jobbat i Ronneby i 25 år och trivdes alldeles utmärkt med sina arbetsuppgifter. Speciellt när hon arbetade i informationen, och när hon tog emot spel på hästar och fotboll. Juni 1989.

2012-311-s 242: Sista dagen för Konsum i Ronneby. Utanför Konsum i Ronneby på Kungsgatan 33 den 31 mars 2006. Från vänster Birger Hansson, varuhuschef i Ronneby 1963-1993, Madeleine Martinsson, nuvarande varuhuschef med 22 års anställning, Eva Lennartsson med 38 års anställning, och Klas Månsson (1928-2009) med 30 år på varuhuset i Ronneby och dessförinnan 21 år på Handelsbolaget i Kallinge, ser glada ut trots att det var denna dag Konsum i Ronneby stängde för gott. Mars 2006.

2012-312-s 243: Margareta och Eva blickar tillbaka på åren i varuhuset. Även för Margareta Olsson och Eva Lennartsson, med 41 respektive 38 år på Domus, K-Marknad och Konsum i Ronneby, kändes det underligt att snart inte ha ett arbete att gå till. Bägge blev oerhört besvikna när beskedet från "högre ort" kom hösten 2005 att Konsum i Ronneby skulle försvinna. Mars 2006.

2012-313-s 243: Willys chef Krister och veteranen Eva. Den 14 februari 2007 öppnade lågpriskedjan Willys sin nya butik i gamla Konsums tidigare lokaler på Kungsgatan 33, en kortare flytt på lite drygt hundra meter från förra lokalen vid torget. Butikschefen Krister Arvidsson syns här jämte Eva Lennartsson, som efter 38 år inom Kooperationen och en kort tid av arbetslöshet, nu arbetet fem år på Willys i Ronneby. Maj 2012.

2012-314-s 244: Personalen på Willys år 2012. I och med flytten från torget upp till Konsums tidigare lokaler, fick Willys en säljyta som var 40 procent större än tidigare. Detta i kombination med att det nu fanns 200 parkeringsplatser i anslutning till Willys, gladd naturligtvis butikschefen Krister Arvidsson, här tillsammans med några av sin anställda på Willys i Ronneby. Maj 2012.

2012-315-s 244: Många år i branschen för Monica och Anna-Christina. Monica Ingvarsson och Ann-Christina Kurtsson var välkända ansikten för kunderna på Willys. Både Monica och Ann-Christina hade tidigare på Willys föregångare Matex, och innan det på Prisma, som precis likt Matex låg i de lokaler där Galleria Diamanten nu fanns. Maj 2012.

2012-316-s 245: Utanför entrén till Ronnebys enda biograf. I nästan 75 år hade Centrumbiografen i Ronneby funnits. Premiären för denna biograf – som sedan många år var stadens enda – ägde rum den 14 december 1937 med filmen "Häxjakten" i regi av Schamyl Bauman. Sofia Rosspehr och Oscar Svetoft var två av dem som jobbade på Centrumbiografen denna dag. Oktober 2011.

2012-317-s 245: Tomas pratar film med biopubliken. Sedan år 2006 drevs Centrumbiografen i Ronneby av Tomas Forsberg och Peter Johansson. Från tidigare 350 platser, hade biografen byggts om med generös plats och mycket bekväma fåtöljer till 150 platser. Tomas Forsberg, en av biografens ägare, byter här några ord med publiken och berättar kort om vad kvällens film handlar om. Oktober 2011.

2012-318-s 246: Personalen på Centrumbiografen. Den 7 maj 2010 installerades en digitalprojektor för att kunna visa 3D-film. Med detta, och ett helt nytt ljudsystem, blev Centrumbiografen i Ronneby den första 3D-bion i Blekinge. Mycket hade hänt sedan Centrumbiografen på Karlskronagatan invigdes år 1937. Framför godisdisken och den klassiska bilden av King Kong inne på Centrumbiografen, står Sofie Sjöberg, Tomas Forsberg och Oscar Svetoft. Oktober 2011.

2012-319-s 247: Snart 50 år för Kenny på Motor-Allt. Som 14-åring började Kenny Gustafsson år 1961 jobba på företaget Motor-Allt i Ronneby. Motor-Allt, som startade sin verksamhet 1960, låg då på Tingsgatan, men flyttade så småningom till Karlshamnsvägen 14 i Sörby. Kenny tog över Motor-Allt 1990, och skulle snart lämna företaget vidare till sin son Ola. Juni 2008.

2012-320-s 247: Personalen på Motor-Allt i Ronneby. Ola Gustafsson hade egentligen tänkt sig en annan yrkesbana än att gå i sin fars fotspår. Nu hade det dock blivit dags för honom att överta Motor-Allt. Inne i butiken står från vänster Kenneth Athle med 44 år på företaget, Per-Olof Axelsson med 37 år, Lena Carlsson med 29 år, Ola Gustafsson med åtta år, och Kenny Gustafsson med 47 år. November 2008.

2012-321-s 248: Ett team som kunde sport. I maj 1998 öppnade Team Sportia en butik på Karlshamnsvägen i Ronneby. Man hade då köpt upp Appelvists Cykel och Sport på Kungsgatan 12. Butikschef på Team Sportia i Ronneby var Bo "Bosse" Strömberg, som tidigare jobbat på Appelvists i 30 år. Utanför Team Sportia står från vänster Lina Palmquist, Bo "Bosse" Strömberg, Annette Hollström, Sara Persson och Christian "Chrille" Gustafsson. Maj 2012.

2012-322-s 249: Idrottsmannen som blev sporthandlare. Uppväxt i småländska Nässjö, kom Bosse Strömberg med sina föräldrar till Ronneby som 16-åring 1966. I Nässjö spelade han bandy i Nässjö IF, nu blev det bandy i Fredriksbergs BK och sedan i Reddens IF. Ishockey först i Ronneby BK, och senare i KRIF 1974-1979, plus fotboll i Ronneby BK, utövade Bosse också under sin aktiva idrottskarriär. Juni 2008.

2012-323-s 249: Sporthandlaren Jan på Appelkvists Cykel och Sport. Innan han blev chef på Team Sportia i Ronneby, arbetade Bosse Strömberg i många år på Appelkvists Cykel och Sport. Ägare där var då Jan Appelkvist, som i början av 1960-talet tog över den välkända sportaffären, som Jans far Hugo Appelkvist startade redan under 1930-talet på Kungsgatan 12 i Ronneby. Juli 1989.

2012-324-s 250: En av Karlskronagatans modebutiker. En modebutik med anor från 1960-talet som fortfarande fanns kvar på Karlskronagatan 17 i centrala Ronneby, var Rågårds Modehus. Innan Rågårds startade, låg här Söderstams Musikaffär. År 2009 sålde Rågårds Modehus kläder både till damer och herrar. Sex anställda fanns på Rågårds i Ronneby, två av dem var Linda Hiitoma till vänster och Charlotte Klotz till höger. Juni 2009.

2012-325-s 251: Ute i trädgården på Mor Oliviagården. År 2012 fyllde en institution i Ronneby 25 år. Det var nämligen 1987 som Mor Oliviagården tog sin början vid vattenfallet i Ronneby. Ute i Mor Oliviagårdens trädgård, syns här Mor Oliviagårdens skapare, entusiasten, eldsjäl och kulturprofilen Carin Nilsson med några av sina medarbetare. Från vänster Gunilla Strand, Arja Liski, Monica Wahlstrand, Carin Nilsson och Lena Vaara. September 2009.

2012-326-s 256: Vacker byggnad som funnits i många år. Under 1950- och 1960-talen försvann tyvärr många vackra byggnader i de centrala delarna av Ronneby. Den tidens politiker och beslutsfattare förstod inte värdet i byggnaderna. Men en del blev kvar för överskådlig framtid. För vem skulle i dag föreslå en rivning av Borgmästargården, byggd åt Ronnebys borgmästare Ernst Flensburg år 1894. Juni 2009.

















