

Faktatexter till bilder från Tommy Nilssons bok "Förr och nu i Ronneby kommun", årgång 2013. Efter åratalet 2013, anges bildnummer, därefter sidan (sidorna) i boken, som bilden finns på.

2013-1-s 3: Liten resa för Big Travel. År 2013 låg resebyråföretaget Big Travel på Östra Torggatan i Ronneby, granne med Galleria Diamanten. Men när denna bild togs i maj 2009, höll man till på Västra Torggatan. Susanne Elofsson och Amanda Bjälborn på Big Travel, berättade att man nästa år skulle flytta, men bara en kortare resa på 100 meter till andra sidan av torget i Ronneby. Maj 2009.

K 1 _ 2013-2-s 6: Tre glada laxar, och en mindre glad lax. När Hjalmar Olsson (1891-1976) gått i pension som busschaufför, fick han gott om tid till att ge sig ut och fiska. Då han och svärsonen Einar Olsson (1917-2012) kom hem till bryggan i Vieryd en julidag 1958, kunde de stolt visa upp den blanklax på åtta kilo som Hjalmar dragit upp. Mellan Einar Olsson och Hjalmar Olsson, står Hjalmars barnbarn Nils-Gunnar "Nisse" Nilsson, 18 månader gammal, och ungefär lika stor som laxen. Foto: Karl Olsson. Juli 1958.

K 1 _ 2013-3-s 8: Lekkamrater i Risatorp sommaren 1959. En ovanligt lång, varm och skön sommar. Så skulle sommaren i Blekinge 1959 kunna beskrivas. Några yngre killar boende i Risatorp, har här slagit sig ned i gräset för att vila en stund från lekar och upptåg. Nils-Gunnar "Nisse" Nilsson, Anders Broström, Björn Rydberg och Tommy Nilsson, hade då inte en tanke på att Anders längre fram i livet skulle bli en mycket känd ishockeyspelare. Foto: Walter Nilsson. Augusti 1959.

2013-4-s 10: Skobutiken i korsningen Karlskronagatan-Nygatan. Med föregångare som Oscaria skor och Pelles skobutik, låg nu på Karlskronagatan 21 i Ronneby Sko-Dej. Där fick kunderna år 2008 hjälp av bland andra Catarina Aceborn och Maria Gustavsson. De såg till att visa det senaste modet i skoväg, och samtidigt ge goda råd om hur man skulle sköta om sina nyinköpta skor. September 2008.

2013-5-s 11: Dags att plocka ned skylten. Efter finanskrisen i USA hösten 2008, drabbades hela världen av en mycket djup konjunkturedgång. Även i Sverige och Ronneby märktes detta. Många affärer fick slå igen under 2009. Här åker Sko-Dejs skylt ned den 30 september. Bara lite drygt ett år innan var optimismen stor och affärerna goda hos många av stadens företagare. September 2009.

2013-6-s 13: Specialbutiken för golfspelare. Strax till höger om Svensk Kassaservice på varuhuset Willys parkering, låg Ronneby Golf & Sportcenter. Ägd av Peter Dahlstedt, som öppnade sin butik här 2003. Förutom kläder, skor och allt annat inom sport och fritid, var butiken speciellt inriktad på allt som hörde ihop med golfsport, berättade Mikael Hultgren, en av butikens anställda. Juni 2008.

2013-7-s 14: Thore drev cykelaffär vid Fredriksbergsskolan. I 20 år drev Thore Pettersson cykelaffären Thores Cyklar. På Gustaf Arnolds gata – tidigare Kungsgatan – intill Fredriksbergsskolan, sålde han både nya och begagnade cyklar. 68-åriga Thore hade också en verkstad där han reparerade cyklar. Thore Pettersson var även känd som mannen bakom "Örnexpressen", rundturståget som under ett par år trafikerade sträckan Ronneby-Ekenäs. Maj 2008.

2013-8-s 15: "Ekens" sportbutik på Kungsgatan. Pär "Eken" Ekenström var för de flesta känd som en snabb, teknisk och målfarlig fotbollsspelare. Från att ha börjat karriären i Ronneby BK, hade han bland annat spelat i Mjällby AIF och Örebro SK på elitnivå. Nu drev han sportaffären EB Sport på Kungsgatan 21 och tillhörde Saxemara IF, vilket syntes på den blå klubbjackan han bar. Maj 2008.

2013-9-s 15: Väldig affär för väskor med anor sedan 1959. Efter att tidigare varit konditor, startade Kurt Persson – född i Gunnerskulla norr om Backaryd år 1918 – affären Väskan i Ronneby 1959. Nästan 50 år senare hjälpte 90-åriga Kurt (1918-2017) emellanåt till i affären på Karlskronagatan 19, som sedan 1980 drevs av Kurts dotter Ann-Kristin Holmberg. Juni 2008.

2013-10-s 16: Butiken med indiska kläder. Nära torget i Ronneby, på Kungsgatan 13, låg klädbutiken Siaritz. Ägare där var makarna Ritu Amar och Sanjay Kumar. Rita hade bott i Sverige i sju år och startat Siaritz i Ronneby 2007. Nu sålde hon indiska kläder, men även modekläder från Paris och London i sin och maken Sanjays butik. Maj 2008.

2013-11-s 16: Klädaffären i gamla Sparbanken. I många år hade Sparbanken sina lokaler på Kungsgatan 18. Men sommaren 2008 var det Bengt Svensson på klädaffären B. Young som höll till i lokalerna intill torget i Ronneby, där man funnits sedan januari 2005. Bengt hade mångårig erfarenhet av handel med kläder, men då som chef för Lindex butik i Ronneby på andra sidan torget. Juni 2008.

2013-12-s 17: Mats och Josefin på JC i Ronneby. Ända sedan 1971 hade man kunnat handla kläder på JC i Ronneby. Då stod JC för Junior Center. Men när Josefin Bengtsson och Mats Kansikas tog emot kunder i butiken på Västra Torggatan 7, stod JC för Jeans & Clothes. Maj 2008.

2013-13-s 17: Nystart för JC i närliggande lokal. Efter att JC-butiken på Västra Torggatan 7 i Ronneby stängts, öppnade JC en ny butik i staden den 24 september 2009. Från det gamla stället, flyttade man bara 50 meter bort till "Sparbankshuset", där B. Young legat tidigare. Johan Härström, med nio år i branschen och innan anställd på JC i Karlshamn, blev nu ansvarig för nya JC i Ronneby. Juni 2010.

2013-14-s 18: Molliz butik på Nygatan. I november 2007, lagom till julhandeln startade, fick Ronneby en ny butik på Nygatan 5. Kristina Johansson öppnade då Molliz Butik AB ihop med Monica Wallin. De tidigare arbetskamraterna på ett callcenterföretag, satsade nu på en butik med presentartiklar av lite annorlunda slag, berättade Kristina Johansson när hon stod utanför entrén till butiken. Maj 2008.

2013-15-s 18: Susanne och Ann-Christin på Hobby- och Fotoshopen. På Karlskronagatan 28, låg Hobby- och Fotoshopen. Förutom presentartiklar, foto och framkallning av film, hade affären ett stort utbud av radiostyrda bilar, båtar och flygplan. Företaget startade 1991 och hade legat på denna plats sedan 1998. Men nu skulle Hobby- och Fotoshopen snart stänga, berättade Susanne Östergren-Amilon och Ann-Christin Amilon. December 2008.

2013-16-s 19: Fotograf och flerfaldig svensk mästare med modellbilar. Magnus Amilon var inte enbart känd som affärsman i Hobby- och Fotoshopen på Karlskronagatan i Ronneby. Han var också yrkesfotograf med en studio intill Hobby- och Fotoshopen, och en fotostudio nära Posten i Sörby. Magnus var också en hejare på att köra radiostyrda modellbilar, och hade sju svenska mästerskap inom detta. Juni 2009.

2013-17-s 20: Nilla och Jeanette på Shop VM. Tidigare hade butiken haft namnet Vero Moda, men nu hette den Shop VM. Nilla Kullberg och Jeanette Brorsson hade haft sin klädaffär för tjejer och damer på Västra Torggatan i Ronneby sedan år 2000. Både hade mammor som också varit företagare och jobbat i butik. Jeanette kände många igen från Berlings Bokhandel på Kungsgatan, där hon tidigare arbetat. Juni 2008.

2013-18-s 21: Lotta skulle snart sälja Breeze. Sedan flera år tillbaka var Lotta Emanuelsson en välkänd företagare i Ronneby. I drygt fem år hade hon varit ägare till klädbutiken Breeze, där hon även drivit en framgångsrik e-handelsverksamhet. Nu ville hon få mer tid över till sin familj, och skulle överlåta Breeze lokaler till andra ägare i februari 2009. December 2008.

2013-19-s 21: Från Breeze till My Fashion. På Karlskronagatan 15 där Breeze legat tidigare, låg sommaren 2010 också en klädbutik, men nu med namnet My Fashion. Ägare till den var Anders Mårtensson och Marita Andersson. Emma Håkansson, som här står utanför My Fashion, berättade att i butiken hittade kunderna märken som Itchi, B Young och Sisters Point. Juni 2010

2013-20-s 22: Susanne och Eva på Parelle. I många år hade Sjukvårdsaffären Svanen – som 1975 bytte namn till Parfymeri Svanen när Eva Britt Ödman tog över butiken – legat på Karlskronagatan 15 i Ronneby. 2005 blev Susanne Ekman och Eva Lundström ägare till butiken, som då fick namnet Parelle, där den ingick i Parelle Cosmetics, Sveriges tredje största kosmetikaföretag. September 2008.

2013-21-s 23: 40 år på Svanen för Eva Britt. Efter flera år som anställd, övertog Eva Britt Ödman 1975 Sjukvårdsaffären Svanen, och ändrade då namnet till Parfymeri Svanen. Med produkter från Christian Dior, Chanel och Elizabeth Arden, fick Eva Britt en stor kundkrets. I Svanens breda sortiment ingick även bijouterier och exklusiva amerikanska handdukar. Maj 1989.

2013-22-s 24: Skomakare Santi sökte en efterträdare. I Ronneby var han känd som den glade skomakaren, 67-åriga Walter Santi (1942-2011). Uppväxt i Uruguay, kom Walter med fru och barn till Sverige 1976 som politisk flykting. 1982 startade Walter skomakeriet Lacazino på Strandgatan 6 i Ronneby. Här står han vid ingången till skomakeriet tillsammans med sin hustru Teresa Fajardo. Walter Santi var nu i färd med att få tag i någon som kunde ta över hans skomakeri. Oktober 2009.

2013-23-s 25: Bilden utgår då den inte finns med på CD-skivan Tommy Nilsson fått.

2013-24-s 26: Fadil tog över Walters skomakeri. Längesåg det kärvt ut att få tag i någon som ville ta vid som skomakare när Walter Santi stängde sitt skomakeri i december 2009. Men den 1 april 2010 – nej det var inget aprilskämt – öppnade 26-åriga Fadil Iseni åter ett skomakeri i Ronneby i de lokaler där Ronneby Guldsmede tidigare funnits på Karlskronagatan 24. Trots sin ungdom hade Fadil redan varit verksam som skomakare i flera år i sitt tidigare hemland Makedonien. Maj 2013.

2013-25-s 26: Stickshopen på Karlskronagatan 24. På adressen Karlskronagatan 24 hade tidigare affärer som Annorlunden, Jörgos Sport och Kyhlbäcks Bosättningsaffär funnits. Sedan december 2007 var det Gudrun Cook som drev Stickshopen här. Gudrun, som innan jobbat som polis och inom telekombranschen, såg ett nyvaknat intresse för stickning hos de yngre. Juni 2009.

2013-26-s 27: Jenny drev nagelstudio på Kungsgatan. Många olika företag hade leget på Kungsgatan 6 i Ronneby genom åren. Men aldrig tidigare en nagelstudio likt den som Jenny Andersson startade där 2005. Hos Jenny kunde både unga och äldre kvinnor få sina naglar förlängda, eller förskönade på annat sätt av en verklig expert på området. Juni 2008.

2013-27-s 28: Jimmy på Blekinge Bilradio var Europamästare. Även om han hade de fysiska förutsättningarna, så var det inte i kulstötning, styrkelyft eller någon annan kraftsport, som Jimmy Öström blivit Europamästare. Nej, det var i den udda grenen billjud han vunnit titeln, berättade Jimmy vid ett besök på hans företag Blekinge Bilradio på Sörbyvägen 9 i Ronneby. Juni 2008.

K 1 _ 2013-28-s 28: Från Johannesson till And Again. I många år hade Bengt Johannesson handel med tv-apparater och annat här. När hans efterträdare gick i konkurs, tog Åke Ågren över rörelsen i december 2008 under namnet And Again, men ingick fortfarande i kedjan Audio Video. Framför butiken på Plankgatan 3 i Sörby, står från vänster Emil Ivansson, Claes Kullberg och Åke Ågren. Juni 2009.

2013-29-s 29: 68 miste jobbet när Sokymat flyttade till Malaysia. I november 2006 kom beskedet att Assa Abloys helägda dotterbolag Sokymat i Ronneby skulle stänga sin anläggning 2007. Framför Sokymats entré, syns här sju av de 68 anställda. Från vänster Annika Nilsson, Helen Carlsson, Peter Karlsson, Maria Rosenquist, Magnus Misikangas, Sven Thomasson och Stefan Petersson. September 2007.

2013-30-s 29: Maria flyttade inte med till Malaysia. Sokymat i Ronneby utvecklade, tillverkade och marknadsförde transponders till bland annat passerkontrollkort, djuridentifikation och industriell logistik, med en årlig omsättning på 100 miljoner kronor. Nu var ett beslut fattat om att flytta arbetsintensiv tillverkning till lågprisländer, vilket bland andra berörde Maria Rosenquist, som inte skulle flytta med till Malaysia när Sokymat lokaliserades dit. September 2007.

2013-31-s 30: Areff tog över Sokymats lokaler. I Sokymats lokaler flyttade våren 2011 Areff Systems AB in. Ett företag startat i Karlskrona år 2000, och verksamt inom samma produktområde som Sokymat. Ägare till Areff var Bernt Karlsson och Fredrik Martinsson, här stående utanför företagets entré. En välkänd produkt från Areff, var resekortet som man gjorde både åt Blekingetrafiken och andra länstrafikbolag. Maj 2013.

2013-32-s 30: Althin Medicals fabrik i Ronneby 1995. Althin Medical AB, en internationell koncern med fokus på dialysområdet, etablerade 1995 en fabrik i Ronneby i samma lokaler där tidigare Ericsson, Nokia och ICL funnits. Althin Medical såldes år 2000 till det amerikanska medicinföretaget Baxter. I november 2001 stängde Baxters fabrik i Ronneby med 160 anställda. Oktober 1995.

2013-33-s 31: Bland tandkrämspumpar på Wilden Plast. Förutom den mänskliga tragedin med felaktiga dialysfilter på Baxter i Ronneby, som orsakade drygt 50 människors död, stängde fabriken i november 2001. Företaget Wilden Plast, som flyttat till Ronneby nära sin stora kund Baxter, drabbades också. Tillverkningen lades om, nu satsade man hårt på att göra tandkrämspumpar. På bilden VD Leif Persson – andre man från vänster – ihop med några anställda i tillverkningsprocessen av tandkrämspumpar. November 2007.

K 1 _ 2013-34-s 31: Från Wilden Plast till KMT. Wilden Plast var på god väg att lyckas i sin satsning på tandkrämspumpar. Men efter att de nya ägarna Gerresheimer tog över 2007, bestämdes det att Wilden i Ronneby skulle stängas, vilket betydde att 50 personer blev utan arbete där i december 2007. VD Leif Persson gick då vidare till att bli teknik- och projektchef på KMT Robotic Solutions AB i Ronneby. Hösten 2008 blev Leif VD på KMT i Ronneby, ett världsledande företag inom robotiserad vattenskränning. September 2010.

2013-35-s 32: Leif blev VD på Swede Matic AB. För KMT Robotic Solutions AB, vände marknaden drastiskt nedåt hösten 2008. Innan marknaden återhämtade sig 2010, var det två jobbiga år för VD Leif Persson på KMT. Då Swede Matic AB i Kallinge gick i konkurs 2010, blev Leif och några av de tidigare anställda på Swede Matic ägare till företaget, som hade sin bas i specialmaskiner. Framför Swede Matics lokaler – där spisverkstaden på Kockums Jernverk låg en gång i tiden – står VD Leif Persson. Maj 2013.

2013-36-s 32: 140 personer jobbade på Call4U. Leif Persson gick alltså från VD-posten på Wilden Plast till KMT och Swede Matic. Men vad hände då med Wilden Plasts lokaler när företaget lagts ned? Jo, där fanns sommaren 2010 callcenterföretaget Call4U. Jonas Nilsson och Björn Mattsson på bilden, tog över det konkursade företaget Call4U, och hade nu närmare 300 anställda i sitt företag, varav 140 som jobbade här i Ronneby med både kundtjänst och försäljning. Juni 2010.

2013-37-s 33: Flextronics flyttade in i Wildens lokaler. I Wilden Plasts tidigare lokaler, där sedan Call4U fanns under några år innan man fick nya lokaler strax intill, flyttade det stora företaget Flextronics in i september 2012. Flextronics, grundat i Silicon Valley 1969, var ett globalt företag med totalt 200 000 anställda på omkring 100 platser runt om i världen. Efter att ha funnits på Verkö i Karlskrona sedan 1997, kom Flextronics till Fridhemsvägen 15 i Ronneby hösten 2012. Juni 2013.

K 1 _ 2013-38-s 33: Ett företag med 300 anställda i Ronneby. På Fridhemsvägen 15 i Ronneby, kunde Ronneby kommun och ABRI erbjuda Flextronics mycket fina och ändamålsenliga lokaler i kvarteret Telefonen, där många olika företag inom elektronik funnits genom åren. Flextronics verksamhet var kontraktstillverkning inom elektronik, samt logistiktjänster. Utan några som helst driftstörningar, genomfördes företagsflytten från Verkö till Ronneby, där 300 personer nu jobbade. Juni 2013.

2013-39-s 34: Två företagare med inspiration och skaparglädje. Inspiration Clothes & Living var namnet på en av Ronnebys mest spännande och originella affärer. I oktober 2002 startade paret Tina Bencker och Håkan Robérteus sin annorlunda butik på Kungsgatan 22. Sortimentet hos Inspiration varierade efter säsong, mode och efterfrågan. Tanken hos Tina och Håkan, var att man skulle kunna handla både kläder, hantverk och presenter samtidigt i en och samma butik. Juli 2008.

K 1 _ 2013-40-s 36: Håkan hade 40 år i restaurangbranschen. Blott 13 år gammal började han som smörgåsnisse och frukostbiträde på Ronneby Brunn 1968. Med pappa Sven, som först var servitör och sedan blev hovmästare, konferenschef och restaurangchef på Ronneby Brunn, var det inte så konstigt att Håkan Palmqvist kom in i restaurangbranschen tidigt. Sedan 2005 drev han nu Ronneby Café & Matsal i den tidigare Missionskyrkan på Prinsgatan 17 i Ronneby. Juni 2008.

2013-41-s 37: Med cafégäster från gamla EPA och Tempo. På Ronneby Café & Matsal var det servering både morgon, middag och kväll. Dessutom musikarrangemang med mycket jazz och blues, men även pop, rock och visor. På bilden Håkan Palmqvist med några av de damer från gamla EPA och Tempo i Ronneby, som höll kontakten genom att träffas varje onsdag på Ronneby Café & Matsal. September 2008.

2013-42-s 37: Sex presidenter i Ronneby Rotaryklubb. Grundat i oktober 1949, hade Ronneby Rotaryklubb funnits i 60 år. I den vackra Rådhusparken, syns här sex personer, vilka varit presidenter i klubben. Från vänster Göran Hellström (1923-2015), Birgitta Strand – första kvinnliga presidenten – Uno Hjortblad (1924-2017), Fredy Modliba (1932-2014), Mikael Ström och Hans Wachtmeister. Juni 2009.

K 1 _ 2013-43-s 38-39: Möte måndag 12.15 på Borgmästargården. Varje måndag året om träffades medlemmarna i Ronneby Rotaryklubb till ett möte kombinerat med lunch. Medlemmarna i Ronneby representerade ett brett spektra av olika yrken och befattningar. Här blandades bankdirektörer med konstnärer, företagsledare och yrkesmänniskor, som nu gått i pension. På bilden står Rotarymedlemmarna i Ronneby i Rådhusparken framför Borgmästargården. Juni 2009.

2013-44-s 40: Mästerskytten Ulf på Film & Fabel. Som ung jobbade Ulf Petersson på Tarkett i Ronnebyhamn 1980-1989. Därefter blev det arbete med vattenskrining på 1990-talet, fram till att han startade Film & Fabel på Karlskronagatan 9 år 1996. Mästerskytten Ulf – som med 491 poäng av 500 möjliga hade Blekingerekordet i pistol – hade 3 500 titlar videofilm att välja på. Maj 2009.

2013-45-s 40: Inga-Lill i hälsokostaffären på Gågatan. Inga-Lill Olsson hade arbetat i butik sedan 1969. När hon öppnade sin hälsokostaffär på Karlskronagatan 24 i Ronneby i januari 1999, hade hon varit i branschen sedan tidigt 1990-tal. Förutom Inga-Lill fanns det två anställda i butiken, där det såldes allt från stärkande vitaminpreparat till indiska spikmattor med 6 000 plastpiggar. September 2008.

2013-46-s 41: Glade guldsmeden Kim. Den 15 november 2003 öppnade Kim Färm butiken Ronneby Guldsmed AB på Karlskronagatan 24. Efter utbildning på Guldsmedsskolan i Mjölby 1990-1993, arbetade Kim i Västervik, Klippan och Göteborg. Att det sedan blev en flytt till Ronneby, berodde på att min fru är från trakten, berättade Kim när han stod utanför sin butik på Karlskronagatan. Juni 2008.

2013-47-s 41: Flytt på 50 meter till Karlskronagatan 28. 2009 flyttade Ronneby Guldsmede 50 meter bort till där Hobby- och Fotoshopen legat tidigare på Karlskronagatan 28. Innan dess fanns det här en anna guldsmedsbutik. Kim Färm arbetade både med nytillverkning och omarbetning, och hade en egen guldsmedja. Utanför butiken står Kim Färm, Sanna Blomqvist, Lena Steinbrecher och Victor Forsell. September 2009.

K 1 _ 2013-48-s 44-45: Från Danolds till Skinn & Väskcenter. Många av invånarna i Ronneby kommun, minns fortfarande Danolds affär på Kungsgatan 19 i Ronneby. Birgitta Svensson – som tidigare arbetat på Danolds – startade ihop med sin man Bernth i dessa lokaler Skinn & Väskcenter 1986. Framför butiken står från vänster Mona Forsberg, Martina Rylander-Jonsson, Bernth Svensson (1934-2011), Birgitta Svensson, Jane Harrysson och Deanna Rylander-Engrup. Juli 2008.

K 1 _ 2013-49-s 46: Tjejerna på Turistbyrån. Där en gång Clarbergs konditori låg på Västra Torggatan 1, fanns nu turistbyrån i Ronneby sedan flera år tillbaka. Innan turistbyrån kom hit, låg den på 1980-talet vid Söderbro och under 1990-talet på Kulturcentrum. Utanför turistbyrån, står från vänster Therese Bohnsack, Jeanette Rosander, Helen Magnusson, Sara Knutsson och Silke Peter. Juni 2009.

K 1 _ 2013-50-s 46: Killarna som kunde bilar. På adressen Lokvägen 3 nära järnvägsstationen i Ronneby, låg Bilskadecenter i Ronneby AB. Företaget var den enda verkstad i Ronneby, som lagade alla sorters bilmärken, berättade Kjell Gren, tillsammans med Mats Claesson ägare till Bilskadecenter. Från vänster Magnus Sundberg, Mats Claesson, Tommy Isaksson och Kjell Gren. Oktober 2009.

2013-51-s 51: De ledde framgångsrikt företag. År 2003 blev Mats Johansson och Christer Malm ägare till företaget HGL i Ronneby, som 2004 bytte namn till Orbit One. 160 personer jobbade på Orbit One i Ronneby, som också hade tillverkningsenheter i Stockholm och Kalix, samt Prabuty i Polen och i Slavsk i ryska Kaliningrad. Totalt fanns det inom koncernen 430 anställda. Juni 2010.

2013-52-s 47: Två glada killar från Kuggeboda. Orbit One på Folkparksvägen 2, hade flera anställda som varit med redan på tiden med HGL, Nokia och ICL. Två av dessa var Stefan Johansson och Luigi Marcolin, bägge boende i Kuggeboda. Luigi till höger, var även en skicklig glasdesigner och smyckestillverkare, med ett förflutet på Färe-Marcolin glasbruk i Ronneby. Juni 2010.

2013-53-s 48: Specialister på kretskort. Orbit One var specialiserat på kostnadseffektiv kretskortstillverkning och enhetsmontering av elektronik/elektromekanik. Fokus låg på den nordiska marknaden. Stora investeringar hade på sistone gjorts i nya maskiner. Den nyligen gjorda certifieringen av medicintekniska produkter, gladda Mia Svensson och VD Mats Johansson. Juni 2013.

K 1 _ 2013-54-s 48: Produkter som Orbit One tillverkade. Orbit One hade som mål att bli den mest kostnadseffektiva kontraktstillverkaren i Norden. Företaget tillverkade bland mycket annat kretskort, hemelektronik, instrument och apparater för mätning, provning och navigering, och medicintekniska produkter. På bilden Zijad-Tarek Yasari, bakom honom VD Mats Johansson och Doris Gustafsson. Juni 2010.

2013-55-s 49: Busschaufförer på Bergkvarabuss. Vid Ronneby Resecentrum och Järnvägsgatan 2, hade Bergkvarabuss sitt kontor i Ronneby. Bergkvarabuss var Sveriges största privata bussföretag med 1 300 anställda. Några av dem i Ronneby var från vänster Kenneth Robertsson, Håkan Barte, Thomas Otfors, Carina Säbom, Marie Thulesius, Ronny Svensson, Thomas Pålsson och Keith Olsson. Oktober 2010.

2013-56-s 49: Thomas med buss 204 till Kallinge. Om ett par minuter skulle 11.08-bussen till Kallinge på linje 204 lämna Ronneby Resecentrum med Thomas Pålsson vid ratten. Thomas hade kört buss

sedan 1986 och var en välkänd person i både Ronneby och Kallinge. Hans föräldrar drev en gång i tiden Pålssons Bageri på Kallebergahallar, inte långt från Kockums Emaljerverk. Juni 2009.

2013-57-s 50: Kockumvillan på Esplanaden. Fram till 2008 fanns studieförbundet ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) i den så kallade Kockumvillan på Esplanaden 11 i Ronneby. Namnet på denna vackra villa från 1926, härrör sig av att det var direktör Erik Kockum med familj, som flyttade in här. En annan Kockum ritade villan, nämligen arkitekten Herbert Kockum. Maj 2008.

2013-58-s 50: ABF-flytt från Esplanaden 11 till Kungsgatan 2. I många år hade ABF Ronneby haft sina lokaler i Kockumvillan på Esplanaden 11, mitt emot Snäckebacksskolan. Nu fick man flytta ut då Kockumvillan inte längre var i bästa skick. I flyttagen framför Kockumvillan, syns från vänster Tommy Arvidsson, Britt Merkel, Agneta Persson, Lena Nilsson, Monica Kronvall och Åsa Cederberg. Juni 2008.

2013-59-s 51: ABF:s nya lokaler på Kungsgatan. Sommaren 2008 flyttade ABF Ronneby och ABF Blekinge in i sina nya lokaler på Kungsgatan 2. Förutom ABF, huserade även Socialdemokraterna, LO-Facken och Byggnads Sydost här på Kungsgatan 2. Några av de som arbetade här var från vänster Agneta Persson, Bosse Johansson, Åsa Cederberg, Håkan Robertsson, Britt Merkel (1946-2016), Tommy Arvidsson och Lena Nilsson. Juni 2009.

2013-60-s 52: Utanför Vuxenskolas lokaler på Gångbrogatan 1. Från att tidigare haft sina lokaler i det gamla rådhuset, fanns nu Studieförbundet Vuxenskolan i Ronneby på Gångbrogatan 1. Inne i den nästan hundra år gamla jugendbyggnaden från 1911, som haft massor av olika verksamheter, var det nu Vuxenskolan på nedervåningen, berättade verksamhetsledaren där Laila Johansson. Oktober 2007.

2013-61-s 52: Laila och Eva på kontoret. I de lokaler Vuxenskolan i Ronneby nu höll till i vid Gamla Teatern, hade många människor minnen av andra verksamheter där. Till exempel från fritidsgården i Ronneby som legat där, eller ännu tidigare då biblioteket i Ronneby låg där nu Laila Johansson och Eva Gröndahl satt inne på Vuxenskolas lokaler, sysselsatta med höstens studieprogram. Oktober 2007.

K 1 _ 2013-62-s 53: Vuxenskolas nya lokaler på Kungsgatan 9. Den 2 december 2007 invigde Studieförbundet Vuxenskolan sina nya lokaler på Kungsgatan 9 i Ronneby. Glädjen var stor över de nya lokalerna, intygade systrarna Laila Johansson och Mays Olsson, bägge verksamma på Vuxenskolan i Ronneby, när de stod ute på Kungsgatan ett halvår efter invigningen. Juni 2008.

K1 _ 2013-63-s 54: Liten hälleflundra var Mattias favoritfisk. Granne med Systembolaget i Ronneby på Strandgatan, låg sedan 2007 Fiskbiten, ägd av paret Mattias Gadd och Camilla Sandsten. Fiskbiten låg på Strandgatan 4, samma plats där Axels Tivoli höll till på under Tosia 'Bonnadan i Ronneby på 1960-talet. Men det hade Mattias Gadd inga egna minnen av när han stod utanför sin och Camilla Sandstens fisk- och delikatessbutik. Juni 2008.

2013- 64-s 55: Inne på Fiskbiten. Förutom sitt stora utbud av fisk och skaldjur, fanns även smörgåstårter och cateringmat att handla på Fiskbiten. Även dagens lunch med fiskrätter i olika former plus sallader, erbjöd butiken sina kunder. Inne på Fiskbiten står från vänster Linn Persson, Mattias Gadd och Camilla Sandsten. Juni 2009.

K 1 _ 2013-65-s 55: Personalen på Systembolaget i Ronneby. År 2002 flyttade Systembolaget i Ronneby från lokalerna på Ågårdsgatan 1 till Strandgatan 4 intill Fiskbiten. Utanför Systembolaget i Ronneby syns här på bilden personalen. Stående från vänster Kim Andersson, Jon Thorvaldsson, Sussie Pantzar, Harriet Byström. Sittande från vänster Mats Nilsson, Nina Fagberg, Åsa Johansson och ? Juni 2009.

K 1 _ 2013-66-s 56-57: Personalen på Folktandvården i Ronneby. Utanför Folktandvården i Ronneby på Götgatan 27, står här 17 av de 26 anställda. Från vänster Inga Westerberg, Medika Rakovac, Anna Pettersson, Annika Holmkvist, Margareta Olin, Kerstin Thorvaldsson-Larsson, Lina Fransson-Resmark, Eva Johansson, Regina Andersson, Göran Staf, Margareta Staf, Lisbeth Rigestam, Luning Wang-Runnsjö, Pontus Glimvall, June Enarsson, Ewa Wictorsson och Ann-Sofie Ovesson. Juli 2010.

2013-67-s 58: Möbelpetseraren Margareta på Linje & Form. Sommaren 1999 öppnade Margareta Sundén möbelpetserarverkstaden Linje & Form på Blasius Königsgatan 15 i Ronneby. Jämsides med möbelpetseringen, arbetade Margareta även med att göra inredningar till veteranbilar, flygplan, båtar och motorcyklar. På bilden står Margareta utanför sin verkstad i korsningen Blasius Königsgatan-Götgatan. Maj 2013.

2013-68-s 59: Redo att renovera gammal fåtölj. Inne i sin verkstad på Blasius Königsgatan, hade Margareta Sundén hållit på i 14 år med renoveringar och tapetseringar av alla de slag. Både gamla möbler från 1700-talet och möbler från 1950- och 1960-talen, som nu kommit i ropet. Förutom privatkunder, hade Margareta arbeten åt banker, caféer, företag och Länsresidenset i Karlskrona. Maj 2013.

K 1 _ 2013-69-s 59: Ulf tog över Kvalité-Tenn. År 1973 startade Arne Jaxér företaget Kvalité-Tenn i Kallinge. Så småningom tog sönerna Ingmar och Christer över, och flyttade företaget till Västra Industrigatan i Ronneby. 2009 tog Ulf Arvidsson över efter Ingmar Jaxér. Ulf tillverkade och sålde gjutna tennartiklar och idrottspriser på sitt företag Kvalité-Tenn efterträdare, Blekinges enda tennbruk. Juni 2010.

K 1 _ 2013-70-s 60: Vid kommunens växthus i Sörby. Sedan många år tillbaka i tiden, hade Ronneby kommun ett eget växthus i Sörby, där man drev upp alla de vackra blommor, som sedan planterades ut runt om i kommunen. Utanför växthuset några av dem som jobbade där sommaren 2010. Från vänster Lotta Nilsson, Ingrid Svensson, Marie Rosander, Lina Willysson och Christoffer Ludvigsson. Juni 2010.

K 1 _ 2013-72-s 60: Tveksamt om växthuset skulle bli kvar. Växthuset i Sörby inrymde också vinterförvaring för köldkänsliga växter som kaktusar, men även de cirka 15 000 plantor, som varje sommar planterades ut i Tingshusplanteringen. Diskussionerna om en nedläggning av kommunens växthus i Sörby, oroade nu Christoffer Ludvigsson, Ingrid Svensson, Lina Willysson, Lotta Nilsson och Marie Rosander. Juni 2010.

K 1 _ 2013-73-s 61: Torsten och Ulf var två av Samhalls veteraner. Samhall AB hette företaget år 2008. Men namnen hade varit flera på den verksamhet där människor med funktionshinder fick hjälp till ett meningsfullt arbete. Från starten 1967 vid Karlshamnsvägen i Sörby, flyttade man 1983 till de nuvarande lokalerna på Telegatan i Sörby, berättade Torsten Nilsson och Ulf Petersson, två veteraner som jobbat i ledningen på företaget sedan 1968 respektive 1983. Juni 2008.

K 1 _ 2013-74-s 62-63: Några av Samhalls 140 anställda i Ronneby 2008. Samhall AB var ett svenskt, statligt aktiebolag med uppdraget att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med funktionshinder, som medförde nedsatt arbetsförmåga. Företaget grundades 1980 och var ett av Sveriges största företag 2008. Utanför Telegatan 5 i Sörby står här ett 30-tal av de anställda på Samhall Ronneby framför sin arbetsplats. Juni 2008.

K 1 _ 2013-75-64: Snart 25-årsjubileum på Samhall för Anita och Stefan. Anita Svensson och Stefan Nordquist hade bägge börjat arbeta på Samhall i Ronneby 1983, och sett stora förändringar inom företaget under dessa nästan 25 år. Bland annat hade Stefan varit med om att göra ljuddämpare till

Volvo och klädhängare till IKEA. Nu arbetade han med limningar åt Roxtec AB i Karlskrona. November 2007.

K 1 _ 2013-75-s 64: Bernt och Patrik var två av de anställda på Samhall i Ronneby. Bernt Bengtsson hade precis som Anita Svensson och Stefan Nordquist nästan 25 års anställning på Samhall i Ronneby. Hans kollega Patrik Svensson hade varit här i tio år. När Patrik var ledig, var han bland annat engagerad i Silpinge IOGT-NTO sedan många år tillbaka. November 2007.

2013-76-s 65: Saxemara IF:s store supporter Charles. Roxtec AB, ett internationellt företag och världsledande leverantör av modulbaserade tätningar, betydde mycket för Samhall i Ronneby, då det var deras produkter de anställda här jobbade med, till exempel Benny Olsson och Charles Olsson. Charles, i gul HV 71-tröja, var känd som Saxemara IF:s kanske störste supporter. November 2007.

2013-77-s 65: Ronny hade jobbat på Samhall i 40 år. Roby Industrier och Blekinge-Produkter, var två av namnen på föregångarna till Samhall AB i Ronneby. Ronny Thuresson Kallinge var den verkliga veteranen på företaget och hade jobbat där sedan starten 1967. Ronny, i mitten av bilden, flankeras här av Ismta Kaltak och Katarina Mattsson till vänster, och Gashi Fahrite till höger. November 2007.

K 1 _ 2013-78-s 66: Hos Markisol på Telegatan. Granne med Samhall AB på Telegatan i Sörby, låg företaget Markisol AB. Företaget bedrev produktion i Sverige, Polen, Ryssland, Kina och Estland och hade drygt 400 anställda. Markisol var en av världens ledande tillverkare av rullgardiner, hissgardiner och persienner. På fabriken i Ronneby arbetade hösten 2010 drygt 25 personer. Oktober 2010.

2013-79-s 66: Entreprenören Bo bakom världsföretaget. Bo Persson från Ronneby var mannen bakom succén med Markisol AB. Som liten grabb hjälpte Bo sin far Nils med persientillverkning. Från att ha arbetet på Värmos i Kallinge, startade Bo det företag, som senare skulle bli Markisol. 1992 skapades varumärket Mairo, som designar, tillverkar och säljer produkter för heminredning. Juni 2013.

2013-80-s 67: Malin ansvarade för populär butik. I lokalerna på Gamla Landsvägen 2 i Ronneby, flyttade Bo Persson in 1998 och öppnade en butik för varumärket Mairo. Malin Persson, dotter till Bo, blev 2003 ansvarig för butiken i Ronneby, som främst sålde rullgardiner och textilier i sin välbesökta butik. Malin berättade att butiken nu drevs under varumärket Mimou AB och hade åtta anställda. Juni 2009.

2013-81-s 67: Byggt för bilförsäljning från början. Den kända butiken för textil, tapeter, rullgardiner med mera, hade faktiskt en föregångare inom en helt annan bransch i lokalerna på Gamla Landsvägen. 1990 stod lokalerna klara att invigas efter att Ronneby Svets & Smide byggt dem åt Bo Olsson, ägare till SEBO-bilar. Bo sålde alltså bilar här under en stor del av 1990-talet. Juni 1990.

K 1 _ 2013-82-s 68-69: Medarbetarna på Svets & Smide. Framför sin arbetsplats på Telegatan i Sörby, syns här ägarfamiljen Andersson med de flesta av sina anställda på Ronneby Svets & Smide. Från vänster Bengt Andersson (1943-2019), Anna Andersson, Ulla-Kerstin Andersson, Stefan Svensson, Stefan Olofsson, Alex Wilhelmsson, Ola Abrahamsson, Kurt Håkansson, Mikael Fasth, Pierre Nilsson, Per-Olof Nordling, Niklas Karlsson, Sven Justad, Matthias Tiberg, Heiki Andersson, Jens Holm och Ulf Andersson. Juni 2008.

2013-83-s 70: Från fotboll till företagsledare. Innan han tog över efter pappa Bengt, var Heiki Andersson av många mest känd som en duktig fotbollsspelare i Saxemara IF. Nu medgav inte chefskapet på Ronneby Svets & Smide någon vidare fotbollssatsning för 38-åriga Heiki Andersson, som dock var kvar i SIF, där han bland annat var en uppskattad ledare inom klubbens ungdomsverksamhet. Juni 2008.

K 1 _ 2013-84-s 70: De startade Ronneby Svets & Smide AB 1983. Bengt Johansson och Bengt Andersson (1943-2019) var kollegorna som gick från att vara anställda till att starta eget, då de drog igång Ronneby Svets & Smide AB 1983. När bilden här togs 1989 på Västra Industrigatan 3 där då företaget fanns, rådde det en enorm byggrusch i Ronneby, vilket glädde de bägge grundarna av företaget. Juli 1989.

2013-85-s 71: Från Konsum till Maxi för Ingvar. Att man skulle möta Ingvar Johansson – med 50 års anställning på Konsum – inne på Maxi i Ronneby flera dagar i veckan, hade väl ingen i branschen kunnat ana något år innan. Fast Ingvar hade ju inte fått jobb på Maxi, om nu någon trodde det. 74-åriga Ingvar Johansson var pensionär, och arbetade ideellt åt Ronneby BK med att sälja bingoletter innanför entrén till Maxi. November 2012.

K 1 _ 2013-86-s 72: Veronica och Emma visade självscanning. Det var inte bara Ingvar Johansson, som drog mycket folk till Maxi i Ronneby när man bjöd in till en kundkväll onsdagen den 14 november 2012. Veronica Blomgren och Emma Söderstam berättade om hur butikens självscanning fungerade. Med hjälp av en bärbar scanner, fanns nu möjlighet för kunderna att registrera varorna själv. November 2012.

2013-87-s 72: När kunderna mötte KRIF Hockey i bordshockey. Denna kundkväll på Maxi, gavs även tillfälle för den som ville, att utmana några av KRIF Hockeys duktiga spelare på en match. I serien låg KRIF nu riktigt bra till. Frågan var bara om KRIF:arna var lika duktiga på bordshockey, som på riktigt. Här är det till exempel Linus Bladström längst bort, som blir utmanad av några ungdomar. November 2012.

2013-88-s 73: Charlotte frestade med lyxmuffins. Som vanligt när Maxi i Ronneby bjöd in till kundkväll, hade man laddat med extra mycket godsaker i matväg. Från närodlade grönsaker till frestande kakor från det egna bageriet. Charlotte Larsson och hennes lyxmuffins, fick mångas uppskattning denna kväll. November 2012.

K 1 _ 2013-89-s 73: Två av Maxis verkliga veteraner. Ann-Kristin Andersson och Ann-Christin Fransson hade jobbat på Maxi i hela 83 år tillsammans. Ann-Christin Fransson började där 1969 vid starten. Redan i tonåren hjälpte hon till i affären i Skönevik, som fadern Per Olsson drev där. Ann-Kristin Andersson började i delikatessen 1974, men hade sedan 1976 arbetat med ekonomi och administration. Maj 2013.

K 1 2013-90-s 74-75: Per och Yvonne fick de första bitarna av "Ronnebytårtan". I samband med att författaren Tommy Nilsson haft premiär för sina "Ronnebyböcker" på Maxi sedan starten 1996, hade han som tradition att bjuda sina bokköpare på tårta premiärdagen. Ingen vanlig sådan, utan en specialbakad i form av en karta över Ronneby kommun. Artisterna Per Dunsö och Yvonne Olsson – två av huvudpersonerna i 2012 års bok – fick äran att ta de första bitarna av "Ronnebytårtan" 2012. September 2012.

K 1 _ 2013-91-s 76: Hans och Helge tog det första spadtaget till stadshuset i Ronneby. En kylig marsdag 1969 skedde en historisk händelse i Ronneby. Det första spadtaget för det nya stadshuset i Ronneby togs då av kommundirektör Hans Gustafsson (1923-1998) och drätselkammarens ordförande Helge Magnusson (1906-1990), Ronneby kommuns då ledande politiker. Foto: Sydöstran Ronneby. Mars 1969.

K 1 _ 2013-92-s 76: Vy mot stadshuset i Ronneby våren 2009. Året efter att Hans Gustafsson och Helge Magnusson tagit det första spadtaget där den gamla IC-macken legat innan, stod stadshuset i Ronneby färdigt att tas i bruk. Männen bakom, arkitekterna Göran Hultén och Jan Hallén, hade satt

sin egen prägel på byggnaden, en tidstypisk skapelse, som här syns nästan 40 år efter invigningen. Maj 2009.

2013-93: Denna bild finns inte med på CD-skivan 2013!

2013-94: Denna bild finns inte med på CD-skivan 2013!

2013-95-s 78: Ledamöter i kommunfullmäktige 1989. På ett antal bilder, visas alla kommunfullmäktiges ledamöter i Ronneby kommun år 1989, i några fall är det deras suppleanter vi ser på bild. Här från vänster socialdemokraterna Nils-Olov Olofsson, Stina Berg (1922-2008), Roland Andersson (1928-2009), Stig Svensson (1920-1998), Tommy Svensson, Leif Möller och Arne Wilander. Juni 1989.

2013-96-s 78: Innan Jan-Anders blev kommunalråd. 26 ledamöter av de 49 i fullmäktige 1989 var socialdemokrater. Här är några till av dem. Från vänster Knut Ferm (1923-1993), Arne Andreasson (1929-2010), suppleant för Signe Carlsson (1923-2011), Ulf Gustafsson, Gunnel Augustsson (1942-2010), Anders Johansson, Ingemar Johansson och Jan-Anders Palmqvist. Juni 1989.

2013-97-s 79: Ute på "Helgehansholmen". De flesta av kommunfullmäktiges ledamöter blev fotograferade ute på den så kallade "Helgehansholmen" under rödboken vid stadshuset i Ronneby. Stående från vänster socialdemokraterna Geraldine Karlsson, Hans Häll, suppleant för Bengt Lundahl, Börje Hansson (1936-2010), Terttu Kullberg, Lennart Hjelm (avliden), Ingrid Karlsson. Juni 1989.

2013-98-s 79: Sixten berättar en rolig historia. Under en paus i kommunfullmäktiges möte i juni 1989, verkar här Sixten Martinsson berätta en rolig historia för några av sina partikamrater i socialdemokraterna. Från vänster Karl-Erik Karlsson, Leif Ekman (avliden), suppleant för Gert Andersson, Conny Andersson, Anita Petersson (1943-1998), Lage Svensson (1932-2014), Sixten Martinsson. Juni 1989.

2013-99-s 80: Näst största partiet 1989. Med sina sju ledamöter, var centerpartiet det näst största partiet i Ronnebys kommunfullmäktige 1989. Inne i Ronnebysalen ser vi från vänster Thomas Håkansson, Eva Johansson, Lena Runesson, Kenneth Michaelsson, suppleant för Berit Mattsson, Anders L Petersson, Sonja Nilsson, Kar-Anders Petersson (1923-1999). Juni 1989.

2013-100-s 80: Sex kända moderater i Ronneby kommun. Moderaterna mönstrade följande män och kvinnor på kommunfullmäktiges möte i stadshuset i juni 1989. Från vänster Kitty Wachtmeister, suppleant för Birgit Mårtensson, Gunnar Brunberg (1919-2002), Bengt Wahlstrand (1928-2019), Ulf Elheim (avliden), Kersti Lindström, Anders Engvall (1937-2009). Juni 1989.

2013-101-s 81: Fyra folkpartister från olika yrken. Folkpartiet hade fyra ledamöter i Ronnebys kommunfullmäktige 1989. Tre herrar som alla var 37 eller 38 år, och en dam med något längre livserfarenhet än sina manliga kollegor. Från vänster Lennart Malm, polis, Karin Johansson, som arbetat inom vården i många år, Nils Ingmar Thorell, ombudsman, Tomas Lundberg, lärare. Juni 1989.

2013-102- s 81: Känd kulturpersonlighet bland miljöpartiets ledamöter. Miljöpartiet i Sverige bildades 1981 och kom in i riksdagen 1988. Året efter hade miljöpartiet tre ledamöter i kommunfullmäktige i Ronneby. Det var från vänster Birgitta Persson, Mats Pehrsson och Sylvia Edvinsson. Sylvia, boende i Ängsjömåla nära Eringsboda, var som regissör och filmare en känd kulturpersonlighet i Blekinge. Juni 1989.

2013-103- s 82: Vänsterpartiets ledamöter i Ronneby kommun. Vänsterpartiet hade två ledamöter i Ronneby kommunfullmäktige. Fotograferade inne i Ronnebysalen i stadshuset under en paus i

fullmäktigemötet, syns här Hans Kyhlbäck och Ronny Pettersson. Ronnys far Gösta W Pettersson, var tidigare under en lång följd av år vänsterns ledande man i Ronneby. Juni 1989.

2013-104-s 82: Karl-Erik ersatte Karl-Erik i KDS. Kristdemokraterna bildades som politiskt parti i Sverige 1964 under namnet Kristen Demokratisk Samling (KDS). I Ronneby kommun var man 1989 ett litet parti med bara en ledamot i kommunfullmäktige, Karl-Erik Olsson, lärare på Knut Hahnsskolan. Denna kväll ersattes han av partibrodern och suppleanten Karl-Erik Karlsson på fullmäktigemötet. Juni 1989.

2013-105-s 83: Med många år i telefonväxeln. Lil Frennesson började arbeta på Ronneby kommun 1978, då på stadsarkitektkontoret. Sedan 1987 hade hon jobbat i kommunens telefonväxel. Efter åren i växeln, hade Lil blivit en riktig kändis tack vare sin röst. Så här såg Lil Frennesson ut i kommunens telefonväxel på stadshuset sommaren 1989. Juli 1989.

2013-106-s 83: Ronneby kommun, god middag! Så kanske hon svarade i telefonen, Loraine Palmquist, arbetskamrat med Lil Frennesson på stadshusets telefonväxel i Ronneby. Precis som Lil trivdes Loraine mycket bra med sitt arbete, men medgav att det kunde bli stressigt värre under vissa perioder av dagen. Å andra sidan var det ju inte alla förunnat att få betalt för att prata i telefon. Juni 1989.

2013-107-s 84: Ett avslappnat kommunalråd på sitt tjänsterum. 1977 tog Roland Andersson (1928-2009) vid som Ronnebys ledande politiker efter Helge Magnusson. Den gången var kaptenen på F 17 kanske mer känd som svensk mästare i pistolskytte än som politiker. Efter tolv år på kommunalrådsposten, var Roland Ronneby kommuns ansikte utåt och flitigt förekommande i massmedia. September 1989.

2013-108-s 84: Leif jobbade med datainförande. I slutet av 1980-talet pratades det mer och mer om datorer och IT. Men ännu hade inte datorerna slagit igenom på allvar. Leif Söderlund från Gäddegöl i norra delen av Ronneby kommun, arbetade med administrativ utveckling och med datainförande i Ronneby kommun. Som synes var det inga platta skärmar på datorerna i slutet av 1980-talet. Augusti 1989.

2013-109-s 85: Ronnebys stadsdirektör Eskil. Innan Eskil Ferm (1925-1996) tillträdde sin tjänst som Ronnebys nye stadskamrer i maj 1960, var han kommunalkamrer i norrländska Ånge. Efter snart 30 års tjänst i Ronneby kommun, var nu 64-åriga Eskil sedan många år tillbaka Ronnebys stadsdirektör och en mycket välkänd profil i kommunen. Augusti 1989.

2013-110-s 85: Gatuchefen som var en duktig konstnär. Ingvar Dahlbom var arbetsledare på gatukontoret i Ronneby kommun. Men när han inte höll ordning på gator, vägar och byggnationer, var Ingvar en hängiven akvarellmålare, som man kunde möta längs Blekingekusten, eller ute på öarna i färd med att fånga natur och miljöer på sitt eget speciella sätt med pensel och staffli. September 1989.

2013-111-s 86: Björn var VD i Ronneby Helsobrunn. Björn Bergman var ingen infödd Ronnebybo, men 1989 en av stadens mest kända personer i sitt arbete som byggnadschef på Ronneby kommun. Han var även VD i AB Ronneby Helsobrunn, som ägde och förvaltade Soft Center och Ronneby Brunn, Ronnebys mest kända varumärken i slutet av 1980-talet. September 1989.

2013-112-s 86: På vaktmästeriet 1989. Precis innanför entrén till stadshuset i Ronneby, låg vaktmästeriet. På bilden ser vi tre av dem som jobbade där 1989. Från vänster Lars Andersson, Eric Holtne (1925-2003) och Tommy Lindqvist. 20-åriga Tommy kände många som en duktig

fotbollsspelare i Saxemara IF. Men här sprang han inte med en fotboll, utan med post och paket. September 1989.

K 1 _2013-113-s 87. Sista arbetsdagen på miljökontoret. Efter nio år på miljökontoret i Ronneby, gjorde Nils-Gunnar Nilsson sin sista arbetsdag där den 31 juli 1991 för att börja på miljökontoret i Karlshamn. Vid stadshusdammen står han här ihop med några av sina arbetskamrater. Från vänster ?, Thomas Gummesson (1946-2005), Barbro Lindberg, Nils-Gunnar Nilsson, Ing-Mari Björklund, Magnus Olofsson. Juli 1991.

K 1 _2013-114-s 87: På miljökontoret 2010. Så här såg personalen på miljökontoret i Ronneby ut 2010. Sittande från vänster: Anders Börjesson, Leif Abrahamsson, Emma Sjögren. Stående från vänster: Kerstin Hannrup, Catarina Welin, Eva-Marie Lundberg, Yona Ella, Monika Oredsson, Eva Tullgren, Magnus Olofsson, Annika Lörincz. Oktober 2010.

2013-115-s 88: Marie och Tony gav medborgarna service. Marie Gunnarsson var relativt ny i sitt jobb på Medborgarservice. Innanför entrén till stadshuset satt hon ihop med Tony Åhlund. Tony började på Ronneby kommun 1989 och arbetade i många år med ekonomifrågor innan han kom till Medborgarservice. Denna tjänst för allmänheten startade år 2003. Oktober 2007.

2013-116-s 88: Karina hjälpte Ronnebys nyinflyttade. Karina Magnér-Enarsson var en av dem som fanns på Medborgarservice i stadshuset. I hennes arbetsuppgifter ingick även att ta hand om nyinflyttade i Ronneby kommun. I snitt flyttade varje år 1 200 personer till Ronneby kommun. Karina hjälpte på olika sätt till med kontakten mellan de nyinflyttade och kommunen. Juni 2009.

K 1 _2013-117-s 89: Magnus och Marcus på näringslivsenheten. Magnus Abrahamsson arbetade under flera år i affär på Midbys Mattor i Ronneby innan han började på näringslivsenheten i Ronneby kommun som centrumutvecklare. En tjänst som hans kollega Marcus Sandekjer till höger om honom haft innan. Nu var Marcus sedan 2007 näringslivschef i Ronneby kommun. Oktober 2007.

2013-118-s 89: Folkhälsa och näringsliv för Sofi och Ebon. Två kollegor på stadshuset i Ronneby, var Sofi Ceder och Ebon Kaisajuntti. Sofi arbetade som folkhälsosamordnare och Ebon på näringslivsenheten, och där speciellt med frågor som rörde landsbygden. Under lång tid hade Ebon jobbat med projektet Hjärtats fröjd, ingående i kommunens landsbygdspolitiska program. Oktober 2010.

2013-119-s 90: Parker och planteringar för Per och Peter. Efter att tidigare varit kyrkogårdschef i Alvesta, kom Peter Lindahl 1991 till Ronneby för att bli parkchef och ansvarig för 21 anställda på parkförvaltningen. Till vänster om Peter, sitter Per Höglund och håller upp en skiss på tingshusplanteringen 2007. Per hade utformat motiven där sedan år 2000. Oktober 2007.

2013-120-s 90: Hans var chef för Miljöteknik. Eldistribution, vattenförsörjning, dricksvattenförsörjning, fjärrvärme, renhållning och avfallsdeponering, var en del av det som Hans Olausson sysslade med i sitt arbete som VD för Ronneby Miljö & Teknik, eller Miljöteknik som det kommunala bolaget, helägt av Ronneby kommun, oftast benämndes som. Oktober 2007.

2013-121-s 91: Tommy ansvarade för skolverksamheten. Innan han blev chef för utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun, hade förvaltningschefen Tommy Ahlquist själv arbetat som lärare. Till exempel som tillsynslärare på Kallingeskolan. Nu hade Tommy det övergripande ansvaret för förskola och barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning. Oktober 2007.

K 1 _ 2013-122-s 91: Chefsbyte på fritidskontoret. Kenneth Karlsson, Thomas Lagerström och Peter Nilsson, jobbade alla på fritidskontoret. Thomas hade kommit till Ronneby i juni 2007 för att ta vid efter avgående fritidschefen Kenneth Karlsson. Dalmasen och gamle bandyspelaren Thomas Lagerström höll nu på att lära sig om både sevärigheter och föreningsliv i Ronneby kommun. Oktober 2007.

2013-123-s 92: Två färgstarka profiler på stadshuset. Jan "Janne" Jensen (1953-2014) och David Gillanders var två av dem som arbetade på stadshuset i Ronneby. Jan som operatör på kopieringscentralen och David som stadsarkitekt. Friluftsentusiasten pekar här på kartan ut ett av sina favoritställen i Ronneby kommun, och tipsar tidigare elitidrottsmannen och långlöparen David om att besöka platsen. Oktober 2010.

2013-124-s 92: På vaktmästeriet 2010. Dessa damer och herrar återfanns på stadshusets vaktmästeri hösten 2010. Från vänster Inger la Fleur-Woller, som började på Ronneby kommun 1971 och hade varit på stadshuset sedan 2002. Till höger om Inger står Palle Petersen, Nils-Olof Karlsson och Marie Gunnarsson. Innan Nils-Olof började här, jobbade han i många år på parkförvaltningen. Oktober 2010.

2013-125-s 93: I ledningen för Ronneby kommun år 1995. Många olika personer har funnits i ledande positioner i Ronneby kommun genom åren. Så här såg det ut i Ronnebysalen på stadshuset i Ronneby 1995. Från vänster kommundirektör Christer Jacobsson, näringslivschef Finn Ljunggren, kommunalrådet Jan-Anders Palmqvist och ekonomischef Göran Hagström. December 1995.

2013-126: Denna bild saknas på CD-skivan för 2013 års bok!

K 1 _ 2013-127-s 94-95: Ledamöterna i kommunfullmäktige 2009. Den 27 augusti 2009 samlades de 49 ledamöterna i Ronneby kommunfullmäktige till sammanträde i Ronnebysalen på stadshuset i Ronneby. Innan debatten tog sin början bland fullmäktigeledamöterna, samlades dessa för fotografering utomhus vid stadshusdammen. Så här såg de ledande politikerna i Ronneby kommun ut år 2009. Augusti 2009.

2013-128-s 96: Nio partiers gruppledare. År 2009 fanns hela nio partier representerade bland kommunfullmäktiges ledamöter i Ronneby kommun. Från vänster gruppledarna Ronny Pettersson (v), Kenneth Michaelsson (c), Jan-Anders Palmqvist (s), Kjell GG Johansson (m), Ulla Svensson (kd), Sylvia Edvinsson (mp), Kerstin Johansson (fp), Rolf Fredriksson (sd), Sune Håkansson (rp). Augusti 2009.

2013-129-s 96: Möte med läraryrket. Samma kväll som det var möte i kommunfullmäktige, samlades styrelsen i Ronnebyavdelningen av Läraryrket till möte på stadshuset. Från vänster Stig Karlsson, Göran Karlsson, Marie Stavervik, Birgitta Hjortskull (1946-2015), Ingrid Nilsson, Ellinor Sedlacek Pålsso, Eva Olsson, Ulf Löhbern, Susanne Bandling, Carl-Arne Hultberg. Augusti 2009.

2013-130-s 97: Nils-Erik var ålderman i det politiska livet. Äldst bland Ronneby kommuns politiker 2009, var 74-åriga Nils-Erik Mattsson från miljöpartiet. Tidigare arbetande inom försvaret, men också en pionjär i frågor om alternativ energi. Känd som "Exergi-Nisse", står här Nils-Erik hemma i trädgården på Vierydsvägen 30 intill sin elbil och med solfångare monterade på sitt hus. September 2009.

2013-131-s 97: Fullmäktigemöte i Brunns hallen. Normalt sett hölls fullmäktigemötena i Ronneby kommun i stadshuset. Men någon gång höll man till på andra platser. Junimötet 2011 var förlagt till Brunns parken i Ronneby, där man för säkerhets skull satt under Brunns hallens tak. Förutom vackra blommor, kunde flanörerna i parken alltså ta del av ett fullmäktigemöte denna kväll. Juni 2011.

K 1 _ 2013-132-s 98-99: Ledamöter i kommunfullmäktige 2011 samlade till möte i Brunnsparken. Normalt sett hölls kommunfullmäktiges möte varje månad inomhus i stadshuset i Ronneby. Men undantag från detta fanns. Till exempel torsdagen den 16 juni 2011. Då samlades de 49 ledamöterna i Ronneby kommunfullmäktige i Brunnsparken i Brunnsparken för att debattera och besluta i viktiga frågor för invånarna i Ronneby kommun. Juni 2011.

2013-133-s 100: Gun-Britt och Susanne på kommunkansliet. En som hade många års anställning på Ronneby kommun och kändes igen av alla på stadshuset, var Gun-Britt Gieryluk. I 27 år hade hon jobbat där, och gjorde så fortfarande vid 66 års ålder. Susanne Jirestig till höger om Gun-Britt, arbetade på Överförmyndarnämnden, och satt precis som Gun-Britt på kommunkansliet. Oktober 2010.

2013-134-s 100: Besök av Blekinges nya landshövding. Berit Andnor Bylund kom till stadshuset i Ronneby hösten 2011 för att möta kommunens politiker. Från vänster landshövding Berit Andnor Bylund, kommunalrådet Roger Fredriksson, kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, och Kenneth Michaelsson, kommunalråd på halvtid och även anställd på företaget Flextronics. November 2011.

2013-135-s 101: Ett stadshus omgivet av blommor. Sedan några år in på 2000-talet, marknadsförs Ronneby under begreppet "Den moderna kurorten". Tidigare var det som "Hjärtat i Sveriges Trädgård" som Ronneby omnämndes. Blekinges äldsta stad har länge varit känd som blommornas och planteringarnas stad. Även utanför stadshuset i Ronneby fanns det vackra blommor, som väckte beundran hos alla som såg dem. Juli 2010.

2013-136-s 102: En gjuteriarbetare av den gamla stammen. En av dem som miste jobbet på Kockums Gjuteri AB i Kallinge när företaget lades ned 1991, var 57-åriga Ingvar Andersson från Eringsboda. 16 år gammal började han arbeta på Kockums Emaljerverk i Ronneby 1950, för att året efter ta arbete på gjuteriet i Kallinge på dåvarande Kockums Jernverk. Efter drygt 40 år på Kockums, var framtiden oviss för Ingvar Andersson. April 1991.

K 1 _ 2013-137-s 104-105: En lång epok i Kallinge var på väg att ta slut. 116 år efter bildandet av Kockums Jernverks AB, skulle nu Kockums Gjuteri AB läggas ned i månadsskiftet augusti-september 1991. Det var därför inte med någon större entusiasm de anställda nu gick på semester i början av juli. Efter sommaren var det bara någon vecka kvar att jobba innan den oundvikliga nedläggningen blev verklighet. Här på bilden ett 80-tal av de 264 anställda på Kockums Gjuteri AB. Juli 1991.

2013-138-s 106: 13 personer som mindes Kockums. I dag är alla herrarna här på bilden borta. Men denna dag i maj 1991, stod de utanför Kockumskontor och mindes tillbaka. Från vänster Sven Harald Ekholm, Sture Berg, Karl Johan Åström, Lars Harrysson, Seth Lööv, Erik Berg, Ewe Nilsson, Knut Ferm, Stig Pålsson, Gunnar W Karlsson, Gösta Westerlund, Carl Carlsson och Artur Lundgren. Maj 1991.

K 1 _ 2013-139-s 106: Artur var brandchef i Kallinge. En man som de flesta i Kallinge kände igen både till utseende och namn, var förre brandchefen Artur Lundgren. På bilden står han framför den tidigare brandstationen i Kallinge, strategiskt belägen mitt emot ingången till Kockums Jernverk, där de flesta av brandmännen i Kallinge hade sitt ordinarie arbete när de inte släckte bränder. Maj 1991.

2013-140-s 107: Ung gjuteriarbetare som snart var utan arbete. En av Kockums Gjuteris 264 anställda våren 1991, var Patrik Rolandsson från Kallinge. Med skyffeln full av magnesiumlegering, står Patrik inne på DISA-gjuteriet. Han var väl medveten om att han om bara några månader skulle stå utan arbete när gjuteriet i Kallinge slog igen. April 1991.

2013-141- s 107: Snart dags att stämpla ut för gott. Tyvärr var det bistra tider i Kallinge 1991. Inte nog med att man här liksom i övriga Sverige drabbats av en deprimerande lågkonjunktur. Nu skulle också ortens största och mest betydelsefulla företag slå igen för gott i slutet av augusti. Alla i Kallinge förstod att denna nedläggning blev kännbar för de boende i samhället. Maj 1991.

2013-142-s 108: En kille med kraft i kroppen. Många av momenten i ett arbete på ett gjuteri, kräver fysisk styrka i kroppen. För 35-åriga Elis Persson på bilden, var det inga problem med den fysiska styrkan. Uppväxt på Härstorps gård strax norr om Härstorpsjön i Ronneby, var Elis van att ta i redan från tonåren. Sin enorma styrka hade denne store och kraftige kille god nytta av i sitt krävande arbete inne på Kockums Gjuteri AB i Kallinge. Maj 1991.

2013-143-s 109: På Kockums kontor i många år. Birgit Svensson från Ronneby var en av de anställda på Kockums Gjuteri AB, som nu funderade på framtiden. Själv hade hon arbetat på Kockums även under den tid när Kockums Jernverks AB gick riktigt bra. Kontorsarbetet hade förändrats enormt under senare år när datorerna kommit in som nya arbetsredskap. Maj 1991.

K 1 _ 2013-144-s 109: Sex tjänstemän som höll humöret upp. Även om det var dystra tider i Kallinge, försökte ändå de anställda på Kockums Gjuteri AB hålla humöret uppe. Här diskuteras det för fullt mellan sex av de anställda på tjänstemannansidan. Från vänster Erwin Winkler, Christer Ohlsson, Börje Thelander, Ted Johansson och Gudrun Henrysson. Maj 1991.

2013-145-s 110: Kockums Maskin AB jobbade vidare när gjuteriet försvann. Kockums Gjuteri AB:s amerikanska ägare Intermet lade alltså ned företaget 1991. Men Intermet sålde också Kockums Maskin AB till fyra tidigare anställda våren 1993. När denna bild togs våren 1991, visste ingen på Kockums Maskin AB vad som väntade företaget några år senare. Maj 1991.

2013-146-s 110: Evert och Birger på Kockums Maskin AB. 1990 tog det amerikanska företaget Intermet – som då var ägare till Kockums Gjuteri AB – beslutet att låta bearbetningsverkstaden för gjutgods bilda det egna bolaget Kockums Maskin AB. Evert Oskarsson till vänster och Birger Karlsson till höger, var två av dem på Kockums Maskin AB, som varit med redan på tiden med Kockums Jernverks AB. Maj 1991.

2013-147-s 111: Billy var Kockums snabbaste truckförare. Om Fantomen och Stålmannen rörde sig snabbt, hade de ändå inte haft en chans mot Billy Svensson. I alla fall inte när det gällde att köra truck snabbt. Billy från Hallabro, var allmänt ansedd som Kockums och hela Kallinges i särklass snabbaste truckförare, där han dundrade fram som en Formel 1-förare. Maj 1991.

K 1 _ 2013-148-s 111: Hans var Kallinges röst i riksdagen. Pensionär sedan ett par år tillbaka, var Hans Gustafsson (1923-1998) fortfarande Kallinges röst i riksdagen. Denne kände Kallingebo var välmeriterad i politiska sammanhang tidigare som civilminister, kommunminister, och som bostadsminister i socialdemokratiska regeringar. Här kopplar Hans av på torget i Kallinge. Juli 1991.

K 1 _ 2013-149-s 112: Tommy blev VD för ETAB. Som 19-åring gjorde Tommy Svensson sin första arbetsdag på Kockums Jernverks AB 1974. Då arbetade han som reparatör. 17 år senare var han kvar på det gamla Kockumsområdet i Kallinge, men inte längre som reparatör utan som VD på stiftelsen Ronneby Etableringscenter, ETAB. Många nya småföretag växte nu fram i Kallinge.

2013-150-s 112: Med ständigt uppfälld antenn på mobilen. ETAB startade 1986 i Kallinge med syftet att hjälpa människor att komma igång med egen verksamhet. Med idéer hämtade från England, ville Tommy Svensson anpassa dessa till svenska förhållanden. Tommy kunde erbjuda gott om lediga lokaler, och hade många intresserade som hörde av sig till honom på mobilen. Augusti 1991.

2013-151-s 113: VD med politiskt engagemang. Redan under sin tid på Kockums Jernverks AB, engagerade sig Tommy Svensson och blev ordförande i Metall. Så småningom tog han över ordförandeskapet i Kallinge S-förening, och blev också ledamot i kommunfullmäktige i Ronneby kommun. Trots sitt nya arbete, fortsatte han med politiken, och såg nu fram emot valrörelsen 1991. Augusti 1991.

2013-152-s 113: Hemma på Brantaforsvägen 26. Trots ett krävande arbete som VD och därtill ett stort politiskt engagemang, hann 36-åriga Tommy Svensson med en del annat också. Tre morgnar i veckan hittade man honom i Kallinge Sporthall med motionsgruppen Ottefoglarne. Hemma i trädgården på Brantaforsvägen 26, står här Tommy ihop med sin fru Sinikka och sin dotter Josefin. Augusti 1991.

2013-153-s 114: Ung sömmerska på Toni Lee. Konfektionsföretaget Toni Lee grundades 1947 av Bertil Jönsson från Hässleholm. Så småningom kom man även till Kallinge, där 26 damer i olika åldrar jobbade på fabriken våren 1991. Men då produktionen nu skulle flyttas till Polen, bestämdes att Toni Lee skulle läggas ned 1991, viket bland annat drabbade den unga sömmerskan Christina Löfgren. Maj 1991.

2013-154- s 114: Glada miner trots nedläggning. Även om nedläggningen av Toni Lee närmade sig, höll damerna här på bilden humöret uppe. Vid det så kallade "skäret" står från vänster Camilla Olsson, Birgitta Bengtsson, Ulla Petersson (1928-2011) och Ingrid Petersen. Birgitta – som jobbat på Toni Lee sedan 1972 – tyckte precis som sina arbetskamrater att det var viktigt att inte deppa ihop. Maj 1991.

K 1 _ 2013- 155-s 115: Torborg jobbade som momentsömmerska. Sedan 1965 bodde Torborg Persson i Kallinge. På Toni Lee hade hon jobbat som momentsömmerska i 18 år. Precis som övriga anställda på fabriken arbetade Torborg på ackord. Hon tyckte att läget för konfektionsindustrin i Sverige såg riktigt dystert ut, och befarade att jobben i Sverige snart skulle vara helt borta. Maj 1991.

2013-156-s 115: Inte lätt för Inga att hitta ett nytt jobb. Inga Ottosson (1929-2015) var en av de 26 anställda på Toni Lee, som snart skulle stå utan arbete. Åldrarna på Toni Lees anställda varierade från tonåringar till de som snart skulle i pension. Inga själv hade inte så många år kvar till pensionen, och menade att det för hennes del var så gott som omöjligt att hitta ett nytt jobb. Maj 1991.

2013-157-s 116: Rune ledde ett framgångsrikt företag. Rune Andersson, VD och chef på Kallinge Kök AB i Kallinge, kunde peka på en mycket kraftig expansion för företaget sedan 1985. Då hade företaget 50 anställda och omsatte 22 miljoner kronor. 1991 fanns det 155 anställda på Kallinge Kök, samtidigt som omsättningen hade ökat kraftigt och nu låg på 140 miljoner kronor om året. Juli 1991.

2013-158-s 117: Mats i måleriet på Kallinge Kök. En av de 155 anställda på Kallinge Kök i juli 1991, var Mats Karlsson, på bilden i full verksamhet inne på måleriet. Snart 30-åriga Mats hade jobbat på Kallinge Kök sedan 1988. Men han var också verksam som journalist med början på BLT i Ronneby 1979. Sedan 1987 jobbade Mats på Sydöstran i Ronneby, främst som frilansare på sporten. Juli 1991.

2013-159-s 117: Skylten som gjorde reklam för Kallinge Kök. Ingen som färdades på E22:an genom Blekinge, kunde undgå den stora reklamskylten mellan Galtsjön och Sörby. Kallinge Kök – Sveriges mest expansiva köksföretag - stod det att läsa på den blinkande skylten. Ingen anade väl då, att detta stora företag i Kallinge snart inte skulle finnas kvar längre... Augusti 1991.

2013-160-s 118: Kallinges kyrkvaktmästare Harry. En välkänd profil i Kallinge, var kyrkvaktmästare Harry Johansson (1930-2000). Harry höll fint både inne i och utanför kyrkan. Harry kunde också mycket om Kallinge kyrkas historia. Innan den nuvarande kyrkan invigdes 1939, fanns där strax intill

ett kapell uppfört av Kockums Jernverks AB år 1897. Det gamla kapellet hade 1991 blivit en fritidsgård. Maj 1991.

2013-161-s 119: När folkbokföringen försvann från pastorsexpeditionen. Ända sedan 1600-talet hade kyrkans församlingar haft hand om folkbokföringen. Men den 1 juli 1991 fördes folkbokföringen över från pastorsexpeditionerna till Skatteverket. Några av de som berördes av detta, var Gun Håkansson, Elsie Lindberg (1932-2012) och Elsa Juhlin (1932-2018) på pastorsexpeditionen i Kallinge. Juni 1991.

2013-162-s 119: John hade arbetat länge inom skolans värld. Flera generationer Kallingebor kände igen honom sedan sin egen skoltid. 83-åriga John Branje (1908-1997) var en veteran inom skolan. I 41 år kom han att arbeta där, först som lärare, sedan som skoldirektör i Ronneby kommun fram till sin pensionering i mitten av 1970-talet. Juli 1991.

K 1 _ 2013-163-s 120-121: Kallingebornas stora samlingsplats. På denna bild är några av pensionärerna i PRO Kallinge på väg in till ett PRO-möte i Kallinge Folkets Hus på Brantaforsvägen 10 i Kallinge. Här hade Kallinge Folkets Hus legat ända sedan 1907. De flesta Kallingeborna hade någon gång besökt Kallinge Folkets Hus vid något tillfälle. Till exempel som barn på Trettondedagen, en tradition med julfest som funnits i Kallinge ända sedan 75 år tillbaka. April 1991.

2013-164-s 122: På postcykel i snöigt Ronneby. I september 1977 började Tommy Nilsson som brevbärarbiträde på Posten i Ronneby. Dela ut post och paket var han inte helt obekant med efter att ha arbetat i sex år som post- och kontorsbud på Kockums Jernverk i Kallinge. Stående strax intill lastbryggan vid Posten i Ronneby, skulle nu Tommy ge sig iväg med sin gula postcykel för att dela ut posten till de boende på Lugnet, Lindblomsvägen, Volontärbacken och Knektabacken. December 1980.

K 1 _ 2013-165-s 124-125: Postpersonal i Ronneby 1970. I början av 1970-talet flyttade Posten i Ronneby några hundra meter bort. Från att ha legat på Karlskronagatan, i korsningen mot Nygatan och alldeles intill Centrumbiografen, flyttade Posten till nya lokaler på Kungsgatan 11 år 1971. Innan flytten, togs denna bild 1970 på en stor del av brevbärare och övrig personal på Posten i Ronneby. Foto: P-Foto, Per-Olof Olsson. 1970.

K 1 _ 2013-166-s 126: Postiljonen Per-Olof rattar nytt fordon. Den lättigenkänneliga transportbilen som tillverkades i Kalmar under det sena 1960-talet och det tidiga 1970-talet, hade typbeteckningen KVD 440/441. Men bilen gavs snart namnet Tjorven. Ronneby fick två av de första Tjorvarna i länet i november 1968. Ute på provtur med Tjorven är här Per-Olof Andersson (1937-2019), brevbärare i Ronneby. Foto: Sydöstran Ronneby. November 1968.

2013-167-s 127: Sex av Postens trotjänare i Ronneby. Sammanlagt 226 år hade dessa sex trotjänare på Posten i Ronneby arbetat inom det postala. Mellan 42 och 47 år i tjänsten kunde de se tillbaka på när de stod utanför Posten i Sörby. Från vänster Kennerth Svensson (1948-2019), Sven-Åke Lindström, Karl-Åke Nilsson, Anders Sivertsson, Tommy Runesson och Åke Jonsson. Juni 2008.

2013-168-s 128: Kalle lastade postbilen för sista gången. 15 år gammal började Karl-Åke "Kalle" Nilsson arbeta på Posten i Ronneby. Då till en lön av två kronor och sjuttiofem öre i timmen. Med åren hade både lön och arbetsförhållanden ändrats rejält för Kalle, som denna dag, måndagen den 4 februari 2013, gjorde sin sista arbetsdag på Posten efter att ha arbetat där i 51 år. Tankarna var många hos Karl-Åke Nilsson när han lastade postbilen för sista gången. Februari 2013.

2013-169-s 129: Sortering som blivit enklare med åren. Innan själva postrundan kan ta sin början, har brevbäraren arbete med att sortera posten i rätt ordning. Något som hade blivit enklare med åren i

form av nya rutiner. Förr tog detta arbete betydligt mer tid än vad det gör i dag, förklarade Karl-Åke "Kalle" Nilsson, där han stod och sorterade brev och paket. Februari 2013.

2013-170-s 130: Hos Berta i affären i Skönevik. Förutom alla privatpersoner på sitt distrikt, hade lantbrevbäraren Sven-Åke Lindström även ett par lanthandlare att besöka på sitt distrikt. En av dem var ICA-affären i Skönevik ägd av makarna Erik Allan (1916-2000) och Berta Jönsson (1920-2009). På bilden står Sven-Åke och Berta utanför affären i Skönevik, känd för sitt goda siktebröd. Juli 1981.

2013-171-s 132: En pratstund med Anna i Vieryd. När denna bild togs sommaren 1981, hade lantbrevbäraren Sven-Åke Lindström från Ronneby kassaskrinet med sig på turen för att hjälpa de boende på landsbygden med olika inbetalningar och utbetalningar av pengar. Sven-Åke har här stannat till hos Anna Westerlund (1910-2002) i Vieryd för att hjälpa henne med sina postärenden. Men det blev även tid för en liten pratstund. Juli 1981.

2013-172-s 133: Johnny tömmer brevlådan vid flygplatsen. Något som förändrats inom den postala världen, är tömningen av Postens gula brevlådor. Förr i tiden var dessa brevlådor betydligt fler än de är i dag. Då tömdes de också på för allmänheten bättre klockslag än de gör i dag. Så här såg det ut i slutet av 1980-talet när Johnny Larsson tömde brevlådan vid flyget i Kallinge. September 1989.

2013-173-s 134: Visslande brevbärare med koll på travhästar. I över 40 år hade han jobbat på Posten i Ronneby. Som 16-åring började Gösta Svensson (1924-2004) inom det postala. I Göstas sällskap hade man inte tråkigt en enda sekund. Oavsett om han sorterade post inomhus, eller var iväg med postcykeln och delade ut brev, visslade eller nynnade Gösta på någon melodi eller schlager fram förr. Eller så pratade han om hästar och V 65, ett intresse han delade med många av kollegorna på Posten i Ronneby. Juli 1981.

2013-174-s 135: Påfyllning av post från buntlådan. Gösta Svenssons postdistrikt började i korsningen av Nedre Brunnsvägen och Övre Brunnsvägen, och sträckte sig sedan ut till Hviidehus nära Brunnsparken. Området Blekan var en stor del av distriktet. På bilden står Gösta vid en så kallad buntlåda på Nedre Brunnsvägen nära gångbron. Buntlådor hade brevbärarna förr som en depå för posten, allt rymdes ju inte på en enda gång i postväskan på cykeln. Juli 1981.

K 1 _ 2013-175-s 136-137: Brevbärarna i Ronneby år 1989. Samlade vid lastbryggan utanför Posten på Kungsgatan 11 i Ronneby, syns här ett 30-tal av de postanställda i Ronneby en sommarmorgon 1989. Förberedelserna med att sortera posten inomhus, var i stort sett klara. Nu skulle både stadsbrevbärarna och lantbrevbärarna snart ge sig iväg på sina olika distrikt. Hur dags de var klara med sitt arbete, varierade från dag till dag beroende på postmängden. Juli 1981.

2013-176-s 138: Damerna i Postens kassa. Strax innan Posten på Kungsgatan 11 i Ronneby öppnade på morgonen. Mycket att göra innan de första kunderna klev in för att uträtta sina postärenden i kassan. Men dessa damer hade ändå tid att stanna till för fotografering. Från vänster Gerd Jonasson (1943-2019), Eva Rosenqvist, Gun-Britt Sjöholm, Birgitta Ljungberg, Laila Lindgren och Inger Carlsson. Juli 1989.

2013-177-s 138: En slagfärdig brevbärare. Hans "Hasse" Nilsson (1944-2014) hade arbetat på Posten i Ronneby i 30 år. Först som stadsbrevbärare, men under senare år som lantbrevbärare, där han körde posten i sina barndomstrakter på Kuggebodahalvön. Hasse var känd för sina snabba och slagfärdiga kommentarer, och menade att så länge duvorna inte kunde dresseras, så var det ingen fara för brevbärarjobben. Juli 1989.

2013-178-s 139: En tidig morgon när Annika sorterade dagens post. Även om det var tidigt på morgonen, var Annika Petersson på ett strålande humör. Att hon jobbade på Posten, kanske låg i

slakten, då både hennes mor, två mostrar och en mosters man också var anställda på Posten i Ronneby. Snart skulle Annika ge sig iväg ut på en cykelrunda i centrala Ronneby. Juli 1989.

2013-179-s 139: Från postcykel till elbil. Under våren 2000 hände något på Posten i Ronneby, som kom att förändra brevbäraryrket radikalt. Elbilen Club Car introducerades då i Ronneby, vilket innebar att gående och cyklande brevbärare försvann. 20 år efter att Annika Petersson var en cyklande brevbärare, körde hon nu elbil på sin postrunda i centrala Ronneby. Här står Annika utanför Swedbank på Strandgatan. Juni 2009.

2013-180-s 140: Samma elbil, men med annan förare. Den gula elbilen Club Car har ersatt gående brevbärare med postväska eller kärria i Ronneby centrum. Men det var inte alltid samma förare som rattade fordonet. Elbilen som oftast kördes av Annika Petersson, kördes denna dag av hennes moster Karin Segefalk. En glad och uppspelt Karin står här på Västra Torggatan. Juni 2008.

2013-181-s 140: Snart pensionsdags för Åke. Uppväxt på Grönaslätt i Ronneby, men sedan många år boende i Kallinge, kunde Åke Jonsson blicka tillbaka på 45 års anställning på Posten i Ronneby. Men nu var det snart dags för pension. För de äldre postanställda med många år i yrket, fanns möjlighet att ta pension vid 60. Något som passade friluftsmänniskan och fågelskådaren Åke perfekt. Juni 2008.

2013-182-s 141: Othmar och Kjell sorterar klump. Othmar Nilsson (1958-2010) och Kjell Larsson, började båda arbeta på Posten i Ronneby under 1970-talet. Othmar, bland kollegorna känd som "Otte", jobbade inomhus och var lite av allt i allo, medan Kjell var brevbärare. Denna morgon var Othmar och Kjell i färd med att sortera klump, det vill säga större och tyngre brev och mindre paket, som brevbäraren inte fick in i brevinkastet, utan fick aviseras till mottagaren. Juni 2008.

K 1 _ 2013-183-s 142-143: Brevbärarna i Ronneby år 2008. Från lokalerna på Karlskronagatan 23 i korsningen mot Nygatan, fanns Posten i Ronneby fram till år 1971. Då flyttade man några hundra meter västerut till Kungsgatan 11. Efter 31 år på denna plats i centrala Ronneby, flyttade man så vidare till västra industriområdet i Sörby 2002. Sommaren 2008 ser vi här hälften av de omkring 45 anställda, som då arbetade på Posten i Ronneby. Juni 2008.

2013-184: Utgår, då denna bild inte finns med på CD-skivan 2013.

2013-185-s 144: Kusken som blev Fredriksbergsskolans förste vaktmästare. På bilden här står Ronnebys borgmästare Ernst Flensburg (1851-1917) och tittar bort mot vagnen där hans hustru Anna sitter tillsammans med kusken Arvid Andersson. Efter Flensburgs död 1917, sadlade kusken om och blev Fredriksbergsskolans förste vaktmästare 1918. Arvids son Hasse (1914-1982) gick sedan i faderns fotspår och kom att verka som vaktmästare på Fredriksbergsskolan i hela 50 år. Fotograf okänd. Bilden lånad av Kjell Wahlberg. 1910-talet.

2013-186-s 144: Annorlunda åkdon för Kerstin från Bredåkra. Bilden här är hämtad från en skolavslutning på Knut Hahns skolan 1989. Åkdonen i studenternas karnevalståg varierade väldigt. Studenten Kerstin Månsson från Bredåkra hade valt ett minst sagt annorlunda åkdon att ta sig hem med från skolan. Juni 1989.

2013-187-s 146: Lärarinnan Conny med elever på Fredriksbergsskolan 1942. En lärare som undervisade eleverna på Fredriksbergsskolan i Ronneby under många år, var Conny Andersson (1890-1986). Conny står i bakre ledet med elever i klass sex eller sju. Ynglingen med slips framför Conny, heter Ruben Karlsson, senare Ruben Jennfors (1928-2017), och har lånat ut bilden. Foto: Gustafssons Foto, Sven Gustafsson. 1942.

2013-188-s 146: Nannie med fjärdeklassare år 1948. 24 elever i klass 4 a på Fredriksbergsskolan har här förevigats tillsammans med sin lärare Nannie Ellerstedt (1904-1977). Bilden är lånad av Ulla Esbjörnsson, som då hette Ulla Ohlsson, och sitter näst längst till vänster i första raden. Foto: Gustafssons Foto, Sven Gustafsson. 1948.

K 1 _ 2013-189-s 147: Polisman Angelin instruerar. Lördagen den 14 maj 1966 utexaminerades 18 skolpoliserna, som under det gångna året utbildats på Fredriksbergsskolan i Ronneby. Förste polisassistent Hans Angelin basade för utbildningen, som omfattade 20 timmars allsidig trafikinformation. Nu var eleverna i årskurs 5 redo att bli skolpoliserna till hösten. Foto: Sydöstran Ronneby. Maj 1966.

2013-190-s 148: Lek på lok för barnen på Eken. Är man sex-sju år och går i förskolan, kan man inte sitta stilla inomhus hela dagarna. Dessa nio elever på Ekens förskola på Fredriksbergsskolan i Ronneby, gillade att röra på sig under rasterna. Till exempel genom att leka på loket inne på Fredriksbergsskolans skolgård. Maj 1991.

2013-191-s 148: På lekplatsen vid Ravinvägen. Emellanåt besökte barnen på förskolan Eken lekplatsen vid Ravinvägen några hundra meter öster om Fredriksbergsskolan i Ronneby. Denna lekplats hade lite mer saker att välja på i lekväg än skolgården på Fredriksbergsskolan. På bilden här är det barn födda 1984, som tillsammans med några i personalen på Eken och en förälder står vid gungorna på Ravinvägens lekplats. Maj 1991.

2013-192-s 149: Stor skola som funnits sedan 1917. Fredriksbergsskolan i Ronneby var kommunens största F-6-skola. Den stora skolan vid Gustaf Arnolds gata – tidigare Kungsgatan – var precis som så många andra skolor från tidigt 1900-tal byggd i tegel. Bygget av Fredriksbergsskolan var stort och tog ett par år i anspråk innan skolan var klar för invigning år 1917. Juni 2010.

2013-193-s 149: En skolgård med gott om plats för och stöj. När eleverna på Fredriksbergsskolan hade rast, var det minst sagt väl förspänt vad det gällde stora ytor att leka och springa omkring på. Lekarna hade säkert varit många och olika under de drygt 90 år skolan funnits. Men både 1917 och 2010 spelades det fotboll inne på skolgården när vädret så tillät. Juni 2010.

K 1 _ 2013-194-s 150-151: Elever och personal på Fredriksbergsskolan år 2010. Läger man ihop antalet elever på förskola, fritidshem och skolklasserna på lågstadiet och mellanstadiet, var det drygt 330 barn och ungdomar, som gick på Fredriksbergsskolan i Ronneby år 2010. Till detta mer än 40 personer i personalen. Inte alla, men många av dessa elever och skolpersonal, finns med här på bilden tagen inne på Fredriksbergsskolan några dagar innan sommarlovet började. Juni 2010.

2013-195-s 152: Några av eleverna i femman och sexan. På Fredriksbergsskolan gick barn och ungdomar i åldrar från sex år upp till tretton år. I snitt var det omkring 50 elever i varje årskull. Här ser vi några av skolans elever från årskurserna fem och sex sommaren 2010. Juni 2010.

2013-196-s 152: Personalen på Fredriksbergsskolan 2010. Från vänster Camilla Masseck, Linda Synnerbjörk, Britt Lundberg, Pernilla Dahlberg, Marie Mösenbacher, Eva Olin, Inger Berg, Monica Swärdh, Camilla Christensson, Annetje Gerdtsen, Ros-Marie Andersson, Gitte Athle, Anna-Karin Danforth, Johanna Löf, Louise Johnsson, Christina Nilsson, Carina Zoric, Ingegerd Hansson, Helen Åström, Birgitta Strand, Birgitta Kromnow och Kajsa-Lena Löhbern. Juni 2010.

2013-197-s 153: Skolan som fyllde 100 år 2013. Den smala och höga byggnaden i mitten av bilden, stod färdig att tas i bruk 1913 under namnet Kommunala Mellanskolan. 1928 bytte skolan namn till Samrealskolan, för att under 1960-talet få namnet Snäckebacksskolan. Detta vykort visar hur

dåvarande Samrealskolan såg ut på 1950-talet. Fotograf okänd. Bilden lånad av Siv Fridfors. 1950-talet.

2013-198- s 153: 15-åringar på Samrealskolan 1953. Hur såg 15-åringarna ut på 1950-talet, och hur var modet på den tiden? På bilden ser du 29 elever på Samrealskolan år 1953. Bland dessa 15-åringar, står Siv Johansson – senare Siv Fridfors – längst till höger i mittraden. Siv har lånat ut bilden. Foto: Gustafssons Foto. 1953.

2013-199-s 154: Rektor Hillbom på Samrealskolan. Under 1950-talet hette rektorn på Samrealskolan i Ronneby Sam Hillbom (1899-1990). Förutom rektorsämbetet, var Sam Hillbom även lärare i kristendomskunskap. En stilla, försynt herre av den gamla stammen, som bodde i villa precis intill skolan. Foto: Siv Fridfors. 1955.

2013-200-s 155: Ingrid undervisade i matematik och kemi. En av lärarna på Samrealskolan år 1955, var Ingrid Andersson. Ingrid undervisade i matematik och kemi, och kom att arbeta på Samrealskolan, sedermera Snäckebacksskolan, under många år. Några andra lärare på Samrealskolan under 1950-talet, var till exempel Svea "Fia" Lindholm, som undervisade i svenska och kristendomskunskap, musikläraren Ernfrid Bjuring, gymnastikläraren Anna Montan, och teckningsläraren Erik Langemark. Foto: Siv Fridfors. 1955.

2013-201: Denna bild utgår, finns ej med på CD-skivan till boken 2013.

2013-202: Denna bild utgår, finns ej med på CD-skivan till boken 2013.

2013-203-s 156: Studenter på Samrealskolan under tidigt 1960-tal. På väg nedför Munktrappan mot torget i Ronneby. Så har det sett ut i Ronneby vid varje studentavslutning sedan 1961 och framåt. Fast visst skiljer sig klädseln hos Ronnebys första studenter 1961 en del från de ungdomar som var studenter på 2000-talet. Foto: Sydöstran Ronneby. Maj 1961.

2013-204-s 157: Två av de 200 som tog realexamen 1962. Onsdagen den 23 maj 1962 stormade 112 ungdomar i 15-16-årsåldern ut från Samrealskolan. Innan hade realskolan bara en fyraårig linje, men 1962 var det första gången som elever på den treåriga realskolan avlade sin examen. Dagen efter tog ytterligare ett hundratal elever sin realexamen i Ronneby. Foto: Sydöstran Ronneby. Maj 1962.

2013-205-s 158: Studenter av årgång 1962. Lika glada åt sin fullbordade examen, som ungdomarna som avlade realexamen i Ronneby i maj 1962, var naturligtvis de som tagit studenten några veckor innan. Redan lördagen den 28 april var det dags för en av 1962 års studentkullar i Ronneby att skruda sig i studentmössan och ta emot de anhörigas hyllningar. Foto: Sydöstran Ronneby. April 1962.

2013-206-s 159: Musikundervisning år 1964. Ute råder vinter. Det är den 12 februari 1964 när tidningen Sydöstrans reporter har kommit till Samrealskolan för att göra ett reportage. Musikdirektör Åke Fridh (1928-2003) ger instruktioner till eleverna Arne Nilsson, Jan Rådström och Anders Bleckman, som koncentrerat tar sig an uppgiften. Foto: Sydöstran Ronneby. Februari 1964.

2013-207-s 160: Rektor Fahlén håller tal. Den 11 och 12 maj 1966 tog 58 ungdomar studentexamen på läroverket i Ronneby. Ja, så fungerade det på den tiden, alla tog inte studenten samtidigt som man gör i dag. På bilden här står rektor Olof Fahlén längst till vänster på trappan och håller tal till de 21 ungdomar, som tog studenten den 11 maj 1966. Foto: Sydöstran Ronneby.

2013-208-s 161: Realexamen 1968. Ett stort antal ungdomar är på väg ut från Snäckebacksskolan efter att ha tagit sin realexamen. Några strålande glada, andra lätt förvirrade av stundens allvar. För de flesta av dessa ungdomar födda ett par år in på 1950-talet, väntade nu ett härligt sommarlov, och

därefter fortsatta studier, eller att söka jobb och ta klivet in i vuxenvärlden. Foto: Sydöstran Ronneby. Maj 1968.

2013-209-s 162-163: Klass 7 F på Snäckebacksskolan år 1967. Från Persborgs och Guttamålas mindre skolor, till den i en 13-åringens ögon gigantiska Snäckebacksskolan med 1 077 elever. Omställningen från mellanstadiet till högstadiet blev minst sagt stor för många elever som började på Snäckebacksskolan. Nu väntade en skola med helt andra ämnen och undervisningsmetoder än "lantisarna" stött på innan. Så här såg klass 7 F ut med elever som tidigare gått i skolorna på Persborg och Guttamåla vid skolstarten 1967. September 1967.

2013-210-s 164: Klassträff efter 38 år. Det dröjde ända fram till 2005 innan gamla klass 7 F och 8 F samlades till en klassträff, där nyblivna tonåringar nu hunnit passera 50-årsdagen. Från vänster: Margareta Lindström-Johansson, Gun Jönsson-Karlsson, Annika Angelin, Inga-Lill Berggren-Svensson, Carina Fridh-Nordblom (1954-2018), Tommy Nilsson, Ann-Mari Jönsson-Petersson, Lars-Inge Östergren (1954-2019), Mats Claesson, Hans Persson, Lena Abrahamsson-Johansson, Jimmy Mattsson, Staffan Johnsson och Kent Mårtensson. Foto: Jenny Angelin. Augusti 2005.

2013-211-s 164: Från rörmokarlärling till militär och rektor. I samband med att Snäckebacksskolans rektor Nils Otto Olsson skulle gå i pension 1991, träffade Tommy Nilsson honom på skolan för ett tidningsreportage. När Tommy gick i nian 1969, var Nils Otto studierektor på Snäckebacksskolan. Han blev senare rektor, denne temperamentsfulle och karismatiska person, som tidigare varit rörmokarlärling och militär. Foto: Johan Stuesson. Maj 1991.

2013- 212-s 165: Torsten och eleverna fimpar. I slutet av 1960-talet var det knappast någon som reagerade på att tonåringarna på Snäckebacksskolan rökte. Skolans rökruta var flitigt använd och rökningen allmänt accepterad. Men några år in på 1970-talet, tyckte Torsten Sjöberg, biologilärare på Snäckebacksskolan, att det var dags att fimpa. Han fick medhåll av eleverna här. Foto: Sydöstran Ronneby. 1972 eller 1973.

2013-213-s 165: Biologimagister Olsson på äldre dar. En välbekant profil bland lärarna på Snäckebacksskolan, var Olof Olsson (1912-2006). Huvudlärare i biologi, men som också undervisade i matematik och kemi. Nu var Olof sedan många år pensionär och bodde på äldreboendet Vidablick i Ronneby, dit han nyligen flyttat från villan på Tuvegatan. Augusti 2005.

K 1 _ 2013-214- s 166-167: I tjänst på Snäckebacksskolan redan på 1960-talet. Många av dem som gick på Snäckebacksskolan i slutet av 1960-talet, kommer ihåg personerna på bilden här, Från vänster Gert Linde, huvudlärare i matematik i slutet av 1960-talet, Britta Johansson, huvudlärare i gymnastik för flickor, Heléne Linde, huvudlärare i geografi och naturkunskap, Barbro Modliba, kontorist på expeditionen, och Leo Gustavsson, som undervisade i geografi och engelska. Juli 2005.

K 1 _ 2013-215-s 168: I pension från Snäckebacksskolan år 2005. Den 9 juni 2005 slutade tre av lärarna på Snäckebacksskolan och gick i pension. Från vänster Bengt Bergman, som varit lärare i 42 år, varav 36 år på Snäckebacksskolan. Eva Ingelgård började på Snäckebacksskolan 1967, och hade även arbetat på Skogsgårdsskolan i flera år. Ture Andersson, som också arbetat på Skogsgårdsskolan tidigare, kunde se tillbaka på 39 år som lärare. Juni 2005.

2013-216-s 169: Klass 9 B på Snäckebacksskolan år 2010. På 1960-talet kunde det vara fler än 30 elever i klasserna på Snäckebacksskolan. Så var det inte nu år 2010 när klasserna blivit mindre. En av klasserna på skolan detta år, var 9 B som syns här. Klassföreståndare i 9 B var Johan Hejdeman, med 35 år som lärare på Snäckebacksskolan. Oktober 2010.

2013-217-s 169: Personal på Snäck år 2010. Hösten 1967 fanns det 77 lärare på Snäckebäcksskolan i Ronneby. 43 år senare var de betydligt färre. Några i personalen 2010 var dessa. Sittande Larry Nordström, Christian Håkansson, Mathias Herbertsson och Johan Hejdeman. Stående Alexander Masmanidis, Britt-Marie Mattisson (1951-2018), Ulf Månsson, Antonis Pradjiotis och Eva Sällberg. Oktober 2010.

2013-218-s 170: Vy mot Knut Hahnsskolan år 2009. I augusti 1969 invigdes Knut Hahnsskolan i Ronneby. Skolan är tillsammans med Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby kommunens enda gymnasieskola. Även om det ser tomt ut på bilden, tagen en tidig junimorgon 40 år efter skolans tillkomst, är Knut Hahn en stor skola med omkring 800 elever och 110 män och kvinnor i personalen. Juni 2009.

2013-219-s 170: Rektor Wendel ute på pryö. Att hitta gamla bilder från Knut Hahnsskolans första år, visade sig minst sagt svårt. Här dock en bild på skolans förste rektor Bertil Wendel (1916-1984). Bertil, som tidigare varit rektor på Snäckebäcksskolan, befinner sig på denna bild ute på pryö – precis som eleverna förr pryöde på arbetsplatser – på Snickeri & Trä i Ronneby. Foto: Sydöstran Ronneby. 1970-talet.

2013-220-s 171: Karin och Karl-Erik på Knut Hahn. Två lärare som undervisat många av Knut Hahnsskolans elever, var Karin Lingby (1930-1999) och Karl-Erik Olsson. Karin var under 1960-talet huvudlärare i tyska på Snäckebäcksskolan. Karl-Erik var förutom lärare även känd som politiker, och under många år Kristdemokraternas ledande man i Ronneby kommun. Maj 1995.

2013-221-s 171: Med passion för ekonomi och tennis. En av Knut Hahnsskolans största personligheter, var otvivelaktigt Åke Nilsson. Här fotograferad som nybliven pensionär framför den skola han varit på i 37 år. Åke lärde bland annat eleverna om ekonomi. Ett ämne som han behärskade väl, men hyste också en stor passion för tennis, och satt i många år med i Fritids- och Turistnämnden i Ronneby. Juni 2009.

2013-222-s 172: Hanna var en av Ronnebys studenter 2003. En av alla studenter på Knut Hahnsskolan år 2003, var Hanna Olin-Petersson från Ronneby. I sin klass på gymnasiet hade hon och hennes 25 klasskamrater läst i tre år på det naturvetenskapliga programmet. Efter sin studentexamen, skulle Hanna nu närmast åka till Frankrike och plugga franska i ett år. Juni 2003.

2013-223-s 173: Stor glädje över att skolan var slut. Några minuter innan Hanna Olin-Petersson hittade fram till sina anhöriga denna examensdag – som också var den 6 juni och Sveriges nationaldag – togs denna bild av studenterna på väg ner mot torget. I mitten Hanna Olin-Petersson, som vänder sig om och ler, medan åskådarna trängs på torget med Matex i bakgrunden. Juni 2003.

2013-224-s 173: Elmoped hack i häl på studentekipage. "Var vänlig mata ej genierna", var uppmaningen till betraktarna av detta lövade studentekipage, ett av många som åkte runt i Ronneby med glada och sjungande studenter. Nära järnvägsövergången vid Lugnet, har här en moped tagit rygg på ekipaget. Det var Nils-Erik Mattsson som var ute och luftade sin nya elmoped. Juni 2003.

K 1 _ 2013-225-s 174-175: Personalen på Knut Hahnsskolan 2009. Tidig morgon i mitten av augusti 2009, bara några dagar innan höstterminen inleddes på Knut Hahnsskolan. Större delen av skolans lärare och övrig personal har samlats för fotografering. Gymnasieskolan Knut Hahnsskolan i Ronneby invigdes år 1969, och har fått namn av biskopen och professorn Knut Hahn, kyrkoherde i Ronneby under 1670-talet. Augusti 2009.

K 1 _ 2013-226-s 176: Knut Hahns fyra rektorer. Knut Hahnsskolan hade så många som fyra rektorer år 2009. Från vänster Roswitha Eek, Anders Ohlsson, Ronny Mattsson och Johanna Månsson. Ronny

fungerade som chefsrektor, och var oftast skolans ansikte utåt när media rapporterade om Knut Hahnsskolan, en skola där eleverna kunde välja att studera på tolv olika program. Augusti 2009.

2013-227-s 176: Tyska med Ann-Margret. Den som gått på högstadiet på 1960-talet, och sedan kliver in i en skola på 2010-talet, märker enorma förändringar. Undervisningsmetoder och inlärande av kunskap, skiljer sig mycket när ett halvt sekel gått. Så här såg det ut 2010 när läraren Ann-Margret Olofsson, stående längst till höger, undervisade eleverna i tyska på Knut Hahnsskolan. Oktober 2010.

2013-228-s 177: Adjunkterna Torbjörn och Christina förbereder lektioner. Ända sedan 1977 hade adjunkt Torbjörn Winqvist arbetat på Knut Hahnsskolan, där han undervisade i svenska och engelska. Hans kollega Christina Hedenäng, adjunkt och speciallärare, hade kommit till Knut Hahnsskolan 1995. Denna oktoberförmiddag höll de på att förbereda eftermiddagens lektioner. Oktober 2010.

2013-229-s 177: Två välkända ansikten på skolan. Cary Åkerström, vaktmästare på Knut Hahn, och Kerstin Carlsson i receptionen, var två välkända ansikten för alla elever och personal på skolan. Efter att tidigare jobbat på sporthallen intill skolan, kom Cary 1979 till Knut Hahn. Kerstin började där 2004, innan dess arbetade hon inom det sociala på Ronneby kommun. Oktober 2010.

K 1 _ 2013-230-s 178: Fixaren Jimmy ordnade det mesta. På en stor skola som Knut Hahnsskolan, finns det massor av teknisk utrustning. Det är ofrånkomligt att det emellanåt uppstår fel med de tekniska prylarna. En som då bringade ordning med tekniken, var institutionstekniker Jimmy Mattsson, här sittande inne på sitt arbetsrum. Oktober 2010.

2013-231-s 178: Elever på barn och fritid 2013. Ett av de tolv olika programmen på Knut Hahnsskolan, var barn- och fritidsprogrammet. Några av eleverna från olika årskurser där, var sittande längst fram Axel Månsson och Simon Andersen. Sittande på bänken Emil Törnqvist, Pontus Persic, Christoffer Karlsson och Kevin Andersen. Stående bakom bänken Louise Månsson och Medina Mehic. Maj 2013.

2013-232-s 179: Sextett med många år på Knut Hahnsskolan. Heléne Fogelberg, Inger Månsson, Gert-Erik Gerdtsson, Ann-Margret Olofsson, Jimmy Mattsson och Cary Åkerström, var sex av medarbetarna på Knut Hahnsskolan. Ann-Margret, Jimmy och Cary hade ännu några år kvar till pensionen. Men för de övriga på bilden, var det bara ett par veckor kvar av yrkeslivet på Knut Hahnsskolan. Livet som pensionär väntade. Maj 2013.

2013-233- s 180: Ronnebygrabben som blev proffs i Italien. Med sin eleganta spelstil, charmade Sigvard "Sigge" Löfgren (1928-1996) fotbollspubliken i såväl Ronneby, Helsingborg som Italien. Äldre kommuninvånare har fortfarande minnen av när Ronneby BK var som bäst i slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet. Det var då Sigge och de andra RBK-lirarna såg till att det kom massor av folk till Brunnsvallen i Ronneby. Foto: Sydöstran Ronneby. 1959.

2013-234-s 182: Han sköt upp RBK i div II. En av de som spelade i Ronneby BK:s duktiga fotbollslag på 1940-talet och det tidiga 1950-talet, var Bertil "Damma" Mattsson (avliden). Kommen från Kallinge, blev Bertil – som var mycket duktig i flera andra idrotter utanför fotbollen – en av de tongivande spelarna i Ronneby BK. I en avgörande kvalmatch mot Kävlinge gjorde han mål i slutminuten, och såg till att Ronneby BK gick upp i div II. Foto: Sydöstran Ronneby. 1959.

2013-235-s 183: Sigge och hans kompisar i SS Lazio. Från Ronneby BK till Helsingborgs IF och sedan nästan direkt till proffsspel i Italien. Ja, det gick snabbt för Sigge Löfgren i hans idrottskarriär år 1951. På bilden här står Sigge som sjätte man från vänster tillsammans med sina lagkompisar i SS Lazio. Fotograf okänd. Bilden lånad av Mary Fryxell, syster till Sigge Löfgren. Tidigt 1950-tal.

2013-236-s 186: (OBS! Står 186 men är sidan 183 i boken 2013!) Vänsteryttern Einar i RBK. En riktig gentleman både på och utanför planen. Så beskrevs allmänt Einar Håkansson (1922-2003), under många år en riktig allroundidrottsman, som var duktig i både fotboll, bandy och ishockey. Einar, som här blev porträtterad av Sydöstran i samband med sin 40-årsdag, var en av Ronneby BK:s bästa spelare under 40- och 50-talen. Foto: Sydöstran Ronneby. 1962.

2013-237-s 184: Come back i målet för Anders. När Ronneby BK spelade hemmamatch på Brunnsvallen söndagen den 14 juni 1964, blev det en match som man vann med 7-1 över IF Gute från Gotland. I tryckande värme, + 27-28 grader i skuggan, gjorde Anders Andersson come back i RBK:s mål, och släppte bara in ett mål trots att han var otränad efter ett långt uppehåll. Juni 1964.

2013-238-s 185: "Rio-Kalle" hos RBK:s ungdomar 1966. Onsdagen den 26 maj 1966 hade Ronneby BK:s ungdomssektion bjudit in i legendariske målvakten Kalle Svensson (1925-2000) från Helsingborgs IF, allmänt känd som "Rio-Kalle". 75 grabbar tog tillfället i akt att träffa Kalle, och lyssnade andäktigt på honom när han gav goda råd i hur man blir bra i fotboll. Foto: Sydöstran Ronneby. Maj 1966.

K 1 _ 2013-239-s 186-187: Seriesegrare i RBK år 1989. Så här såg Ronneby BK:s A-lag ut efter seriesegern i div IV 1989. Sittande från vänster: Göran Karlsson, biträdande tränare, Peter Klima, Björn Mattsson, Roger Olofsson, Pär Ekström, Jimmy Svanberg, Jan Johansson, Tomas Karlsson, och Börje Karlsson, tränare. Stående från vänster: Magnus Nilsson, Johan Richardsson, Björn Lundberg, Mikael Gadd, Tomas Eriksson, Peter Karlsson, Daniel Carro, Håkan Göransson, Anders Petersson, Lars Westrup, och Gösta Dahlgren, lagledare. Oktober 1989.

K 1 _ 2013-240-s 188-189: Ronneby BK:s damer en träningskväll på Brunnsvallen. Liggande längst fram Caroline Månsson. Sittande från vänster: Rebecka Askbrandt, Jenny Uskali, Ida Hall, Fannie Mattsson, Amanda Andersson, Emma Hindrikson, Nina Hindrikson, Frida Knutsson. Stående från vänster: Linda Jacobsen, Frida Jonasson, Beatrice Holmkvist, Hanna Jensen, Emma Knutsson, Pernilla Svanberg, tränare, Hanna Saremi, Isabella Nilsson, Anette Olsson, Lina Månsson, Elin Jönsson, Diana Necovska. Juni 2009.

K 1 _ 2013-241-s 190: Herrarna i A-lagstruppen 2009. Hur många olika laguppställningar Ronneby BK:s A-lag haft genom åren, är helt omöjligt att säga. Men så här såg A-laget ut i augusti 2009. På en lagbild innan matchen mot VMH IF inleddes på Brunnsvallen torsdagen den 20 augusti 2009 har laget ihop med sina ledare ställt upp framför läktaren. Augusti 2009.

2013- 242-s 191: Några i publiken på RBK-dagen. Den 12 september 2009 arrangerades RBK-dagen, ett årligen återkommande evenemang för Ronneby BK:s alla medlemmar i olika åldrar. Många spännande matcher blev det denna dag. De som inte spelade fotboll själva, följde matcherna från publikplats. Högst uppe på läktaren sitter i blå skjorta Tyrone Carlsson, RBK:s ordförande. September 2009.

2013-243- s 191: Killarna som hejade fram morsan och farsan. Ett viktigt inslag på RBK-dagen, var turneringen med ledare och föräldrar till RBK-ungdomarna. Spännande matcher att följa, tyckte från vänster Jonathan Glader, Samuel Elgan, Simon Månsson, Alexander Andersson, Felix Roos, Jack Oijens-Moberg, Lukas Persson och Jesper Olsson. Liggande Viktor Karlsson och Rasmus Dahlstedt. September 2009.

2013-244-s 192: Blåa RBK:are. Fyra föräldrar- och ledarlag spelade en turnering på RBK-dagen. Här de blåa RBK:arna. Stående från vänster i blått: Anna-Lena Mattsson, Reine Enarsson, Ulf-Peter Johansson, Per Elmgren, Maria Stavervik, Zijad Bico och Anette Rolfmark. Knästående från vänster:

Morgan Marminge, Nelson Menares, Peter Karlsson, Håkan Göransson och Björn Mattsson. September 2009.

2013-245-s 192: Röda RBK:are: De röda RBK:arna bestod av följande spelare. Stående från vänster: Mikael Pettersson, Henrik Andersson, Ann Månsson, Nino Barbic, Anders Johansson, Katarina Dahlstedt och Marie Bohlin. Knästående från vänster: Roger Olsson, Christer Persson, Bo Erixon, Lenni Dahlstedt och Henrik Ingvarsson. September 2009.

2013-246-s 93: Gröna RBK:are. Stående från vänster: I rött lagets maskotar Adam Mannsåker och Viktor Martinsson. Sedan i grönt Jakob Mannsåker, Martin Sand, Jörgen Abramsson, Mats Harrisson, Pernilla Svanberg, Lena Marminge och Gitte Garnborn. Knästående från vänster: Pia Santesson, Patriot Maliqi, Egzon Mehmeti, Ola Nilsson, Jimmy Svanberg och liggande Martin Larsson. September 2009.

2013-247-s 193: Vita RBK:are. I vita laget med inslag av rött. Stående från vänster: Richard Glader, Kent Adolfsson, Roger Nilsson, Conny Miketinac och Therese Nilsson. Knästående från vänster: Magnus Kronberg, Pär Knutsson, Sofie Miketinac, Niklas Hall, Poliat Hasein, Kristina Alritzon och liggande Caroline Månsson. September 2009.

2013-248-s 194: Saxemara IF:s A-lag hösten 1963. Lite trötta, men samtidigt nöjda med seriesegern i div IV. Sittande från vänster: Ove "Maxim" Karlsson (1928-2002), Olle Fogelberg, Arne Abrahamsson(1931-1998), Erik Fagberg (avliden) och Lennart "Nordahl" Persson (1933-2012). Stående från vänster: Yngve Jönsson, lagledare, Bengt Gummesson, Arne Gummesson (1940-2012), Nils Karlsson, Willy Gummesson (1944-2016), Christer Svensson, Åke Tulestedt och Eric Schefström (1928-2018). Foto: Sydöstran Ronneby. September 1963.

2013-249-s 195: Oavgjort i matchen på Pingstafton. Lördagskväll och helgdagsafton. Ja, att spela fotboll en pingstafton klockan 17.00, verkar nog en aning underligt i dagens samhälle. Men den 28 maj 1966 möttes i alla fall Saxemara IF och Ronneby BK i ett lokalderby på Brunnsvallen. Publikisiffran kunde ingen klaga på. 733 betalande åskådare mötte upp till en match som slutade 0-0. Foto: Sydöstran Ronneby. Maj 1966.

2013-250-s 196: Bingo med Kalle i Folkets Hus. Ingen syssla inom Saxemara IF:s verksamhet var för stor eller liten för Karl-Erik "Kalle" Månsson (1924-1990). När Saxemara IF bildades 1949, blev han föreningens förste ordförande, ett uppdrag han sedan fortsatte med i 25 år fram till 1974. Denna kväll i Ronneby Folkets Hus, var Kalle bingoutropare på SIF:s bingo. Foto: Sydöstran Ronneby. Oktober 1964.

2013-251- s 197: Jackpot i nästa rop? När Kalle Månsson satt och ropade ut bingonummer på Saxemara IF:s bingo i Ronneby Folkets Hus, var spänningen stor. Särskilt när det började dra ihop sig till jackpot. Spelarna satt nu djupt koncentrerade med sina bingobrickor, och hoppades att bingoutroparen Kalle skulle ropa just deras nummer nästa gång. Foto: Sydöstran Ronneby. Oktober 1964.

2013-252-s 198: Samling runt prisbordet. De som var unga på 1960-talet och spelade fotboll i Saxemara IF, såg alltid fram mot föreningens ungdomsavslutning med stor förväntan. Förutom utdelning av priser, vankades det alltid något gott att äta och dricka, ibland kom det också någon känd idrottsman utifrån och berättade, kanske visades det även en film om idrott. På bilden ovan ser vi de ungdomar i Saxemara IF, som samlades i Libos lunchmatsal på Saxemaras ungdomsavslutning 1965. Foto: Sydöstran Ronneby. December 1965.

K 1 _ 2013-253-s 199: Glada DM-vinnare 1967. I finalen i Junior-DM i fotboll 1967, vann Saxemara IF med 3-2 mot Högdals IS. Sittande från vänster: Ulf Justad, Hans Friberg, Kenneth Månsson, Göran Andersson, Stefan Johansson, Krister Holmkvist, och Lennart "Nordahl" Persson (1933-2012) ledare. Stående från vänster: Karl Svensson, ledare, Bengt Aronsson, Kenth Gummesson, Thomas Henrysson (1951-2004), Billy Nilsson, Jan "Lill-Damma" Mattsson, Roddy Jarleberg, och Agne Johansson. Foto: BLT Ronneby.

K 1 _ 2013-254-s 199: Tre bröder Gummesson. I mer än 50 år har det alltid funnits några Gummesson med i Saxemara IF:s A-lag. Under 60- och 70-talen var det nästan alltid fyra bröder Gummesson med i laget samtidigt. På bilden här från Brunnsvallen i början av 70-talet, står från vänster Bengt Gummesson, Kenth Gummesson och Leif Gummesson (1942-1996). Foto: Sydöstran Ronneby. Tidigt 1970-tal.

2013-255-s 201: Tre män med var sin boll. Tre bröder Gummesson, Kjell, Willy och Kenth. Äldste brodern Kjell Gummesson (1936-2016) var ungdomsledare och kassör i Saxemara IF under många år. Willy Gummesson (1944-2016) gick vidare till Djurgårdens IF, och blev svensk mästare där 1966, samt spelade även med i svenska landslaget 1968. Yngste brodern Kenth spelade i många år i Saxemara IF:s A-lag, och har även verkat som ledare och inom styrelsen under en lång följd av år. Juli 2009.

K 1 _ 2013-256-s 202-203: Träff med Saxemarans veteraner. Varje år på måndagen efter Tosia Bonnadan, brukade Saxemara IF:s veteraner samlas vid idrottsplatsen i Saxemara. Veteranträffarna inleddes under 1980-talet, och hade blivit en tradition där de lite äldre SIF:arna med karriären bakom sig träffades under gemytliga former. Efter tipspromenad och korvgrillning, flödade minnena när veteranerna tog upp det som en gång varit inom klubben. Så här såg det ut när Saxemarans veteraner träffades 2009. Juli 2009.

K 1 _ 2013-257-s 204: Sista loppmarknaden i Ebbemåla. En lång tradition tog slut 2003 när Saxemara IF för sista gången höll sin omtyckta loppmarknad på Ebbemåla gård. Stående från vänster: Lennart "Nordahl" Persson (1933-2012), Erik Fagberg (avliden), Sven-Åke Wallin, Heiki Andersson, Charles Olsson, Örjan Jonasson, Jonas Fransson, Börje Johansson, Per Fagberg, Lennart Gummesson, och Kenneth Gullberg. Juli 2003.

2013-258-s 204: SIF:s A-lagstrupp 2009. Sittande på Brunnsvallen i Ronneby från vänster: Fredrik Zickbauer, Christian Månsson, Ola Pettersson, David Eriksson, Gustav Andersson, Rafet Maxhuni, Nassir El-Ali, och David Nilsson. Stående från vänster: Charles Olsson, SIF-supporter, Patrik Fagberg, Per Löhbern, Marcus Ronnmar, Johannes Larsson, Magnus Karlsson, Marcus Olofsson, Filip Trossö, Daniel Jensen, Ola Otfors, Patrik Svensson, biträdande tränare, Mikael Gustavsson, tränare, och Patrik Runsten, massör. Augusti 2009.

K 1 _ 2013-259-s 205: Fotbollspel på skoltid. Eleverna på Saxemaraskolan hade det väl förspänt med en fin fotbollsplan bara en kilometer från sin skola. Med sin lärare Eva Abrahamsson har här tio killar på Saxemaraskolan tagit sig till fotbollsplanen vid Hejan för att spela fotboll där när det stod idrott på schemat. Oktober 2009.

K 1 _ 2013-260-s 205: 60-årsjubileum med flicklagsfotboll. När Saxemara IF firade sitt 60-årsjubileum vid Hejangården den 15 augusti 2009, bjöds det på många olika programpunkter. Men naturligtvis spelades det också fotboll. Här har publiken utsikt över planen när två flicklag från Saxemara IF och Ronneby BK möttes i en match som slutade oavgjort, 1-1. Augusti 2009.

2013-261-s 206: Flicklaget i Saxemara IF 2009. Saxemara IF:s flicklag 2009 som spelade oavgjort mot RBK:s flicklag. Liggande längst fram Matilda Hjalmarsson. Stående i främre raden från vänster: Emilia

Karlsson, Nikita Martinsson, och Linnea Lindström. Stående i bakre ledet från vänster: Hanna Carlsson, Rebecca Håkansson, Rebecca Karlsson, Lovisa Ekström, och Filippa Håkansson. Längst bak ledarna Bengt Wessman och Jimmy Karlsson. Augusti 2009.

K 1 _ 2013-262-s 206: Flicklaget i Ronneby BK 2009. Detta flicklag från RBK mötte SIF:s tjejer på idrottsplatsen i Saxemara. Stående i främre raden från vänster: Moa Eriksson, Fanny Fogelberg, Elvira Söderberg, Lovisa Jönsson, och Denise Lavestål. Bakre redan från vänster: Amanda Runesson, Kristina Alritzon, ledare, Emma Nylander, Tuva Alritzon, Julia Nilsson, Tuva Kollath-Sjölin, och tränarna Caroline Månsson och Amanda Andersson. Augusti 2009.

K 1 _ 2013-263-s 207: Ungdomar och ledare i SIF 2013. År 2013 hade Saxemara IF omkring 500 medlemmar och en mycket stor ungdomsverksamhet. Man hade i föreningen 16 lag i seriespel. Damfotbollen hade återupptagits, förutom ett flicklag i div IV fanns även ett flicklag i F 12 och F 15. Bilden här är tagen en kväll i juni på fotbollsplanen i Saxemara, när några av de yngre killarna tränade där. Juni 2013.

2013-264-s 208: Äntligen konstfruset på Lugnevi. I drygt 60 år kämpade entusiasterna för bandysporten i Ronneby med att få en konstfrusen isbana. I december 2011 blev drömmen sann då den konstfrusna isbanan äntligen kunde invigas på Lugnevi i Ronneby. Mycket glada över detta, var dessa bandyentusiaster från Reddens IF och Fredriksbergs BK. Från vänster Anders Karlsson, Lennart Hansson, Sölve Mattsson (1930-2018), Rune Eriksson, Willy Persson och Nils "Dulla" Svensson. Mars 2013.

2013-265-s 210: FBK:s juniorer på 1950-talet. Exakt när bilden här på Fredriksberg BK:s juniorer togs, är inte helt säkert. Men det kan ha varit den 26 januari 1957 på Hultagölen i Ronneby. Knästående från vänster: Jan Johansson, Roland Kullberg och Bertil Strand. Stående från vänster: Gunnar Andersson, Kenneth Roslund, Torild Sjöholm, Claes Friberg, Nils "Dulla" Svensson, Per-Erik Svensson, Jim Olsson, Bengt-Åke Johansson och Sven Löqvist (avliden) lagledare. Foto: BLT Ronneby.

2013-266-s 211: Tombola för Ronnebys konstisbana. Vid Söderstams Musikaffär på Karlskronagatan i Ronneby – där Rågård's Modehus ligger i dag – öppnade Ronneby isbanekommitté en tombola lördagen den 7 oktober 1961. I kön att köpa lotter av försäljerskan (Gunda Söderstam?) står Karin Nilsson, Ove Thunberg (1917-1986), disponent på Weltings Läderfabrik och mycket idrottsintresserad, och Kjell Augustsson. Foto: Sydöstran Ronneby. Oktober 1961.

2013-267-s 212: Distriktsmästare i bandy 1963. Så här såg distriktsmästarna i bandy ut 1963. Fredriksbergs BK vann DM-finalen mot Lugnets BK, men först efter förlängning då det stod 1-1 vid full tid. Efter matchen togs denna bild av det segrande laget. Den lilla flickan på sex-sju år i mitten längst fram, är Lena Söderbom, FBK:s maskot, och dotter till Leif Söderbom i laget. Foto: Sydöstran Ronneby. Mars 1963.

2013-268-s 213: Reddens juniorer 1964. De var alldeles nyblivna segrare i juniorcupen i Blekinge, juniorerna i Reddens IF. Här fotograferade på hemmaplan på Persborgsgölen i Ronneby. Stående från vänster: Bengt Petersson, lagledare, Börje Karlsson, Kjell Olsson, Lars-Göran Gadd (1945-2006), Christer Pålsson, Lennart Karlsson och Lars-Magnus Jansson. Knästående från vänster: Mats-Olof Karlsson, Gunnar Alexander, Per-Erik Karlsson, Bernt Ibertsson, och Lars Svensson. Foto: Sydöstran Ronneby. 1964.

2013-269-s 214: Sigge på väg i full fart. Bandymatcherna på Karlstorpsplanen i Ronneby samlade många åskådare i mitten av 1960-talet. Bilden här är tagen på Trettondedagen den 6 januari 1966 då

Fredriksbergs BK tog emot småländska Vaggeryd. På bilden stormar Sigge Löfgren fram i full fart mot Vaggeryds mål. Sigge gjorde FBK:s mål, men Vaggeryd vann med 3-1. Foto: Sydöstran Ronneby.

2013-270-s 215: Tre DM-vinnare 1963. I den spännande DM-finalen i bandy 1963 på Hultagölen, plåtade Sydöstrans fotograf dessa DM-vinnare i Fredriksbergs BK, Leif Söderbom i mitten och Nils "Dulla" Svensson till höger. Längst till vänster står Rune Johansson. Att han inte är ombytt för spel, har sin förklaring. Med en bandagerad vänsterhand är det inte lätt att spela bandy. Foto: Sydöstran Ronneby. Mars 1963.

K 1 _ 2013-271- s 216: Bandyträning på Brunnsrinken. Bandy är ett spel som kräver stora ytor. Under en lång följd av år, tvingades dock Ronnebys bandyspelare att träna på den lilla Brunnsrinken intill Brunnsvallen i Ronneby, när man inte hade tillgång till spelbar is på Lugnevi. För både Nils "Dulla" Svensson här på bilden och övriga bandyspelare, var detta ingen bra lösning. December 1993.

K 1 _ 203-272-s 217: Bland urklippsalbum och pokaler. När Fredriksbergs BK skulle fira sitt 60-årsjubileum i november 1994, samlades Eric Månsson, Sölve Mattsson (1930-2018) och Nils "Dulla" Svensson i FBK:s klubblokal på Peder Holmsgatan för att förbereda jubileet. 60 års bandyhistoria avspeglade sig i mängder av tidningsartiklar i album, och massor av pokaler och andra priser som FBK erövat. Oktober 1994.

2013-273-s 218: Bandy på Härstorpssjön 1991. Innan den konstfrusna isbanan på Lugnevi togs i bruk, var bandyklubbarna i Ronneby hänvisade till att hitta spelbara planer på sjöar och gölar. Ofta spelade man förr på sjöisar. Som här på Härstorpssjön i Ronneby en disig januaridag 1991, när publiken sökt sig hit för att se Reddens IF möta Kvarnarna från Småland. Januari 1991.

2013-274-s 219: Bandy spelare från fyra olika lag. Den vanliga ordningen under många år, var att bandyklubbarna från Ronneby fick ge sig iväg i svinottan på lördagar eller söndagar och spela hemmamatcher uppe i Småland. Men denna januaridag slapp man resa till Småland och kunde spela på Härstorpssjön. Fredriksbergs BK mötte IF Stjärnan och Reddens IF Kvarnarna. På bilden en spelare var från de fyra lagen som spelade denna dag. Januari 1991.

K 1 _ 2013-275-s 220-221: Spelare och ledare i Reddens IF 1991. Efter en match mot Kvarnarna från Småland på Härstorpssjön i Ronneby, ser vi här Reddens IF:s A-lag. Sittande från vänster: Roger Karlsson, Roger Fridh, Torbjörn Kullberg, Ola Lindström, Anders Karlsson, Torbjörn Ronnmar och Per-Ola Jonasson. Stående från vänster: Peter Karlsson, tränare, Stefan Lindholm, Per-Olof Nordling, Lars-Göran Fogelberg, Per Segefalk (1942-2003) lagledare, Lars Andersson (1949-2012) lagledare, Fredrik Andersson, Rolf Steinbrecher, Håkan Wilander, och Markus Andersson. Januari 2009.

K 1 _ 2013-276-s 222-223: En härlig vinterdag på Lugnevi. Ännu inget konstfruset, men ibland ändå en spelbar plan om det varit tillräckligt många minusgrader ett tag. Så var fallet söndagen den 4 januari 2009 när Fredriksbergs BK tog emot Stjärnans B-lag från Småland i en seriematch. En stor publik hade mött upp på Lugnevi när matchen inleddes på klassisk bandytid klockan 13.15. IF Stjärnan vann matchen med 4-3, den första bandymatchen som då spelats på Lugnevi på tre år. Januari 2009.

K 1 _ 2013-277-s 224: Träningskväll i kyligt väder. Onsdagen den 7 januari 2009 samlades Fredriksbergs BK:s A-lagstrupp till kvällsträning på Lugnevi. En klar och kall kväll, kanske i kyligaste laget mellan åtta och tio minusgrader. Här har de flesta som tränade denna kväll ställt upp för fotografering med FBK:s duktige och mycket engagerade tränare Erland Jacobsson stående bakom spelarna. Januari 2009.

K 1 _ 2013-278-s 224: Ungdomarna i FBK. Även ungdomarna i Fredriksbergs BK samlades till träning denna kyliga januarikväll på Lugnevi. De som förhoppningsvis en dag skulle ta över och föra FBK:s stolta bandytraditioner vidare i seriespel. Bland ett femtontal ungdomar i elvaårsåldern, märktes särskilt Celine Blomé från Kallinge längst till vänster, som inte var rädd för att spela med killarna. Januari 2009.

K 1 _ 2013-279-s 225: Tre politiker från olika partier som gillade bandy. Politikerna i Ronneby kommun, hade under många år haft olika åsikter om en konstfrusen isbana. Men Åke Tärntoft från centerpartiet längst till vänster, Nils Ingmar Thorell från folkpartiet i mitten, och Birger Petersson från socialdemokraterna, längst till höger på bilden, var överens i frågan. Alla var de mycket glada när nu den konstfrusna isbanan kunde invigas denna dag, onsdagen den 7 december 2011. December 2011.

2013-280-s 226: 82-åriga Inez kom med tidningen. Vid sidan av sitt ordinarie arbete inom vården, började Inez Scheerlink från Ronneby att arbeta som tidningsbud år 1970. Detta fysiskt krävande arbete, hade hon nu hållit på med i 42 år. Inez älskade sitt arbete, trots många hårda arbetspass i snö, is och kyla under kalla vintermorgnar. 82 år gammal hade hon inga planer på att lägga av att arbeta som tidningsbud. På bilden här syns Inez på Ekegårdsgatan i området Rydenskan i Ronneby. Augusti 2012.

K 1 _ 2013-281-s 228-229: Nationalsång av Ronnebys mest kände sångare. Nationaldagsfirandet i Ronneby 2011 samlade mer människor än någonsin tidigare. Detta beroende på att stadens mest kände sångare genom tiderna denna dag kom på besök till sin gamla hemstad. Tommy Körberg sjöng själv "Du gamla du fria", och fick sedan hjälp av en barnkör från Fredriksbergsskolan när han sjöng "Fattig bonddräng". Framträdandet belönades med kraftiga applåder av de 3 000 personerna i Brunnsparken. Juni 2011.

2013-282-s 230: "Ågårdsgatans gangster" kopplar av på Sveagatan. Längs den väg som Tommy Körberg – då hette han Tommy Thuresson – gick till Fredriksbergsskolan från hemmet på Ågårdsgatan 17, togs denna bild. Tommy Körberg står på Sveagatan, strax till vänster om Övre Brunnsvägen 17, med Ronnebys gamla vattentorn på Pepparbacken i bakgrunden. När Tommy under sin skoltid höll på med en del busstreck, var han ett tag i Ronneby känd som "Ågårdsgatans gangster". Juni 2011.

2013-283-s 231: ABF-körens yngste sångare. Som Tommy Thuresson kom Tommy Körberg väldigt tidigt med i ABF:s Manskör i Ronneby. Tolv år gammal syns han här i Fredriksbergsskolan tillsammans med sina äldre sångarkollegor. Som tvåa från vänster i främre raden, står Arne Svensson, en av Tommys kompisar i kören, som här övar inför sitt 25-årsjubileum. Foto: Sydöstran Ronneby. November 1960.

2013-284-s 231: Körsångarna som möttes igen efter 50 år. När Tommy Körberg lämnat Ronneby och gått vidare i karriären, följde hans tidigare sångarkollegor i ABF:s Manskör honom, och gladdes åt hans framgångar. På nationaldagsfirandet i Brunnsparken 2011 – 50 efter bilden på ABF:s Manskörs 25-årsjubileum togs – mötte Tommy åter Arne Svensson och Agne Johnsson, två av dem han sjöng med i kören. Juni 2011.

K 1 _ 2013-285-s 233: Sillmackor från Ullas Smörgåsbod. På Höstmarknaden 2012 i Gärestad by, var Ulla Johansson från Johannishus en populär person med sina goda sillmackor. Ulla hade varit länge i branschen, där hon bland annat drivit Café Ulitas på Hembygdsön i Holmsjö och Café Hallen i Hallabro. Nu drev hon företaget Ullas Smörgåsbod. Ulla, i mitten av bilden, har sin sambo Bengt Gertonsson till vänster om sig, och sin syster Eva Ekström till höger om sig. Oktober 2012.

K 1 _ 2013-286-s 234-235: När PRO Bräkne-Hoby fyllde pensionär. Den 21 november 2012 var det trångt värre i PRO-lokalen på Brunnsvägen i Bräkne-Hoby. Ett 90-tal personer var där för att fira PRO Bräkne-Hobys 65-årsjubileum. Ordföranden Johnny Magnusson hälsade alla välkomna till jubileumsfirandet, där PRO-distriktets ordförande Bernth Johnson var en av hedersgästerna. Här ser vi några av dem som mötte upp till PRO Bräkne-Hobys 65-årsjubileum. November 2012.

2013-287-s 236: PRO-styrelsen i Bräkne-Hoby år 2012. Många var de människor som lett PRO Bräkne-Hobys öden och äventyr sedan föreningen bildades 1947. Ovan syns styrelsen för år 2012. Från vänster: Gun-Britt Nilsson, Kurt Päbel, Solvig Narstam, Gunn Svedberg, Lars-Gunnar Nilsson, Inga-Maj Cambrant, Johnny Magnusson, Gunhild Svensson, och Ola Palm. November 2012.

2013-288-s 236: Kvartetten som fixade det praktiska till allas belåtenhet. Att ordna med mat, servering, kaffe, och allt annat runt omkring på 65-årsjubileet i Bräkne-Hoby, var ett ansvarsfullt uppdrag, som krävde en hel del arbete. Denna kvartett skötte det hela på ett strålande sätt. Från vänster: Elin Svensson, Doris Hansson, Sten Berglund, och Birgitta Petersson. November 2012.

K 1 _ 2013-289-s237: Inga-Maj fick förtjänstnål av Bernth. I jubileumsfirandet ingick även utdelning av förtjänstnålar till fyra av medlemmarna i PRO Bräkne-Hoby för det arbete de lagt i föreningen under lång tid. Inga-Maj Cambrant får här sin förtjänstnål av PRO-distriktets ordförande Bernth Johnson, medan PRO Bräkne-Hobys ordförande Johnny Magnusson står beredd vid mikrofonen. November 2012.

2013-290-s 237: Fyra medlemmar som tilldelades förtjänstnålar. Efter att landgångar från Alfreds Café i Bräkne-Hoby avnjutits, och förtjänstnålar utdelats till välförtjänta medlemmar i PRO Bräkne-Hoby, som hösten 2012 hade 180 medlemmar, togs denna bild. Längst till vänster Johnny Magnusson, Johan Svensson (1928-2018), Bertil Augustsson (1933-2016), Greta Nilsson, Bernth Johnson och Inga-Maj Cambrant. November 2012.

2013-291-s 238: Landsbygdsriksdag med ministerbesök. Den tolfte Landsbygdsriksdagen i ordningen invigdes i Ronneby torsdagen den 6 september 2012. 800 deltagare från hela Sverige samlades då för att under fyra dagar försöka lösa de svåra frågor och problem, som människorna i Sverige lever med i dag. En av huvudtalarna på Landsbygdsriksdagen i Ronneby, var jordbruksministern Eskil Erlandsson. Här syns ministern utanför kongresshallen Ron. September 2012.

2013-292-s 239: Invigningstal i Brunnsparken. När Landsbygdsriksdagen invigdes i Brunnsparken, var det flera talare som tog till orda. En av dessa, var jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, folkpartiet, som här står på den provisoriska scenen och talar. I förgrunden till höger i grön jacka, står Naturums föreståndare Robert Ekholm jämte Ronneby Brunns verksamhetschef Angelica Coleman. September 2012.

K 1 _ 2013-293-s 239: Sissa och Timmie prisades för sitt engagemang. Två ungdomar från Ronneby kommun hyllades inför stor publik på Landsbygdsriksdagens avslutningsdag. Det var 20-åriga Sissa Pagels från Flakaryd söder om Bräkne-Hoby, och 17-åriga Timmie Hansson från Ronneby. För sitt engagemang i landsbygdsfrågor med inriktning på ungdomar, fick de ta emot välförtjänta pris. September 2012.

K 1 _ 2013-294-s 240-241: Människorna som möjliggjorde Landsbygdsriksdagen. På bron över Ronnebyån vid Ron, står här några av de ideellt arbetande människor, som bidrog till att Landsbygdsriksdagen 2012 blev så lyckad. Från vänster: Jan-Erik Ronneback, Erika von Buxhoevden, Birgitta Steneld, Carina Olsson, Erik Svensson, Yngve Berggren, Magnus Larsson, Bengt Holm, Peter

Christensen, Kenneth Michaelsson, Tommy Svensson, Mats Paulsson, Linda Fransson, Gilbert Nilsson, Tommy Kalmteg. September 2012.

2013-295-s 242: Näringsminister Lööf fick tummen upp. En som syntes tydligt bland alla i Brunnsparken under Landsbygdsriksdagen, var en 29-årig tjej, som stod och åt mat från Blekinge. Centerpartiets unga partiledare Annie Lööf, tillika Sveriges näringsminister, såg inte ut riktigt på samma sätt, som toppolitiker brukar göra. Annie är omgiven av Kenneth Michaelsson från Ronneby, och tre killar från gruppen Gycklare Trix, som stod för underhållningen denna kväll. September 2012.

2013- 296-s 243: Truppmärkesprov i Ronnebyflickorna 1963: Den 2 maj 1963 bildades Ronnebyflickornas IF av gymnastikdirektör Britta Johansson. På bilden står Britta längst ut till höger i mittraden, vid ett truppmärkesprov i gymnastik för 50 damer, där gymnastikdirektör Anna Montan, längst till vänster i mittraden, fungerade som domare. Bilden lånad av Harriet Persson. Foto: Sydöstran Ronneby. December 1963.

2013-297-s 243: En blivande svensk mästare i gymnastik. Många duktiga flickor har fostrats i Ronnebyflickornas IF sedan starten 1963. En av dem är Cecilia Persson, här längst fram under ett träningspass inför en uppvisning. Cecilia blev 1989 svensk mästare i rytmisk gymnastik, fast då tävlade hon för SK Laxen från Halmstad. Foto: Sydöstran Ronneby. November 1982.

2013-298-s 244: Hemma igen efter resan till Holland. Med holländska träskor på fötterna, kom ett gäng spänstiga flickor i Ronnebyflickornas IF hem till Ronneby tillsammans med sin ledare, gymnastikdirektör Britta Johansson. Truppen hade deltagit i gymnastikspelen i Wijdenes i Holland, och där gjort flera uppvisningar inför stor publik. Foto: Sydöstran Ronneby. Juni 1966.

2013-299-s 245: Nationaldagsfirande med Ronnebyflickorna. Många människor har genom åren sett Ronnebyflickorna uppträda. Kanske på gymnastikuppvisningar inne på sporthallen i Ronneby, eller på den stora gräsmattan i Brunnsparken vid nationaldagsfirandet där den 6 juni varje år. Så här såg det ut år 2010, när graciösa Ronnebyflickor uppträdde inför stor publik. Juni 2010.

2013-300-s 245: Britta med gymnaster i olika åldrar. När Ronnebyflickornas IF firade sitt 50-årsjubileum lördagen den 11 maj 2013, bjöds det under eftermiddagen på en pampig uppvisning i sporthallen vid Knut Hahnsskolan. Här har gymnaster i varierande åldrar – de äldre i 1700-talsmunderingar från sitt uppvisningsnummer i sporthallen – samlats kring Ronnebyflickornas grundare och eldsjäl Britta Johansson, 94 år ung. Maj 2013.

K 1 _ 2013-301-s 246-247: Ronnebyflickor av olika generationer. Efter en gymnastikuppvisning i sporthallen, samlades ett stort antal flickor och kvinnor, som någon gång tillhört Ronnebyflickornas IF, för en gemensam gruppbild utanför Knut Hahnsskolan. Sittande på en stol i mitten bland de Ronnebyflickor ur olika generationer hon fostrat under ett halvt sekel, syns föreningens grundare Britta Johansson. Maj 2013.

K 1 _ 2013-302-s 248-249: Jubileumsfirande på Ronneby Brunn. När Ronnebyflickornas IF firade sitt 50-årsjubileum, hade många före detta medlemmar rest en bra bit för att vara med på jubileet och träffa kompisar från förr. Det fanns mycket att ventilera när omkring 130 damer i varierande ålder träffades till ett mycket välordnat jubileum på Ronneby Brunn. Här står damerna från Ronnebyflickorna på trappan utanför Brunnshotellet. Maj 2013.

K 1 _ 2013-303-s 250: På promenad i Brunnsparken. Efter en föreläsning om hur man drack brunn förr i Ronneby, blev kungen och drottningen guidade i Brunnsparken under sin Eriksgata i Blekinge. Här på bilden går kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell i täten före kungen och drottningen, som följs av Blekinges landshövding Berit Andnor Bylund. April 2013.

K 1 _ 2013-304-256: "Pizzatåget" lämnar stationen i Ronneby år 1989. När denna bild togs år 1989, var det precis 100 år sedan det första tåget rullade in på den nybyggda stationen i Ronneby. Under dessa 100 år hade tågen ändrat form och utseende många gånger om. 1989 var det orangea Y1-tåget – i folkmun känd som "Pizzatåget" – som trafikerade Kustbanan. Till höger om tåget står tågklarare Alf Gustafson redo att vinka av tåget vid stationen i Ronneby. Juli 1989.

2013-305: Denna bild utgår, felaktig bild på CD-skivan för boken 2013. Denna bild är tagen på en realexamen på Samrealskolan (Snäckebacksskolan) i Ronneby på 1960-talet. Foto: Sydöstran Ronneby.

K 1 _ 2013-306-s 12: Hos Ing-Britt och Gudrun på Svensk Kassaservice. När de gamla postkontoren lagts ned, kom en lag om grundläggande kassaservice år 2002. Postens dotterbolag Svensk Kassaservice bildades. Där fick kunderna hjälp med kassa-, bank- och plusgirotjänster. I Ronneby låg Svensk Kassaservice på varuhuset Willys parkering sommaren 2008. Utanför entrén syns här Ing-Britt Ibertsson och Gudrun Olofsson, som jobbade på Svensk Kassaservice här. Juni 2008.

K 1 _ 2013-307-s 42-43: Tandläkarteamet på Kungsgatan 37. Från Östra Torggatan i Ronneby, i samma hus där konditori Fenix en gång låg, flyttade tandläkare Björn Priscar sin praktik till Kungsgatan 37 år 2001. Björn fick där en kollega 2007 då Stig Fässberg flyttade in. I dörren till Team Priscar/Fässberg, står från vänster Ann-Marie Månsson, Susanne Eriksson, Marie Johansson, Stig Fässberg, Björn Priscar och Mona Abrahamsson. September 2008.

2013- 308-s 190: RBK-profil som varit med länge. 53-årig Ulf Tillborg var lagledare för herrarnas A-lag i Ronneby BK. Själv hade han spelat 40 A-lagsmatcher, men det var ändå i olika ledarroller, som Ulf jobbat hårt för sitt RBK under många år. Redan på 1980-talet var han både tränare och lagledare för damlaget, denne man som på 1970-talet också var en duktig minigolfspelare. Augusti 2009.

2013-309-s 232: Konstnär med Salvador Dali som förebild. I strålande solsken och i ett för årstiden riktigt varmt väder, hölls 2012 års Höstmarknad på Äggaboden i Gärestad by. En av konstnärerna och hantverkarna där, var Eva Hall, bosatt på Danaholmen strax intill Saxemara. I sitt konstnärskap inriktade hon sig på stengodskeramik och metallkonst. Surrealismens mästare Salvador Dali var en förebild för Eva, som också jobbade hos Sonny Olsson på Saxemara båtvarv. Oktober 2012.

2013-310: Denna bild utgår, felaktig bild på CD-skivan för boken 2013. Samma bild som 2013-305. Denna bild är tagen på en realexamen på Samrealskolan (Snäckebacksskolan) i Ronneby på 1960-talet. Foto: Sydöstran Ronneby.

K 1 _ 2013-311-s 200: Lottförsäljare på Söderbro. Minst sagt engagerad i Saxemara IF, var Karl-Erik "Kalle" Månsson (1924-1990). Även som pensionär ställde han upp för sin förening, vars ordförande han blev vid starten 1949. Kalle var sedan ordförande i Saxemara IF ända fram till 1974. En varm julidag 1989 under Tosia Bonnadan i Ronneby, stod Kalle Månsson i SIF:s lottstånd på Söderbro och sålde lotter. Juli 1989.

