

Faktatexter till bilder från Tommy Nilssons bok "Förr och nu i Ronneby kommun", årgång 2015. Efter årtalet 2015, anges sida i boken som bilden finns på, därefter bildnummer.

2015- s-003-304: Glade gamängen Gilbert på Stjärnprodukter. En känd profil för många i Ronneby, var Gilbert Magnusson på företaget Stjärnprodukter Energi & Motor AB. Tidigare hade Gilbert kombinerat sitt företagande med att vara brevbärare, men nu var det enbart företaget som gällde med försäljning av trädgårdsmaskiner, skorstenar, pelletsbrännare med mera. Juni 2008.

2015- s-006-001: Tingshusplanteringen i Ronneby årgång 1989. Få, om ens någon, kan på rak arm säga vilka motiven varit på Tingshusplanteringen i Ronneby sedan starten i slutet av 1960-talet. Dåvarande stadsträdgårdsmästare Gunnar Odenberger var initiativtagare till denna mycket omtyckta och kända blomsterplantering framför det gamla tingshuset i Ronneby. Ett konstverk som väckte stor uppmärksamhet på ett positivt sätt. Juni 1989.

2015- s-008-002: Stadens ståtliga vattentorn på Pepparbacken. Ett känt landmärke synligt på långt håll. Tillsammans med Heliga Kors kyrka, är Ronnebys gamla vattentorn från år 1902 den byggnad folk mest lägger märke till i centrala Ronneby. Högt beläget uppe på Pepparbacken, har det ståtliga vattentornet legat sedan i början av 1900-talet. Fast som fungerande byggnad för vatten till Ronnebyborna, var dess tid över i mitten av 1960-talet. Juni 2008.

2015- s-009-003: "Kungakoppen" i Hasselstad. Bara några meter från vägen mellan Hasselstad och Møljerud, ligger ett par stenar, som gett upphov till skrönan om att kung Erik XIV, på vägen från Ronneby Blodbad 1564 skulle tvättat sina blodiga händer i vattnet på stenen här, och sedan vilat ut på en annan sten strax bakom denna. Därav namnet "Kungakoppen" och "Kungasätet". Juni 1988.

2015- s 010-009: Duktig fotbollsspelare med egen sportaffär. Då Jörgo Moustakas övertog sportaffären på Karlskronagatan i Ronneby – granne med Wiedenborgs Tobaks- och Pappershandel – år 1980, var han bara 16 år gammal. Nu hade han tillsammans med sin far Theodoros drivit Jörgos Sport i nio år. Jörgo trivdes mycket bra med att vara sporthandlare, trots att arbetsveckorna kunde bli både 80 och 90 timmar långa. Juni 1989.

2015- s 012-005: Ingrid med mattor av olika modell. I hörnet av Rosengatan-Kungsgatan stod Ingrid Abrahamsson (1934-2018) och visade några av de mattor hon saluförde i sin butik Midbys Mattor på Kungsgatan 4. Ingrid hade varit ägare till den välkända mattaffären sedan 1967. Det var då hon tog över den från de tidigare ägarna Göte och Ester Midby, som startade mattaffären 1961 längre österut på Kungsgatan. Maj 1989.

2015- s 013-006: Personalen på Midbys Mattor. På adressen Kungsgatan 4, har det genom åren funnits bland annat livsmedelsaffär, radio- och tv-affär, och en affär för barnkläder. Men i maj 1989 var det Midbys Mattor som låg där, en affär med som mest sex anställda under 1980-talets gyllene år för branschen. Vid entrén till Midbys Mattor står här från vänster Ingrid Abrahamsson (1934-2018), Pia Olsson, Mona Olsson (1931-2014) och Magnus Abrahamsson. Maj 1989.

2015- s 014-007: Ingrid på Oscaria hade sålt skor sedan 1940-talet. Skotillverkaren Oscaria grundades år 1907 av fabrikören Ernst Åqvist. Som mest hade Oscaria över 200 butiker i Sverige. En av dessa var Oscaria på Karlskronagatan 21 i Ronneby. Där hade Ingrid Olsson (1932-2017) jobbat ända sedan i slutet av 1940-talet. Ingrid hade nu varit verksam i skobranschen i drygt 40 år. Maj 1989.

2015- s 015-008: Ingrid och Åke på Eskengrens. I tio år hade Ingrid Eskengren varit ägare till Eskengrens Ur & Optik på Karlskronagatan. En svåger till Ingrids farfar Bernhard Eskengren startade föregångaren till Eskengrens 1907. Bernhard tog över 1920, och lämnade över till sonen Sture i

mitten av 1950-talet. Nu drev paret Ingrid Eskengren och Åke Gustafsson (1941-2008) affären. Maj 1989.

2015- s 015-009: Snart skulle Agnes stänga sin affär. På Karlskronagatan, inte långt från Eskengrens Ur & Optik, låg modeaffären Chic. Agnes Karlsson började som anställd där, och tog sedan över denna speciella butik. Utförsäljning, affären upphör, stod det att läsa i skyltfönstret på Chic, där många damer handlat hattar och mössor genom åren. Februari 1989.

2015- s 016-010: Camilla och Ulrika på Salong Per Lock. Det fanns gott om frisersalonger för damer i Ronneby på 1980-talet. En av dessa var Salong Per Lock på Karlskronagatan 30. Salong Per Lock startade annars på Strandgatan 6 måndagen den 18 november 1963 av det unga paret Per och Camilla Eriksson. På bilden här står Camilla Eriksson tillsammans med sin dotter Ulrika Eriksson vid entrén till Karlskronagatan 30, dit man så småningom flyttade från Strandgatan. Maj 1989.

2015- s 017-011: Koncentrerad Per i arbete på salongen. I lokalerna som Per och Camilla Eriksson startade på Salong Per Lock på Strandgatan 6, fanns det åtta arbetsplatser och två kombinerade torknings- och väntplatser. En shamponeringsavdelning hade man i anslutning till salongen, berättade Per Eriksson (1942-2011) samtidigt som han arbetade inne på salongen. Augusti 1989.

2015- s 017-012: Ulrika flyttade Per Lock till Bergslagen. När Tommy Nilsson träffade Ulrika Lång – tidigare Ulrika Eriksson – 21 år efter de möttes på Salong Per Lock 1989, drev hon salongen vidare i nya lokaler på Kyrkogatan 11 i Bergslagen nära Heliga Kors kyrka. Ulrika hade då arbetat som frisör i nästan 30 år sedan hon började i sina föräldrars salong som 16-åring 1981. Juni 2010.

2015- s 018-013: Åke sålde herrkläder på Lundsätters. I centrala Ronneby var det förr gott om herrekiperingar att välja på. Lundsätters Herrekipering på Karlskronagatan 15 var en av dessa. Efter tidigare ägaren Sven Lundsäter, tog Åke Larsson (1934-2012) över butiken 1976. Åke hade då varit anställd hos Sven i många år. Direkt efter skolan inledde Åke Larsson sin yrkeskarriär i slutet av 1940-talet med att sälja kläder hos Lindoffs på Kungsgatan i Ronneby. Maj 1989.

2015- s 019-014: Ung taxichaufför som jobbat inom olika branscher. På Karlskronagatan i Ronneby stod 34-årige Per Bengtsson med sin taxibil, redo att hämta en resenär. Innan Per började köra taxi, hade han bland annat hunnit att jobba i gjuteriet på Kockums i Kallinge, och som journalist på Sydöstran. Nu hade han sin fasta punkt i Ronneby Taxis lokaler vid Söderbro. Juni 1989.

2015- s 019-015: Barnens favoritaffär i Ronneby. I början av 1980-talet tog Jan Mathiasson över sin fars affär Leksaksboden. Stig Mathiasson, som startade affären, hade tidigare även drivit tobaksaffär i Ronneby. Sonen Jan, som nu drev den populära Leksaksboden på Karlskronagatan, var även känd som musiker, och hade spelat i flera olika orkestrar och band. Maj 1989.

2015- s 020-016: Försäljning av hemslöjd i det tidigare konditoriet. Det kallades oftast för Clarbergshuset, huset i korsningen Västra Torggatan-Strandgatan vid torget i Ronneby. Namnet anspelade på att här var anrika Clarbergs konditori inrymt ända fram till mitten av 1970-talet. Nu fanns i dessa lokaler Blekinge Läns Hemslöjd, där man kunde handla träslöjd, textilier och keramik av lokala blekingska hantverkare, berättade Kerstin Schmidt och Monika Olsson, som jobbade här. Maj 1989.

2015- s 021-017: En stunds siesta för Stig på Möbelhörnan. Normalt sett hade han inte tid att sitta så här i solglasögon och ta det lugnt. Men Stig Andersson (1920-2003), ägare till Möbelhörnan på Kungsgatan 7, gjorde ett litet undantag denna sköna majdag. Stig började sin yrkesbana på Weltings Läderfabrik, men blev mest känd för att ha drivit företaget Möbelhörnan från 1951 till 1999. Maj 1989.

2015- s 021-018: Far och söner på Continental. 30 år efter att han övertagit konditori Continental på Karlskronagatan 16, hoppade Lennart Jönsson (1923-2010) fortfarande in och hjälpte sina söner med arbetet på konditoriet, trots att han numera var Pensionär. Från vänster Lennart Jönsson, med sönerna Ulf, Leif, Kenny och Bengt-Erik Lennartsson stående i porten till Continental. Maj 1989.

2015- s 022-019: En man med stora kunskaper om bilar. På Karlshamnsvägen i Ronneby, låg i många år Folkes Bilcenter. En av de anställda där var Arne Nilsson (1931-2015). Arne hade varit i branschen i många år, och kunde utförligt beskriva alla de bilmodeller som passerat revy under hans på Folkes Bilcenter i Ronneby, där man både sålde och reparerade bilar. Fem månader efter att denna bild tagits, stängdes den 9 november 1989 Folkes Bilcenter för gott. Juni 1989.

2015- s 023-020: Personalen på Folkes Bilcenter. Under en lång följd av år, var Folkes Bilcenter en välkänd institution för bilägare i Ronneby med omnejd. 1989 jobbade här Gösta Svensson, Göran Thorstensson, Arne Nilsson (1931-2015), Mona Olsson, Kuno Johansson (1928-2008), Tonny Wahnström, Gunnar Knutsson och Stefan Fagerström. Juni 1989.

2015- s 023-021: Lennart på Saab. Från att ha grundats som flygplanstillverkare 1937, presenterade företaget Saab 1949 sin första personbil Saab 92, som då började serietillverkas i Trollhättan. 40 år senare var det helt andra modeller av Saab, som Lennart Olsson sålde på Vierydsvägen i Ronneby – intill Hindriksons Färg – där Saab hade ett av sina många försäljningsställen i Sverige. Juni 1989.

2015- s 024-022: Sportbutiken i den tidigare möbelaffären. Sportbutiken i den tidigare möbelaffären. På Karlskronagatan 18 – granne med konditori Continental – öppnade Arvid Håkansson möbelaffär under namnet Kompletteringsmöbler någon gång kring 1959-1960. Nu hade Arvids möbelaffär blivit en av Ronnebys sportbutiker, där Jan Johansson förestod Intersports butik. På bilden Jan med en av sina anställda i butiken. Juni 1989.

2015- s 024-023: Ronneby Radio på Kungsgatan 16. Det fanns flera affärer att välja på i Ronneby för den som ville handla radio, tv eller något annat i elektronikväg. En av dem var Ronneby Radio på Kungsgatan 16, belägen mellan Sparbanken och Berlings Bokhandel. Företaget drevs av Owe Kohlberg och Thomas Thomasson. På bilden här står Thomas utanför butiken. Juni 1989.

2015- s 025-024: Siw och tjejerna i nyårsrevyn. Efter många års uppehåll, fick Ronneby åter en nyårsrevy jubileumsåret 1987. Revyn som blev mycket omtyckt och välbesökt, kom sedan att följas av revyn "Vi kommer tillbaka" på nyåret 1988-1989. I ett nummer där, kunde publiken få se dessa tjejer i aktion, där Siw Wernhult i mitten i vit blus och rosa kjol här tar ton. Januari 1989.

2015- s 025-025: Revy med parodi på valet 1988. I en nyårsrevy ingår ofta parodier på politiker, både lokala sådana och de på riksnivå. En parodi på valet hösten 1988, fanns med i Ronnebys nyårsrevy. Från vänster Håkan Robertsson, Bengt Adholm (1928-2010), Magnus Bejmar, Åsa Lindborg och Johan Westermark när de roar publiken med sina tokroligheter. Januari 1989.

2015- s 026-027-026: Gänget som gav järnet på scenen. I slutet av 1980-talet blev Gamla Teatern i Ronneby känd för många av de nyårsrevyer, som då spelades upp i den tidigare stadshussalen. 188 personer kunde tas in här i salongen om man räknade in platserna på balkongen. I nyårsrevyn "Vi kommer tillbaka" 1988-1989, gav detta proffsiga gäng järnet på scenen, och fick många välförtjänta applåder av publiken. Januari 1989.

2015- s 028-029-027: Kommunfullmäktiges ledamöter samlade för fotografering. Om en liten stund skulle kommunfullmäktiges ledamöter i Ronneby kommun samlas i Ronnebysalen i stadshuset för juni månads fullmäktigemöte. Innan dess blev det fotografering av de 49 ledamöterna utanför stadshuset med Heliga Kors kyrka i bakgrunden. Oavsett partitillhörighet, gladdes alla

kommunfullmäktigeledamöterna åt att Soft Center växte rejält, och att Ronneby nu skulle få en högskola hösten 1989. Juni 1989.

2015-s 030-031-028: Studentekipagen rullar iväg från Knut Hahnsskolan. När denna bild togs i juni 1989, hade 20 olika kullar av ungdomar från Ronneby kommun tagit sin studentexamen på Knut Hahnsskolan sedan 1969 då skolan invigdes. Studentexamen 1989 blev som vanligt en glad och festlig tillställning, med massor av familjemedlemmar, övriga släktingar, vänner och bekanta, som mötte upp för att på olika vis hylla de nybakade studenterna. Juni 1989.

2015- s 032-029: Nyblivna studenterna Paul och Anna-Lena. Det är inte alltid som studentexamen i Ronneby firas i vackert väder. Men 1989 var det ett strålande väder med sol och värme. Två av Ronnebys alla studenter detta år, var Paul Lindström och Anna-Lena Rikardsson. Här passerar deras ekipage Söderbro för en sväng inom centrala Ronneby under uppslupen stämning med många anhöriga och kompisar som åskådare längs kortgevägen. Juni 1989.

2015- s 033-030: Ulrika och Pia i lövad vagn. Sätten att färdas på, varierade väldigt för 1989 års studenter i Ronneby. Mer eller mindre fantasifulla ekipage med glada och jublande studenter syntes på startplatsen vid Knut Hahnsskolan. Fast Ulrika Bergman och Pia Holm föredrog att åka på det sätt de flesta studenter valde, i en lövad vagn kopplad efter en traktor eller bil. Juni 1989.

2015- s 033-031: Pappa och farföräldrar i väntan på sin student. Några av dem som samlats för att titta på studentkortegen, var Mats Andersson (1942-2009) från Korsanäs, och hans föräldrar Hulda (1914-2001) och Edvin Andersson (1910-1995) från Risatorp. De väntade på dottern respektive sondottern Helena Andersson, en av alla dem som tog sin studentexamen denna dag. Juni 1989.

2015- s 034-032: Torgförsäljare med fiskdamm på vårmaknaden i Kallinge. Till vardags var Sonja (1918-1999) och Hilding Nyman (1913-1992) återkommande gäster i sin profession som torghandlare på torget i Kallinge. Denna majdag var dock inte Sonja och Hilding här för att sälja sina varor och blommor till några kunder. I stället stod de på vårmaknaden i Kallinge vid en fiskdamm tillhörande Kallinge Scoutkår, i hopp om att få in lite pengar till föreningen de var engagerade i. Maj 1991.

2015- s 036-033: Rast vid Hangarvägen för Harrysson och Håkansson. Redan innan klockan sex på morgonen den 1 maj samlades man på torget i Kallinge för den traditionella musikmarschen runt Kallinge. Två av musikanterna i ABF:s Musikkår i Kallinge, var Lennart Harrysson (1920-2005) och Einar Håkansson (1932-1997). Här har herrarna liksom övriga i ABF:s Musikkår tagit en fikapaus på bron över Ronnebyån vid Hangarvägen, för att en stund senare fortsätta musikmarschen. Maj 1991.

2015- s 037-034: Klarinettspel av Einar på vårmaknaden i Kallinge. Den traditionella reveljen och musikmarschen den första maj varje år, var inte den enda gången som ABF:s Musikkår i Kallinge spelade på hemmaplan. Lika traditionsenlig var spelningen på vårmaknaden i Kallinge något senare i maj. Där kunde marknadsbesökarna den 10 maj 1991 njuta av ljuv musik, och bland annat se Einar Håkansson (1932-1997) hantera sin klarinett med värme och briljans. Maj 1991.

2015- s 038-035: Fredrik och Tony med hemmagjord cykel. Fredrik Ågren och Tony Karlsson, båda 13 år och boende i Kallinge, kom till vårmaknaden i Kallinge på en något ovanlig cykel. Ett trehjuligt hemmabygge, som påminde en del om de "springschasyklar" som killar i Fredriks och Tonys ålder cyklade runt med som varubud några decennier tidigare. Maj 1991.

2015- s 039-036: Talangjakt med musikaliska ungdomar. Ett trevligt inslag på vårmaknaden i Kallinge, var en talangjakt för ungdomar. Både enskilda och grupper fick vara med i denna tävling, där 15-åriga saxofonisten Marcus Schönbeck från Ronneby segrade. Tillsammans med Anna Svensson

och duon Rebecka Saunders och Martina Karlsson, gick Marcus vidare till talangjaktens länsfinal. Här har vi deltagarna på bild. Maj 1991.

2015- s 039-037. Christofer med pappa Patric köper lotter av Vega. Att gå en sväng på vårmarknaden, var en självklarhet för många Kallingebor. För fyraårige Christofer Magnusson kändes det spännande att följa med pappa och mamma på marknaden. Karuseller, godis och att köpa lotter, gillade Christofer. Här ihop med pappa Patric när han köpte lotter av Vega Andersson. Maj 1991.

2015- s 040-038: Tre skogsvandrare som höll i pilkastningen. Bland alla aktiviteter på vårmarknaden i Kallinge, tilldrog sig som vanligt orienteringsklubben Skogsvandrarnas pilkastning stort intresse. Vem skulle nå högsta poäng och få titulera sig Kallingemästare i pilkastning? Tre av Skogsvandrarnas medlemmar höll i pilkastningen. Hans Olsson (1944-2006), Erik Gummesson (1921-2009), och Nils Persson (1911-1999), hade mycket att göra då pilkastningen var populär. Maj 1991.

2015- s 041-039: Fem skogsvandrare i stugan vid Sänksjön. Samlingspunkten för medlemmarna i Skogsvandrarna, hade under alla år varit klubbstugan vid Sänksjön norr om Kallinge. Där träffades man för ett träningspass, kanske följt av bastu och ett dopp i Sänksjön. Inne i stugan, sitter här Evert Oskarsson, Erik Gummesson (1921-2009), Nils Persson (1911-1999), Sten-Åke Petersson och Ove Gustavsson (1917-2004). Juli 1991.

2015-s 041-040: Två tuffa grabbar som gillade gräddbullar. Man blir hungrig av att gå runt bland marknadsstånd och känna lukten av mat och godis hela tiden. Tom Persson och Jan Malmborg, två tuffa grabbar i solglasögon, gillade godis i alla former. Allra bäst tyckte de dock om gräddbullar, som de smaskade i sig åtskilliga av på vårmarknaden. Maj 1991.

2015- s 042-041: Gösta på Kallinge Radio & TV. Under många år hade Gösta Persson (1929-1996) på Kallinge Radio & TV varit en av Kallinges mest kända profiler. Tidigare var han även Centrumföreningens ordförande i flera år, men nu hade han huvudansvaret för marknaderna i Kallinge, både på våren och till julen. Gösta gladdes åt att vädrets makter var nådiga på marknadsdagen. Maj 1991.

2015- s 042-042: Blekinges dansbandsdrottning belönades med blommor. En av Sveriges mest kända dansbandssångerskor, var Carina Jaarne (1962-2016), boende i Södra Bygget norr om Kallinge. För sina stora framgångar inom musiken, blev Carina och övriga medlemmar i orkestern belönade i Kallinge Folkets Hus av länsturistchefen Öje Berntson, och av Acke Dahlman (1928-2018) på Radio Blekinge. April 1991.

2015- s 043-043: Sång av PRO-kören på möte i Kallinge Folkets Hus. Nu var Carina Jaarne inte den enda i Kallinge som gillade att sjunga. I Kallinge Folkets Hus var det mycket sång och musik. Till exempel när PRO Kallinge hade möte och PRO-kören stämde upp med sång under ledning av Ellen Pålsson (1915-2005), stående längst fram till höger, och Börje Jarl på dragspel bakom Ellen. April 1991.

2015- s 043-044: Socialdemokratiskt möte i Folkets Hus. Här sittande från vänster Terttu Kullberg, Harald Ermin (1922-2010), Anton Gummesson (1929-1994), Bengt-Göran Nilsson, Seth Lööv (1922-1993). Stående Signe Carlsson (1923-2011), Vera Nilsson (1931-1999), Gustaf Carlsson (1924-2015), Karl-Erik Danielsson, Harry Johansson (1930-2000), Stig Svensson (1920-1998). Maj 1991.

2015- s 044-045: Bra fart på pappersbruket trots lågkonjunktur. 1991 var året då Sverige gick in i en djup lågkonjunktur. Trots detta var det god fart på Cascades Djupafors pappersbruk med omkring 200 anställda, och anor ända sedan 1868. Försäljningschef Leif Dahl – här stående inne på vedgården – berättade att företags produkter var inriktade på kartong för förpackningsindustrin. Juli 1991.

2015- s 044-046: Redo att ta emot resenärerna på flygplatsen. Det stod Ronneby Flygstation på skylten. Fast egentligen låg den på Bredåkra hed i Kallinge sedan invigningen av civilflyget där år 1958. Några i personalen redo att ta emot resenärerna, var Magnus Svensson, Carola Bengtsson, Åse Persson, Ann-Christin "Anki" Svan, Gunnar Lenman och Lena Israelsson. Augusti 1991.

2015- s 045-047: Barn och personal på Almvägens förskola. Det fanns sex olika förskolor att välja på i Kallinge år 1991. Almvägens förskola på Almvägen 16 var en av dem. Här med några av barnen och personalen på skolan just när höstterminen startade. Augusti 1991.

2015- s 045-048: Förskolan på Örmovägen. Trots att den låg endast 200-300 meter från torget i Kallinge, fanns förskolan på Örmovägen 6 i direkt anslutning till ett grönområde med skog, vilket glädde barnen som gick där. Här samlade framför sin förskola i centrala Kallinge. Juni 1991.

2015- s 046-049: Solvändans förskola på Kaptensvägen. Solvända är namnet på en ovanlig blomma. Men så hette även förskolan och fritidshemmet på Kaptensvägen 18 i Kallinge. Några i personalen där och barnen som gick på Solvändan, syns här på bilden. Juni 1991.

2015- s 046-050: Förskolan Linden i gamla kommunalhuset. Lindens förskola låg i det gamla kommunalhuset på Slättagårdsvägen 1. Där fanns även ett dag- och fritidshem. Snart väntades andra hyresgäster flytta in i lokalerna här, men än så länge kunde barn och personal leka ihop på lekplatsen utanför Lindens förskola. Augusti 1991.

2015- s 047-051: Gullvivans förskola på Lindvägen. På Lindvägen 11 – i anslutning till Slättagårdsskolan – låg Gullvivans förskola med tillhörande dag- och fritidshem. Barnen här hade tillgång till många lekredskap, men även nära till skogen på andra sidan Lindvägen. Juni 1991.

2015- s 047-052: Myrans dag- och fritidshem på Vällarevägen. På Vällarevägen 4 i Kallinge – strax intill Ronnebyån och gamla brandstationen – låg Myrans dag- och fritidshem. Sandlådan utanför Myran var en omtyckt plats att samlas på när det var vackert väder. Juni 1991.

2015- s 048-048-053: Kenth och Arne med elever på Slättagårdsskolan. Slättagårdsskolan på Lindvägen 9 var en av skolorna i Kallinge i början av 1990-talet. Skolan hade låg- och mellanstadium med 188 elever. Här syns elever i klass 4 b och 5 b tillsammans med sina lärare Kenth Ericsson och Arne Andersson (1930-1996) stående eller sittande på gräsmattan framför sin skola. Juni 1991.

2015-s 050-051-054: Några av Kallingeskolans 519 elever. Kallinge rektorsområde omfattade Kallingeskolan, Slättagårdsskolan, Hasselstads skola och skolan i Møljerud. Totalt gick det år 1991 801 elever på dessa skolor, där Kallingeskolan var den i särklass största med 519 elever. På bilden ser vi några av Kallingeskolans elever på mellanstadiet, som tagit en paus i lekarna inne på skolgården. Juni 1991.

2015- s 052-055: Killarna på Kallingeskolan som spelade innebandy utomhus. När det blev rast för Kallingeskolans elever, var det populärt att spela innebandy utomhus på det asfalterade området intill skolan. Här 17 bandyspelande killar på Kallingeskolans mellanstadium med sporthallen i Kallinge – invigd i augusti 1963 – i bakgrunden. Juni 1991.

2015- s 052-056: Lilian drev gatuköket på Flisevägen. Gatuköket intill kiosken på Flisevägen i Kallinge, hade haft flera olika ägare genom åren. Nu var det Lilian Stella som drev Kallinge-Grillen här. Hos henne kunde man handla en tjock korv med mos och bröd för 24 kronor. Augusti 1991.

2015- s 053-057: Barn med blomsterkransar i håret på midsommarfest. Midsommarafteon firade många Kallingebor i Lönnamohagen. Efter en regnig och kylig vår och försommar, hade nu vädret

stabiliserats lagom till midsommarhelgen. Några av barnen med blomsterkransar i håret som kommit till Lönnamohagens midsommarfirande, syns på bilden tillsammans med Stina Britt Olsson. Juni 1991.

2015- s 053-058: Fikastund utanför stugan i Lönnamohagen. Kallinge Hembygds- och Folkdansgille bildades år 1955 av några personer med intresse för folkdans och folkdräkter. Föreningens stuga i Lönnamohagen – här fotograferad vid midsommarfirandet 1991 – är byggd av medlemmarna. Den nyttjas vid sammankomster och möten, men hyrs också ut till mindre sällskap. Juni 1991.

2015- s 054-055-059: Dans kring midsommarstången i Lönnamohagen. På bilden här en vy på håll vid midsommarfirandet 1991, då som alltid massor av människor sökte sig till det natursköna Lönnamohagen i Kallinge för att dansa kring midsommarstången och ha trevligt på andra sätt. Allt anordnat av entusiasterna i Kallinge Hembygds- och Folkdansgille, bildat som förening år 1955. Juni 1991.

2015- s 056-060: På väg till vallokalen den 15 september. Utanför socialdemokraternas lokaler på Kockumsvägen 19 B i Kallinge, stod Stig Svensson (1920-1998) och Karl Ekenberg (1912-1997). De var på väg bort till vallokalen i Kallinge Folkets Hus för att rösta i 1991 års val. Som trogna socialdemokrater i många år, var bägge herrarna helt säkra på att socialdemokraterna skulle behålla makten i Ronneby kommun. September 1991.

2015- s 057-061: Valsedelsutdelare på Kallingskolan. Väljare som röstade i Kallingskolan, möttes av personer från sex olika partier, som delade ut valsedlar. Från vänster Birgitta Persson, miljöpartiet, Elsa Landén, moderaterna, Knut Svensson, centerpartiet, Saleh Sakhini, folkpartiet, Julio Moreira Gomez, vänsterpartiet, Terttu Kullberg, socialdemokraterna. September 1991.

2015- s 057-062: En riksdagsman på väg in i vallokalen. Bland alla som gick och röstade i vallokalen i Kallinge Folkets Hus söndagen den 15 september 1991, fanns Hans (1923-1998) och Karin Gustafsson (1925-2017). Som tidigare ledamot i socialdemokratiska regeringar – både som civilminister, kommunminister och bostadsminister – var Hans en välkänd politiker och riksdagsman. September 1991.

2015- s 058-063; Kyrkoherde med stort engagemang i Lions och Gammelsönda'n. Ihop med Svenska Ungdomsringen För Bygdekultur, stod Lions Club i Bräkne-Hoby som arrangörer för Gammelsönda'n i Bräkne-Hoby. Christer Ljungström, kyrkoherde i Bräkne-Hoby, var en av alla medlemmar i Lions Club, som med stort engagemang och hängivenhet lade ned ett oerhört arbete för att allt skulle klaffa med Gammelsönda'n. Juli 1989.

2015- s 059-306: Stort intresse för Egons smide. Gamla yrken på väg att försvinna var representerade i Hoby Ekbacke när det i juli blev dags för Hoby Gammelsönda'. På Gammelsönda'n 1989 kunde publiken ta del av hur en bysmed arbetade förr, när Egon Appelqvist (1912-2005) från Bräkne-Hoby visade detta inför en mycket intresserad publik i alla åldrar. Juli 1989.

2015- s 060-064: Wiehe och Afzelius på Sommarfesten i Hoby Ekbacke. På 1970-talet var Hoola Bandola Band oerhört populära. Även de som inte sympatiserade med bandets politiska åsikter, kunde nynna med i låtar som "Keops pyramid" och "Juanita". Detta var något av vad publiken på Sommarfesten i Hoby Ekbacke fick höra när Mikael Wiehe och Björn Afzelius intog scenen Foto: Lars-Erik Löv. Juni 1974.

2015- s 060-065: Svensktoppsgiganterna Sten och Stanley. Inget annat band eller artist hade haft så många låtar – 61 stycken – på Svensktoppen som Sten och Stanley. Så här såg det ut när Sten Nilsson och grabbarna stod på samma scen som Hoola Bandola, men även Ann-Louise Hansson och Glenmarks, stått på i Hoby Ekbacke tidigare på dagen. Foto: Lars-Erik Löv. Juni 1974.

2015- s 061-066: Både skämt och allvar i Jejas visor. En mycket omtyckt artist som uppträdde på 1986 års Gammelsöndá, var Jeja Sundström. Trubadur som både var skicklig med gitarren och att skriva underfundiga och roliga visor. Jejas framträdande i Hoby Ekbacke var en blandning av skämt och allvar, där publiken fick höra både "Anna Anakonda" och "Höstvisa". Juli 1986.

2015- s 061-067: Berättarkungen och dragspelaren "Ivar i Ulvaboda". Från byn Ulvaboda nära Kyrkhult kom Ivar Andersson (1899-1987). Men denna dag 1986 kunde man möta honom på Gammelsönda'n, där han både berättade fantastiska historier och spelade dragspel. Detta instrument spelade Ivar för gangsterkungen Al Capone en gång i Chicago på 1920-talet. Juli 1986.

2015- s 062-305: Korgmakaren som kunde göra både enekorgar och ålastrutar. Hantverkarna på Hoby Gammelsöndá var många. Men korgmakarna i Blekinge hade blivit väldigt få på 1980-talet. Erlander Gummesson (1921-2018) och hans fru Berta (1924-2010) var återkommande gäster varje år på Gammelsönda'n i Bräkne-Hoby. Korgmakaren Erlander gjorde enekorgar och kolafat, men också ålastrutar, en sorts mjärde som man fångade ål med förr. Juli 1986.

2015- s 063-068: Familjen Carlsson från Röaby. Även lokalbefolkningen i Bräknebygden slöt upp när det blev dags för Bräkne-Hobys trevliga kulturdag och marknad. Ingrid, Kenth, Hann och Helena Carlson från Röaby, missade aldrig en Gammelsöndá. Själva verksamma i musikens värld, såg de fram emot artisterna som skulle uppträda här. Juli 1989.

2015- s 063-069: Två damer som kom cyklande till Gammelsönda'n. Ingeborg Petersson och Ruth Ohlsson (1924-2013) hade slagit sig ned i gräset inne på Hoby Ekbacke. De två damerna från Ronneby kom hit på cykel, och var nu kaffesugna och lite trötta i benen efter att ha tagit sig upp för den jobbiga backen i Trofta. Efter kaffepausen tänkte Ingeborg och Ruth titta närmare på hantverk. Juli 1989.

2015- s 064-070: En mästare på att göra laggkärl. Hur många behärskar i vår moderna tid konsten att kunna tillverka ett laggkärl? På Gammelsönda'n i Bräkne-Hoby 1989 fanns det i alla fall en person, som på ett suveränt sätt behärskade detta. Det var 71-åriga Uno Bohlin från Nättraby, här på bilden med ett egentillverkat laggkärl av högsta kvalitet. 1989.

2015- s 065-071: Träslöjdare Loberg från Hjorthålan. En av hantverkarna på Hoby Gammelsöndá som varit med ända sedan starten år 1981, var träslöjdaren Per Loberg från Modala nära Hjorthålan norr om Backaryd. Många marknadsbesökare stannade till och beundrade hans hantverk, till exempel ljusstaken han visar här. Men Per gjorde också skålar, julkrubbor och leksaker i trä. Juli 1989.

2015- s 065-072: Lionsmedlemmar i gult gör klart för dragkamp. En aktivitet som återkom år från år på Hoby Gammelsöndá, var dragkampstävlingen. Där möttes starka män från Bräkne-Hoby och byarna där omkring i ädel tävlan. Allt följt av en stor publik, och några Lionsmedlemmar i gult, som såg till att dragkampstävlingen avgjordes på ett reglementsenligt sätt. Juli 1989.

2015- s 066-067-073: Trångt men trivsamt när 10 000 personer möttes i Hoby Ekbacke. Visst kunde det bli långa köer till toaletten. Och även ta tid när man köade för att handla korv och annat i matväg. Men vem brydde sig om det denna julidag i Hoby Ekbacke, när omkring 10 000 personer samlats till Bräkne-Hobys stora folkfest. Skulle det bli för varmt och soligt, fanns det träd att söka svalka och skugga under i det natursköna Hoby Ekbacke. Juli 1989.

2015- s 068-074: Duktig poet och konstnär, men mest känd för sina visor. En 54-årig poet och konstnär kom till Gammelsönda'n 1992. Dock inte för att läsa poesi eller sälja tavlor, utan för att sjunga. Ja, Mats Paulson var en riktig tusenkonstnär, som behärskade det mesta. Hans första LP-skiva "Tango i Hagalund" kom 1964, två år innan genombrottet med "Visa vid ängens ängar". Juli 1992.



2015- s 068-075: Autografskrivande vid glasskiosken. Efter sitt scenframträdande – där han bland annat framförde "Visa vid vindens ängar", "Barfotavisan" och "Baggenslåten" – fick Mats Paulson skriva autografer till många i publiken. Klädd i en gul tröja med logotypen för Hoby Gammelsöndá 1992, stod en leende Mats vid glasskiosken och skrev autografer. Juli 1992.

2015- s 069-076: Gänget bakom Gammelsönda'n. På ett möte i Bräkne-Hoby bygdegård träffades dessa personer från Lions Club i Bräkne-Hoby och Svenska Ungdomsringen För Bygdekultur för att planera Gammelsönda'n 1992. Sittande Eric Ivarsson, Bengt Ivarsson, Jan Andersmark (1935-2016). Stående Per Magnusson, Bo Adler, Jan Persson, Ingmar Nordqvist, Lars Pettersson, Per-Erik Isaksson (1922-2005). Juli 1992.

2015- s 069-077: Tre fotografer som medverkade på Gammelsönda'n 1992. Temat för 1992 års Hoby Gammelsöndá var fotografi. Bland annat visade tre blekingska fotografer bilder och berättade till dessa under tak på dansrotundan. Joachim Hamilton (1920-2013) visade bilder från Kiviks Marknad, Tommy Nilsson bilder från Bräknebygden, och Björn-Eyvind Swahn (1933-2016) naturbilder. Juli 1992.

2015- s 070-078: Tandläkaren som bytte borret mot dragspellet. Dragspel var temat på 1989 års Hoby Gammelsöndá. Åtskilliga dragspelare från hela Blekinge kunde då ses spela på sina instrument inför stor publik, både på scenen och ute bland marknadsbesökare. Tandläkare Göte Viktorsson från Ronneby fick många applåder när han med stor inlevelse spelade dragspel inför en entusiastisk publik. Juli 1989.

2015- s 071-079: Tolv år men redan en fullfjädrad artist. Många kända artister har framträtt i Hoby Ekbacke under alla år som den natursköna parken funnits till som dansbana och nöjesanläggning. Blott tolvåriga Sanna Nielsen uppträdde här på Gammelsönda'n 1997. Trots sin ålder, var Sanna redan en kändis i nöjesbranschen efter att ha legat etta på Svensktoppen. Juli 1997.

2015- s 071-080: Långa köer för att få Sannas autograf. Naturligtvis fick besökarna på Gammelsönda'n höra Sanna Nielsen sjunga "Till en fågel", den låt som gjorde henne till rikskändis som elvaåring. Redan då pratades det om att Sanna kunde bli en lika stor sångerska som Carola. Efter framträdandet på Gammelsönda'n var köerna långa för att få Sannas autograf. Juli 1997.

2015- s 072-073-081: Jennie och Christer var två av Sannas beundrare. När tolvåriga Sanna Nielsen gästade Hoby Gammelsöndá sommaren 1997, var hon redan en känd sångerska, även om sången ännu inte var något heltidsjobb. Två av Sannas alla beundrare flankerar henne på denna bild. Till vänster Jennie Fagberg, till höger Christer Svantesson från Lions Club, både bosatta i Bräkne-Hoby. Bägge blev väldigt glada när de fick Sannas autograf. Juli 1997.

2015- s 074-082: Ingrid berättade om svamp för besökarna på "Möte med hösten". En återkommande dag under många år i Hoby Ekbacke, var "Möte med hösten", arrangerat av Bräkne-Hoby Trädgårdsförening på ett förtjänstfullt sätt. På 2008 års "Möte med hösten", handlade det förutom trädgård och blommor om svamp. Där delade Ingrid Grahn Nilsson från Ronneby med sig av sina kunskaper i ämnet, och gav goda råd om både svampplockning och hur man tillreder svampen. September 2008.

2015- s 075-083: Bygdens starka karlar gör upp i dragkamp. Dragkampen på Hoby Gammelsöndá, var något alldeles extra. Här en bild från Gammelsönda'n 1997 då det som vanligt tävlades i dragkamp. En tuff sport för hårda män med styrka i både armar och ben. Här pustades och stänkades det för fullt i hård kamp om vilka som skulle ta hem tävlingen. Juli 1997.

2015- s 075-084: Nöjd styrelse i Bräkne-Hoby Trädgårdsförening. Att ordna utomhusarrangemang i Sverige, är alltid förenat med risk för dåligt väder. Men "Möte med hösten" 2008 slapp regnet och kylan. Nöjda med dagen var dessa styrelsemedlemmar i Bräkne-Hoby Trädgårdsförening. Från vänster Ove Nielsen, Kristina Rubér, Gullevi Petersson, Ulla Persson, Johnny Magnusson. September 2008.

2015- s 076-085: Allsång med Lasse i Hoby Ekbacke. I början av 2000-talet var festplatsen i Hoby Ekbacke ganska så nedgången. En rad föreningar i Bräkne-Hoby gick då ihop med målet att rädda Hoby Ekbacke. För att få in pengar till detta, började man sommaren 2008 ordna allsångskvällar. Här ovan är allsångsledaren Lasse Andersson i full aktion på premiärkvällen. Juli 2008.

2015- s 076-086: Många kom till premiären på allsången 2008. Tidigare bilförsäljaren Lasse Andersson var med både sitt musikaliska kunnande och sin munvighet som klippt och skuren att hålla i allsången i Hoby Ekbacke. God hjälp på scenen hade han av Maj-Britt Blomkvist och Reid Persson. 500 personer mötte upp på premiärkvällen av allsången 2008.

2015- s 077-087: Korgmakaren från Lilla Silpinge. Mot alla odds fick korgmakaren Erlander Gummesson en efterföljare inom korgmakeriet. Det var Mikael Svensson från Lilla Silpinge, som lärt sig detta hantverk, och nu även föreläste och höll kurser i ämnet. Förutom att göra enekorgar och trähantverk, var Mikael också en duktig dragspelare. September 2008.

2015- s 077-088: Musik av Titti och Benny. 2008 års upplaga av "Möte med Hösten" innehöll bland annat musik av Titti och Benny Blomqvist från Ronneby. Två riktiga veteraner i underhållningsbranschen, som bland annat spelat med i Rune Lennarts och i Bosse Pålssons orkester. Till publikens förtjusning, bjöd Benny och Inger "Titti" Blomqvist på många låtar från gamla tider. September 2008.

2015- s 078-089: Böcker, tröjor och vykort från Hobybygden. I ett av försäljningsstånden på "Möte med hösten" i Hoby Ekbacke, återfanns Klas Wennerberg, Ulla Wennerberg och Torsten Månsson, alla mycket aktiva i Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening. De sålde föreningens böcker om Hobybygden, men även vykort och tröjor med motiv från hembygden. September 2008.

2015- s 078-090: Kravodlade grönsaker från Nils-Börje i Hjalmsa. En pionjär inom kravodlade grönsaker, var Nils-Börje Nilsson på Norregården i Hjalmsa nordväst om Bräkne-Hoby. På "Möte med hösten" var han ett givet inslag där han berättade om de olika grönsaker och rotfrukter han producerade helt utan bekämpningsmedel. September 2008.

2015- s 079-091: Intresserade åhörare lyssnade på Gunnels kåseri. Under de år "Möte med hösten" anordnades av Bräkne-Hoby Trädgårdsförening, deltog varje år duktiga och engagerade föreläsare, som berättade för publiken från scenen i Ekbacken. 2010 års föreläsare var uppväxt i Asarum. Hon hette Gunnel Carlson och var Sveriges mest kända trädgårdsjournalist. September 2010.

2015- s 079-092: "Trädgårds-Gunnel" mötte hösten i Hoby. Som programledare för tv-programmet Gröna rum, blev Gunnel Carlson en riktig kändis. Journalistkarriären inledde hon redan på 1970-talet. Nu var hon en eftertraktad person i allt som rörde ämnet trädgård och växter, där hon verkade som journalist, föreläsare, programledare och författare. September 2010.

2015- s 080-093: Kulstötaren som startade en friidrottsförening i Silpinge. Efter att i mitten av 1960-talet kommit med i nykterhetsföreningen Silpinge NTO, startade Lars-Erik Löv från Ronneby år 1968 en sektion för friidrott i föreningen, och lade grunden till de framgångar som Silpinge NTO och senare FIF Gnistan fått som friidrottsförening. Här står Lars-Erik i kulringen på Brunnsvallen i Ronneby, där han hade stor framgång under sin egen aktiva idrottskarriär. Juni 2009.

2015- s 082-094: Cabaretgänget i Silpinge NTO år 1967. Börje Olsson var vid sidan av ordförandeskapet i Silpinge NTO också engagerad i föreningens duktiga cabaretgäng. Börjes uppgift var att sköta ljud och ljus. Från vänster Börje Olsson, Tommy Jönsson, Ann-Christine Petersson, Allan Svensson (1927-2010), Benny Jönsson, Birgitta Harrysson, Lars Svensson (1950-2008). Foto: Lars-Erik Löv. 1967.

2015- s 083-095: Silpinge blev Börjes andra hem. Uppväxt i byn Svartsjömåla nordväst om Bräkne-Hoby, kom Börje Olsson med i Silpinge NTO i slutet av 1950-talet. Sedan dess hade Börje under åren tillbringat tusentals timmar inom föreningen, där han varit ordförande i många år. Utan att ta till överord, kunde man säga att Silpinge och Gnistan, blivit något av Börjes andra hem. Oktober 1981.

2015- s 084-085-096: Gammeldansgänget i Gnistan som hyllade Börje på 50-årsdagen. När Börje Olsson fyllde 50 år i januari 1993, var valet av lokal att hålla 50-årskalaset i en självklarhet. Drygt 120 personer kom till Gnistan i Silpinge för att hylla Silpinge IOGT-NTO:s mångåriga ordförande och eldsjäl. Några av alla dessa, var personerna på bilden tillhörande gammeldansgänget, som under lång tid dansat gammeldans i Gnistan, Silpinge. Januari 1993.

2015- s 086-097: En populär ledare med barnasinet kvar. Trots att han nu passerat 50-årsdagen, hade Börje Olsson fortfarande sitt barnasinne kvar, och kunde umgås med barn och ungdomar på ett naturligt och okonstlat sätt. För hundratals av dem, blev han både en kompis och en idol. Här står Börje med några av de yngre, som var med på Silpinge IOGT-NTO:s 60-årsjubileum. November 1993.

2015- s 087-098: Lar-Eriks långa längdhopp på Bräknevallen. Även om Lars-Erik Lövs främsta grenar var kulstötning och diskuskastning, var inte den ganska så store och kraftige 23-åringe oäven i andra friidrottsgrenar, och kunde hoppa både högt och långt. Här fångad i ett längdhopp inne på Bräknevallen i Bräkne-Hoby. Bilden lånad av Lars-Erik Löv. Fotograf okänd. 1967.

2015- s 088-099: Lovande friidrottare i träning på Brunnsvallen. Även när han nu trappat ned sitt engagemang i föreningen, tyckte Lars-Erik Löv att det var kul att hålla kontakten med FIF Gnistan. Sittande Sara Karlström, Fanny Holgersson, Tina Runesson. Knästående Lars-Erik Löv, Viktor Elvung Nilsson, Julia Grommisch, Joakim Wirén, och tränaren Robert Mathisson. Juni 2009.

2015- s 089-100: Gnistans unga ordförande Carina. Så här såg FIF Gnistans styrelse ut 1992 efter årsmötet på Espedalsskolan i Ronneby. Från vänster Åke Blomé, Johnny Nilsson, Lars-Erik Löv, som nu efterträts på ordförandeposten av unga Carina Andersson, som här hålls upp av övriga i styrelsen, Claes-Göran Thorvaldsson, Elisabeth Ronnerhall, Karin Forshell. Februari 1992.

2015- s 090-101: Friidrottaren som även var en känd filmare. För många var Lars-Erik Löv minst lika känd som filmare, som han var inom friidrotten. Redan 1967 och 1969 gjorde han ett par filmer om allt det man sysslade inom Silpinge NTO. 2006 kom filmen Min Ronnebyå, följt 2007-2009 av fyra filmer kallade Mitt Ronneby. 2012-2014 blev det fyra filmer om Aspan. September 2009.

2015- s 091-102: Häckklipparen som blev kyrkosångare. Klippa häckar gjorde han även utan häcksax. Och snabbt gick det också när Kenth Carlsson som 16-åring satte nytt svenskt ungdomsrekord på 80 meter häck. Med sina gamla spikskor runt halsen, står nyblivne 40-åringen Kenth framför kyrkan i Bräkne-Hoby, där han numera kunde ses i aktion som kyrkosångare. Februari 1994.

2015- s 092-103: Oftast högst uppe på prispallen. När Kenth Carlsson tävlade i friidrott, var detta en vanlig syn. Oftast stod ynglingen från Tubbarp högst uppe på prispallen, oavsett vilken gren det än gällde. Kenth var både snabb, stark, spänstig, och även ganska uthållig. När Kallingeskolan hade skolmästerskap i friidrott på Jernvallen i Kallinge, fick Kenth ta emot många priser av sin gymnastiklärare Claes Friberg. Fotograf okänd. Bilden lånad av Kenth Carlsson. 1969.

2015- s 094-104: Överlägsen segrare på Jernvallens kolstybbsbanor. Några moderna tartanbanor var inte att tänka på för ungdomarna som tränade och tävlade på 1960-talet. Då var det kolstybb, oavsett om det var på Brunsvallen, BräknevalLEN, eller som här på Jernvallen i Kallinge, där Kenth Carlsson vinner 80 meter häck överlägset. Fotograf okänd. Bilden lånad av Kenth Carlsson. 1969.

2015- s 095-105: Silpinges friidrottare på BräknevalLEN 1972. Samlade på BräknevalLEN sommaren 1972, syns sittande från vänster Stellan Svensson, Ros-Marie Woxblom, Per-Olof Augustsson, blivande storlöparen Peter Olsson, Tommy Augustsson, Johnny Olsson, Agneta Svensson, Leif Bernthsson. Stående från vänster Lars-Erik LöV, Karl-Erik Olsson, Peter Andersson, Sven-Erik Mattsson, Håkan Karlsson, Tommy Nilsson, Leif Svensson, Nils-Gunnar Nilsson. Fotograf okänd. Bilden lånad av Lars-Erik LöV. 1972.

2015- s 096-106: En DM-vinnare som siktade på VM och OS. Snart skulle han lämna Blekinge och flytta upp till Värmland för att där börja tävla för IF Göta från Karlstad. Men fortfarande representerade Peter Olsson FIF Gnistan, klubben som hette Silpinge NTO när han började tävla där som åttaåring 1972. Nu hade Peter just vunnit DM i terränglöPning i Brunnskogen i Ronneby. Men han hade större mål, och siktade på att vara med i både VM och OS i framtiden. April 1989.

2015- s 098-107: Två 18-åriga tjejer från Gnistan som tävlade i Finnkampen. Peter Olsson är inte den ende från FIF Gnistan som varit med i svenska landslaget i friidrott och Finnkampen. I 1989 års Finnkamp på Stockholms stadion, deltog Malin Strand i gult i damseniorernas kulstötning, och Petra Bader i höjd i ungdomslandskampen. Bägge gjorde bra ifrån sig. Petra vann höjdhoppet. Augusti 1989.

2015- s 098-108: Yngves far Fridolf var en av logen Gnistans grundare. År 2009 var Yngve Svensson ordförande i Silpinge IOGT-NTO, föreningen han kom med i redan som liten knatte. Yngves far Fridolf Svensson och några andra från bygden såg år 1933 till att NTO-logen 2665 Gnistan bildades i Silpinge. Diplomet från föreningens instiftande håller Yngve upp här. Augusti 2009.

2015- s 099-109: Bilderna som visade Silpinge IOGT- NTO:s historia. På vinden inne i föreningslokalen Gnistan, fanns en del av föreningens historia bevarad åt framtiden. Bland annat ett antal svartvita bilder från gången tid, som berättade något om vad som försiggått i Silpinge IOGT-NTO, och vilka som varit verksamma i föreningen. Lars-Erik LöV och Hans Magnusson visar här några av bilderna. Augusti 2009.

2015- s 099-110: Juniorresa till Karlstad med start i Silpinge. En av bilderna från förr, var tagen av Lars-Erik LöV i juli 1969. Då var det dags för avfärd för ungdomar och ledare i Silpinge NTO:s årliga juniorresa. Årets höjdpunkt i föreningen, tyckte många av ungdomarna här på bilden. I dag är de pensionärer, eller på väg mot pensionen, men har fortfarande resan till Karlstad i starkt minne. Foto: Lars-Erik LöV. Juli 1969.

2015- s 100-111: Tre engagerade idealister. Alla ideella föreningar är beroende av eldsjälur, om föreningen ska ha en bestående existens. Samlade framför Gnistan i Silpinge, ses här tre personer som alla utfört ett beundransvärt arbete på ideell basis inom Silpinge IOGT-NTO och FIF Gnistan. Lars-Erik LöV, Allan Svensson (1927-2010) och hans maka Inga-Stina, var alla engagerade idealister. Oktober 1993.

2015- s 100-112: Göingeflickornas manliga motsvarigheter i Silpinge. År 1961 fick Göingeflickorna en jättehit med "Kära mor". Något år senare gjorde cabaretgänget i Silpinge NTO en dråplig parodi av Göingeflickorna. Ett nummer som återuppstod vid Silpinge NTO: s 60-årsjubileum, då

”Göingepojkarna” Birger Mathisson, Inge Petersson och Bert Berglund gladde publiken. November 1993.

2015- s 101-113: Cabaretgänget från 1960-talet. Silpinge NTO:s cabaretgång har funnits i flera uppsättningar. På Silpinge NTO:s 60-årsjubileum, återuppstod det här gänget från 1960-talet. Från vänster Birgitta Nilsson, Birger Mathisson, Ann-Marie Berglund (1946-2011), Lars Svensson (1950-2008), Elisabeth Mattisson, Monika Svensson, Ann-Christine Petersson, Inge Petersson. November 1993.

2015- s 191-114: Cabaretgänget från 1980-talet. Ett annat av cabaretgängen från förr på 60-årsjubileet 1993, var personerna här, som mest aktiva under 1980-talet. Från vänster Pia Olsson, Kerstin Svensson, Carina Hjalmarsson, Agneta Magusson, Tommy Augustsson, Eva-Lena Sunesson, Åke Blomé, Per Göransson. Även 70-talsgänget och 90-talsgänget fanns med på jubileet. November 1993.

2015- s 102-103-115: Brasaftnar med lång tradition i Silpinge. Det hade blivit dags för säsongens sista brasafton hos Silpinge IOGT-NTO. Platsen för den var grillplatsen utanför Gnistan i Silpinge, där medlemmarna i nykterhetsföreningen, några från FIF Gnistan, och allmänheten från Silpinge och byarna där omkring samlats till en trevlig kväll. Brasaftnarna arrangerades på olika platser i bygden, och tog sin början redan på 1960-talet. Augusti 2009.

2015-s 104-105-116: Startdags för kommunmästerskap i terränglöpning. Den 22 april 1972 arrangerade Silpinge NTO kommunmästerskap i terränglöpning för ungdomar i Brunnskogen. Det är startdags för killar födda 1953-1955. Från vänster bland de startande Per Brunberg, Lars Martinsson, Tommy Nilsson, Kenneth Adolphsson och Leif Bernthsson. Foto: Lars-Erik Löv. April 1972.

2015- s 106-117: Friidrottsträff i Gnistan 1968. När Silpinge NTO startade sin friidrott 1968, var en av tävlingarna en mångkamp för ungdomar på BräknevalLEN. Där inbjöds deltagarna till en friidrottsträff i Silpinge den 31 oktober 1968, bara dagarna efter att OS i Mexico ägt rum. På bilden från Gnistan, syns en del av alla som kom till friidrottsträffen. Foto: Lars-Erik Löv. Oktober 1968.

2015- s 106-118: Första Silpingeklassikerna. 13 personer genomförde alla fem grenarna i premiären av Silpingeklassikern. Sittande Carina Hjalmarsson, Marit Håkansson, Inger Gummesson, Inga-Stina Svensson, Kerstin Svensson, Kerstin Hjalmarsson. Knästående Tommy Nilsson, Lars-Erik Löv. Stående Åke Blomé, Johnny Olsson, Börje Olsson, Karl-Erik Olsson, Peter Olsson. December 1981.

2015- s 107-119: Sex ordförande i FIF Gnistan. Bland de som lett Silpinge NTO:s och FIF Gnistans friidrottare genom åren, var Lars-Erik Löv i särklass med 30 år som ordförande. När FIF Gnistan firade 40-årsjubileum, fanns sex personer som varit ordförande på plats. Från vänster Åke Blomé, Sverker Sjölin, Ante Blomqvist, Lars-Erik Löv, Carina Hall, Lena Runesson. Oktober 2008.

2015- s 107-120: Fem av föreningens SM-medaljörer. Med på 40-årsjubileet i Silpinge 2008, fanns också några som tagit medaljer i svenska mästerskap i friidrott. Fem stycken SM-medaljörer syns här. Från vänster Peter Andersson i slägga, Ingalill Olsson i terränglöpning, Sandra Södergren i långdistanslöpning, Jane Runesson i häcklöpning, Kevin Blomé i slägga. Oktober 2008.

2015- s 108-109-121: 40-årsjubileum med både gamla och nya Gnistor. Den 11 oktober 2008 blev det dags för FIF Gnistans 40-årsjubileum. 67 personer i varierande ålder, som tillhörde, eller hade tillhört Silpinge NTO respektive FIF Gnistan, samlades i Silpinge till en jubileumsfest, som höll på i sju timmar. Naturligtvis pratades det många minnen från föreningens 40 år. En stor del av deltagarna på jubileumsfesten syns här i samlingslokalen Gnistan. Oktober 2008.

2015- s 110-110-121: Står så, men ska vara: s 110-111-121: Vandrargång redo för långpromenad från Karlsnäsgården. Fröet till motionsarrangemanget Silpingeklassikern såddes redan 1978 när några av FIF Gnistans friidrottare gav sig iväg på en långpromenad under långfredagen. Långpromenaden denna speciella helg blev en tradition, och ledde till att Silpingeklassikern tog sin början 1981. Här på bilden de 22 personer som deltog i 1990 års långpromenad i Silpingeklassikern med start från Karlsnäsgården. April 1990.

2015- s 112-123: Oscar II kommer med båt till Fridhem. Den 5 augusti 1890 hade Fridhems gård besök av kung Oscar II (1829-1907). På bilden här tagen på långt håll över Ronnebyån, har kungen just lämnat sin ångbarkass Colibri och hälsar på sin son prins Oscar, dennes hustru Ebba och parets hund. Bilden lånad av Sven-Erik Christenson, Lund. Foto: Aron Jonasson, hovfotograf åt Oscar II. Augusti 1890.

2015- s 112-124: På Fridhems gård för 110 år sedan. Så här såg det ut 1905 när bilden här togs vid Fridhem. Bakom kusken på Fridhems gård, står Johanna Wallander (1865-1940) och hennes son Erik (1901-1952). Johanna var en synnerligen handlingskraftig kvinna och gift med Axel Oscar Wallander, ägare till Fridhems gård. Bilden lånad av Sven-Erik Christenson, Lund. Foto: Hanna Karlsson. 1905.

2015- s 114-125: KBS livdjursauktion på Fridhem. I området vid Fridhems gård – där kongresshallen och nöjesanläggningen Blekinge Convention Center ligger i dag – var det en helt annan verksamhet ända in på 1960-talet. Då hade KBS så kallade livdjursauktioner här, ungefär på samma plats där Club Ron drog jättepublik med världskända artister på 1970-talet. På bilden är det full budgivning på de djur som visas upp för publiken. Foto: Sydöstran Ronneby. Oktober 1960.

2015- s 115-126: Vy vid Fridhemsgärdet. Utsikt mot Fridhems gård från Angelskogsvägen 1962. Inget Soft Center eller andra byggnader förutom Fridhems gård, som i maj 1962 exproprierades av Ronneby stad. Fridhems gård var stort. Här fanns ladugård, svinstia, hönsbarn, magasin, lador, maskinförråd, sågverk, redskaps- och verkstadslokal med mera. Foto: Sydöstran Ronneby. Januari 1962.

2015- s 115-127: Hög tid att inviga RON-Expo. Tiden var inne att inviga det nya RON-Expo vid Fridhems gård. Den 11 juni 1969 kom industriminister Krister Wickman (1924-1993), fyra från vänster, till Ronneby för att invigningstala. Längst till vänster landshövding Thure Andersson (1908-2002), bredvid honom Helge Magnusson (1906-1990). Foto: Sydöstran Ronneby. Juni 1969.

2015- s 116-128: Världsberömd arkitekt med kontoret i Ronneby. Det fanns futuristiska byggnader på Fridhem långt före Soft Center. Den världsberömde arkitekten David Jawerths kontor i Ronneby såg ut så här. David Jawerth (1920-1998) var mannen bakom både Johanneshov och OS-arenan i München 1972. Här står David jämte hustrun Maud (1925-2016). Foto: Sydöstran Ronneby. Tidigt 1970-tal.

2015- s 116-129: Åke fixade musiken till Ron. När Ronneby Brunn startade Ron 1971, tog man dit högklassiga artister. Åke Nilsson, här med gruppen Landslaget, var mannen bakom detta. Från vänster Magnus Lindberg (1952-2019), Hasse Breitholtz, okänd, Club Rons bokare Åke Nilsson med Maybritte Nicklasson på axlarna, Lasse Lindbom, Kåre Ljunggren. Foto: Thorbjörn Frennesson. September 1974.

2015- s 117-130: Glad Roland vid början till etapp tre på Soft Center. I slutet av 1980-talet hände det mycket på Soft Center i Ronneby. Bara några veckor efter att kommunalrådet Roland Andersson (1928-2009) invigt den nya högskolan, tog han också det första spadtaget – med en grävskopa – till etapp tre av Soft Center, och gladdes åt Soft Centers positiva utveckling. September 1989.

2015- s 117-131: Inte bara unga IT-nördar på Soft Center. Naturligt nog hade många av de verksamma företagen på Soft Center yngre medarbetare, som med stort intresse satsade på IT. Men här fanns också något äldre herrar med mångårigt yrkesliv bakom sig. Till exempel Knut Cederlund(1915-2006) och Bo Arnesjö (1934-2018). Här med Soft Centers VD Krister Gavuzzi. September 1989.

2015- s 118-132: Krister hade höga mål för Soft Center. I mitten av 1980-talet arbetade Krister Gavuzzi som inköpschef på Ronneby kommun. När byggandet av Soft Center drog igång lite senare på 1980-talet, var det han som fick ansvaret för detta mycket stora och betydelsefulla projekt, som kom att förändra stora delar av näringslivets struktur i Ronneby. Krister var nu VD för Soft Center AB, och verkställande ledamot i stiftelsen Soft Centers styrelse. September 1989.

2015- s 119-133: Senja var en av pionjärerna inom MDA-programmet. När MDA-programmet – Människor, Datateknik, Arbetsliv – startade på Högskolan i Karlskrona/Ronneby, som BTH hette då, var detta premiären för en helt ny utbildning på svenska högskolor. Senja Edvardsson var en av pionjärerna på MDA-programmet, och gick nu tredje året på denna utbildning i Ronneby. September 1995.

2015- s 119-134: Laboration i signalbehandling för högskolans elever. Hälften av Högskolan Karlskrona/Ronnebys studenter, fanns i slutet av 1990-talet i Ronneby. Två av eleverna var Ronnie Gustafsson och Anders Johansson. På bilden undervisas de i ämnet signalteknik av läraren Mikael Åsman, medan Soft Centers dåvarande chef Curt Ahnström tittar på i bakgrunden. Augusti 1998.

2015- s 120-121-135: Några av studenterna på högskolan i Ronneby år 1995. I mitten av 1990-talet hade flera nya program tillkommit för studenterna på högskolan i Ronneby. Studenterna syntes nu överallt i Ronneby. Den tidigare mangårdsbyggnaden på Fridhems gård – i dag Café Mandeltårtan – omvandlades till ett kårhus för studenterna, vilka under 1990-talet växte stadigt i antal. På bilden några av studenterna på MDA-programmet, människor, datateknik, arbetsliv. September 1995.

2015- s 122-136: Vy mot Ron av årgång 1989. Så här såg kongresshallen och nöjesanläggningen Ron ut exteriört år 1989. Club Rons tid var över, men många stora kongresser på riksnivå hölls här alldeles i anslutning till Ronneby Brunn. Gott om folk var det också när Gunnar Hall och Ann Ohlsson ordnade "60-talsaftnar" här. Då var det minst sagt trångt inne på Rons dansgolv. Juni 1989.

2015- s 122-137: "Rock-Ragge" med kompisar på väg till "60-talaftonen" på Ron. När det blev "60-talsaftnar" på Ron under 1980- och 1990-talen, kom det alltid mycket folk. Denna kväll i september 1990 var drygt 1 200 personer samlade för att dansa och lyssna på 60-talsmusik med bland andra Shanes och Rockfolket. Här tre veteraner från Rockfolket, Bertil Bertilson (1940-2003), Sigge Ernst (1940-2011) och Ragnar "Rock-Ragge" Nygren (1938-2011). September 1990.

2015- s 123-138: Ung Rock Star innan han vann Eurovision Song Contest. Det stod Rock Star på skylten bakom honom, namnet på lokalen i Ron där man både kunde spela bowling och äta en pizza. Men visst var han själv en Rock Star, eller kanske allra mest en Pop Star. 22-åriga Måns Zelmerlöw var trots sin ungdom en rutinerad artist, som varit med i Idol 2005 och dansat hem segern i tv-programmet Let's Dance 2006. Men denna dag när han var med på Diggiloo i Ronneby, anade han inte att han skulle vinna Eurovision Song Contest i Wien 2015. Juli 2008.

2015- s 124-125-139: Amy, Pernilla, Caroline och Lasse på träningsläger inför Diggiloo-premiären i Ronneby. Veckan innan premiären för Diggiloo, kom artisterna som medverkade där till Ronneby för att finslipa showen. Boende på Ronneby Brunn, hade de sedan träningsläger på Ron för att där träna

in sång, musik och dans. I en paus i träningen, ser vi här några av artisterna i 2006 års Diggiloo. Från vänster Amy Diamond, Pernilla Wahlgren, Caroline Wennergren och Lasse Kronér. Juli 2006.

2015- s 126-140: Bara loggan kvar hos UIQ. På den gula byggnaden vid Soft Center, satt fortfarande UIQ:s logga kvar. Men nu var det drygt två månader sedan företaget UIQ Technology AB gick i konkurs. Ett beslut från UIQ:s huvudägare, den amerikanska mobiljätten Motorola, ledde till att 350 anställda på UIQ i Ronneby inte längre hade sina arbeten kvar. Mars 2009.

2015- s 126-141: Styrelse och ledning för Miljöteknik i Ronneby. Efter UIQ:s sorti, flyttade så småningom Ronneby Miljö & Teknik AB, oftast kallat Miljöteknik, sitt kontor till UIQ:s tidigare lokaler på Soft Center. Samlade framför sin nya elbil, står här Miljötekniks styrelseordförande Bengt Holm, Annelie Carlsson, Miljötekniks VD Hans Nilsson, Christer Hallberg, Conny Miketina, Arne Andersson, Jens Hansen, Lena Nilsson, Ola Johansson. Maj 2015.

2015- s 127-142: Fjärrvärmeverk med egen el. Frånsett tråkigheterna med PFAS i dricksvattnet, var det flera positiva saker som hände inom Miljötekniks många verksamhetsområden 2015. På fjärrvärmeverket i Sörby – som till 99 procent eldades med bränsle från skogen – skulle nu en ombyggnad göras, så att man 2016 blev självförsörjande med el, berättade driftchef Arne Andersson. Maj 2015.

2015- s 127-143: Hos Fredrik och Mattias på reningsverket i Rustorp. Sex olika reningsverk och tre markbäddar, hade Miljöteknik på platser i Ronneby kommun. Avloppsvattnet renades genom mekanisk, biologisk och kemisk rening. På reningsverket i Rustorp, beläget nära golfbanan, kunde Fredrik Linnander och Mattias Andersson berätta om vattnets passage genom reningsstegen. Maj 2015.

2015- s 128-144: När högskolan flyttade från Ronneby. En viktig händelse för Ronneby kommun, var när man fick en högskola hösten 1989. Högskolan utvecklades gynnsamt och hade sin storhetstid under 1990-talet fram till millennieskiftet. Men nu i juni 2010 verkställdes beslutet om att flytta Blekinge Tekniska Högskola (BTH) till Karlskrona. Hela juni gick flyttbilarna i skytteltrafik. Juni 2010.

2015- s 128-145: Henrick och Sune var två av högskolans lärare. Som mest fanns omkring 300 lärare och administratörer bland de 2 000 studenterna på BTH i Ronneby. Två av lärarna var Henrick Gyllberg och Sune Håkansson. Henrick, som varit med sedan högskolans start på 1980-talet, hade den sorgliga – men nödvändiga – uppgiften att ansvara för flytten till Karlskrona. Juni 2010.

2015- s 129-146: Från högskola till förskola på Soft Center. I samma lokaler som BTH flyttade från på Soft Center i juni 2010, slog friskolan Karl-Oskarskolan upp portarna i augusti 2010. Utöver de 900 kvadratmeter man hyrde här till sin förskola, hade friskolan hela 4 500 kvadratmeter till på Soft Center för skolundervisning från årskurs 1 till 9. Våren 2015 fanns även Hulta förskola inrymd här. Maj 2015.

2015- s 129-147: Personalen på Karl-Oskarskolan. I den tidigare IT-borgen Soft Center, var Karl-Oskarskolan nu den största hyresgästen. 5 400 av de 38 000 kvadratmeter som nu fanns att tillgå på Soft Center, var uthyrda till Karl-Oskarskolan. Utanför skolan ser vi här elva av de 30 personer som jobbade på friskolan. I maj 2015 fick Karl-Oskarskolan en nu ägare i Thorengruppen AB. Maj 2015.

2015- s 130-148: Nästan 100 olika hyresgäster på 38 000 kvadratmeter. Som tidigare nämnts, var Soft Center under 1980- och 1990-talen en plats för IT-branschens företag. I dag är detta förändrat. Bredden på de 98 hyresgästerna som fanns på Soft Center 2015, var minst sagt stor. Här samsades små och stora företag sida vid sida i en attraktiv miljö med närhet till Brunnsparken. Maj 2015.



2015- s 130-149: Mats och Billy på Tech Network. Grundad 2002 av Ronneby kommun, var Tech Network sedan 2007 en fristående ekonomisk förening, som drevs av ett 30-tal regionala tillverkningsföretag, Målet var att utifrån teknikförståelse och förtroende skapa en regional samverkan och tillväxt för företagen. Mats Svensson till vänster ledde projektet, där även Billy Gustafsson till höger fanns med. Maj 2015.

2015- s 131-150: Kjell visade sin badtunna. En mäsasom vände sig både till företag och allmänheten. Så kunde man beskriva mässan Ronneby NU, som varje höst hölls på Ron. Där sågs Kjell Hedlund – tredje man från vänster – på företaget Ron Plastic Ab förevisa sin egentillverkade badtunna för näringslivschef Torbjörn Lind, Mats Svensson från Tech Network och besökaren Steen Rodhe. September2014.

2015- s 131-151: Kungligt besök på Café Mandeltårtan. När kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia under sin Eriksgata genom Blekinge i april 2013 kom till Ronneby, blev det ett besök på Café Mandeltårtan. Där kunde Anna-Lena Mattsson till vänster – tidigare delägare i Mandeltårtan – och Angelica Ragnar berätta för kungaparet om att Oscar II var här 1890. Bilden lånad av Angelica Ragnar. April 2013.

2015- s 132-133-152: Eriksgata i Blekinge med mandeltårta och kaffe som avslutning. När kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia kom till Blekinge på sin Eriksgata, avrundades det hela med ett besök i Brunnsparken sent på eftermiddagen. I ett soligt, men också lite blåsigt och kyligt väder, fick kungaparet med följe göra en guidad tidsresa genom Ronnebys historia från medeltiden fram till 2000-talet. Därefter följde ett besök på Café Mandeltårtan där det bjöds på kaffe och mandeltårta. April 2013.

2015- s 134-153: I väntan på gäster. Söndagen den 17 maj 2015. Om några minuter skulle Café Mandeltårtan öppna för dagen, och bland annat ta emot många av besökarna på loppmarknaden i Brunnsparken när de blev sugna på en fika. Redo att ta emot gästerna i den gammaldags och härliga miljön, var Mattias Ragnar, Angelica Ragnar, Therése Folkesson, Elsa Glans, Amanda Persson. Maj 2015.

2015- s 134-154: Ulla tillbaka vid barndomshemmet på Fridhems gård. Ulla Wallander Christenson växte upp på Fridhems gård på 1940- och 1950-talen. Där Café Mandeltårtan finns i dag, bodde Ulla med föräldrarna Erik och Astri, samt brodern Bengt. Emellanåt tittade Ulla och maken Sven-Erik Christenson – som välvilligt ställt såväl bilder som fakta om Fridhems gård till förfogande åt denna bok – tillbaka till Ronneby. Här serveras de kaffe av Angelica Ragnar utanför Ullas barndomshem. Maj 2015.

2015- s 135-155: Ladugården på Fridhem år 1905. Längst till höger framför ladugården på Fridhem, ser vi Johanna Wallander (1865-1940), maka till Fridhems ägare Axel Oscar Wallander (1848-1917). Den lille pojken i rörelse, är makarnas äldste son Erik (1901-1952). 1933 fick Erik Wallander halva Fridhems gård i gåva. Andra halvan gick till brodern Karl (1904-1986). Foto: Hanna Karlsson. Bilden lånad av Sven-Erik Christenson, Lund. 1905.

2015- s 135-156: När prinsparet bodde på Fridhems gård. Sommaren 1890 fick Fridhems gård kungligt besök. Oscar II:s son prins Oscar (1859-1953) med maka Ebba (1858-1946) var i Ronneby för att dricka brunn, och var då inneboende på Fridhem hos ägaren Ola Svensson (1841-1893). På trappan till Fridhem sitter prinsparet. Foto: Aron Jonasson, Oscar II:s hovfotograf. Bilden lånad av Sven-Erik Christenson, Lund. 1890.

2015- s 136-137-157: Vy mot vacker byggnad med gamla anor. För alla Brunnssparkens besökare som tar en promenad över Ronnebyån via gångbron från Gamla källan till Café Mandeltårtan och området där intill, kan det vara svårt att sätta sig in i alla de verksamheter området rymt sedan Fridhems gård, nuvarande Café Mandeltårtan, byggdes år 1855. Många olika ägare har funnits där fram till att dåvarande Ronneby stad exproprierade hela gården 1962. Ägare i dag är Angelica och Mattias Ragnar. Augusti 2011.

2015- s 138-158: Redo att starta kvällens filmvisning i Bräkne-Hoby. På bilden här ser vi filmaren John Nilsson (1923-2014) på Lantbruksskolan i Bräkne-Hoby i Bräkne-Hoby – i dag Naturbruksgymnasium – för att på Lantbruksskolans Elevförbunds årsmöte den 11 augusti 1989 visa sin film "Stenrika Småland". John har slagit sig ned vid filmprojektorn, och är redo att starta kvällens filmvisning om hur man bröt sten förr i Småland. Augusti 1989.

2015- s 140-159: "Tjuvjakten" blev en av Johns första filmer. "Tjuvjakten" från 1950 var en av John Nilssons första filmer. Huvudrollsinnehavare blev Johns egen far. Filmen byggde på faderns berättelse om hur man jagade förr. En nutida jägare med modern jaktutrustning, känner nog inte igen sig i sättet att jaga. "Tjuvjakten" är en av alla de unika filmer, som mästern John Nilsson från Djuramåla lagt många timmars arbete på. Augusti 1989.

2015- s 141-160: Filmer om möten med starka personligheter. Många av John Nilssons filmer handlar om starka personligheter, människor som valt att gå sin egen väg i livet, och levt ett liv helt olikt "Medel-Svensson". En sådan människa var skärsliparen Kalle Fransson. Men även Alma i filmen "Alma på Lindholmen", var ett intressant levnadsöde att ta till sig för den som såg filmen om henne. Augusti 1989.

2015- s 142-161: En pratstund med Olga och Verner i Hensmåla. I sitt filmande hade John Nilsson en styrka i sitt sätt att kunna prata med alla och få människors förtroende när han kom med filmkameran. Här samtalar han med syskonen Olga och Verner Ohlin (1931-1993) på Hensmåla Östergård mellan Tingsryd och Konga. Där hade John tidigare gjort filmen "Verners dagbok". Augusti 1989.

2015- s 143-162: Filmning av författaren som även kunde hantera en lie. Verner Ohlin (1931-1993) var en småbrukare som drev sin gård och lantbruk på gammaldags vis. Men han skildrade också detta i sitt författarskap. 1987 tilldelades Verner Landsbygdens författarstipendium på riksnivå av Studieförbundet Vuxenskolan. John Nilsson filmar här när författaren Verner Ohlin hanterar lien. Augusti 1989.

2015- s144-163: En stilla stund sittande på en stenmur. Sittande på en stenmur vid sitt hem i Djuramåla, njuter John Nilsson av tillvaron en solig och fin dag i augusti. Annars var det inte så ofta man såg denne flitige man helt överksam. Stenmurar och stenbrytning skildrade John redan 1950 i sin film "Stenrika Småland". En mycket tidig färgfilm i en tid då nästan allt i filmväg var svartvitt. Augusti 1989.

2015- s144-164: Byn med bara två kilometer till gränsen mot Blekinge. 66-årige John Nilsson hade levt större delen av sitt liv i byn Djuramåla i Tingsryds kommun. Här var det inte långt bort till Elserås, där han föddes 1923. Men inte heller gränsen mot Blekinge var avlägsen. Endast två kilometer söderut från Djuramåla räknat, stod gränsskylten mellan Småland och Blekinge. Augusti 1989.

2015- s 145-165: Med hustrun Anna-Lisa på spelmansstämma. Någon kanske undrar om John Nilsson hann med något annat än att köra postrundor som lantbrevbärare, och sedan på fritiden fara

omkring överallt med filmkameran. Ja, John hade också tid för hustrun Anna-Lisa (1927-2006) och sina barn. Till spelmansstämman i Grönadal följde Anna-Lisa med sin man. Augusti 1989.

2015- s 145-166: Filmare i djup koncentration. Filmning pågår – var god stör ej! En skylt med en sådan text, skulle kanske John Nilsson velat ha med sig när han var ute och filmade. I djup koncentration filmar han här det som händer vid spelmannen Axel Sjölanders (1896-1981) hem i Grönadal nära sjön Mien, dit 300 personer kom till en spelmansstämma vid den gamla spelmannens stuga. Augusti 1989.

2015- s 146-167: Rummet till vilket inte alla fick tillträde. Till sitt filmrum på övervåningen i huset hemma i Djuramåla, släppte John Nilsson inte in vem som helst. Det var helt förståeligt att han måste ha fullt förtroende till den som klev in här bland filmrullar, pappersbilder, anteckningar och teknisk apparatur. Minsta oförsiktighet kunde lett till att något åkte i golvet och gick sönder, eller blev obrukbart på något annat sätt. Augusti 1989.

2015- s 147-168: Helgarderad med både filmkamera och kamera. När John Nilsson gav sig iväg på dokumentation, var han oftast utrustad med både filmkamera och stillbildskameror. Förutom all sin smalfilmning, tog han ett mycket stort antal bilder i svartvitt och färg från 1940-talet fram till 2000-talet. Sin första filmkamera, en Siemens, gav han 500 kronor för. En förskräckligt stor summa för en ung målare på 1940-talet. Augusti 1989.

2015- s 148-169: En försynt och vänlig man med stor energi. Så löd det allmänna omdömet om John Nilsson. Den före detta målaren och lantbrevbäraren hade med sin småländska energi utfört en storartad kulturgärning under de drygt 40 år han filmat och fotograferat människor och deras sätt att leva. Ekonomiskt rik hade han aldrig blivit på sitt filmande. Augusti 1989.

2015- s 148-170: 110 000 meter film att göra i ordning. På hyllorna hemma hos John Nilsson var det fullt av film. Både färdiga filmer som han åkte runt och visade, plus filmer som han klippt, och även obearbetade filmupptagningar. 40 års intensivt filmande hade resulterat i smått ofattbara 110 000 meter film. John menade att han behövde bli minst 100 år för att få färdig all film. Augusti 1989.

2015- s 149-171: En introduktion till filmen han snart skulle visa. Innan John Nilsson började en visning av de filmer han åkte runt med, presenterade han själv filmen och berättade om handlingen i den. På så sätt fick hans publik en bakgrund till hur filmen kommit till, och vilka människorna var som figurerade i den. På bilden pratar John inför en grupp åhörare på Lantbruksskolan i Bräkne-Hoby. Augusti 1989.

2015- s 149-172: Bräkne-Hoby var platsen för kvällens visning. När Lantbruksskolans Elevförbund – tidigare elever som gått på Lantbruksskolan i Bräkne-Hoby – hade sitt årsmöte, valde man att engagera John Nilsson. Kvällens film var "Stenrika Småland". Björn O Svensson till höger ser något bekymrad ut, men för John Nilsson var det inga problem att rigga projektorn. Augusti 1987.

2015- s 150-151-173: I arbete med att föra historien vidare. Minst lika koncentrerad som han var när han filmade, var John Nilsson när han satt på sitt filmrum och gjorde allt efterarbete. Klippning och redigering är tålamodsprövande och tar också mycket tid. Allt måste stämma om slutresultatet ska bli bra. Det är ett riktigt petgöra att få ihop alla pusselbitar på rätt plats. Så här hade John suttit i tusentals timmar ända sedan 1940-talet. Augusti 1989.

2015- s 152-174: Tre glada blomsterflickor som alla hette Ekdahl. En av Ronnebys blomsterbutiker 2009, var Blomsterknopen på Kungsgatan 24. Blommor och buketter i alla former från bröllop till begravningar, fanns att handla på Blomsterknopen ett par hundra meter från torget i Ronneby. Marianne "Marre" Ekdahl, Marion "Ma" Ekdahl, och Maria "Mia" Ekdahl hette de tre glada

blomsterflickorna, som tog emot blomsterkunderna på Blomsterknopen. Affären hade funnits här sedan den 1 april 2005. Juni 2009.

2015- s 154-175: När taxistationen låg vid Söderbro. Om vi går tillbaka i tiden, låg under 1990-talet Taxi Ronneby vid Söderbro. Där fanns tidigare gamla badhuset, Kajsa-Lisas gatukök och turistbyrå. I dag ligger pizzerian Via Venetto där. Bakom Torsten Jönsson och hans Mercedes från 1981, står Hardy Månsson (1942-2018), Åke Tärntoft, Jan Askblom och Jan-Erik Fogelberg (1940-2012). Oktober 1995.

2015- s 154-176: Taxiveteranen Rune med sin Chevrolet från 1934. En riktig veteran i taxisammanhang, var Rune Martinsson (1921-2016) i Kallinge. Redan 1953 startade han taxirörelse i Möljeryd. Han körde sedan taxi både åt Kallinge Taxi och Ronneby Taxi fram till 1986. Hela 20 taxibilar hade han avverkat under 125 000 mils taxikörning. På bilden står Rune vid en av sina veteranbilar, en Chevrolet från 1934. Maj 1992.

2015- s 155-177: Else-Marie i växeln på taxi i Ronneby. Else-Marie Martinsson, dotter till Rune Martinsson, gick i sin fars fotspår och tog trafik kort 1971. Hon började då köra taxi åt sin far Rune, och skaffade sedan egen bil 1983. Den rattade hon till 1993 då hon började arbeta i växeln på Ronneby Taxi. Många taxikunder hade pratat med Else-Marie, som här sitter i växeln på andra våningen i stationshuset. Juni 2010.

2015- s 155-178: Janne M och Janne P på taxi i Ronneby. Jan "Janne" Martinsson var son till Rune Martinsson och bror till Else-Marie Martinsson. Även han hade arbetat som taxichaufför i många år. 1969 började Jan köra åt Rune, men sedan 1979 jobbade han åt Ronneby Taxi, och skulle bli till sommaren bli pensionär. Janne Persson till höger om Jan Martinsson, började köra taxi 1987. Juni 2009.

2015- s 156-179: Fyra av taxichaufförerna i Ronneby. Nio bilar fanns att tillgå på Ronneby Taxi år 2009. Fyra av chaufförerna man kunde träffa om man beställde en taxi där, var från vänster Ingemar Petersson, Patrik Johnsson, Mikael Kronberg och Alexander Nalgiwajko. 68-åriga Ingemar Petersson drev även lantbruk i Väby, och hade tidigare jobbat i 30 år på Kockums Jernverk i Kallinge. Juni 2009.

2015- s 156-180: Fotbollsmålvakten som blev hotellägare. På andra sidan gatan av Ronneby Taxi vid järnvägsstationen och Resecentrum i Ronneby, låg Grand Hotel på Järnvägsgatan 11 A. Ett familjeägt hotell med 19 rum och många olika ägare genom åren. Nu var det Olle Nilsson – tidigare även känd som målvakt i Saxemara IF – som drev hotellet sedan 2005 ihop med sin fru Susanne. Juni 2010.

2015- s 157-181: Vivianne på Smack-Grillen. År 2006 tog Vivianne Axelsson över Smack-Grillen efter Arnold Larsson. På Smack-Grillen – liggande på Karlskronavägen 15 i korsningen mot Ravinvägen – serverades det lunch alla vardagar till det facila priset av 50 kronor. Till rörelsen hörde även en kiosk, berättade Vivianne, som började jobba i kallskänken på Ronneby Brunn i mitten av 1960-talet. Juni 2010.

2015- s 157-182: Rolf och Marianne på Frasses gatukök, Precis som Smack-Grillen var Frasses en kilometer nordväst därifrån ett välkänt matställe för invånarna i Ronneby kommun. Beläget på Kallingevägen 6 – mellan brandstationen och Pingstkyrkan – hade gatuköket funnits där i många år under olika namn. Nu var det Rolf Carlsson och hans fru Marianne som drev Frasses sedan år 2000. September 2008.

2015- s 158-159-183: 50 år i branschen för Lasse på Kalasköket. Trots att han nästa månad skulle fylla 65 år och uppnå pensionsåldern, var Lasse Jirle i full gång efter 50 år i restaurangbranschen, som tog sin början på Statt i Karlskrona 1958. Efter jobb på Frimurarehotellet och Domus i Karlskrona, kom

Lasse till Ronneby 1970 som restaurangchef på Domusrestaurangen där. Därefter blev det restaurang Viktor i många år fram till 2001 då han startade Kalasköket på Götgatan i Ronneby, som han står utanför på denna bild. Juni 2008.

2015- s 160-184: Prajay på Restaurang Blekan. Ägare till Restaurang Blekan på Övre Brunnsvägen 30 i Ronneby var sedan 1996 Prajay Purohit. Född 1968 kom Prajay som fyraåring till Sverige från Uganda 1972. Anledningen till att familjen Purohit lämnade Uganda, var det skräckvälde som dåvarande president Idi Amin bedrev i landet. Innan Prajay tog över Blekan, hade han jobbat på Tarkett, på Karöns restaurang, och hos Lasse Jirle och Håkan Palmqvist i deras restaurangrörelser. September 2010.

2015- s 161-185: Maroun hyrde Omids pizzeria vid Söderbro. Genom åren har det förekommit många olika verksamheter vid Söderbro i Ronneby. Badhus, fiskaffär, Kajsa-Lisa gatukök, turistbyrå och taxistation, kommer många ihåg. Men 2009 var det pizzerian och restaurangen Via Venetto som låg vid Söderbro. Maroun Azar, stående som tvåa från vänster ihop med sin fru, sina barn och en av sina anställda till höger om sig, hyrde pizzerian av Omid Hassib, som tidigare drivit stället här. Juni 2009.

2015- s 161-186: Apoteket Gripen var ett Ronnebys apotek. Ända sedan man år 1969 flyttade från Kungsgatan 11, hade Apoteket Gripen legat på Övre Brunnsvägen 2. Längre var man Ronnebys enda apotek, men sedan 2004 fanns nu också Apoteket Snäckan på Ronneby Hälsocenter. Fyra av de anställda på Apoteket Gripen, var Eva Gellertz, Anette Mathiasson, Agneta Nilsson och Barbro Wernström. Juni 2008.

2015- s 161-187: Tre kvinnliga bilskollärare på Nya Ronneby Trafikskola. En av Ronnebys trafikskolor 2009, var Nya Ronneby Trafikskola på Ågårdsgatan 2. Det ovanliga med denna trafikskola, var att tre unga tjejer arbetade där som bilskollärare. Terese Abramsson, Jenny Wernström och Tina Nilsson står här vid en av trafikskolans bilar tillsammans med Niklas Brodén Svensson och Benny Pun, som gick på körlektioner hos tjejerna här på trafikskolan. Juni 2009.

2015- s 163-188: Fyra av damerna på Kupan. I januari 2004 öppnade Röda Korset i Ronneby butiken Kupan på Ågårdsgatan 1. Där Systembolaget tidigare funnits, kunde allmänheten nu handla kläder, tyger, skor, husgeråd, böcker och möbler. Ett 25-tal personer arbetade här på ideell basis. Från vänster föreståndaren Christina Eriksson, Nina Gunnarsson (1923-2017), Linda Andersson och Lea Larsen. Juni 2009.

2015- s 163-189: John tog över Salong Astra efter mamma Ulla. Redan när Ulla Hansson år 1952 öppnade damfriserier på Övre Brunnsvägen 6, fanns Salong Astra där. Ulla flyttade senare frisersalongen till Ågårdsgatan 1. Hennes son John Hansson tog över salongen 1995, efter att på 1980-talet börjat arbeta som elev hos mamma Ulla. Astra låg mellan apoteket och Röda Korsets butik Kupan. Juni 2009.

2015- s 164-190: Gino i närbutiken på Blasius Königsgatan. Gino Söderlund bodde på Älgbacken och brukade handla mjölk i närbutiken på Blasius Königsgatan 30 A. En dag fick han ett erbjudande av ägaren Gert Robertsson om att ta över butiken. Nu drev Gino sedan 2004 Nära Dej Livs, som med sitt läge hade många kunder från Älgbacken, men också från närbelägna Knut Hahnskolan. Juni 2009.

2015- s 164-191: Roy hyrde ut video och spel i "Fenixhörnan". På adressen Karlskronagatan 13 i korsningen mot Östra Torggatan, fanns 2008 företaget Roypro. Där kunde man hyra videos och spel, men även handla godis och tidningar. Tidigare låg här anrika konditori Fenix, ett av alla de konditorier som fanns förr i Ronneby. Roypros ägare Roy Amilon står här framför sin butik vid torget. Maj 2008.

2015- s 165-192: Morgan flyttade sitt fars företag från Kallinge till Ronneby. Efter 36 år i Kallinge, flyttade Morgan Andersson (1968-2014) år 2004 sin far Gösta Perssons (1929-1996) företag Kallinge Radio & TV till Ronneby och Karlskronagatan 18. Namnet Kallinge Radio & TV levde fortfarande kvar, även om man numera tillhörde fackhandelskedjan Euronics. Maj 2009.

2015-s 166-193: Från taxi och tyger till Katrins pizzeria. På Karlskronagatan 20 hade taxi i Ronneby en gång sitt kontor. Senare drev Inger Larsson Ingers Tyger i det lilla huset nära torget i Ronneby. Nu var det Zmaico Hoorani som hade Katrins pizzeria där. Zmaico från Kurdistan, hade varit i Sverige i tio år. Snart skulle han flytta sitt matställe runt hörnet till Västra Torggatan 5. Maj 2009.

2015- s 166-194: Mårtensson Optik på Drottninggatan 4. Som nyutbildad optiker, startade Tommy Mårtensson sitt företag Mårtensson Optik den 27 december 1972. Då hittade man honom på Strandgatan, nu låg företaget på Drottninggatan 4. Utanför affären står Frida Andersson, Tommy Mårtensson, Gertrud Frostegren och Bodil Hellmer. Även Anette Löv och Per Ewe jobbade här. Juni 2010.

2015- s 167-195: Fredrik och Johanna öppnade blomsterhandel vid torget. I maj 2009 öppnade Fredrik och Johanna Ohlsson en ny blomsterhandel på Karlskronagatan 20. Alldeles intill torget i korsningen mot Västra Torggatan, låg Interflora Fresh. Både Fredrik och Johanna – här tillsammans med Ann Rikardsson i butiken – hade tidigare varit verksamma på Blomsterhallen i Bredåkra. Maj 2009.

2015- s 167-196: Personalen på Arbetsförmedlingen. I samma byggnad som Försäkringskassan på Karlskronagatan 7, låg Arbetsförmedlingen i Ronneby. Några av dem som jobbade här på Arbetsförmedlingen, var Birgit Ekdahl Pettersson, Carina Hubertsson, Samir Mednolucanin, Amela Topalovic, Tony Segerbratt, Inger Svensson, Annika Månsson och Annelie Larsson. Juni 2009.

2015- s 168-197: Popbandet Rebel Rousers från Runhöjden i Ronneby. Bilden på killarna i bandet Rebel Rousers, togs på sportlovet i februari 1966. Längst till vänster i US Army-jacka står Tony Segerbratt, nyss fyllda 15 år och äldst i gänget. Till höger om honom Allan Nilsson, Tommy Hansson, Jan-Åke Eriksson och Stefan Karlsson (1954-2003). Killarna hade sina replokaler i familjen Segerbratts garage på Runvägen i området Runhöjden. Foto: Gustaf Andersson, platschef på tidningen Sydöstran i Ronneby, och själv boende på Runhöjden. Februari 1966.

2015- s 169-198: Nytt optikerföretag på Karlskronagatan. På adressen Karlskronagatan 32 i Ronneby, har bland annat klädbutiken Elkå och frisersalongen Per Lock legat. Men den 17 mars 2010 var det Synproffsen, ett företag inom optikbranschen, som här öppnade sin tredje butik i Sverige. Synproffsens huvudkontor fanns i Göteborg, berättade Ulrika Odemo, när hon stod på trappan till entrén hos Synproffsen i Ronneby. Juni 2010.

2015- s 170-199: Från klädbutik till husmäklare. Ända från år 1906 fram till 2009 låg här Oscar Nilssons kläder, på senare år även känt som Oscars. Nu var denna långa epok över, och Mäklarhuset hade flyttat in på Karlskronagatan 26 i Ronneby efter att tidigare legat på Prinsgatan 4 på andra sidan gatan. Jan Johansson, även känd under smeknamnet "Moggli", arbetade här på Mäklarhuset. Juni 2010.

2015- s 170-200: Trion som drev Mäklarhuset i Ronneby. Jan "Moggli" Johansson började arbeta som mäklare 1975, efter att tidigare jobbat på Handelsbanken. Under 35 år som mäklare, hade Jan hunnit med att träffa många husägare i Ronneby kommun. Nu hade han även döttrarna Lotta Göransson till vänster, och Sannah Johansson till höger, hos sig på Mäklarhuset i Ronneby. Oktober 2010.

2015- s 171-201: Personalen på biblioteket i Ronneby. Efter att Konsum i Ronneby flyttat en liten bit bort på Kungsgatan till det nya varuhuset Domus, kom stadsbiblioteket i Ronneby att flytta in i det tidigare Konsumhuset 1970. 42 år senare fanns stadsbiblioteket kvar där i huset på Kungsgatan 35. Här ses större delen av bibliotekspersonalen i Ronneby en tidig morgon 2012. September 2012.

2015- s 171-202: När Kronans Apotek flyttade in på Willys. Den 18 november 2014 öppnade ett nytt apotek i Ronneby då Kronans Apotek flyttade in på Kungsgatan 33 i lokalen där presentbutiken Harmoni funnits tidigare. Kronan låg i samma byggnad som varuhuset Willys, vars chef Krister Arvidsson hälsade apotekschef Helene Scharin och övrig anställda på apoteket välkomna. November 2014.

2015- s 172-203: Fastighetsmäklare Inge Augustsson årgång 2008. En av Ronnebys fastighetsmäklare, var Inge Augustsson på Fastighetsbyrån. Stående utanför kontoret på Karlskronagatan 15, berättade Inge att Fastighetsbyrån var ett helägt dotterbolag till Swedbank. Fastighetsbyrån i Ronneby utgjorde ett av de 250 kontor, som Fastighetsbyrån hade i Sverige. September 2008.

2015- s 172-204: Fastighetsmäklare Inge Augustsson årgång 1989. Inge Augustsson hade förmedlat åtskilliga husaffärer under de år han varit verksam som mäklare. När Tommy Nilsson träffade honom för en intervju sommaren 1989, höll han till på Kungsgatan 10. Då arbetade Inge på Sparbankernas Fastighetsbyrå, föregångaren till Fastighetsbyrån. Tidigare fanns Kronans kemikalieaffär här. Juni 1989.

2015- s 173-205: Kapp-Ahl var en av klädbutikerna på Galleria Diamanten. En av klädbutikerna på Galleria Diamanten i Ronneby, var Kapp-Ahl. När butiken öppnade i Ronneby den 15 maj 2008, var det Kapp-Ahls 135:e butik i Sverige, berättade Anna Svensson och Sara van Roseel, två av de anställda här. Klädkedjan Kapp-Ahl startades i Göteborg av Per-Olof Ahl, och omsatte år 2010 fem miljarder kronor. Oktober 2010.

2015- s 174-206: Tjejerna på Lindex i Ronneby. Mitt emot Kapp-Ahl i Galleria Diamanten låg en annan stor klädkedja. Lindex startade precis som kollegan Kappa-Ahl i Göteborg på 1950-talet. I Ronneby öppnade man 1999. 2010 hittade man där Lisette Karlsson, Ilona Olsson, Beatrice Ljungdahl, Camilla Moilanen, Annika Angelin och Carina Olsson, plus Helen Svensson, ej med på bild. Oktober 2010.

2015- s 174-207: Elin och Nikki på Skokällarn. På sex platser i sydöstra Sverige fanns Skokällarn, en butikskedja i skobranschen som funnits i 35 år. I Småland låg Skokällarns butiker i Kalmar, Nybro, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. Sedan år 2008 fanns även Skokällarn på Galleria Diamanten i Ronneby. Elin Ottosson och Nikki Svensson hjälpte kunderna tillrätta där. December 2014.

2015- s 175-208: Klädaffären som flyttade in där Ohrstedts färghandel legat. Från 1930-talet till sent 1990-tal låg Ohrstedts färghandel på Kungsgatan 15 i Ronneby. Ett kort tag fanns även Berlings Bokhandel här i slutet av 1990-talet. Den 20 december 1999 flyttade klädkedjan Dressmann in här. Sommaren 2008 var Mikael Kellander och Anette Eriksson två av de anställda på Dressmann i Ronneby. Juni 2008.

2015- s 175-209: Mohamad från Libanon drev Godishörnan på Kungsgatan. Godishörnan på Kungsgatan 25 i korsningen Prinngatan, hade en ägare från Libanon. Han hette Mohamad Mohamad och hade varit bosatt i Sverige i 18 år. Från Klippan i Skåne kom han till Ronneby där i mars 2000 startade Godishörnan, liggande mellan Willys och Galleria Diamanten. September 2008.

2015- s 176-210: Marie-Louise tog över Nya Modemagasinet. Ännu inte fyllda 14 år började Marie-Louise Hagforsen arbeta på Nya Modemagasinet i Ronneby 1965. När affärens ägare Ida Johansson

gick i pension, tog Marie-Louise över Nya Modemagasinet på Kungsgatan 24 år 1978. Om hon själv skulle få någon efterträdare till butiken framöver, var något tveksamt. Maj 2009.

2015- s 176-211: Bland handarbeten och broderier. Marie-Louise föräldrar Gösta och Gunvor Bäckström hade trädgårdsmästeri och var också kända torghandlare i Ronneby. Marie-Louise intresse för hantverk utvecklades av hennes slöjdlärare Karin Gustafsson på Kallingskolan. Förutom handarbeten och broderier, fick kunderna hjälp med klädändringar och mottagning av kemtvätt. Maj 2009.

2015- s 177-212: Bordtennis på fritiden för Krister på Ronneby Begravningsbyrå. Där både Sparbankernas Fastighetsbyrå och Kronans kemikalieaffär funnits på Kungsgatan 10, drev Krister Holmqvist 2009 Ronneby Begravningsbyrå. Krister startade här 1993 efter att tidigare arbetat på sin far Yngves begravningsbyrå. Krister Holmqvist hade både lirat fotboll och bordtennis, och spelade fortfarande pingis. Maj 2009.

2015- s 177-213: Jan jobbade på Blekinge Länsförsäkringar. På Kungsgatan 9 hade tidigare Arbetsförmedlingen och Föreningsbanken legat. Sedan 2007 fanns nu Blekinge Länsförsäkringar i lokalerna, som även rymde Vuxenskolan Ronneby, Wellness Corner och två tandläkare. En av de anställda på Blekinge Länsförsäkringar, var Jan Sjödin, som tidigare arbetat på Sparbanken i Ronneby. Juni 2009.

2015- s 178-214: Annika startade Syateljé Lily på Kungsgatan 4 C. Ett relativt nystartat företag i Ronneby, var Syateljé Lily på Kungsgatan 4 C. Mitt emot där läkarstationen i Ronneby funnits tidigare, startade Annika Lilja från Kallinge sitt företag den 15 januari 2009. Annika hade en gedigen utbildning inom sin bransch, trots att hon inte var så gammal, Innan hon blev egen företagare, hade han bland annat arbetat på F 17 som sömmerska. Juni 2010.

2015- s 179-215: Kjell sålde och lagade symaskiner. Kjell Gustafsson hade arbetat med symaskiner ända sedan 1974. Förutom sin butik i Karlskrona, hade han även KG Symaskiner i Ronneby sedan 1995. Där sålde han nya och begagnade symaskiner. Kjell var en av de få i Sverige som kunde reparera gamla symaskiner. Innan Kjell sålde Göte Lantto symaskiner och lädervaror här. Juni 2009.

2015- s 179-216: ELIT flyttade in i Postens lokaler. Där Posten i Ronneby tidigare funnits på Kungsgatan 11 i 30 år, låg nu företaget ELIT. Huvudkontoret hade ELIT i Karlskrona, 100 anställda fanns i Karlskrona, Ronneby och Växjö. Företaget arbetade med el, tele, data och säkerhet. VD Thomas Johansson, här framför kontoret på Kungsgatan, var nyligen utsedd till "Årets företagare" i Ronneby. Juni 2010.

2015- s 180-218: En mack mindre på Karlshamnsvägen. Sedan åtskilliga år tillbaka, var många av bensinmackarna i Ronneby lokaliserade till Karlshamnsvägen och Sörbyområdet. På senare år hade en del mackar bytt namn, gamla märken försvunnit och nya tillkommit. I juni 2010 försvann bensinstationen Tank från Karlshamnsvägen 1, där macken legat granne med Ramspecialisten. Juni 2010.

2015- s 181-219: Fastighetsmäklaren Gösta på Sydostfastigheter. På Karlshamnsvägen 1, hittade man mäklarbyrån Sydostfastigheter. Där hade fastighetsmäklaren Gösta Oredsson varit verksam i många år. Bland alla villor och bostadsrätter han förmedlat i Ronneby kommun, hade han nu en mycket ovanlig byggnad tillsalu, nämligen Ronnebys gamla vattentorn på Pepparbacken. Juni 2008.

2015- s181-220: Fyra killar som både reparerade saker och sålde reservdelar. På Karlshamnsvägen 3 låg Blekinge Hushållsservice AB. Företaget bedrev service åt Electrolux Hemprodukter AB, och



arbetade både med service, reparationer och installationer av hushållsprodukter och värmepumpar. Från vänster Paul Olsson, Mats Rosenquist, Tommy Mattisson och Mattias Samuelsson. Juni 2008.

2015- s 182-221: Handlarparet Mats och Eva på Maxi. I december 2013 tog paret Mats Gunnarsson och Eva Dennerlöv över livsmedelsdelen på Maxi efter tidigare chefen Håkan Gunnarsson. Ganska snart efter tillträdet, lade Mats och Eva ned mycket tid och kraft på en ombyggnad av Maxi. Under 15 veckor från juli till november 2014, var Maxi att betrakta som en byggarbetsplats. Efter ombyggnaden blev butiken mer modern, luftig och lättöverskådlig, menade Mats och Eva. Mars 2015.

2015- s 183-222: Birger var en av Apoteket Curas första kunder på Maxi. Den 19 november 2014 fick Ronneby sitt fjärde apotek. Dagen efter att Kronans Apotek öppnat på Willys i Ronneby, var det dags för invigning av Cura Apotek på Maxi i Ronneby. En av många kunder på det nya apoteket, var Birger Leonardsson från Ronneby, som fick goda råd av apotekschef Jenny Petersson. November 2014.

2015- s 183-223: Personalen på Cura Apotek i Ronneby. Cura Apotek på Maxi i Ronneby hade mycket generösa öppettider mellan klockan 8-21 alla dagar i veckan. Personalen som arbetade där, var från vänster Mattias Kouzmine, Jenny Kristiansson, Agneta Nilsson, Jenny Petersson, Annette Johansen, Hussain Hussain, Helen Sundahl, Anne Mattisson och Camilla Österström. Mars 2015.

2015-s 184-224: Glad personal på Maxi. I november 2014 gladdes dessa anställda på Maxi i Ronneby åt att ombyggnaden av varuhuset var klar. Från vänster Gertrud Nekola, Johan Johnsson, Jonas Hansson, Andreas Ahlqvist, Jerry Linder, Nicklas Magnusson, Karin Ridell Hillar, Marie Algfors, Thomas Andersson, Emma Johnsson, Carina Olsson, Marianne Linnander och Sig-Britt Klaesson. November 2014.

2015-s 184-225: Lidl låg granne med Maxi. Några år in på det nya årtusendet, fick ICA Maxi Stormarknad i Ronneby en konkurrent som granne på Karlshamnsvägen. Det var den tyska livsmedelskedjan Lidl, som år 2003 började etablera butiker i Sverige. I Ronneby valde man att bygga upp butiken intill Maxi. Utanför Lidls butik står här platschefen Martin Jönsson och Gustaf Lundén. Juni 2008.

2015- s 185-226: Börje från Röaby flyttade företaget till Ronneby. Tillsammans med sin far Verner, startade Börje Persson år 1972 försäljning av möbler och vitvaror i Röabys gamla skola norr om Bräkne-Hoby. Nu hade Börje sedan flera år tillbaka etablerat sitt företag Röaby Försäljning som Hemmabutiken på Karlshamnsvägen 1. Där såldes varor av alla slag för hem, kök och tvätt. Juni 2008.

2015- s 185-227: Fyra av de anställda på Jysk i Ronneby. Granne med Börje Persson på Karlshamnsvägen 1 i Ronneby, låg sedan 1992 företaget Jysk. Bland det kunderna handlade där, var saker till sovrum, badkar, förvaring, gardiner, inredning och utemöbler. Företaget Jysk grundades i Danmark 1979. Fyra av de anställda i Ronneby, var Charlotte Svensson, Ann-Christin Göthammer, Carina Eriksson och Daniel Svanberg. Juli 2008.

2015-s 186-187-228: Några av alla företag som fanns i Sörby år 2008. Hur många företag som funnits i området Sörby, är det inte lätt att ge svar på. Men i maj 2008 fanns här enligt skylten Hallabro Elektriska AB, Blekinge Bilradio, Audio Video, Kjellmes Däck, Blekinge Plåt AB, Elias i Blekinge AB, Ronneby Maskinaffär, Roffes Snickarbova, Mårdhs Plåtslageri AB, Sörby Autocenter AB, Ronneby Golv, MVS Ronneby, och Nya Måleriet i Blekinge AB. Maj 2008.

2015- s 188-229: Lasse var en av Ronnebys färghandlare. Bland de större färghandlarna i Ronneby, fanns det en kille som drev sitt företag helt på egen hand. Det var Lars-Erik "Lasse" Eriksson på Lasses

Färg. Lasse tog över färgaffären på Gamla Karlshamnsvägen 27 år 2003 efter den tidigare ägaren Klas Knutsson. Där sålde han färg, tapeter, golv och tillbehör av olika slag. Juni 2008.

2015- s 188-230: Colorama och Ohrstedts gick ihop till samma företag. År 2007 slogs kedjorna Spektrum och Färgtema ihop och blev Colorama. En av färgkedjan Coloramas 170 butiker låg sedan 2012 i Ronneby. Den 1 april 2015 hade Colorama införlivat Ohrstedts Färg i sin verksamhet. Carina Jönsson, Ida Wiktorsson, Thomas Stokki och Isabelle Lundmark var några av Coloramas anställda. Maj 2015.

2015- s 189-231: Hos OKQ8 på Plankgatan 5. En av Ronnebys bensinstationer låg på Plankgatan 5 i Sörby. Fast bensinstation eller mack var kanske fel ord att säga. Mats Olofsson på OKQ8 i Ronneby och övriga anställda där, kunde erbjuda mycket mer än bensin. OKQ8 bildat 1999, var ett av Sveriges största drivmedelsbolag, och hade cirka 800 stationer runt om i Sverige. September 2008.

2015- s 189-232: Carola och Mats i OKQ8-butiken som också var postombud. Bensinstationerna i Sverige hade förändrats till butiker där det fanns allt från mat till motorolja. I Ronneby hade OKQ8 väldigt generösa öppettider, och var dessutom postombud. Något som gjort att vi fått ännu mer kunder, menade Carola Andersson och Mats Olofsson i butiken. November 2008.

2015- s 190-233: 13.54 litern för bensin på Preem i Ronneby 2008. En av flera bensinstationer på Sörbyområdet i Ronneby, var Preem på Karlshamnsvägen 12. Fram till 1996 hade Preem namnet OK Petroleum. Preems bensinstation i Ronneby var en bemannad sådan med servicebutik. Men det fanns också obemannade stationer bland de över 600 tankställen Preem hade i Sverige. 13.54 kronor kostade en liter bensin på Preem i Ronneby sommaren 2008. Juni 2008.

2015-s 190-234: 31 år på Preem och OK för Rose-Marie. En av de anställda på Preem i Ronneby, var Rose-Marie Svensson. Hon började arbeta på bensinstationen redan år 1977, alltså under den tid man hette OK. Då var det inte så vanligt med tjejer som arbetade på bensinmackar, förklarade Rose-Marie, som stortrivdes med sitt arbete på Preem i Ronneby. Juni 2008.

2015- s 191-235: Anders tog över Ronneby Maskinaffär efter sin far. I september 1966 öppnade Lars Eriksson Ronneby Maskinaffär på Nygatan i Ronneby. Produkterna då var vitvaror, motorsågar och verktyg. År 1987 tog Lars son Anders Eriksson över företaget, som sedan 1990 låg på Sörbyvägen 8 i Sörby. I företagets sortiment, fanns mycket att välja på, speciellt inom skog och trädgård. September 2008.

2015- s 191-236: Ett av ELIAS kontor i Blekinge. På Sörbyvägen 7 i Ronneby hade företaget ELIAS i Blekinge AB ett av sina kontor i länet. De övriga låg i Bräkne-Hoby, Karlshamn, Mörrum, Olofström och Karlskrona. Bengt Willander och Andréas Eliasson var två av de anställda i Ronneby. ELIAS i Blekinge AB arbetade bland annat med elinstallationer, tele, data och värmepumpar. September 2010.

2015- s 192-237: Hos Hallabro Elektriska i Sörby. Sammanlagt hade företaget Hallabro Elektriska AB 120 anställda. 1948 startades företaget av bröderna Georg, Ragnar och Jacob Elheim. 2015 arbetade man med el, tele, larm och data. Fem av de 13 anställda i Ronneby, var från vänster Gert Ottosson, Ylva Lindahl Ottosson, Mikael Petersson, Magnus Mårtensson och Mats-Åke Bengtsson. Maj 2015.

2015- s 192-238: Bentes populära matställe i Sörby. Precis intill Hallabro Elektriskas kontor och butik på Sörbyvägen 3, fanns sedan juli 2008 Sörbygrillen. Ett matställe som lockade anställda på närbelägna företag och butiker när de hade lunchrast. Men vi har många andra kunder också, berättade ägaren Bente Nilsson, här med Marie Håkansson till höger om sig. Juni 2010.

2015- s 193-239: Hor Per på Sörby Autocenter. På Plankgatan 3 i Sörby hittade man 2010 Per Hansson på Sörby Autocenter, även känt som Mekonomens bilverkstad. Per hade varit i bilbranschen sedan 1983 då han började jobba på Kran & Diesel i Leråkra. 1989 startade han eget vid Preem, för att 2005 flytta en bit bort till Plankgatan 3. Per planerade att nästa år bygga nytt intill växthuset i Sörby. Juli 2010.

2015- s 193-240: Cykelhandlaren som flyttade från Kallinge till Ronneby. När Per Hansson flyttade Sörby Autocenter till nya lokaler, stod hans tidigare lokaler på Plankgatan 3 tomma ett tag. Men i maj 2013 flyttade Ronny Dennheim sin cykelaffär i Kallinge hit. På Ronneby Cykel & Motor sålde och reparerade han cyklar av alla slag. Här står Ronny med elcykeln Giant. September 2014.

2015- s 194-241: Jennie på Dinomin Lek & Baby. I Audio Videos gamla lokaler på Plankgatan 3, hade en ny hyresgäst flyttat in 2011. Det var Jennie Lewén på företaget Dinomin Lek & Baby. Med start i Kallinge 2005, flyttade Jennie in till Galleria Diamanten med företaget 2008. I affären här sålde hon leksaker, hobbyprodukter, och tillbehör för baby. Även gammaldags sällskapsspel gick att köpa. September 2014.

2015- s 194-242; Far och son på Ronneby Golv. Granne med Dinomin Lek & Baby och Ronneby Cykel & Motor, var Ronneby Golv på Sörbyvägen 4. Golvföretaget ägdes sedan år 2000 av Rolf Martinsson och hans son Ola, bägge med många år i golvbranschen. Ronneby Golv med elva anställda, sålde allt inom golv, men även kakel och klinkers. Även badrumsinredningar var man stora på. Juni 2008.

2015- s 195-243: På Mekonomen i Ronneby. Sedan 1987 fanns Mekonomen i Ronneby på Västra Industrigatan 2. Företaget Mekonomen, som introducerades på Stockholmsbörsen år 2000, hade omkring 200 butiker runt om i Sverige 2009. Utanför entrén till Mekonomens butik i Ronneby, står här Alf Karlsson och Magnus Westlin. Maj 2009.

2015- s 196-244: Många artiklar på Mekonomen att hålla reda på för Göran och Peter. Mekonomens butiker hade ett gigantiskt antal artiklar till bilar av alla de slag. I Ronneby kunde Mekonomen erbjuda 57 000 artiklar till 5 000 bilmodeller. Ytterligare 400 000 artiklar gick att beställa från centrallagret i Strängnäs, berättade Göran Håkansson och Peter Enarsson i Ronnebybutiken. Maj 2009.

2015-196-245: Från GA-List och Gapro till Södra Interiör. Tidigare i historien hade träföretaget på Västra Industrigatan 6 i Ronneby hetat GA-List och Gapro. Men nu var namnet Södra Interiör. Listproduktion, utlastning och lager, fanns i Ronneby. På bilden truckförarna Sven Hugdahl och Christer Carlsson jämte Göran Olausson och produktionschefen Jörgen Wendel. September 2010.

2015- s 197-246: Tina och Björn på Jem & Fix i Ronneby. År 2005 kom den danska kedjan Jem & Fix till Sverige. Företagets affärsidé var att ha en lågprisbutik inom byggmarknaden. På Gamla Landsvägen 49 i Ronneby, öppnade Jem & Fix den 29 mars 2007. Tina Pettersson och Björn Ivekull var två av företagets anställda i Ronneby på byggvaruhuset Jem & Fix. Juni 2008.

2015- s 198-199-247: Ett lågprisvaruhus som var granne med Bilprovningen. Lågprisvaruhuset ÖoB öppnade i Ronneby den 12 juni 2003. 2010 var detta ett av de 83 varuhus som affärskedjan hade i Sverige. På Omloppsvägen 2 i Sörby – granne med Bilprovningen – låg Ronnebys ÖoB-varuhus, som hade tolv anställda. Platschefen Jenny Jönsson till höger på bilden, med Emma Jacobsen till vänster om sig, berättade att ÖoB hade mellan 15 000 och 17 000 artiklar i sitt sortiment på varuhuset. Juni 2010.

2015- s 200-201-248: Hos Karin och Ewa på Bilprovningen. Den som besiktigade bilen hos AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) i Ronneby, mötte inte bara män i overall. Två kvinnliga bilprovare fanns

på stationen. Karin Lundgren och Ewa Nilsson var inga nybörjare när det gällde bilar och teknik, utan hade varit i branschen i många år. År 2003 flyttade Bilprovningen i Ronneby från Västra Industrigatan till en ny och modern anläggning i Sörby. Juni 2010.

2015- s 202-249: Gott om plats för nyetableringar i Sörby. Våren 2001 presenterade konsultföretaget Colliers planerna på "Handelsbyn Sörby", ett nytt köpcentrum i Sörby med 28 000 kvadratmeter butiksytta. Enligt beräkning skulle ett nytt köpcentrum stå klart där 2003. Men år 2010 fanns det fortfarande gott om plats för nya företag i Sörby där E22 och riksväg 27 möttes. Juni 2010.

2015- s 202-250: Mikael och Linus hjälpte Stig med besiktningen. Sommaren 2010 pratades det en del om det monopol Bilprovningen haft på kontrollbesiktning av motorfordon. Den 1 juli 2010 skulle det upphöra. Än så länge hade dock inte Bilprovningen i Ronneby hört något om att andra aktörer var på väg hit. Stig Abramsson till vänster får här hjälp av Mikael Lindström och Linus Rufelt. Juni 2010.

2015- s 203-251: Mekonomen var ett av företagen som flyttat till övre Sörby. Efter att länge ha legat på Västra Industrigatan 2, hade bildelsföretaget Mekonomen sedan några år tillbaka ett nytt läge ett par kilometer norrut. Precis intill växthusen i Sörby hade man slagit upp sin nya butik och verkstad, där även Per Hansson och hans personal på Sörby Autocenter nu fanns på Sörby Industrigata 3. Maj 2015.

2015- s 203-252: Bengt och Gunnar på Arlas omlastningscentral i Sörby. Redan innan Mekonomen kom till Sörby, invigdes i juli 2007 Arlas omlastningscentral här. I Arlas sortiment med 500 olika produkter, lastades det i Sörby 90 ton mejeriprodukter i snitt varje dag. Tio bilar går varje dag ut här ifrån över hela Blekinge plus södra Småland, berättade Bengt Karlsson och Gunnar Olsson på Arla. Juni 2009.

2015- s 204-205-253: Flytt från Kilen till Sörby. Från området Kilen nära järnvägsstationen i Ronneby, flyttade 2011 Woody Bygghandel till Sörby Industrigata 6 i övre Sörby. Ett perfekt läge där E22 och riksväg 27 korsar varandra. Nio av 13 anställda på Woody Bygghandel i Ronneby, är från vänster Ola Magnusson, Marcus Cavallin Karlsson, Ted Olsson, Cecilia Angelin, Rolf Palmqvist, Peter Lundberg, Petter Othfors, Lennie Johansson och Ann-Charlotte Nilsson. Maj 2015.

2015- s 206-254: Teaterdirektör Robertsson bjuder in till nyårsrevyn "Upp med häcken". 37-åriga Håkan Robertsson står utanför Gamla Teatern på Gångbrogatan 1 i Ronneby. Nyss har Håkan berättat om Ronneby Revysällskaps nyårsrevy 1990-1991 med namnet "Upp med häcken". Allt som allt var ett 40-tal personer delaktiga i revyn. Nu finslipade man inför revypremiären på nyårsafton. December 1990.

2015- s 208-255: Arbetet med byggandet av Älgbacken har inletts. Fram till några år in på 1960-talet, var området väster om Blasius Königsgatan nära Persborg och Grönaslätt obebyggt. Men så 1964 inleddes här arbetet med att anlägga det nya bostadsområdet Älgbacken. Åkeriägare Walter Nilsson (1919-2005) syns här framför sin lastbil när markarbetet inletts i juli 1964 på den plats där sjukvårdningshus skulle stå klart ett och ett halvt år senare. Foto: BLT Ronneby. Juli 1964.

2015- s 209-256: Snart klart för de första hyresgästerna att flytta in. Efter att ha påbörjat projekteringen av det nya bostadsområdet Älgbacken väster om Blasius Königsgatan 1964, pågick byggandet även under 1965 och 1966. Den 1 december 1965 beräknades de första hyresgästerna flytta in i de nybyggda lägenheterna. Ronnebyhus byggde 180 lägenheter på Älgbacken 1, 2, 4, 6, och 8, medan Riksbyggen hade 108 bostadsrätter på Älgbacken 3, 5, 7 och 9. Foto: Sydöstran Ronneby. Augusti 1965.

2015- s 210-257: Vacker vy över Ronneby. När höghusen på Älgbacken stod klara, hade man en imponerande utsikt från dess tak. Ingemar Andersson (1935-2012), fastighetsskötare på Ronnebyhus, fotograferar här den vackra vyn över Ronneby. Ingemar gjorde det i tjänsten, vem som helst fick inte komma hit upp. Bilden lånad av Linus Ingemarsson, barnbarn till Ingemar. Fotograf okänd. 1965 eller 1966.

2015- s 210-307: Pensionär på loppmarknad i Ebbamåla. När Ingemar Andersson (1935-2012) i sitt arbete på Ronnebyhus fotograferade på Älgbacken, var han i 30-årsåldern. Då han slutade jobbet och blev pensionär, hjälpte han till mycket i Saxemara IF. Till exempel ställde han upp varje sommar när SIF hade sin årliga och mycket omtyckta loppmarknad på Ebbamåla gård. Juli 2003.

2015- s 211-258: Husen på Älgbacken år 1999. 33-34 år efter att de första hyresgästerna flyttade in, såg det ut så här från Persborgsvägen bort mot Älgbacken 2 och 4. Och så ser det i stort sett ut i dag, även om de boende på Älgbacken fått lägenheterna moderniserade med inglasade balkonger sedan några år tillbaka. Utsikten över Ronneby är lika fin som den alltid varit. Augusti 1999.

2015- s 211-259: Ett bostadsområde med nära till det mesta. Vi som sprang omkring i skogen vid Älgbacken och lekte indianer och cowboys i början av 1960-talet, kunde då inte föreställa oss hur det skulle se ut här i framtiden. Men 2015 har de boende här nära till både skola, sporthall, idrottsplats, Brunnsskogen och havet, samtidigt som det är bara en kilometer till torget i Ronneby. Maj 2015.

2015- s 212-260: Sista dagen på Weltings för Ingeborg. Måndagen den 29 mars 1965 avgick den äldsta anställda på Weltings Läderfabrik i Ronneby med pension. Det var nåtlerskan Ingeborg Magnusson, som då gjorde sin sista arbetsdag på företaget hon tjänat i 43 år. Ingeborg började alltså arbeta på Weltings redan 1922. I stort sett hade hon sysslat med nåtling under hela sitt yrkesliv. En nåtlerska var en kvinna som sydde ihop de olika delarna av ovanlädret på en sko. Foto: Sydöstran Ronneby. Mars 1965.

2015- s 213-261: I arbete på Libo i Ronneby. 1956 startade företaget Libo en textilfabrik i den tidigare Kallvattenkuren i Brunnsparken. 1960 flyttade man verksamheten till en ny och stor fabrik med en modern syateljé på Karlshamnsvägen i Ronneby. Personalstyrkan fördubblades, som mest hade Libo i Ronneby 125 anställda. Den unga tjejen här, var en av Libos alla anställda. I Libos tidigare lokaler på Karlshamnsvägen 8 i Ronneby, ligger numera ICA Maxi Stormarknad. Foto: Sydöstran Ronneby. Mitten av 1960-talet.

2015- s 214-262: Avtackning av Albert på IC i Ronneby. Lördagen den 30 november 1968, gjorde Albert Björk (1903-1988) sin sista arbetsdag på IC i Ronneby. Då hade han i 31 år jobbat som föreståndare på IC i Ronneby, där han började att arbeta våren 1937. Till vänster om Albert, står hans efterträdare Stig Johansson (1933-2010). Stig hade då jobbat på IC i Ronneby ända sedan 1940-talet. Foto: Sydöstran Ronneby. Juli 1965.

2015- s 215-263: Ett tackkort för god service på IC i Ronneby. "Tack för god service söndagen den 1/9 1946!". Så stod det på baksidan av detta kort tagit för länge sedan på IC-macken i Ronneby. Föreståndare Albert Björk står vid bensinpumparna, medan damen i den öppna bilen ler glatt. Fotograf okänd. Bilden lånad av Inga-Karin Björk, dotter till Albert Björk. September 1946.

2015- s 215-264: Macken som låg där stadshusdammen ligger i dag. Liggande längs stora vägen mellan Karlskrona och Malmö, hade IC-macken i Ronneby ett idealiskt läge. Där fanns både bensin, butik och verkstad för bilisterna. IC i Ronneby låg precis där stadshusdammen ligger i dag. Bilden lånad av Inga-Karin Björk, dotter till Albert Björk. Fotograf okänd. Sent 1950-tal eller tidigt 1960-tal.

2015- s 216-265: Simskoleavslutning i Kallinge år 1965. När Kallinge fick en stor och fin sporthall år 1963, var det en stor händelse i bygden. Nu kunde man bada året runt, även om simbassängen bara mätte 16 meter. Från simskoleavslutningen 1965, syns från vänster simläraren Gunnar W Karlsson (1914-2007) i samspråk med Eva Mattsson, Ulla-Britt Karlsson (1956-2007), Irene Samuelsson och Sofie Isaksson. Foto: Sydöstran Ronneby. Juli 1965.

2015- s 217-180: (OBS! Ska vara 180-217, sidan 180 i boken 2015!) Både tavlor och te hos Bosse på Ramspecialisten. I slutet av 1970-talet startade Bosse Gröndahl företaget Ramspecialisten på Humlegatan i Ronneby. På 1980-talet fanns hans butik på Kungsgatan 16 och Kungsgatan 24. Från 2005 hittade man Bosse på Karlshamnsvägen 1. Förutom tavelinramningar, kunde Bosse erbjuda ett mycket stort sortiment av te. Juni 2008.

2015- s 217-266: Minigolf på Brunnens gamla banor år 1959. Den unge killen har precis gjort ett utslag. Bollen är på väg mot hålet och en knapp meter från koppen den ska ner i. Ronneby Brunnns gamla minigolfbana, var en så kallad massabana, en bana känslig för regn. Men denna dag, den 31 augusti 1959, behövde ingen bekymra sig för blöta banor. Det var en skön sensommardag, då ingen här hade en tanke på att det gamla Brunnshotellet strax intill skulle brinna ned i en eldsvåda om mindre än tre månader. Augusti 1959.

2015- s 218-267: Backaryds ishockeyspelare på Bäckarinken år 1959. På bilden spelarna i Backaryd SK:s hockeylag 1959. I dag är flera av dem avlidna, men 1959 var de tuffa hockeyspelare, som spelade utan hjälm på Bäckarinken i Backaryd. Knästående från vänster: Hans Svensson, Jan-Erik Ronneback, Kjell Thernström, Göte Wahlberg och Rolf Johansson. Stående från vänster: Jan-Erik Andersson, Kalevi Meriö, Nils-Erik Persson, Rolf Pettersson, Leif Pettersson och Göran Dahlheim. Foto: BLT Ronneby. Februari 1959.

2015- s 219-268: Hockey på Brunnsrinken med Sigge på sportlov. På denna bild tagen den 16 februari 1959 på Brunnsrinken i Ronneby med husen på Götagatan i bakgrunden, ser du sju glada killar ihop med mannen som höll i ishockeyturneringen på sportlov. Och denne man var inte vem som helst, utan en mycket känd person som några år tidigare var fotbollsproffs i Italien. Men Sigge Löfgren (1928-1996) var även duktig i både ishockey och bandy, och en stor idol för idrottande ungdomar i Ronneby. Foto: BLT Ronneby. Februari 1959.

2015- s 220-269: När Karin kröntes till Ronnebys Lucia år 1956. Det blev luciakandidat nummer fyra som utsågs till Ronnebys Lucia 1956. Hon hette Karin Nilsson, var 20 år och kom från Hakarp nära Bräkne-Hoby. Till vardags arbetade Karin i Konsumbutiken på Ågårdsgatan 17 i Ronneby. På bilden åker lucian Karin Nilsson runt med sina tärnor på gatorna i Ronneby. Foto: BLT Ronneby. December 1956.

2015- s 221-270: Anna-Lena blev Ronnebys Lucia 1963. Så här såg det ut på Ronneby Brunn när Ronnebys luciakandidater år 1963 presenterades. Ronnebys Lucia detta år blev kandidat nummer 3, 17-åriga Anna-Lena Nilsson från Rydenskan i Ronneby. Hon hade en viss vana av att vara Lucia, både från skolan och från scoutkåren hon var med i. Foto: Sydöstran Ronneby. November 1963.

2015- s 222-271: Christina blev Miss Ronneby 1963. Tävlingen Miss Ronneby tog sin början år 1958. I samband med onsdagsdansen i Ronneby Folkets Hus den 27 februari 1963, korades Miss Ronneby 1963. I jury satt representanter från arrangerande Folkets Husföreningen i Ronneby, som tillsammans med andra jurymedlemmar från tidningarna Sydöstran och Blekinge Läns Tidning bestämde att 17-åriga Christina Elm från Ronneby – trea från vänster – vann tävlingen. Foto: Sydöstran Ronneby. Februari 1963.

2015- s 223-272: Motortävling på Härstorpsjöns is. Söndagen den 17 februari 1963 ordnades en ovanlig tävling på Härstorpsjön i Ronneby. Trots ett riktigt bistert vinterväder med snöfall och hård blåst, kom det drygt 1 000 åskådare för att titta på motorsport av ett annorlunda slag. Ett 30-tal minibilar liknande gokartbilar var med i speedcarttävlingen arrangerad av Ronneby Automobilclub tillsammans till Ronneby Brunn. Februari 1963.

2015- s 224-273: Kaffekalas i Kallinge. Innan Stig och Birgit Olsson drev livsmedelsaffären Stigs Livs på Häggatorpsvägen 28 i Kallinge, fanns det en annan livsmedelsaffär där. År 1956 startade köpman Henric Svensson sin affär Henrics Snabbköp i dessa lokaler. I samband med att butiken 10-årsjubilerade den 11 maj 1966 togs bilden här, där köpman Henric Svensson står i mitten med en mugg kaffe i ena handen och en bit rulltårta i andra handen, och pratar med ett par kunder. Foto: Sydöstran Ronneby. Maj 1966.

2015- s 225-274: Premiär för Kockums Dragspelsklubb. Så här såg Kockums Dragspelsklubb ut vid starten 1978. Sittande Åke Pettersson, Arne Karlsson (1934-2011), Harry Holgersson (1918-1986), Halvar Persson (1935-2011). Stående Ingvar Holmberg (1934-2014), Tore Darell (1934-2017), Lennart Månsson, Christer Olsson, Conny Ekvall (1943-2011), Lennart Nilsson, Johnny Persson, Börje Thelander, Yngve Karlsson, Stig Andersson (1922-1986). Foto: Sydöstran Ronneby.

2015- s 225-275: När Roland drog en vals på Brunnskvittret. Sommaren 1991 ordnade Arne "Isen" Israelsson ett extra Brunnskvitter den 19 augusti. Mitt bland artistframträdanden stiger så kommunalrådet Roland Andersson in på scenen. Men inte för att prata politik, utan för att spela dragspel. När Roland klämde i med "Drömmen om Elin" på dragspelet, jublade publiken på Brunnskvittret. Augusti 1991.

2015- 226-227-276: Klart för rivning av gamla apoteket. Alla som bodde i Ronneby på 1960-talet, minns nog stadens gamla apotek på Kungsgatan 11. En stor och praktfull byggnad tillkommen år 1880, som 1969 var märkt av tidens tand. I samband med en ombyggnad av centrala Ronneby, revs apoteket och många andra byggnader under våren 1969. Även Westergrenska huset på Kungsgatan 13 bredvid apoteket strök med i denna rivningsvåg. Foto: Sydöstran Ronneby. April 1969.

2015- s 228-277: Partiledaren Maria med morfars vackra vette. I februari 1995 valdes Maria Leissner till ny partiledare för Folkpartiet liberalerna. Men somrarna tillbringade hon fortfarande ute på ön Saltärna i Ronnebyskärgården. Då boende i den stuga som hennes morfar Wive Hallberg skaffade sig där redan under 1930-talet. Wive Hallberg var folkskolläraren som blev överlärare och rektor i Ronneby. Men han var också en duktig snickare, som gjorde vetten, lockfågel vid sjöfågeljakt, som Maria stolt visar upp. Juli 1995.

2015- s 230-278: 39 somrar på Saltärna. Ön Saltärna är en plats som betytt mycket för Maria Leissner under de 39 somrar hon tillbringat där. Det var också här i början av 1970-talet träffade FPU:arna Nils Ingmar Thorell och Peter Örn. Sedan dess hade många saker hänt fram till att hon 39 år gammal vintern 1995 efterträdde Bengt Westerberg som Folkpartiet liberalernas partiledare. Juli 1995.

2015- s 231-279: Nu stängde Ingrid Boråsboden efter 32 år. Ända sedan i början av 1960-talet hade hon drivit företag i Ronneby. Ingrid Burfelt var bara i 20-årsåldern när hon kom in i affärlivet och blev en känd profil i Boråsboden på Västra Torggatan 3. Nu hade Ingrid bestämt sig för att stänga sin affär och ägna sig åt annat. Vid årsskiftet 1995-1996 tog epoken Boråsboden slut. December 1995.

2015- s 231-309: Lantlig idyll vid Leissners stuga på Saltärna. Ute på ön Saltärna hade familjen Leissner sitt sommarställe. Wive Hallberg, morfar till Maria Leissner, byggde stugan här redan på 1930-talet. Där tillbringade Maria mycket av sin lediga tid sommartid. I förgrunden driver

skärgårdsbonden Lennart Persson (1921-1995) ihop sina kor. I bakgrunden familjen Leissners stuga. Augusti 1987.

2015- s 232-280: Gångbron en bra plats att följa Sillarodden från. I samband med Ronnebys 600-årsjubileum 1987, hölls för första gången Sillarodden på Ronnebyån. Men det var först 1990 som Sillarodden tog den form den har i dag. Från starten vid Ronnebyhamn har här ledarbåten passerat Gångbron, och har bara en liten bit kvar till målet vid Söderbro. Juni 1990.

2015- s 232-281: Helge räknar upp sill till Arne. Det gällde inte bara att ta sig fortast på Ronnebyån från Ronnebyhamn till Söderbro för deltagarna i Sillarodden. Segrare var det lag som fortast sålt sillen de hade med sig. Här är det Arne Svensson (1924-2016) – känd Ronnebyprofil både som fotbollsdomare och sångare i ABF:s Manskör i Ronneby – som vill handla sill av Helge Petersson från Bökevik. Juni 1990.

2015- s 233-282: Sonny spelade dragspel för Sillaroddens deltagare. Efter att deltagarna i Sillarodden kommit i mål vid Söderbro och sålt sin sill till den stora skara människor som mött upp på torget i Ronneby, blev det tid över att ta det lite lugnare. Många passade på att lyssna till 13-årige Sonny Olsson, som imponerade på alla genom sitt suveräna sätt att hantera ett dragspel. Juni 1990.

2015- s 233-283: Några av deltagarna i 1990 års Sillarodd samlade på torget. Sillarodden i Ronneby är nu en etablerad folkfest sedan många år. Bakgrunden till den, är att uppmärksamma fiskarbefolkningen som förr i tidig gryning rodde lång väg att komma först till Fisktorget i Ronneby och där sälja sin fisk. Ett slitgöra i kampen för att överleva. Deltagarna nu hade andra mål. Här några av roddarna i 1990 års Sillarodd med sina supporters. Juni 1990.

2015- s 234-284: Fin fångst för Fredrik från Kallinge. För den som växte upp i Ronneby på 1960-talet, var Ronnebyån inte alltid en trevlig upplevelse. I folkmun benämndes ån som "Gula floden" efter den färg den hade vissa dagar då Weltings Läderfabrik, Kockums Emaljerverk, pappersbruket i Djupafors och andra industrier gjorde utsläpp i ån. Men på 1990-talet var läget annorlunda. Havsöringen var tillbaka i Ronnebyån, vilket Fredrik Karlssons fina havsöringar vid premiärfisket 1996 var ett bra bevis på. Mars 1996.

2015- s 235-285: Dzevads havsöring på 9.6 kg var dagens största fisk. Vid fiskepremiären i Ronnebyån 1996, togs många stora havsöringar och regnbågar. Premiärdagens största fisk, stod Dzevad Unkic för. Hans havsöring på 9.6 kg väckte stor beundran bland alla som såg den. Det var många nyfikna åskådare som samlades vid Ronnebyån denna marsdag för att bevittna sportfiskarnas försök att fånga de stora havsöringarna och regnbågarna, som simmade omkring i Ronnebyåns vatten. Mars 1996.

2015- s 236-286: Stolt Christer med grann regnbåge på 3.8 kg. Även om solen sken, var temperaturen låg både i luften och i vattnet vid premiären för fisket i Ronnebyån 1996. Ändå drogs det upp massor av fisk. En lyckosam sportfiskare denna dag, var Christer Falk från Ronneby. Stabschefen på F 17 i Kallinge till vardags, fångade denna granna regnbåge på 3.8 kg. Mars 1996.

2015- s 236-287: Goce hade Pizza Express på Blasius Königsgatan 11. Där åkeriägare Helmer Bengtsson på Ronneby Lastbilcentral hade sitt åkeri och sin bostad förr, låg 1995 en pizzeria. Innehavare av Pizza Express – en av många pizzerior i centrala Ronneby – var Goce Talevski. Mellan allt pizzabakande, står han här framför sin pizzeria på Blasius Königsgatan 11. September 1995.

2015- s 237-287: Valsedelsutdelare på Skogsgårdsskolan år 1988. En av vallokaler vid valet 1988, var Skogsgårdsskolan. Här stod från vänster Göte Gyldmark (1928-2015), vänsterpartiet kommunisterna, Allan Johansson, socialdemokraterna, Birgitta Edvardsson, centerpartiet, Christian



Yng, folkpartiet, Ulf Jiretorn, Moderaterna, och Bo Rosén (1924-2016), miljöpartiet de gröna, och delade ut valsedlar. September 1988.

2015- s 237-289: Socialdemokratiskt möte i Ronneby Folkets Hus. Under många år fungerade Ronneby Folkets Hus på Järnvägsgatan 11 A i Ronneby som en plats för både möten och nöjeställningar av alla de slag. Här några socialdemokrater i Ronneby på möte. Sittande Göte Linder, Anton Gummesson (1929-1994), Hans Häll, Göran Olofsson. Stående Helge Karlsson (1915-2008), Stig Håkansson (1920-2008). December 1990.

2015- s 238-290: En mycket betydelsefull man i kommunens historia. I Rådhusparken i Ronneby står sedan 1953 det så kallade Kockummonumentet. Mannen som avbildats där av skulptören Ivar Johnsson, är Frans Henrik Kockum den äldre. En betydelsefull svensk industriman som anlade Kallinge Bruk 1849 och en förtenningsfabrik i Ronneby 1859. Detta var grunden för Kockums Jernverk bildat 1875. Utan Kockum hade varken Kockums Jernverk i Kallinge eller Kockums Emaljverk etablerats. Juli 1989.

2015- s 239-291: Ingrid och Olle på SIFO i Ronneby. Den 4 oktober 1990 invigde opinionsinstitutet SIFO sin telefoncentral i Ronneby, viktet skapade många nya arbetstillfällen i Ronneby kommun. I oktober 1995 firade SIFO sitt femårsjubileum. En av de anställda i Ronneby som med glad stämning ringde upp människor, var Ingrid Nilsson. Här med kollegan Olle Goldfeldt. Oktober 1995.

2015- s 239-292: Tre lärare på Espedalsskolan som gick i pension. Tillsammans hade de varit verksamma i hela 118 år som lärare. Åtskilliga var de elever som de undervisat sedan de blivit lärare på 1950-talet. Men nu var det sista arbetsdagen innan pensioneringen för trion Birgitta Vallbo, Evert Magnusson (1930-2008) och Gunborg Lundquist på Espedalsskolan i Ronneby. Juni 1995.

2015-240-293: Källarmästare Näslund på Borgmästargården. En av Ronnebys mest praktfulla byggnader. Så vill många betygsätta Borgmästargården på Karlskronagatan i Ronneby, byggd 1894 åt Ronnebys dåvarande borgmästare Ernst Flensburg. Nu drev källarmästare Gösta Näslund (1935-2018) sin rörelse här med servering av mat på både möten, födelsedagar, bröllop och begravningar. 1990.

2015- 242-294: 55-årig jämtlänning med 40 år i branschen. Född 1935 i Östersund, började Gösta Näslund (1935-2018) som elev på Stadskällaren i Östersund 1950. Via Stockholm och Gävle kom han till Blekinge, och tog 1976 vid som arrendator av Borgmästargården. Under dessa år hade Gösta aldrig annonserat om sin verksamhet, kunderna kom ändå. Denna dag var SPF Ronneby gäster. 1995.

2015- s 243-295: Två sångare som sjungit in våren i 58 år. Veckan innan valborgsmässoafton, samlades ABF:s Manskör i Ronneby uppe på Snäckebacken till en generalrepetition inför framträdandet där den 30 april 1992. Två av medlemmarna hade varit med i ABF:s Manskör ända sedan starten 1935. Det var 83-åriga Eric Jonasson (1909-2003) och 82-åriga Eric Petersson (1909-1999). Nu skulle de sjunga in våren i Ronneby för 58:e året i följd. April 1992.

2015- s 244-296: Kvinnlig dirigent hos herrarna i kören. Långt innan ABF:s Manskörs kvinnliga dirigent – 36-åriga Anna-Bengta Friberg – var född, hade de flesta medlemmarna i kören börjat sjunga i manskören. Här tar de ton under Anna-Bengtans ledning vid valborgsmässofirandet 1989 på Snäckebacken i Ronneby och klämmer i med sina välkända sånger. April 1989.

2015- 2 246-297: Kultival med sång i Massmanska kvarnen. ABF:s Manskör i Ronneby sjöng inte enbart på valborgsmässoafton. På bilden här deltog kören i Kultivalen i Ronneby- Utanförl Massmanska kvarnen står ABF:s Manskör och några till. Längst till höger dragspelaren Wilhelm "Viggen" Andersson (1932-2008). Enda kvinnan är Göta Åkerström (1920-1993). Mars 1991.

2015- s 246-298: Fotograf Frennesson fixar frisyren på Kalle. I över 20 år hade Karl-Gunnar Karlsson – mest känd som ”Kalle på taket” – drivit sin frisersalong på Västra Torggatan 7 A. Hur många personer han klippt under dessa år, hade Kalle ingen aning om. Men nu växlade frisör och kund plats, när fotograf Gunnar Frennesson (1940-2016) bytte kameran mot saxen och fixade Kalles frisyra. Juli 1989.

2015- s 248-299: Frisören på Västra Torggatan. Hos frisörmästare Bengt Thorsell i Ronneby fick Karl-Gunnar Karlsson arbete 1964. Där blev han kvar till 1968 då han övertog Werner Svenssons frisersalong på Västra Torggatan 7 A. Bland ”Kalle på takets ” kunder, fanns alla åldrar och kategorier, från fabriksarbetare till kommunalråd och kändisar. En av dem, var dubbla OS-guldmedaljören i simning Gunnar Larsson, som klippte sig hos Kalle under ett träningsläger på Ronneby Brunn, bara några dagar innan avfärden till OS i München 1972 och där vann guld med två tusendelar. Juli 1989.

2015- s 249-300: Ingrid hjälpte Kalle med salongen. Med arbetsdagar som ibland sträckte sig från 8.00 på morgonen till 21.30 på kvällen, började Karl-Gunnar Karlsson med tidsbeställning 1987. En god hjälp i salongen hade han av hustrun Ingrid. Det var hon som svarade i telefon, bokade tider och skötte det administrativa. Här Ingrid och Kalle utanför entrén till salongen. September 1994.

2015- s 250-301: Känd kioskägare på Vierydsvägen. Från att ha jobbat på Emaljerverket, som lastbilschaufför, brandman, taxichaufför och på mejeriet i Ronneby, öppnade Sixten Forsberg(1909-1960) en kiosk på Vierydsvägen i Ronneby. Här står den pratglada och utåtriktade kioskägaren utanför sin kiosk en septemberdag 1959. Sixtens sonson Tomas Forsberg driver i dag Centrumbiografen i Ronneby. Fotograf okänd. Bilden lånad av Ingrid Stigsson, dotter till Sixten Forsberg. September 1959.

2015- s 251-302: Forsbergs kiosk blev Lisas Salong. På den plats där Sixten Forsberg öppnat kioskrörelse år 1958, bedrevs det sedan kiosksverksamhet i nästan 50 år. Längsta tiden var det i Pressbyråns regi. Kiosken på Vierydsvägen hade ett bra läge och många kunder. Men när kiosken försvann tog en helt annan verksamhet vid när Elisabeth ”Lisa” Fohlin öppnade frisersalong där under namnet Lisas Salong den 3 december 2006. Här syns Lisa framför sin frisersalong på Vierydsvägen. Maj 2015.

2015- s 256-303: Konstverket som nu inte syns. Kan en sak vara försvunnen, men ändå leva kvar? Frågan låter kanske lite underlig, men svaret är ja. I alla fall om det gäller den vackra målningen som gjordes på Gamla Teaterns vägg vid Gångbrogatan till Ronnebys 600-årsjubileum 1987. Mannen bakom konstverket var Bengt Saltö från Karlskrona. I samband med bygge av nya lägenheter, syns nu inte längre målningen från Gångbrogatan. Maj 1991.











