

Faktatexter till bilder från Tommy Nilssons bok "Förr och nu i Ronneby kommun", årgång 2016. Efter årtalet 2016, anges sida i boken som bilden finns på, därefter bildnummer.

2016- s 003-001: Röda rhododendron i Rådhusparken i blomsterstaden Ronneby. Som trädgårdsväxt lär det finnas omkring 1 300 arter av rhododendron. Skulle någon stad i Sverige kalla sig "Rhododendronstaden", så är det Ronneby. Beståndet i Brunnsparken är ett av Sveriges största, men vackra rhododendron finns lite överallt. Till exempel i Rådhusparken, en av Ronnebys gröna oaser. Maj 2009.

2016- s 006-002: Skulptur av kvinna med anknytning till Ronneby. Många människor har genom åren besökt Mor Oliviagården i Ronneby. Där utanför finns skulpturen "Yster dans", skapad av Astrid Rietz (1915-2007), en kvinna med anknytning till Ronneby genom sin far Torsten Rietz, doktor Rietz. I många hem finns Astrids skulptur "Blekningebruden" i bronserad metall. "Yster dans" är ett fint exempel på Astrid Rietzs konstnärskap. Juli 2009.

2016- s 008-003: Minnen av en lång industriepok i Ronneby. Med start år 1893 tillverkade Kockums Emaljerverk emaljerade kärl i hela 78 år. På bilden ser vi här längst till vänster kaffekannen Sjömannen, en riktig storsäljare på sin tid. Även de trekantiga Erkersskålarna i förgrunden var det många som köpte. September 2000.

2016- s 009-004: Utdöd nu, men riktigt populär på 1980-talet. Sveriges första telefonkiosk kom till Stockholm på 1890-talet. Som mest fanns i Sverige 44 000 telefonkiosker på 1980-talet. Bilden här på telefonkiosken vid Villa Vassen i Ekenäs togs 1989. Då var en telefonkiosk en självklarhet för alla människor. Så är det inte längre. Den 3 december 2015 togs Sveriges sista telefonkiosk ur bruk. Augusti 1989.

2016- s 010-005: Ung tjej efterträdde Tyrone som Ronnebys turistchef. Efter att Tyrone Carlsson slutat sin tjänst som turistchef i Ronneby kommun, efterträddes han våren 1988 av Helen Nebelius. En ung tjej på 30 år, som nu fanns på turistbyrån vid Söderbro. Där hade Helen sommartid sju kollegor, som tillsammans skulle hjälpa till att ta hand om turisterna i Ronneby kommun på bästa sätt. Juni 1989.

2016- s 012-006: Karin och Lars på Lathyrus Blomsterhandel. På Karlskronagatan 19 – mellan skoaffären Oscaria och butiken Väskan – låg sedan många år Lathyrus Blomsterhandel. Tidigare hade man haft en kollega i branschen, Hulta Blomsterhandel, längre bort på Karlskronagatan i närheten av Fenix konditori. Lars Panzar var ganska ny som innehavare av Lathyrus. Karin Ekenström (1928-2004) hade däremot många års vana av att arbeta med försäljning av blommor. Maj 1989.

2016- s 013-007: Fyra profiler på Skogsgårdsskolan. En av Ronneby kommuns högstadieskolor år 1989, var Skogsgårdsskolan i Ronneby. Belägen strax intill Knut Hahnsskolans gymnasium låg skolan, som tog emot resande elever från de västra och östra delarna av Ronneby kommun. Några av dem man mötte på Skogsgårdsskolan var Kerstin Gustavsson, Anders Engvall (1937-2009), Sven Olsson, och Eva Jonsson. Maj 1989.

2016- s 013-008: Avtackning av skolans studierektor. Strax innan vårterminen tog slut, avtackades i maj Skogsgårdsskolans studierektor Olof Uddbäck (1924-1999). Olof skulle nu få mer tid att ägna sig åt jakt, friluftsliv och fysisk träning. Jerry Berglund till vänster och Hans Wachtmeister till höger spelade trumpet för Olof, medan Malin Jarleberg från elevrådet höll tal till den avgående studierektorn. Maj 1989.

2016- s 014-009: Tidigare brunnsdirektören en duktig golfare. År 1989 hade Ronneby Golfklubb funnits i drygt 25 år, klubben bildades den 26 maj 1963. En som genom åren avverkat åtskilliga rundor där, var förre brunnsdirektören Arne”Isen” Israelsson (1921-2005). 68-årige Arne var fortfarande en duktig golfare, och gick emellanåt runt banan på förnämliga 74 slag. Maj 1989.

2016- s 015-010: Christer var ordförande i Ronneby Golfklubb. Ordförande i Ronneby Golfklubb 1989 var Christer Bergfors. Christer berättade stolt att klubben hade 1 000 medlemmar i olika åldrar, från knattar upp till veteraner på drygt 80 år. Ordförande Bergfors poängterade golfbanans natursköna läge och närhet till Ronneby Brunn, vilket lockade många gästande golfare. Augusti 1989.

2016- s 015-011: Familjen Persson på restaurang Birdie Nam Nam. Vid receptionen till Ronneby Golfklubbs anläggning i Rönninge, rymdes även en restaurang. Flera olika arrendatorer hade funnits där sedan golfbanan kommit till på 1960-talet. Nu hette restaurangen Birdie Nam Nam och drevs sedan 1987 av Birgitta Persson. Birgittas söner Johnny och Stephan jobbade också på Birdie Nam Nam. Juni 1989.

2016- s 016-012: Finn kopplade gärna av på golfbanan. 1961 började en ung Finn Ljunggren arbeta i Ronneby som biträdande stadsingenjör. Så småningom blev Finn chef på gatukontoret, och längre fram i livet näringslivschef i Ronneby kommun. Sedan 1975 var Finn medlem i Ronneby Golfklubb, och kopplade gärna av med en golfrunda på banan i Rönninge. Augusti 1989.

2016- s 016-304: Bengt redo för en golfrunda. En av Finn Ljunggrens arbetskamrater på stadshuset i Ronneby, var Bengt Bergman. Även han en flitig besökare av golfbanan i Rönninge, bara några hundra meter från Ronneby Brunn. För både Bengt, Finn och många andra av medlemmarna i Ronneby Golfklubb, var golfspelandet en perfekt motionsform kombinerad med socialt umgänge. Augusti 1989.

2016- s 017-013: Nya Wienerbageriets ägare i många år. Sven Petersson (1927-2011) hade i många år drivit Nya Wienerbageriet på Västra Torggatan 3 i Ronneby. Sven övertog bageri och butik efter sina föräldrar, som startade Nya Wienerbageriet redan år 1925. Sven Petersson sålde 1973 sitt företag till Karl-Bertil och Inger Karlsson, men hjälpte fortfarande till med olika sysslor på bageriet. Juli 1989.

2016- s 017-014: Inne i butiken på Nya Wienerbageriet. Flera generationer Ronnebybor hade handlat i Nya Wienerbageriet sedan starten 1925. 64 år senare hade man ännu en trogen kundkrets i den något trånga, men trivsamma butiken. I mitten ser vi Sven Petersson (1927-2011), till höger om honom Inger Karlsson, som ihop med maken Karl-Bertil varit ägare till bageriet i 16 år. Övriga tre är anställda på bageriet. Juli 1989.

2016- s 018-015: Carin hade stora planer för kulturen i Ronneby. För egna pengar köpte Carin Nilsson det hus på Kvarnplan i Ronneby, som då kallades för ”Sjörövarkvarnen”. Men Carin såg till att det då nedgångna huset blev renoverat, och gav byggnaden namnet Mor Oliviagården. Efter invigningen av Mor Oliviagården 1987, fortsatte Carin Nilsson med stor energi sitt arbete att på olika sätt utveckla kulturlivet i Ronneby. Juni 1989.

2016- s 019-016: Inte lätt att bekämpa bränder förr. Den stora stadsbranden den 6-7 april 1864 då nästan hela Ronneby brann ned, var naturligtvis en händelse som satte djupa spår i staden. Något brandförsvaret tala om fanns inte då. I bästa fall var det någon brandspruta likt denna som användes. Den fanns att beskåda i föremålsmagasinet på Massmanska kvarnen i Ronneby. Augusti 1989.

2016-s 019-017: Fyra killar på Räddningskåren i Ronneby. Fram till 1987 hette man Brandkåren. Men numera var Räddningskåren det officiella namnet, då man sysslade både med bränder, trafikolyckor,

flyghaverier och tillsyn av olika slag. Fyra av killarna på Räddningskåren i Ronneby 1989, var Bo Ohlsson (1949-2010), Mats Svensson, Bo Jensen och Anders Johansson. Här nära Söderbro i Ronneby. Juli 1989.

2016- s 020-018: Bibliotekets personal samlade framför bokbussen. 1989 fanns det sammanlagt omkring 25 personer på stadsbiblioteket i Ronneby, biblioteksfilialerna och Kulturcentrum. Drygt hälften av dessa återfinns här stående framför bokbussen parkerad utanför stadsbiblioteket i Ronneby. Bokbussen hade funnits i drygt 20 år, och var mycket uppskattad av människorna på landsbygden. Juni 1989.

2016- s 020-019: Lars var chef på Systembolaget i Ronneby. Sedan sent 1960-tal låg Systembolaget i Ronneby på adressen Söderbro 5 i kvarteret Påfågeln. Lars Lundgren hade arbetat på Systembolaget i Ronneby i tio år, och var nytilträd som butikschef där. Elva fast anställda fanns på Systembolaget i Ronneby, som tidigare låg på Kungsgatan 9, och dessförinnan på Tingsgatan intill restaurang Rådhuskällaren. Juli 1989.

2016- s 021-020: Tosia Bonnadans marknadsföreståndare sedan 1955. Lördagen den 8 juli 1989. Mitt i folkvimlet på Tosia Bonnadan stod Carl Boneck (1914-1993) i ljusblå skjorta och grå byxor. De flesta marknadsbesökarna hade inte en aning om att det var han som var marknadsföreståndare för en av Sveriges största folkfester, och hade arbetat med Tosia Bonnadan ända sedan 1955. Juli 1989.

2016- s 021-021: En av många marknadsknallar med välsmort munläder. Carl Boneck berättade att det var sista året han var Tosia Bonnadans marknadsföreståndare. En av hans viktigaste uppgifter där, bestod i att fördela platser till marknadsknallarna. En bra plats hade killen här på bilden vid Söderbro. Med välsmort munläder lockade han många att köpa sina produkter. Juli 1989.

2016- s 022-022: Ing-Mari på flygande inspektion under Tosia Bonnadan. Under Tosia Bonnadan i Ronneby 1989 var det + 30 grader i skuggan och ännu varmare i solen. Varmt och gott för de flesta, men också ett väder som ställde till det för de marknadsknallar som saluförde ätliga varor. Ing-Mari Björklund på Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Ronneby, såg till att kontrollera knallarna som sålde mat och godis, så att de följde bestämmelser som gällde för mathantering på marknader. Juli 1989.

2016- s 023-023: Två flitiga killar som plockade burkar på Tosia Bonnadan. De flesta av besökarna på Tosia Bonnadan spenderade pengar på Axels tivolis åkattraktioner, köpte varor av marknadsknallarna, eller tog lotter i de lokala föreningarnas lottkiosker. Tommy Karlsson och Patrik Rudolfsson var två killar som i stället tjänade pengar genom att samla ihop burkar under Tosia Bonnadan. Juli 1989.

2016- s 023-024: Över 200 burkar att panta för Tommy och Patrik. Med stor energi dök Tommy Karlsson och Patrik Rudolfsson ner i alla papperskorgar i centrala Ronneby under Tosia Bonnadan. Framåt kvällen hade de hittat drygt 200 burkar, som de skulle panta och få pengar för. Några av kronorna de tjänade på detta, skulle de roa sig för på Tosia Bonnadan, berättade burksamlarna. Juli 1989.

2016- s 024-025: Tre välkända herrar som besökte Tosia Bonnadan. Tre av besökarna på Tosia Bonnadan i Ronneby år 1989, var från vänster Bengt Svensson, Lars Ottosson och Yngve Holmqvist (1916-2004). Alla välkända profiler, där Bengt arbetat med att laga kontorsmaskiner, Lars var kontorsföreståndare på Ronneby Lastbilscentral, och Yngve begravningsentreprenör. Juli 1989.

2016- s 024-026: Känd köpman i Kallinge. En av Kallinges mest kända personer 1989, var Gösta Persson (1929-1996), ägare till Kallinge Radio & TV på Kockumsvägen i Kallinge. Efter drygt 20 år i Kallinge, hade Gösta blivit en kändis i brukssamhället, både som köpman och som arrangör av

marknader. Från vänster Bo Lindqvist (1947-2018), Gösta Persson och två av kunderna i butiken. Juli 1989.

2016- s 025-027: Örmohallen var en av livsmedelsbutikerna i Kallinge. Till skillnad från i dag, fanns det 1989 flera livsmedelsbutiker att välja på i Kallinge. Till exempel drev köpman Johnny Eliasson två sådana. Dels Viggen på Hagtorsvägen, dels Örmohallen på Södra Smålandsgatan. Bara hundra meter från Örmohallen, låg också Konsums butik, som 1989 hade namnet Servus. Augusti 1989.

2016- s 025-028: Siw med personal och boende på Olsgården. I början av 1960-talet stod äldrebroendet Olsgården på Kallebergavägen i Kallinge klart att tas i bruk. Nu väntade snart en tillbyggnad där. Äldst av de 60-talet boende på Olsgården 1989, var 102-åriga Elvira Jönsson. Som fyra från vänster syns här föreståndaren Siw Gustavson (1931-2005) med några av personalen och de boende omkring sig. Juli 1989.

2016- s 026-029: Börje tog över Centrumboden efter sin bror Leif. Innehavare av Centrumboden på Kockumsvägen 17 i Kallinge, var Börje Axelsson. 1987 tog han över sin bror Leif Axelssons rörelse. Förutom det traditionella sortimentet med pappershandel, tidningar, tobak och penninglotter, hade Börje startat en ny verksamhet där. Det handlade om att få sitt namn broderat på tröjor. Börje trodde stenhårt på det nya sättet att brodera kläder. Juli 1989.

2016- s 027-030: Skepparen Stefan på Karöline. 56 år efter att Kalle Svensson 1933 startat den första reguljära passagerartrafiken i sundet mellan Ekenäs och Karön, trafikerades sträckan sedan 1968 av båten Karöline. 1989 hette skepparen Stefan Rasmak. Han såg till att frakta över både människor och mat till den omtyckta och välbesökta ön i Ronnebyskärgården. Augusti 1989.

2016- s 027-031: Hemma hos skrotskulptören Hobjer. I byn Pålsmåla väster om Eringsboda på vägen mot Backaryd, bodde sedan i mitten av 1970-talet konstnären Allan Hobjer (1912-1998). I den förra skolan i Pålsmåla utövade Allan sitt eget konstnärskap. Hemma hos den tidigare sjömannen och restaurangchefen, fanns en uppsjö av hans konstverk både på golv och väggar. September 1989.

2016-s 028-032: Hanna i Tararp satsade på champinjonodling. Hanna Andersson i byn Tararp en dryg halvmil norr om Bräkne-Hoby, satsade i slutet av 1980-talet på något nytt som skulle komplettera det gamla lantbruket. Det nya bestod i en champinjonodling hemma på gården i Tararp. Lite annorlunda än tidigare då hon hade höns, köttjur och kontraktsodling av gurkor. Juli 1989.

2016- s 029-033: Snart dags att skörda champinjonerna. Redan ett år efter starten, hade Hanna Andersson kommit långt med sin champinjonodling. Två av återförsäljarna som sålde Hannas champinjoner, var ICA Maxi Stormarknad och Lanthallen i Bräkne-Hoby. Nu var champinjonerna snart så stora att de kunde säljas vidare till butik, konstaterade en nöjd Hanna. Juli 1989.

2016- s 029-034: Kräftodling ett annat komplement till lantbruket. Innan Hanna Andersson gav sig på att odla champinjoner, började hon 1987 med kräftodling. Dammar grävdes ut och flodkräftor planterades in. Tyvärr dog flodkräftorna samma år då kräftpest bröt ut. Därför planterade Hanna in signalkräftor under 1988. Kräftodlingen var lite av ett vågspel med många riskmoment. Juli 1989.

2016- s 030-031-035: Macken, kiosken och verkstaden hos Ingemar och Elisiv i Hasselstad. En kombinerad bensinmack, kiosk och verkstad fanns hos familjen Petersson i Hasselstad. Där kunde man både tanka bilen, handla tidningar, glass, godis, dricka och annat i kioskväg, och lämna in bilen på verkstaden för service. Bensinen här hade ett överkomligt pris, och kostade bara 4.30 kronor litern. Augusti 1989.

2016- s 032-036: Kuggebodas kreative konstnär. En av Blekinges mest kända konstnärer i slutet av 1980-talet, var Esbjörn "Esse" Adolfsson (1928-1996). Född i Jönköping, kom Esse att bosätta sig i Kuggeboda på 1980-talet. Här hugger han ut en bäckhäst i det mindre formatet inne i sin slöjdarverkstad. Det var just som träbildhuggare Esse inledde sin konstnärliga bana. Men han var även duktig på att slöjda och måla. September 1989.

2016- s 033-037: För alltid förknippad med bäckhästen. Trots sin mångsidighet som konstnär, var Esse Adolfsson (1928-1996) för de flesta helt förknippad med den person som skapade bäckhästen i Brunnsparken. I början tillverkade Esse den kraftiga hästen som en souvenir. Idén att göra en bäckhäst av det större formatet, förverkligade han i Brunnsparken i Ronneby 1987. September 1989.

2016- s 033-038: En lekskulptur som många suttit upp på. Bäckhästen i Brunnsparken blev en succé så fort den kommit på plats i backen strax intill Bålebro Skuta och kvitterplatsen där. Massor av barn hade suttit upp på hästen, och därifrån spanat ut över Brunnsparken. Förr var bäckhästen ansedd som ett ondskefullt väsen, som kunde dra ned människor i vattnet. Juli 1989.

2016- s 034-039: Belönade förslagsställare på Kockums Jernverk. Onsdagen den 17 december 1975 samlades 1975 års pensionärer på Kockums Jernverk tillsammans med belönade förslagsställare på företaget till en julfest med en speciell ceremoni på Borgmästargården i Ronneby. Det var 18 personer som skulle belönas för att de lämnat in bra förslag till förbättringar i företagets produktion. Foto: Sydöstran Ronneby. December 1975.

2016- s 036-040: Trafikpropaganda i Kallinge folkskola år 1957. En annorlunda form av trafikpropaganda, hade Anna Wintberg rest runt med under ett par veckors tid hösten 1957 hos skolbarnen i Ronneby landskommun och Kallinge kommun. På folkskolan i Kallinge instruerar här Anna eleverna hur man uppträder i olika situationer i trafiken. Foto: BLT Ronneby. Oktober 1957.

2016- s 037-041: Kallingebagarna som bakade Kockumrinken som modell. Eric Holtne (1925-2003) och Tommy Engvall, bagare på Conditori Favorit i Kallinge, fick av konditoriets ägare Nancy Ohlsson i uppdrag att baka något annorlunda inför julskyltningen 1966. Det blev en modell av Kallinges nya isarena Kockumrinken i mandelmassa och marsipan. Inte nog med att de formade själva rinken, utan även ishockeyspelare i full mundering i en match. Foto: Sydöstran Ronneby. December 1966.

2016- s 038-042: När ÖB Torsten Rapp invigde Kallinges nya idrottshall. Lördagen den 24 augusti 1963 var en stor dag i Kallinges historia. Då invigdes nämligen den nya idrottshallen i närvaro av drygt 200 personer. Bilden här är tagen inne i simhallen vid själva invigningsceremonin. I mitten ÖB Torsten Rapp (1905-1993). Till vänster om Torsten står hans fru Ulla (1908-2005), och längst till vänster John Branje (1908-1997). Den äldre mannen stående till höger om Torsten Rapp, är Nils Malmström (1893-1981). Foto: Sydöstran Ronneby. Augusti 1963.

2016- s 039-043: Tidigare landshövdingen Thure en flitig motionär i Kallinge idrottshall. Som ung var Thure Andersson (1908-2002) en duktig tävlingscyklist. När han blivit riksdagsman för socialdemokraterna och därefter landshövding i Blekinge, fick Thure inte tid att träna fysiskt. Men som nybliven pensionär besökte han ofta idrottshallen i Kallinge. Foto: Sydöstran Ronneby. Mitten av 1970-talet.

2016- s 039-044; Per-Åke med starka killar i Ronneby Atletklubb. Det var många olika kategorier som tränade i Kallinge idrottshall. Till exempel genom styrketräning med skivstång och hantlar. Ronneby Atletklubb var en klubb som fostrat många duktiga tyngdlyftare. Här är det ungdomsledaren Per-Åke

Olsson – näst längst till vänster – som hjälper unga killar tillrätta. Foto: Sydöstran Ronneby. Sent 1970-tal.

2016- s 040-045: Kallinges efterlängtade idrottshall. Ett vykort från 1964 med en vy mot Kallinges nya idrottshall, invigd året innan. Idrottshallen i Kallinge var mycket efterlängtdad när den stod klar i augusti 1963. Nu kunde man oavsett väder hålla på med gymnastik, tennis, volleyboll, badminton, handboll med mera året runt. Vykort lånat av Linus Ingemarson. Fotograf okänd. 1964.

2016- s 040-046: När Kallinge hade både Posten, Sparbanken och Taxi i samma byggnad. Nu är det många år sedan Posten och Sparbanken fanns vid torget i Kallinge. Detta vykort – lånat av Linus Ingemarson – ger en bild hur det såg ut 1960. På den tiden fanns även taxistationen inrymd i källarplanet här. I dag finns varken Posten, Sparbanken eller taxistationen kvar i Kallinge. Fotograf okänd. 1960.

2016- s 041-047: Torghandel i 1960-talets Kallinge. Trädgårdsmästare Josef Ohlsson (1893-1970) skymtar i bilen på bilden ovan, medan en av hans medhjälpare i torghandeln expedierar väntande kunder. Till vänster i bakgrunden skymtar Handelsbolaget. Strax efter att bilden tagits, förändrades torget i Kallinge helt. Bilden lånad av Bo Harrysson. Foto: Lennart Harrysson. 1963 eller 1964.

2016- s 041-048: Invigning av Fabler 1 på torget i Kallinge. Så mycket av konstnärlig utsmyckning och skulpturer har inte Kallinge att bjuda på. Därför var nyfikenheten stor bland Kallingeborna när torget skulle utsmyckas med skulpturen Fabler 1. Uppdraget att utforma skulpturen gick till konstnären Allan Runefelt (1922-2005) från Stockholm. Bilden lånad av Bo Harrysson. Foto: Lennart Harrysson. 1965.

2016- s 042-049: När Kallinge Radio & TV öppnade våren 1968. Det fanns många köpmän som handlade med radio- och tv-apparater i Ronneby kommun på 1960-talet. Så här såg Gösta Persson(1929-1996) ut när han öppnade sin affär Kallinge Radio & TV på Kockumsvägen 17 i Kallinge i maj 1968. Foto: Sydöstran Ronneby. Maj 1968.

2016-s 042-050: Tjejerna på orderskrivningen. I slutet av 1960-talet var Kockums Jernverk i Kallinge fortfarande ett stort företag med många anställda. Några av dem var tjejerna på orderskrivningen. Från vänster Eva Petersson (1930-2016), Inger Berghall, Irene Danielsson, Jeanette Andreasson, Kerstin Johansson, Inga-Lill Svensson, Inga-May Ohlsson. Foto: Gunn Svedberg. September 1969.

2016- s 043-051: Nättrabyföretag med filial i Kallinge. Förutom storföretag som Kockums Gjuteri AB, Cascades Djupafors AB och Kallinge Kök, fanns det i Kallinge många mindre företag. Ett av dem var Henry Karlssons Rör AB, ett företag från Nättraby med filialer i Karlshamn och Kallinge. På bilden två av de anställda på Henry Karlssons Rör AB i Kallinge vid butiken på Kockumsvägen. Juli 1991.

2016- s 043-052: KSK-supportererna Stig, Fredrik och Göte. Kallinge Sportklubb KSK, var ingen nykomling i Kallinges föreningsliv. Idrottsföreningen bildades redan 1929. Fotbollen hade funnits med hela tiden, men KSK hade fram till 1974 också ett bra hockeylag. Inne på Jernvallen står här KSK-supportererna Stig Johnsson (1950-2012), Fredrik Gustafsson, och Göte Johansson (avliden). Maj 1991.

2016- s 044-053: Kockums gamla tvättinrättning blev museum. Lagom till 100-årsjubileet av Örmo Bruks flytt till Kallinge år 1888, invigdes Gjuterihistoriska Museet – i dag Kallinge Museum – på Flisevägen i Kallinge 1988. Byggnaden som Kallingeborna tidigare känt som Kockums Jernverks tvättinrättning och därefter företagets läkarstation, kom nu till användning på ett helt annat sätt än tidigare tack vare Ewe Nilsson (1917-2002), här längst till höger med Ove Pettersson (avliden) och Erik Berg (1915-2006) till vänster om sig. September 1989.

2016- s 045-054: En tid när även barn arbetade i fabriker. På nedervåningen i Gjuterihistoriska Museet kunde besökarna ta del av hur det såg ut på Kockums i Kallinge förr. Under 1800-talet och det tidiga 1900-talet, jobbade även minderåriga i fabrikena. Sida vid sida med de vuxna arbetarna, stod barn som inte ens hunnit bli tonåringar. Så var verkligheten då. September 1989.

2016- s 045-055: Ett både farligt och ohälsosamt arbete. Hur man arbetade på ett gjuteri förr, skildrades på ett realistiskt sätt inne på museet i Kallinge. Detta var i en tid när ordet arbetarskydd knappt var uppfunnit. Att arbeta på ett gjuteri, var ett tungt, smutsigt, farligt och ohälsosamt jobb. Många drabbades av silikos, bröts ned i förtid, och fick aldrig uppleva pensionsdagen. September 1989.

2016- s 046-056: Mysafton med dans i Kallinge Folkets Hus. Ända sedan 1907 hade det funnits ett Folkets Hus på Brantaforsvägen i Kallinge. Dit sökte sig människor i alla åldrar för möten och studiecirkel, men också för kalas och festligheter av alla de slag. En mycket populär aktivitet i början av 1990-talet, var mysafterna med dans. Så här såg det ut under en mysafte en lördag i april. April 1991.

2016- s 046-057: Ingvar var föreståndare på Kallinge Folkets Hus. Under de 84 år som Kallinge Folkets Hus funnits till, hade åtskilliga personer förestått anläggningen. Nu var det 63-åriga Ingvar Lundgren (1928-2003) som förestod lokalen på Brantaforsvägen. Ingvar – som tidigare var elektriker på Kockums Jernverk – berättade att Kallinge Folkets Hus redan nästan var fullbokat för år 1991. Maj 1991.

2016- s 047-058: Samling för hattparad genom Kallinge. En vecka efter att den traditionella vårmaknaden hållits på och kring torget i Kallinge, var det dags för nästa festlighet, då de sex förskolorna i centrala Kallinge ordnade en hattparad. Barn och personal från samtliga förskolor klädde ut sig i hatt och andra huvudbonader, och tågade sedan runt i Kallinge med torget som mål. Maj 1991.

2016- s 047-059: Förskolebarn från Kallinge iklädda hatt. I den färgsprakande hattparaden genom Kallinge deltog omkring 150 personer. Den stora skaran följdes av många Kallingebor. Föräldrar, far- och morföräldrar och övriga åskådare fotograferade och filmade flitigt, när hattparaden nått torget i Kallinge. Dessa barn på förskolan på Almvägen, var några av dem som gick med i hattparaden. Maj 1991.

2016- s 048-060: Värnpliktiga i träning på F 17:s skjutbana. Att den allmänna värnplikten skulle vara avskaffad ett par decennier senare, var det nog inget de värnpliktiga på F 17 funderade på när de fick lära sig om vapenhantering år 1991. För de flesta av dem, var det första gången de hanterade ett skarpladdat vapen, vilket föranledde en grundlig instruktion innan skotten började knalla på F: s skjutbana. Augusti 1991.

2016- s 048-061: Två killar på F 17 med ett ansvarsfullt arbete. Kallinges i särklass viktigaste arbetsplats år 2010, var Blekinge Flygflottilj, F 17. Många ansvarsfulla arbeten fanns bland de anställda på F 17. Till exempel personalen på flygunderhållsenheten, som svarade för service och underhåll på flygplanen. Här är det Mikael Christiansen och Ismael Kiyngi som serverar en JAS 39 A Gripen. Juni 2010.

2016- s 049-062: Ingegerd och Margaretha ledde arbetet på Kallingskolan. Genom åren hade många elever och lärare passerat revy på Kallingskolan. Rektor på Kallingskolans högstadium för elever i årskurs 7-9, var år 2010 Ingegerd Karlsson till vänster på bilden. Margaretha Håkansson till höger om Ingegerd var biträdande rektor. Tillsammans ledde de arbetet på skolan. Juni 2010.

2016- s 049-063: Förväntansfulla elever som snart skulle få sommarlov. Förutom högstadium och grundskola, fanns på Kallingskolan även plats för F-6, vilket betyder förskola, lågstadium och mellanstadium. Några av de 210 eleverna på F-6 ser vi här ihop med sina lärare. Just denna dag var det bara två dagar kvar till att det efterlängtrade sommarlovet skulle börja. Juni 2010.

2016- s 050-064: Anders och Klaudio på Brinks Buss & Taxi. I rondellen där Häggatorpsvägen mötte Bredåkravägen, låg Brinks Buss & Taxi AB. Företaget startade 1963, men fick sitt nuvarande namn 1966 när Ingemar "Putte" Brink tog över. En som var med redan på 1960-talet, var Klaudio Persic till höger om platschefen Anders Mårtensson. Anders började som reparatör här 1993. September 2010.

2016- s 050-065: Tre av de anställda på Brinks i Kallinge. Nio bussar, åtta taxibilar och 18 anställda. Så kunde man kort beskriva Brinks Buss & Taxi AB på Bredåkravägen 2. Verksamheten bestod i, förutom traditionell taxikörning, bland annat av skolskjutsar, flygbustrafik åt Blekingetrafiken och utlandsresor. Brinks hade även en egen verkstad, berättade Patrik Paulsén, Agneta Persic och Håkan Eriksson. September 2010.

2016- s 051-066: Sista dagen på jobbet för Jerker på Kallinge Ångbageri. En lång epok i Kallinges historia, tog slut den 27 februari 2009. Efter att ha funnits ända sedan 1920-talet, stängde Kallinge Ångbageri för gott. Aldrig mer skulle Ångbageriets omtyckta bröd bakas på Kockumsvägen 40. Jerker Harrysson, som tillsammans med sin fru Monica drev bageriet, kände stor sorg denna dag. Februari 2009.

2016- s 051-067: Hunduppvisning när Kallingedagen firades för tredje året i rad. Svenska kyrkan i Ronneby församling tog år 2010 initiativet till att ordna den så kallade Kallingedagen. Nu firades denna dag för tredje året i rad. Ett av alla inslag i eller omkring kyrkan i Kallinge, var en hunduppvisning där medlemmar från Ronneby Brukshundsklubb visade sina hundars färdigheter. September 2012.

2016- s 052-068: Prästen i Kallinge som nu blev kyrkoherde i Rödeby. Från att ha börjat sin kyrkliga bana som 25-åring i Vimmerby 1989, hade Mats-Ola Nylén jobbat som präst i Hultsfred, Kristdala, Oskarshamn och Rödeby innan han kom till Ronneby församling 2011. Nu hade han precis tillträtt en tjänst som kyrkoherde i Rödeby församling, men var fortfarande garnisonschef på F 17 i Kallinge. September 2012.

2016- s 053-069: Ingemar och Evy var två av knallarna på Kallingedagen. Bland de både lokala och utombys knallarna på Kallingedagen i Kallinge 2012, fanns paret Ingemar Nilsson och Evy Mårtensson från Kallinge. De hade inte behövt åka långt denna dag för att sälja strumpor, kalsonger med mera. Ingemar drev under några år affären Tian vid Västra Torggatan i Ronneby, och började som knalle redan 1959 med att åka runt på marknader i hela Sverige. September 2012.

2016- s 054-055-070: KRIF:s hockeyspelare tränar kondition på Brunnsvallen. Dagens moderna ishockey kräver både kondition och styrka av sina utövare. KRIF hade redan inlett sommarträningen med hård konditionsträning. Denna kväll i form av intervallträning på Brunnsvallens löparbanor. Där körde KRIF:s tränare Patrik Klüft - längst till höger på bilden - hårt med sina spelare i KRIF:s hockeylag. Så här såg det ut när det hårda träningspasset var slut. Juni 2009.

2016- s056-071: Mannen som gjorde Tarkett till ett världsföretag. Som nyexaminerad ingenjör i Schweiz, kom den unge Willi Senn i kontakt med familjen Wehtje, som ägde företaget Limhamns Träindustri AB. De erbjöd Willi att komma till Sverige och bygga upp deras nya plastfabrik i Ronnebyhamn. Något som ledde till att Willi Senn med sin stora arbetskapacitet och kunnande, kom



att göra Tarkett AB till ett världsföretag. På bilden Willi utanför Tarketts kontor i Ronnebyhamn. September 1989.

2016- s 058-072: På skidtur med familjen Nilsson. Karl-Erik Nilsson (1920-2018) och hans föräldrar Oscar (1873-1968) och Gertrud Nilsson (1895-1988) blev nära vänner med Willi och Bea Senn (1924-2010) redan under tidigt 1950-tal. På denna bild – lånad av Willi Senn och tagen av Karl-Erik Nilsson – syns Willi och Bea Senn på skidor omgivna av Gertrud och Oscar Nilsson en härlig vinterdag med snö och solsken. Tidigt 1950-tal.

2016- s 059-073: Första spadtaget till ny fabrik i Ronnebyhamn. På denna bild från 1960-talet, syns längst till vänster Limhamns Träindustris VD Urban Wehtje (1923-2011) ha tagit första spadtaget till en ny fabriksanläggning. Till höger om honom en nöjd och belåten Willi Senn. Till höger om Willi står Helge Magnusson (1906-1990), då Ronnebys ledande politiker, och sedan landshövding Thure Andersson (1908-2002). Allra längst till höger skymtar Helge Karlsson (1915-2008), socialdemokratisk riksdagsman från Ronneby. Foto: Skåne-Reportage. Bilden lånad av Willi Senn. 1960-talet.

2016-s 060-074: Brittiskt besök på Tarkett. Sedan Limhamns Träindustri AB fått nya ägare 1966 och året efter börsintroducerats under namnet Tarkett AB, hade det nya företaget blivit Sveriges mest lönsamma företag. Detta väckte givetvis nyfikenhet i andra länder. Här tar Willi Senn – längst till höger i bilden – emot ett stort antal företagsledare från Storbritannien. Foto: Gustafssons Foto. Tidigt 1970-tal.

2016- s 061-075: På väg till ett viktigt möte. Som styrelseordförande i Tarkettgruppen och vice verkställande direktör i Swedish Match, var Willi Senn år 1989 en person som fattade många viktiga beslut om Tarketts framtid. Fyra år tidigare hade han lämnat VD-posten för Tarkett AB och där efterträts av Finn Johnsson. På bilden syns Willi på väg till ett möte inne på Tarketts kontor. September 1989.

2016- s 062-076: I hög hatt på väg till Brunnsbalen. Någon tid för engagemang inom vare sig politik eller föreningsliv, fanns inte för Willi Senn under hans tid på Tarkett. Ett offentligt uppdrag tackade han dock ja till. Det var som intendent på Brunnsbalen, ett årligen återkommande evenemang i Ronneby Brunns regi. Här syns en högtidsklädd intendent anlända till Brunnsbalen ridande på en häst snarlik Pippi Långstrumps "Lilla gubben". En porträttlik Pippi Långstrump gestaltad av Pia Widenborg står framför häst och ryttare. Foto: Sydöstran Ronneby. April 1969.

2016- s 063-077: En passionerad skidåkare livet igenom. Lika mycket som det gick uppåt för Willi Senn i yrkeslivet, lika mycket har det gått utför på fritiden. Redan under uppväxtåren i Schweiz, hade Willi ett brinnande intresse för utförsåkning på skidor. I Sverige blev det mest längdskidor på elljusspåret i Brunnsskogen. Härligt, men ändå inte lika skoj som att åka utför i de schweiziska alperna, menade Willi, här fotograferad av hustrun Bea i Bealp i Schweiz. 1980-talet.

2016- s 064-078: I glatt samspråk Tarkettare emellan. Under sina 40 år på Limhamns Träindustri AB och Tarkett AB, kom Willi Senn i kontakt med massor av människor i sitt arbete. Några av dem har han fortfarande kontakt med, 25 år efter att han slutat på Tarkett och blivit pensionär. Här syns Willi i glatt samspråk med två av Tarketts anställda inne på kontoret i Ronnebyhamn. September 1989.

2016- s 065-066-079: OBS! Är sidorna 066-067 i boken! Ett företag med anor sedan 1886. Ursprunget till det nu världsledande golvföretaget Tarkett AB, hette AB Malmö Snickerifabrik, och startades år 1886 i Malmö av snickarmästaren Anders Mårtensson. Tarketts fabrik i Ronnebyhamn – fram till 1967 med namnet Limhamns Träindustri AB – har en lång historik med tillväxt i både fabriksyta,

antalet anställda och ekonomisk omsättning. Bilden här togs en septemberdag 1989, när det var full rulle på Tarkett i Ronnebyhamn och högkonjunktur i hela Sverige. September 1989.

2016- s 066-080: OBS! Är sidan 065 i boken! Paus i Brunnsparken efter en lång cykeltur. Ända sedan ungdomsåren i Schweiz, hade Willi Senn varit en person som tyckt om fysiska aktiviteter. Helst skidåkning utför, men även terränglöpning och skidåkning på längden. Långa cykelturer gillade han också. Många av Ronneby kommuns invånare har mött Willi Senn på cykel. På bilden här har Willi cyklat några mil en söndagsmorgon, och nu tagit en paus i Brunnsparken i Ronneby. Augusti 2011.

2016- s 068-081: Från Måsvägen med havsutsikt mot Karön. 1987 flyttade Willi och Bea Senn in i den villa i Ekenäs, som Willi fortfarande bodde kvar i 2015 när han var i Sverige. Vyn mot havet är betagande. Ön närmast i blickpunkten heter Aspön, medan Karön med sin härliga bebyggelse från gamla tider skymtar i bakgrunden. September 2015.

2016- s 070-082: Hemma vid huset i Ekenäs. När Willi Senn under delar av året bor i Ekenäs, ägnar han en del av sin tid till fysisk träning, oftast i form av cykelturer. Han håller även kontakten med flera av de människor han lärde känna både i arbetet på Tarkett och på fritiden. Sin syster Cäcilia Lussi och hennes man Eduard, boende i Bustorp, träffar han också ofta. Här kopplar Willi av i sin trädgård. September 2015.

2016- s 071-083: Tillbakablickar på Tarketts historia. Willi Senn är oftast en person som blickar framåt i tiden, och inte varje dag tänker tillbaka på det som hänt tidigare i livet. Emellanåt händer det dock att han tittar bakåt i tiden och drar sig till minnes olika händelser. Till exempel genom att ta fram Tarketts jubileumsbok, som gavs ut till företagets 100-årsjubileum 1986. September 2015.

2016- s 072-305: En man med 1 529 kartor från alla sina tävlingar i orientering. Lasse Thörngren, uppväxt i ett litet torp i Söremark i Kallinge, bodde 2016 på Lindvägen, en knapp kilometer från föräldrahemmet. På bilden står 86-årige Lasse med en av de 1 529 kartor han sparat från sitt liv som orienterare. Alla kartor från sitt 54 år långa orienteringsliv har han noggrant arkiverat. Till detta har han skrivit dagbok från alla träningar och tävlingar han varit med om under en lång och fantastisk idrottskarriär. Maj 2016.

2016- s 074-075-306: Familjen Thörngren samlade till pappa Viktors 80-årsdag. År 1917 flyttade det unga paret Viktor (1891-1983) och Alma Thörngren (1896-1978) in i ett torp vid Söremark i Kallinge. Där kom de sedan att bo kvar i drygt 60 år. När Viktor Thörngren fyllde 80 år 1971, kom alla 14 barnen hem till Kallinge för att hylla son far. Familjen Thörngren ses här samlade utanför torpet i Söremark. Fotograf okänd. 1971.

2016- s 076-307: En akrobat som kunde blivit cirkusartist. Redan som tioåring kom Lasse Thörngren med i FK Kallingeringen, där legendariske ordföranden Gunnar W Karlsson då startat en ungdomssektion. Bilden här tog Lasses bror Kjell Thörngren år 1949. Lasse var 19 år, vig, spänstig och stark i kroppen. Det behövdes säkert för att utföra detta nummer. På ett bord placerades tre glasflaskor, där tre stolsben vilade på glasflaskorna. Med en hand på varje stolsrygg balanserade Lasse så överst. Foto: Kjell Thörngren. Bilden lånad av Lasse Thörngren. 1949.

2016- s 078-308: Bäste bleking i många Vasalopp. Under 1950-, 1960- och 1970-talen fick Lasse Thörngren stora framgångar som skidåkare. Då var han ofta bäste bleking i Vasaloppet. De nio milen mellan Sälen och Mora avverkade han med samma kraft och styrka som han arbetade i skogen. På denna gamla svartvita bild försar han fram i Vasaloppet 1966. Fotograf okänd. Bilden lånad av Lasse Thörngren. Mars 1966.

2016- s 079-309: Klart för start på Brunnsvallen i Ronneby. Som gymnast, tyngdlyftare, orienterare och skidåkare, kände många Lasse Thörngren. Men han var även en mycket duktig löpare, både i terräng och på bana. Här handlar det om en DM-tävling på 30 000 meter, med start på Brunnsvallen i Ronneby. Från vänster Lasse Thörngren med brodern Kjell Thörngren till höger om sig. Längst till höger i bild Leif Mathisson. Med viss möda tog Lasse hem segern i loppet. Foto: Sydöstran Ronneby. 1962.

2016- s 080-310: På parkförvaltningen i Ronneby kommun i nästan 22 år. År 1974 blev Lasse Thörngren anställd på parkförvaltningen i Ronneby kommun, ett arbete han blev kvar på i nästan 22 år fram till sin pensionering. Alla som såg Lasse i aktion, vet att väldigt få människor, om ens någon, kunde arbeta så hårt och så länge på ett så snabbt och effektivt sätt som Lasse gjorde när han var i farten i sitt jobb. Här i rabatten utanför Kallingskolan. Maj 1991.

2016- s 081-311: Kända orienterare som berättade om sin sport. I november 1991 inbjöd BLIS (Blekinge Läns Idrottshistoriska Sällskap) till en berättarafton om orientering på Kulturcentrum i Ronneby. Inför en fullsatt hörsal, berättade legendariska orienterare om sin sport. Sittande från vänster Lasse Thörngren, Kent Olsson, Leo Gustavsson (1927-2017). Stående Erik "Icke" Andersson (1910-1997), Ove Gustavsson (1917-2004), Kerstin Månsson Tjernlund. November 1991.

2016- s 082-312: Lasse och Ove pratar minnen från barndomen. Om hur det var att växa upp i en familj med 16 personer i Kallinge på 1930- och 1940-talen, hade bröderna Lasse och Ove Thörngren (1933-2010) mycket att berätta om när de satt på en bänk vid barndomshemmet i Söremark 1991. Trots att det många gånger var ett arbetsamt liv, fanns det emellanåt tid för skoj och skratt. Juli 1991.

2016- s 083-313: Framför torpet där han föddes. Alla människor har minnen från sin barndom och uppväxt. Dock bleknar minnena bort för de flesta när åren går, undantaget Lasse Thörngren i Kallinge. Hos honom fanns stoff till en tegelstensroman på 600-700 sidor när han kom igång med sitt berättande. Här står Lasse framför torpet i Söremark där han föddes och växte upp. Juli 1991.

2016- s 084-084: 10-årsjubileum för Risatorps Samhällsförening. Lördagen den 16 november 1963 firade Risatorps Samhällsförening sitt 10-årsjubileum i Sörby samlingslokal. På bilden här, ser vi styrelsen i Risatorps Samhällsförening år 1963. Från vänster Gert Saager (1922-1996), Karin Tillborg (1911-2002), Knut Jarleberg (1926-1986), Gunnar Magnusson (avliden), Olle Jönsson (1910-1997). Foto: Sydöstran Ronneby. November 1963.

2016- s 086-085: Vid Volvon av årsmodell 1939. En bild tagen en tidig vårdag 1958 utanför Mellangårdsvägen 3 i Risatorp. Walter Nilsson plockade fram sin kamera av märket Trioflex, och fotograferade sönerna Tommy och Nils-Gunnar stående framför Walters bil, en gammal Volvo av årsmodell 1939. Över taket på Volvon, delvis gömt bakom träden, skymtar transformatorstationen i Risatorp. Foto: Walter Nilsson. 1958.

2016- s 087-086: Walter med sin nya bil. Walter Nilsson (1919-2005), var inte bara ägare till en personbil av märket Volvo. På bilden här tagen på våren 1960, står han stolt intill sin nya Volvo, en lastbil med namnet Volvo Starke. Bilar, motorer och teknik, var en passion för Walter. Redan som 18-åring 1937 tog han körkort, för att sedan ägna större delen av sitt liv till att köra lastbil. Foto: Karl Olsson. Maj 1960.

2016- s 088-087: Ungdomar i Reddens IF på träff i Persborgs skola. Ett 50-tal bandysugna ungdomar var på lördagseftermiddagen den 16 oktober 1965 samlade i Persborgs skola, där Reddens IF bjöd in till information om vinterns verksamhet. Samlade kring Loranga och andra läskedrycker – med redan ätna bullar i magen – ser vi från vänster Bengt Persson, ?, Tommy Olofsson, Håkan Fridh, Peter

Karlsson, Christer Blomberg, Per-Axel Petersson (1954-2002), Leif Olsson, Yngve Hansén, Tommy Nilsson. Foto: Sydöstran Ronneby. Oktober 1965.

2016- s 089-088: Studiecirkel med magister Bondesson. Hösten 1954 började Risatorps Samhällsförening med studiecirkel i Persborgs skola. Här leder folkskollärare Karl Bondesson en studiecirkel i mötesteknik. Från vänster Walter Nilsson (1919-2005), ?, Nils Magnusson (1915-1987), Adeli Carlsson (1912-2006), Artur Nilsson (1913-1968), Maj-Britt Karlsson (1929-2018), Karl Bondesson (1916-1996), Karin Tillborg (1911-2002), Sune Karlsson (1907-1977), Astrid Olsson (1918-1975), ?. Fotograf okänd. 1954.

2016- s 089-089: Telefonkiosken vid rondellen. Risatorps Samhällsförenings kamp för att få Televerket att sätta upp en telefonkiosk i Risatorp, gav så småningom resultat. Telefonkiosken placerades strategiskt i rondellen där Mellangårdsvägen och Bredingavägen möts. I Ronnebys första rondell övade trafikskolorna rondellkörning med sina elever på 1960-talet. Foto: Sydöstran Ronneby. 1960-talet.

2016- s 090-090: Uppmärksammas visning av nya hus i Risatorp. Eget hem 61 blev mottot för en expo i Risatorp våren 1961. Det var de nya villorna på Bredingavägen, som nu skulle visas upp för allmänheten. Arrangörerna bakom Eget hem 61 var Risatorps Samhällsförening, Fogelfors Bruk, Lions Club i Ronneby och Ronneby landskommun. Eget hem 61 blev mycket uppmärksammas av några av Sveriges största och mest ansedda facktidningar inom hus- och hemområdet. Foto: Sydöstran Ronneby. April 1961.

2016- s 091-091: Luciafirande i Persborgs skola. Onsdagen den 11 december 1963 bjöd damklubben i Risatorps Samhällsförening in till luciafest i Persborgs skola. På denna bild, ser vi från vänster Carina Jarleberg, Per-Axel Petersson (1954-2002), Birgitta Ernstsson, Carina Fridh (1954-2018), Rose-Marie Broström (1948-2018), Nils-Gunnar Nilsson, Kerstin Johansson, Lisbeth Karlsson, Inga-Lill Berggren, Thomas Jarleberg (1954-2010). Foto: BLT Ronneby. December 1963.

2016- s 092-092: Egen bandybana på gräsmattan. Flera av vintrarna på 1960-talet, var både kalla och långdragna. Snö och is fanns det gott om, till glädje för alla utövare av vintersporter. I Risatorp fixade Walter Nilsson själv till en mindre isbana hemma på gräsmattan i trädgården. Här är det Tommy Nilsson och Nils Magnusson (1915-1987) som snörat på sig skridskorna och plockat fram bandyklubbarna, medan Nils-Gunnar Nilsson och Knut Jarleberg (1926-1986) tittar på. Foto: Walter Nilsson. December 1962.

2016- s 093-093: Bordtennis utomhus med hemmagjort bord. På samma plats där det åktes skridsko på vintrarna, spelades det bordtennis utomhus på våren och sommaren. Detta på ett hemmagjort bord med plywoodskiva. Inte lika stort som ett riktigt bordtennisbord, men lagt över två träbockar fungerade det också. En solig vårdag 1966, är här Tommy och Nils-Gunnar Nilsson inne i en slagduell, där den lilla vita bollen far fram och tillbaka över nätet. Foto: Walter Nilsson. Maj 1966.

2016- s 094-095-094: 20-årsjubileum för samhällsföreningens damklubb. En mycket viktig del i Risatorps Samhällsförening, var föreningens damklubb. Den bildades i april 1954, bara några månader efter att samhällsföreningen dragit igång sin verksamhet. Damklubben ordnade med många av de festligheter och aktiviteter, som förekom inom Risatorps Samhällsförening. Från damklubbens 20-årsjubileum på Borgmästargården i Ronneby är bilden här tagen. Fotograf okänd. Bilden lånad av Irma Ohlsson. April 1974.

2016- s 095-095: Bygge av toppjollar i Karl-Eriks källare. En populär förening för ungdomarna i Risatorp, var NTO Sjöscoutkår Ronneby. Hemma i källaren i Risatorp hos Karl-Erik Carlsson (1928-

1997) samlades scouterna för möten och båtbygge. Här bygger patrull Viggen toppjollar. Från vänster Göran Direnius, Tommy Nilsson, Paul Cedergren, Tommy Olofsson, Kjell Olsson, Håkan Fridh och scoutledaren Karl-Erik Carlsson. Foto: BLT Ronneby. Bilden lånad av Gulli Carlsson.

2016- s 096-096: Familjen Carlsson på Östra Varevägen 23. Flera kvällar i veckan samlades scouterna i NTO Sjöscoutkår Ronneby hos familjen Carlsson på Östra Varevägen 23 i Risatorp för att bygga båtar och ha patrullmöten. På denna bild från 1991, ser vi från vänster Gunilla Carlsson, Gulli Carlsson, Karl-Erik Carlsson (1928-1997), Anita Carlsson, gift med Bengt-Erik Carlsson längst till höger. December 1991.

2016- s 097-097: Verkmästaren på Weltings som blev vaktmästare på Knut Hahnsskolan. En av Risatorps största profiler, var Nils "Nisse" Magnusson (1915-1987). I många år arbetade Nisse som verkmästare på Weltings Läderfabrik. När Weltings lades ned 1969, blev Nisse vaktmästare på den nybyggda Knut Hahnsskolan. Ovan kopplar Nisse av hemma i sin trädgård på Risatorpsvägen 57. April 1985.

2016- s 097-098: Pumphuset som blev Risatorpsbornas samlingslokal. I början av 1970-talet förvandlades det tidigare pumphuset i Risatorp till samlingslokal för Risatorps Samhällsförening. Detta genom att medlemmarna lade ned 1 700 arbetstimmar av oavlönat arbete på ombyggnaden. Samlingslokalen vid Bredingavägens början blev under många år en träffpunkt för både unga och gamla. Oktober 2003.

2016- s 098-099: Pappersbruksarbetaren som blev poet. 1987 tvingades 59-årige pappersbruksarbetaren Kurt Petersson (1928-2010) gå i förtida pension på grund av sjukdom. Men då inledde han i stället en ny karriär, och blev känd som "Ronnebypoeten". Här står Kurt på torget i Ronneby, kanske funderande på att skriva en ny hyllningsdikt till Ronneby, staden han älskade av hela sitt hjärta. Maj 1989.

2016- s 100-100: En man som alltid höll sig framme när något hände. Kurt Petersson (1928-2010) var en man som gillade att vara med och synas på evenemang och festligheter av alla de slag. Så gott som alltid hade han då en nyskriven dikt dagen till ära. Till exempel denna dag den 25 oktober 1996 utanför ICA Maxi Stormarknad i Ronneby. Där bjöd Tommy Nilsson på en specialbakad "Ronnebytårta" i samband med att han hade premiär på sin första "Ronnebybok" med titeln "En resa i tiden – i Ronneby kommun". Oktober 1996.

2016- s 101-101: Med kvinnligt sällskap på Tosia Bonnadan. En man som pratade med alla han mötte. Så uppfattade nog många Kurt "Ronnebypoeten" Petersson (1928-2010). Någon blyg person var han inte, utan gav sig i slang med alla han träffade. På en promenad längs Strandgatan under Tosia Bonnadan 1997, skojade han med de här unga tjejerna på sitt eget oefterhärmliga sätt. Juli 1997.

2016- s 101-102: Trött Kurt provsitter Evas stol. Med bara ett halvår kvar till sin 80-årsdag, märkte även Kurt Petersson (1928-2010) att han inte orkade hålla riktigt samma tempo som förr om åren. När han fick vila sittande på Eva Ljunggrens stol, kände han sig dock både piggare och gladare. Eva som drev företaget La Rosette på Nedre Brunnsvägen, bodde strax intill Kurts hus på Övre Brunnsvägen 7 A. September 2007.

2016- s 102-103: Alf hade jobbat på SJ i 43 år. Med stinsspaden i vänsterhanden stod tågklararen Alf Gustafson (1927-2014) utanför järnvägsstationen i Ronneby en julidag 1989. I 43 år hade han då jobbat på SJ. Men nu sommaren 1989 såg det mörkt ut för Kustbanan. Några politiker hade lagt fram förslag om att lägga ned Kustbanan och ersätta tågtrafiken med bussar. Som tur var, verkställdes inte detta. I stället gjordes en ordentlig satsning på Kustbanan några år senare. Juli 1989.

2016- s 104-104: När ångloken trafikerade Strandgatan i Ronneby. Det blev många år som ångloken tuffade från och till Ronneby via Strandgatan. Det första redan den 8 juni 1889, och det sista i augusti 1957. Då lades järnvägen om så att trafikanterna på Strandgatan inte längre behövde dala utrymme med tågen. Ångloket här passerar korsningen Strandgatan-Nygatan. Foto: Gustafssons Foto. 1950.

2016- s 105-105: Mycket att hålla reda på för tågklararen. På en mindre station var tågklararen något av en allt-i-allo. Förutom biljettförsäljning, utlämning av resgods, svara i telefon med mera, skulle tågklararen också ta emot ankommande tåg och vinka av avgående tåg. På bilden här står Alf Gustafson (1927-2014) vid en kontrollpanel, där man kunde följa tågtrafiken på Kustbanan. Juli 1989.

2016- s 105-106: När tågklararen själv sålde biljetter. I dag köper folk sina tågbiljetter via nätet, på Pressbyrå, eller i en biljettautomat. 1989 fungerade det inte så. Då satt Alf Gustafson (1927-2014) i biljettluckan på stationen i Ronneby och sålde biljetter direkt till resenärerna. Något som tog mycket tid från hans övriga sysslor, och emellanåt blev riktigt snärjigt när kön av tågresenärer växte. Juli 1989.

2016- s 106-107: En Y 1:s passerar Lugnet. Det är inte bara ånglok som trafikerat Kustbanan. Y 1:an, en dieseldriven motorvagn, gick här under 1980-talet fram till att Kustpilentågen togs i bruk 1992. Y 1:an – i folkmun kallad ”Pizzatåget” – kunde i standard och komfort inte mäta sig med Kustpilen. Här passerar en Y 1:a förbi Lugnet på väg in till Ronneby. Oktober 1989.

2016- s 106-108: Tid för en pratstund med lokföraren. Trots alla sysslor Alf Gustafson hade att sköta i sitt arbete som tågklarare på järnvägsstationen i Ronneby, blev det vid något tillfälle under dagen några minuter över för en pratstund. Till exempel när öst- och västgående tåg möttes i Ronneby. På bilden byter Alf några ord med lokföraren på Y 1:an från Karlskrona på väg mot Malmö. Juli 1989.

2016-s 107-109: Vy mot järnvägsstationen i Ronneby våren 1989. År 1989 var det 100 år sedan järnvägsstationen i Ronneby stod klar. Precis som de flesta offentliga byggnader från denna tid byggd i tegel. Utanför stationen låg Pressbyråns kiosk. Den stora frågan 1989, var om Ronneby efter 100 år av tågtrafik nu skulle bli utan tåg i framtiden. En nedläggning av Kustbanan var hotande nära. Maj 1989.

2016- s 107-110: Ett av de sista tågen Alf vinkade av. Precis lagom till att de nya Kustpilentågen skulle börja trafikera Kustbanan mellan Karlskrona och Malmö i januari 1992, slutade Alf Gustafson sitt arbete på SJ i Ronneby. Nu väntade pensionärslivet för Alf, som gladde sig åt att hotet om en nedläggning av Kustbanan var borta i och med storsatsningen på de nya Kustpilentågen. December 1991.

2016- s 108-111: Holger hade jobbat på kommunen i 41 år. Redan under uppväxten i Saxemara, kom Holger Edvardsson i kontakt med odling och blommor. Förutom en kort period på Folkes bilverkstad i Ronneby, hade han jobbat med trädgårdsnäring och blommor i 48 år, varav 41 år på Ronneby kommun. Här står Holger på torget i Ronneby under 2008 års Blomsterfestival. Augusti 2008.

2016- s 110-112: I arbete med kaktusplanteringen på torget. Sina 41 år på Ronneby kommun hade inte Holger Edvardsson tillbringat inomhus på sitt kontor. Nej, här handlade det uteslutande om arbete utomhus i alla väder. Ett fritt och bra jobb ansåg Holger, som här syns i kaktusplanteringen på torget i Ronneby med arbetsledaren Tage Sjöström (avliden) till vänster om sig. Foto: Sydöstran Ronneby.

2016- s 110-113: 14 av de anställda på parkförvaltningen. En paus i arbetet ute i Brunnsparken för Holger Edvardsson och några av hans arbetskamrater. Från vänster Ulf Persson, Gunnar Pettersson, Jan-Åke Ferm, Mikael Mattsson, Christer Edvardsson, Carina Olsson, Tim Nelsson, Johnny Karlsson,

Jerker Brorsson, Ingemar Olsson, Tommy Kruse, Johnny Linder, Holger Edvardsson, Mattias Hansson. Augusti 2007.

2016- s 111-114: Två skojfriska herrar på Radio Blekinge. De hade flera gemensamma nämnare, Bengt Mauritzson och Kjell Andersson (1947-2012). Bägge jobbade de på lokalradion i Karlskrona, men var bosatta i Ronneby kommun. Födda på 1940-talet och snabba i repliken var de också, precis som de var stora humorister, som skämtade om det mesta när de sände programmet Journalen. November 1991.

2016- s 112-115: Rösterna som alla radiolyssnare i Blekinge kände igen. Inte så kända till utseendet. Men till rösterna var dessa herrar superkändisar. Kjell som på 1960-talet var medlem i popgruppen Road Runners, och Bengt som tidigt blev ordförande i orienteringsklubben Skogsvandrarna, och i många år jobbat som journalist på Blekinge Läns Tidning. November 1991.

2016- s 113-116: Gunn tog över efter Acke som firarvärd i radion. På 1960-talet kunde man finna henne bland frukt och grönsaker på Örmohallen i Kallinge, lite senare som kontorist på Kockums Jernverk i Kallinge. Som kontorist började Gunn Svedberg på Radio Blekinge, där hon så småningom tog över det populära programmet Firardags efter Acke Dahlman (1928-2018). Här syns Gunn och Acke i studion. November 1991.

2016- s 115-118: Tre unga röster i lokalradion. I december 1993 träffade jag tre av de yngre medarbetarna på Radio Blekinge. En av dem, Magnus Bejmar, var uppväxt i Ronneby, och hade nu återvänt hem till Blekinge. Paula van Riessen och Mia Trahn kom bägge efter tiden på lokalradion att jobba på Ronneby kommun. 2016 var Paula marknadsansvarig på ABRI i Ronneby, medan Mia var presstalesperson på Skanska AB i Stockholm. December 1993.

2016- s 116-119: Snölockan omgiven av blommor i Ronnebys vackra torgpark. Bland alla som upplevde Ronneby på 1950- och 1960-talen, har många minnen av den gamla torgparken i staden. En torgpark som skiljer sig ganska mycket från dem som finns på 2000-talet. Till exempel hade Per Hasselbergs kända skulptur Snölockan en betydligt bättre placering då än vad den har i dag. Foto: Walter Nilsson. 1963 eller 1964.

2016- s 118-120: Vy mot kyrkan och Handelsbanken med skulptur av Per Hasselberg i förgrunden. Som allt annat, har även torget i Ronneby förändrats genom åren. Fast vyn mot Heliga Kors kyrka och Munktrappan är sig lik. Och Handelsbankens byggnad till höger känner vi igen. Däremot återfinns Per Hasselbergs skulptur "Tjusningen" numera i Rådhusparken. Fotograf okänd. Cirka 1917-1925.

2016- s 118-121: Vid Söderbro och torgparken för drygt hundra år sedan. Detta vykort är tagit senast 1912, då det är daterat den 4/9 1912 på baksidan. I förgrunden till vänster tittar några ynglingar nyfiket på fotografen, medan det till höger står några flickor och damer och kikar mot kameran. Detta handkolorerade vykort är lånat av Bengt Lindvall. Fotograf okänd. 1910-talet.

2016- s 119-122: Ungernmarsch på torget i Ronneby hösten 1956. Till förmån för Ungernhjälpen ordnade Ronneby Bollklubb ett annorlunda evenemang i Ronneby söndagen den 3 november 1956. Tusentals personer samlades på torget och gatorna i Ronneby för att titta på en musikmarsch genom staden. Från torget följde omkring 1 000 personer med i tåget, där man vandrade i väg till Brunnsvallen för att se årets sista fotbollsmatch. Foto: BLT Ronneby. November 1956.

2016- s 120-123: Invigning av EPA-huset i Ronneby 1961. Torsdagen den 22 juni 1961, dagen innan midsommarafton, invigdes varuhuset EPA i Ronneby. Beläget i korsningen Karlskronagatan-Västra Torggatan med ett perfekt läge precis intill torget i Ronneby. Sortimentet på EPA-varuhuset innehöll

12 000 artiklar. Förutom en affärsyta på 1 000 kvadratmeter, rymde också varuhuset en cafeteria med 36 sittplatser. EPA i Ronneby hade 100 anställda. Foto: Sydöstran Ronneby. Juni 1961.

2016- s 121-124: Viktor förbereder auktion på Bergmans gård. Våren 1969 hölls en stor auktion i Ronneby. Det var fröken Inga Bergman som sålde ut föremål från A. T. Bergmans affär på Östra Torggatan. Auktionsförrättare var Viktor Lindgren (1899-1979), här sittande till vänster med en del av föremålen som skulle auktioneras ut. Bilden lånad av Bengt Lindvall, som också tog bilden. 1969.

2016- s 121-125: Demonstration mot USA på Kungsgatan i Ronneby. Under Vietnamkriget på 1960- och 1970-talen, var demonstrationerna mot USA många världen över. Även i Ronneby demonstrerades det. På denna bild från tidigt 1970-tal tågar ett gäng demonstranter längs Kungsgatan, och passerar just torget i höjd med Handelsbanken. Fotograf okänd.

2016- s 122-126: Solidaritet med låglönegrupperna temat för demonstration i Ronneby 1969. Det blev en ganska god uppslutning under de röda fanorna vid Första maj i Ronneby år 1969. Närmare 600 personer sågs i demonstrationståget. Vid framkomsten till Rådhusparken utökades skaran ytterligare. "Solidaritet med låglönegrupperna", "Ökad jämlikhet i arbetslivet", "Minska klassklyftorna" och "Alla folks frihet hela världens fred", var några av parollerna i demonstrationståget. Foto: Sydöstran Ronneby. Maj 1969.

2016- s 123-127: Demonstration för vatten och avlopp i Saxemara. Det nya stadsrådet Anna-Greta Leijon höll tal på torget i Ronneby den 1 maj 1974. Förutom de traditionella slagorden på banderoller och plakat, drogs uppmärksamheten till ett antal boende i Saxemara med omnejd, som krävde vatten och avlopp till Saxemara när de tågade runt i demonstrationståget. Foto: Sydöstran Ronneby. Maj 1974.

2016- s 123-128: Demonstrationståget 1989 på marsch längs Järnvägsgatan. Även om antalet demonstranter minskat genom åren, mötte många upp i demonstrationståget den 1 maj 1989. Kanske hade det en viss inverkan, att det gått exakt 100 år sedan Sveriges socialdemokratiska arbetarparti bildades. Här några av deltagarna i 1989 års demonstrationståg. Maj 1989.

2016- s 124-129: Mor och dotter på väg till torget för att handla. Fredagen den 5 maj 1989 var det vårmarknad på torget i Ronneby. I det soliga och varma vädret, hade massor av människor sökt sig till torget i Ronneby för att handla, eller för att ta del av de aktiviteter som pågick under vårmarknaden. Två av dem som styrde kosan till torget, var Birgitta och Malin Strand, mor och dotter från Ronneby. Maj 1989.

2016- s 125-130: En äventyrlig man som nu blivit Ronnebybo. En originell man som var född i Danmark, men hade härstamning från Öljuhult. Så kunde man i korthet beskriva 78-årige Tage Lilienstrand (1913-1999). Sedan några år tillbaka bodde Tage i Ronneby. Tidigare sjömannen Tage Lilienstrand – även känd som "Islänningen" – blev rikskändis när han som boende på äldreboendet Ålycke i Johannishus rymde därifrån och bosatte sig i ett tält i skogen. Augusti 1991.

2016- s 126-131: Statsminister Carlsson besöker torget i Ronneby. Strax innan Tommy Nilsson fotograferade Tage Lilienstrand på torget i Ronneby lördagen den 24 augusti 1991, hade han tagit några bilder på en person som då var Sveriges statsminister. Efter att hållit ett tal i Brunnsparken, gjorde statsminister Ingvar Carlsson ett besök på torget i Ronneby för att titta på en utställning där, innan han for vidare till Stockholm. Augusti 1991.

2016- s 126-132: Ingvar efter talet i Brunnsparken. Vad gjorde då Sveriges statsminister i Ronneby denna lördag i augusti 1991? Jo, han var där för att hålla tal på Svenska Fabriksarbetarförbundets



100-årsjubileum inför drygt 5 000 personer i Brunnsparken. Med bara några veckor kvar till valet i Sverige 1991, innehöll talet naturligt nog många politiska ställningstaganden. Augusti 1991.

2016- s 127-133: Ian i aktion på torgscenen i Ronneby. Nästan exakt på dagen ett år efter statsminister Ingvar Carlssons besök i Ronneby 1991, var det politiska läget förändrat med en borgerlig regering. Ian Wachtmeister, partiledare för Ny Demokrati, åkte nu land och rike kring och höll tal. Här på torgscenen i Ronneby, där Ian med sin svada drog många nyfikna, trots regn tidigare på kvällen. Augusti 1992.

2016- s 127-134: En partiledare med drag under galoscherna. De som kom till torget i Ronneby den 25 augusti 1992 för att lyssna på ett traditionellt politikertal, blev säkert besvikna. För här handlade det om stå upp-komik på hög nivå när Ian Wachtmeister drog igång sin show. Efter framförandet var Ian mycket nöjd, och påpekade att Ny Demokrati nu hade drag under galoscherna. Augusti 1992.

2016- s 128-135: Sillabord i varm augustikväll. Sommaren 1994 var det dags för ett nytt evenemang i Ronneby. Då hölls det första Sillabordet den 3 augusti 1994. En utomhusaktivitet som verkligen hade tumme med vädergudarna, i den nästan tropiska hetta som rådde sent på kvällen. En av alla som njöt av både väder, mat och dryck, var Bengt Gummesson längst till höger på bilden. Augusti 1994.

2016- s 128-136: Gunnar och Solvig två av 500 på Sillabordet. Det första Sillabordet samlade 500 personer, som kom för att njuta av sill i alla de former och annat gott i matväg, nedsköljt av drycker av olika slag. Två av dem som besökte Sillabordet och satt längs det drygt 200 meter dukade långbordet på Karlskronagatan, var Gunnar och Solvig Jönsson – i mitten av bilden – från Kallinge. Augusti 1991.

2016- s 129-137: Tre personer som jobbade med Blomsterfestivalen i Ronneby. När Blomsterfestivalen i Ronneby arrangerades för andra året i augusti 2008, var många människor engagerade i den på något vis. Här är det Christer Edvardsson och Jerker Brorsson från parkförvaltningen, och Teo Zickbauer på Ronneby kommun som förbereder festivalen. Augusti 2008.

2016- s 129-138: Ina var kvinnan som skapade draken. Ina Norlin från Ronneby var en av entusiasterna bakom Blomsterfestivalen i Ronneby. Hon var keramiker och drev företaget Känslans Verkstad. Men nu hade hon skapat en skulptur, som inte hade med drejning att göra. Det var Ina som låg bakom den stora draken på torget, som hon här stolt står framför. Augusti 2008.

2016- s 130-131-139: I arbete inför Blomsterfestivalen i Ronneby. När den första Blomsterfestivalen hölls i Ronneby år 2007, var hela torget i Ronneby utsmyckat med blommor. Mycket ståtlig var den 5.40 meter höga "Blomsterdockan" placerad nedanför Munktrappan. Många flanörer som passerade torget och Kungsgatan i Ronneby, imponerades av "Blomsterdockan". Kanske också Jan Hinderson, journalist på Sydöstran i Ronneby, som med ett leende på läpparna står och pratar i mobiltelefon. Augusti 2007.

2016- s 132-140: Blomsterälskarna Nils-Erik och Inga från Johannishus. Överallt på och kring torget var det blommor i mängder på Blomsterfestivalen i Ronneby 2007. Både de som var proffs på växter och blommor, och de som beundrade blommorna utan att veta hur de skulle skötas, hade ett par härliga dagar på Blomsterfestivalen. Två personer med mycket god kunskap om blommor och trädgård, var paret Nils-Erik Olsson och Inga Mannfeldt Olsson från Johannishus (1927-2017). Här stående utanför entrén till Galleria Diamanten. Augusti 2007.

2016- s 133-141: Mer blommor än vanligt på torget. Frågan är om det någon gång i historien varit så mycket blommor till försäljning på torget i Ronneby, som det var under Blomsterfestivalen 2007. Både vanliga och ovanliga blommor fanns att köpa. Mer blommor att titta på, hittade man på en

utställning av Blekinges vilda växter på Naturum i Brunnsparken, plus på Kulturcentrum. Augusti 2007.

2016- s 133-142: Några av de som jobbade hårt med Blomsterfestivalen. Ett stort antal människor var involverade i Blomsterfestivalen även år 2008. Samlade framför "Blomsterdockan" ser vi några av de anställda på parkförvaltningen i Ronneby kommun, som lade ned mycket jobb på festivalen. Näst längst till höger står Ronnebys näringslivschef Marcus Sandekjer. Augusti 2008.

2016- s 134- 143: Två blomsterflickor i festivalens karnevalståg. Ett härligt inslag i 2008 års Blomsterfestival i Ronneby, var karnevalståget som väckte stor uppmärksamhet när det tågades runt på gatorna i centrala Ronneby, ackompanjerade av härlig musik. Två som skrudat sig på ett både ovanligt och färggrant sätt, var Bitte Hassan och Jenny Svensson. Två blomsterflickor som fick varma applåder av festivalbesökarna för sin effektfulla klädsel. Augusti 2008.

2016- s 135-144: Ronneby Skolorkester i annorlunda mundering. Ronneby Skolorkester bildades år 1996 då Ronneby Blåsorkester och Ronnebydraget slogs samman. Normalt sett var orkestermedlemmarna klädda i rött och blått, men denna dag hade de inte sin vanliga klädsel. I vit skjorta i mitten står dirigenten och orkesterledaren Anders Martinsson intill sina adepters. Augusti 2008.

2016- s 135-145: Även lingonförsäljning på Blomsterfestivalen. Nu var det inte enbart blommor som såldes på Blomsterfestivalen i Ronneby 2008. Försäljare av frukt, bär och grönsaker fanns också representerade. Till exempel i korsningen Karlskronagatan-Östra Torggatan, samma plats där Kajsa-Lisa Gadd startade glasskiosk 1953. Nu var det lingonförsäljning som gällde där. Augusti 2008.

2016- s 136-146: Möte med Lalla på torget i Ronneby. Lördagen den 20 oktober 1990 hade Tommy Nilsson stämt träff med en kille från Stockholm på torget i Ronneby. Han hette Lars-Erik Hansson, men var mer känd som Lalla Hansson. Redan under 1960-talet var Lalla en kändis som popmusiker när han sjöng i popbandet Fabulous Four. Kvällen innan hade Lalla Hansson haft en spelning på Restaurang Diamanten vid Torget. Nu skulle Tommy Nilsson göra en längre intervju med honom. Oktober 1990.

2016-137-147: En artist med många kända låtar. Lalla Hansson hade som artist besökt Ronneby flera gånger innan spelningen på Restaurang Diamanten. Till exempel en gång i mitten av 1970-talet tillsammans med dåvarande flickvännen Lena Andersson, då paret spelade på Tosia Bonnadan. Nu sjöng Lalla naturligtvis "Anna och mej" och "Puff the magic dragon", två av hans mest kända låtar. Oktober 1990.

2016- s 137-148: Dragspelaren Inge från Peder Holmsgatan. Alla musikanter får inte några hitlåtar som hamnar på topplistorna och gör sina utövare rika och berömda. 71-årige Inge Malmberg (1937-2011) från Ronneby var ett bra exempel på detta. Från hemmet på Peder Holmsgatan drog han en vagn med sitt dragospel till torget, och spelade där gratis för alla som ville lyssna på honom. Maj 2008.

2016- s 138-149: Ronneby Blåsorkester innan avmarschen från Kulturcentrum. Begreppet Ronneby Blåsorkester fanns redan på 1950- och 1960-talen. Som skolorkester existerade man från 1969 till 1996. 2004 bildades så den nya föreningen Ronneby Blåsorkester. Här står orkestern samlad utanför Kulturcentrum, innan man gav sig iväg på en lördagsmarsch i centrala Ronneby. Maj 2008.

2016- s 138-150: Blåsorkestern fotograferas av fotograf Frennesson. Lördagsmarschen i centrala Ronneby inledde Ronneby Blåsorkester klockan 12.00 från Kulturcentrum. Därifrån marscherade man en bra bit och stannade sedan till på Karlskronagatan och spelade inför en stor publik. Innan dess passerades Söderbro, där påpasslige fotografen Thorbjörn Frennesson fotograferade. Maj 2008.

2016- s 139-151: Glassälskarnas favoritställe i Ronneby. Blev man sugen på glass när man besökte torget i Ronneby, behövde man inte gå långt. Mariannes Glasskiosk vid Östra Torggatan var glassälskarnas favoritställe med ett mycket stort utbud av glass i alla smaker och former. I snart 30 år hade Marianne Andersson sålt glass här till människor i alla åldrar, både Ronnebybor och turister. Maj 2008.

2016- s 139-152: Luciakandidaterna i Ronneby år 2008. Från glass och värme till julskyltning och luciakandidater, kan steget tyckas långt. Men vi är kvar vid torget, där 2008 års luciakandidater presenterades på julskyltningssöndagen. Från vänster Sofie Alvesved, Nathalie Carlsson, Louise Smith, Lovisa Nilsson, Ellen Berg (som blev Lucia 2008), Sandra Johansson, Rebecka Rylander. November 2008.

2016- s 140-153: Fiskauktion med Fylking och Aschberg. Lördagen den 14 mars 2009 var det fiskepremiär i Ronnebyån med ett par riktiga kändisar som premiärfiskare. Det var Gert Fylking och Robert Aschberg, som på sin långa vandring från Ystad till Haparanda i kampen mot prostatacancer stannat till i Ronneby. De regnbågar herrarna fiskade upp, auktionerades sedan ut till högstbjudande på torget. Med en regnbåge i handen till vänster om Fylking och Aschberg, står Peter Nilsson från Fritidskontoret i Ronneby. Mats 2009.

2016- s 141-154: Etappmålet Ronneby nått fredagen den 13 mars. I en vecka hade Gert Fylking och Robert "Robban" Aschberg varit på vandring fredagen den 13 mars 2009. Denna dag – och ytterligare tre dagar till – hade de sällskap genom Blekinge av Tommy Nilsson från Ronneby. Komna till torget i Ronneby, ritade "Robban" med krita Ystad-Haparanda 090313 inne i ett hjärta. Från vänster Gert Fylking, Tommy Nilsson, Robert Aschberg. Mars 2009.

2016- s 141-155: Direktsänd tv från torget i Ronneby. Efter vandringsdagens slut, blev det på kvällen direktsänd tv i TV 8 från torget i Ronneby med Robert Aschberg som programledare och Gert Fylking som studioman. I det kylslagna vädret kom många för att se "Robban" och Gert hålla låda på sitt eget speciella sätt. Äntligen! utropade spexaren Fylking när tv-sändningen drog igång från Ronneby. Mars 2009.

2016- s 142-143-156: Trångt om saligheten när Mona höll tal på torget. Den 18 april 2009 hade socialdemokraterna i Blekinge distriktskongress på Ronneby Brunn. Huvudtalare där, var socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin. Mona hann också med att möta allmänheten på torget i Ronneby, där hon klädd i vit jacka, svart kjol och röda skor höll ett engagerat tal inför en stor publik. April 2009.

2016- s 144-157: Inge smet förbi livvakterna och tackade Mona. Trots att Mona Sahlin bevakades av ett stort antal livvakter när hon talade inför allmänheten på torget i Ronneby, lyckades ändå en man smita förbi hela säkerhetsstaben, stega fram till Mona och lägga sin hand på hennes rygg. Den som svarade för den bedriften, var Inge Malmberg (1937-2011) från Ronneby. Inge hade inga onda avsikter, utan ville bara tacka Mona Sahlin för det tal hon just hållit. April 2009.

2016- s 145-158: Partiledare med egen falafel? Under ett mångårigt liv inom politiken, hade Mona Sahlin ett par år på 1990-talet även provat på att vara företagare. Om hon nu skulle tröttna på politiken och partiledarskapet, kanske hon kunde ta över detta gatukök på torget i Ronneby. "Monas Falafel" var ju som klippt och skuret som företagsnamn för hennes del. April 2009.

2016- s 145-159: En populär person att fotograferas ihop med. Efter sitt torgtal i Ronneby, drog Mona Sahlin vidare till Ronneby Brunn, där hon gästade de blekingska socialdemokraternas

distriktskongress. Men Mona ställde ändå upp för alla sina sympatisörer, som ville bli fotograferade med henne. Trots sitt inrutade program, tog hon ändå sig tid till all fotografering. April 2009.

2016- s 146-160: Handelsbankens chef utanför entrén. Byggnaden på Kungsgatan 17 där Handelsbanken funnits under en lång följd av år, uppfördes redan år 1909. Hundra år senare står i september 2008 Handelsbanken Ronnebys dåvarande chef Mikael Ström utanför bankens entré. Om bilden tagits 50 år tidigare, hade bankchefens klädsel garanterat sett annorlunda ut. Mikael's ganska lediga klädsel, hade inte gått för sig om bilden tagits 1958 i stället för 2008. September 2008.

2016- s 147-161: Personalen på Handelsbanken år 2008. För en kort stund lämnade Handelsbankens personal i Ronneby kontoret för fotografering framför Handelsbankens ståtliga byggnad. Från vänster Anil Jina, Ewy Johansson, Conny Olsson, Mikael Ström, Agneta Olsson, Magnus Jurvin, Gull-Britt Edvinsson, Ulrica Thorell, Charlotte Thorvaldsson. Juni 2008.

2016- s 147-162: På Handelsbanken i Ronneby år 1936. Från nutidens Handelsbanken i Ronneby tillbaka till hur det såg ut inne på kontoret år 1936. Några av personerna är identifierade. Längst till vänster i bakgrunden med glasögon och vitt hår, syns bankdirektören Axel Malmström. Bakom honom står kassören Erik Melén, främst i bild Hugo Barne. Fotograf okänd. 1936.

2016- s 148-163: Personalen på SEB i Ronneby 2009. Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, kom till Kungsgatan 11 i Ronneby 1971. Nu skulle SEB Ronneby stänga sitt kontor för kontanter och kassa om ett par veckor, och bli ett rådgivningskontor. Från vänster Maria Sällström, Owe Ivarsson (1952-2016), Ann Petersson, Emma Pärnelöv Ånestrand, Emelie Håkansson, Tommy Jerse, Linda Lindgren. Juni 2009.

2016- s 148-164: Personalen på Nordea i Ronneby år 2010. De fyra storbankerna i Ronneby låg väl samlade kring torget inom 150 meter. På Västra Torggatan 9 – där varuhuset EPA låg tidigare – fanns banken Nordea. Personalen där står här framför banken. Från vänster Fredrik Dahlin, Emma Björk Petersén, Helena Blomster, Lena Runesson, Helena Bornmark, Markus Havby. Juni 2010.

2016- s 149-165: Bankdirektör Hall på Sparbanken Kronan i Ronneby. Sommaren 1989 var Sparbanken Kronans nya bankhus under uppförande. Men fortfarande var man kvar i de lokaler på Kungsgatan 18 dit man flyttat in 1964. Chef för Sparbanken Kronan i Ronneby var 40-åriga Gunnar Hall, som jobbat på bank sedan 1970. I tonåren var Gunnar en av ägarna till popklubben Club A Gó Go. Juni 1989.

2016- s 149-166: Några av de 50 anställda på Sparbanken Kronan i Ronneby 1989. I kassa 3 inne på bankkontoret på Kungsgatan 18, ser vi från vänster Jan Sjödin, Göran Johansson, Gudrun Alriksson (1944-2015), Ove Karlsson (1928-2002), Siv Bejmar, Eva Salomonsson, Annika Angelin, Inga-Lill Sandén (1941-2009), Ann Ohlsson, Gunnar Hall, Krister Karlsson. Juli 1989.

2016- s 150-167: Inga-Lill Sandén (1941-2009) var en av de anställda på Sparbanken Kronan i Ronneby. Bara under de år hon arbetat inom bankvärlden, hade denna bransch förändrats något enormt genom uttagsautomater och datorisering. Precis som alla anställda på Sparbanken Kronan, väntade nu Inga-Lill på att flytta till nya lokaler nästa år. Juli 1989.

2016- s 150-168: Hjortsberga Sparbank var ett av landsbygdens lokala kontor. Med de anställda på filialkontoren, hade Sparbanken Kronan i Ronneby 70 anställda. Ett av de lokala kontoren, Hjortsberga Sparbank, låg i Johannishus. Vid starten 1866 fanns banken på Johannishus gårdskontor, för att 1901 flytta till Wadmans villa i Hjortsberga. 1914 kom banken till Listerbyvägen i Johannishus. September 1989.

2016- s 151-169: Lång kö till nya bankhuset i Ronneby. Efter ett långvarigt byggande med start 1988, stod Sparbanken Kronans nya bankhus i Ronneby klart att invigas lördagen den 31 mars 1990. Nyfikenheten på den nya banken var mycket stor bland allmänheten. Många människor köade på torget vid Östra Torggatan, där Erics Möbler legat bara några år tidigare. Mars 1990.

2016- s 151-170: Bankinvigning med sång av Hjärter 8. Förutom att se det nya och supermoderna bankhuset, bjöds allmänheten på många programpunkter vid bankinvigningen. Välkände komikern och underhållaren Gunnar Bernstrup var konferencier, det var också dansuppvisning, fotoutställning, bildspel, och som här sång och musik av gruppen Hjärter 8. Mars 1990.

2016- s 152-171. Bygge av bankhus för 60 miljoner kronor. Sparbanken Kronans chef Gunnar Hall sitter på Nedre Brunnsvägen i Ronneby och berättar om den halvfärdiga byggnaden på Strandgatan i bakgrunden. Det är Sparbanken Kronans bankhus som håller på att byggas. Gunnar lovade att det skulle bli invigning av Ronnebys nya bankhus våren 1990. Totala kostnaden för bankbygget, beräknade Gunnar till omkring 60 miljoner kronor. Juli 1989.

2016- s 153-172. Vy mot Rosa huset innan nya banken byggdes. Hur såg det då ut i korsningen Strandgatan-Östra Torggatan i Ronneby innan Sparbanken Kronan började bygga sitt nya bankhus där? Ja, denna vy från Nedre Brunnsvägen över Ronnebyån, visar det så kallade Rosa huset i augusti 1987. I förgrunden står Lena Andersson, Ronneby, med snart treåriga sonen John på cykeln. Augusti 1987.

2016- s 153-173: Vy över Ronnebyån mot Swedbank. Det har hunnit rinna mycket vatten i Ronnebyån sedan det så kallade Rosa huset inhyste Erics Möbler. Kupolen på taket från förr finns kvar än i dag, även om placeringen av den inte är exakt likadan som tidigare. Från att tidigare ha hetat Sparbanken Kronan, hade banken år 2010 namnet Swedbank. Bilden tagen från Nedre Brunnsvägen. Juni 2010.

2016- s 154-174: Inne på Swedbank i Ronneby 2010. Knästående från vänster Mats Henriksson, Marina Olofsson, Kristina Petersson, Elsa Håkansson. Stående från vänster Håkan Kroon, Magnus Nylander, Annica Westerlund, Helene Andersson, Jessica Gustavsson, Gary Andersson, Bodil Gagner, Britt-Marie Jönsson, Britt-Marie Hallberg, Elna Nilsson, Rose-Marie Karlsson, Sara Hansson, Sven Magnusson. Juni 2010.

2016- s 154-175: Swedbanks personal år 2011. På torget i Ronneby med Swedbank i bakgrunden står från vänster Ingrid Nattfogel, Britt-Marie Hallberg, Bodil Gagner, Sven Magnusson, Ann-Britt Möller, Magnus Nylander, Rose-Marie Karlsson, Eva Nöjd, Elna Nilsson, Gary Andersson, Helene Andersson, Mats Henriksson, Kristina Petersson. September 2011.

2016- s 155-176: Lennart och Stina tog en tur till torget. Det var inte enbart Ronnebybor som handlade på torget i Ronneby. Folk från hela kommunen passade emellanåt på att ta sig en tur till torget för att handla. Så var det för Lennart och Stina Hasslebrink (1937-2015), nu boende i Bräkne-Hoby. Här stående i korsningen Karlskronagatan-Östra Torggatan med Dusaks konfektyr bakom sig.

2016- s 155-177: Lyft av dam på torget i Ronneby. Kast med liten boll har nog många prövat på i ungdomen. Men lyft av dam i väska hör inte till livets vanligheter. Detta kunde publiken i allsången med Lena Pålsson uppleva en junikväll på torget. Kvällens största jubel kom när Fritidskontorets Peter Nilsson placerade artisten "Gulli", Jessica Persson, i en liten väska och lyfte henne rakt upp i luften. Juni 2009.

2016-s 156-178: Skratifest med Thomas Petersson på torget. När en 52-årig hallänning tog torgscenen i Ronneby i besittning en varm augustikväll 2014, var det fullt med folk på torget. Drygt

1 000 personer fick skratta mer denna kväll än vad de gjort under hela 2014. Thomas Petersson kunde som ingen annan berätta om dråpligheter ur livet med både humor, snabbhet, timing och finess. Frågan är om det någonsin tidigare i Ronnebys historia skrattats så mycket som det gjorde denna kväll. Augusti 2014.

2016- s 157-179: Invigning av Å-promenaden i Ronneby. Lördagen den 28 maj 2011 var det många aktiviteter samtidigt på torget i Ronneby. En av dem, var invigningen av Å-promenaden vid Strandgatan. Invigningstalet hölls av kommunalrådet Roger Fredriksson, som här kommenterar när Jante (Anders Gustavsson) förs bort av Ronneby Brunns VD Jan Wikskär och Magnus Graad på gatukontoret. Maj 2011.

2016- s 157-180: När Jante lämnade Ronneby i roddbåt på Ronnebyån. Denna majdag 2011 hade Ronneby kommun symboliskt bestämt sig för att driva den negativa figuren Jante bort från kommunen. Bort med det negativa och fram med det positiva var parollen, när man lät sätta Jante i en liten roddbåt och se till att han gav sig iväg från Ronneby för att aldrig mer komma tillbaka. Maj 2011.

2016- s 158-181: Loppmarknad på torget någon söndag varje år. På söndagarna brukar det vara lugnt och folktomt på torget i Ronneby. Men söndagen den 12 augusti 2012 var det annorlunda. Loppmarknaden i Brunnsparken flyttade denna dag in till torget på grund av den stora hundutställningen i parken. Så här såg det ut vid loppisborden på torget denna soliga söndag i augusti när människor gick runt och la bud på det som fanns till salu. Augusti 2012.

2016- s 159-182: Thomas och Stefan fyndade på loppmarknaden. Att gå på loppmarknad har blivit ett folknöje i Sverige på 2000-talet. Inte minst i Ronneby, där den numera rikskända loppmarknaden i Brunnsparken varit igång ända sedan 1984. Men kompisarna Thomas Karlsson och Stefan Nordquist i bildens mitt tyckte även att det var kul när loppmarknaden hölls på torget. Augusti 2012.

2016-s 159- 183. Ett torg med liv och rörelse. Lika mycket folk som på Tosia Bonnadan. Så uttryckte sig många loppmarknadsbesökare när de vandrade runt på torget i Ronneby i jakt på saker att fynda. Och visst är det roligt när det händer något på torget, som gör livet lite lättare att leva. Kanske skulle loppmarknaden i Brunnsparken på söndagarna flytta in till torget i Ronneby mer än en gång om året? Augusti 2012.

2016- s 160-184: Jennie och Mia på Veras Hus i Brunnsparken. När denna bild togs den 24 juni 2009, var Jennie Andersson och Mia Holmberg på Veras Hus i Brunnsparken i färd med att överlåta sitt företag till Sandra Erlandsson. Jennie och Mia hade då i ett par år drivit ett företag som sålde barn- och babykläder samt leksaker. Chansen att starta Veras Hus, fick de efter att Naturum lämnat Villa Vera för att flytta till närbelägna Villa Gymnastiken sommaren 2006. Juni 2009.

2016- s 162-185: Pepparkaksbageriet i Öljuhult. År 1959 var Öljuhults Pepparkaksbageri södra Sveriges enda specialbageri för pepparkakor. Det var 1955 som bagarmästare Olof Svensson startade sitt pepparkaksbageri i byn Öljuhult nära gränsen till Småland. Elva personer arbetade hösten 1959 i pepparkaksbageriet, tio damer och så bagarmästare Svensson själv. 150 000 pepparkakor om dagen bakades det på bageriet i Öljuhult. Foto: BLT Ronneby. Oktober 1959.

2016- s 163-186: Från Rumänien till Ronneby för Sylvia. Hon föddes i staden Craiova i Rumänien år 1924. Men det var 1947 som Sylvia Mang Borenberg (1924-2010) kom till Sverige. Efter giftemål med Olle Borenberg (1912-2003) hamnade Sylvia i Ronneby, där hon blev mycket populär och omtyckt. Som romans- och operettsångerska framträdde hon ofta, även i radio och tv. I Ronneby startade Sylvia Sveriges första privata operaskola. Foto: Bengt Gustafsson, Gustafssons Foto. 1964 eller 1965.

2016- s 164-187: Scoutkonfirmation i Møljerjyds kyrka. Lördagen den 1 augusti 1959 hölls konfirmationsgudstjänst för 35 unga scouter i Møljerjyds kyrka. Scouterna hade under fyra veckors tid varit på konfirmationsläger på Karlsnäsgråden, som vid denna tid drevs i regi av Blekinge Fotbollförbund. I Møljerjyds kyrka fanns denna dag Radiotjänst för en upptagning att sändas i riksradien ut till hela svenska folket. Augusti 1959.

2016- s 165-188: När Ge-Pes Livs öppnade på Övre Brunnsvägen. Torsdagen den 2 maj 1961 öppnade en snabbköpsbutik i Ronneby i ny regi. Det var köpman Gösta Persson, som i Kyhlbäcks affär på Övre Brunnsvägen 30 öppnade en modern livsmedelsaffär kallad Ge-Pes Livs. På bilden syns några av de anställda vid entrén till butiken, där Restaurang Blekan finns i dag. Foto: Sydöstran Ronneby. Maj 1961.

2016- s 166-189: Onsdagsdans i Ronneby Folkets Hus 1967. Numera finns det inte längre något Folkets Hus i Ronneby på Järnväggsgatan 11. Lokalerna är kvar, men ingår nu i Ronneby Cityhotells verksamhet. Bilden här är tagen en danskväll i december 1967 inne på Folkets Hus i Ronneby, där Clas Lennarths orkester spelade upp till dans. Killarna i dansbandet var kortklippta och hade "städad klädsel", som det uttrycktes förr. Foto: Sydöstran Ronneby. December 1967.

2016- s 167-190: Ronneby BK:s fotbollsskola. I januari 1967 drog Ronneby BK:s fotbollsskola åter igång efter några veckors helguppehåll. Fram till april skulle man nu hålla till inomhus i Fredriksbergsskolans gymnastiksal. Det var 18-åriga Tyrone Carlsson som höll i fotbollsskolan för grabbar från sex till 13 år. Här står Tyrone längst till vänster omgiven av 40 fotbollstokiga killar, bland annat Peter Stridfeldt, som senare kom att spela med Mjällby AIF i allsvenskan. Foto: Sydöstran Ronneby. Januari 1967.

2016- s 168-169-191: Invigning av nya Domus i Ronneby. Torsdagen den 8 oktober 1970 invigdes med stor pompa och ståt Domus nya och moderna varuhus på Kungsgatan 33 i Ronneby. Invigningen förrättades av Blekinges landshövding Thure Andersson. Sju miljoner kronor hade bygget av Domusvaruhuset kostat. Med hela 110 anställda, tolv kassar och 30 000 artiklar i sortimentet, var Domus nu beredda att konkurrera med de redan befintliga varuhusen i Ronneby. Foto: Sydöstran Ronneby. Oktober 1970.

2016- s 170-192: Bror på Kontakten hjälpte kommunens arbetslösa. För att hjälpa de många arbetslösa som fanns i Ronneby kommun till följd av finanskrisen i början av 1990-talet, skapades inne på Kockums Emaljverks tidigare kontor i Ronneby en träffpunkt kallad Kontakten. Dit kom arbetslösa människor för att få hjälp och råd. Bror Esbjörnsson (1937-2012) som själv drabbats av arbetslöshet efter att ha jobbat på Kockums Gjuteri AB i Kallinge, var den som höll i verksamheten på Kontakten. April 1993.

2016- s 171-193: 85-årig konstnär som ställde ut på Mor Oliviagården. I januari 1994 var det vernissage på Mor Oliviagården i Ronneby för en 85-årig konstnär. Berend Lodewiges van Mynden (1909-1994) ställde ut några av sina verk efter ett långt konstnärsliv. Berend var mycket glad över att få ställa ut på hemmaplan, men hade drabbats av sjukdom och avled kort efter vernissagen. Januari 1994.

2016- s 171-194: Konstnären som bodde granne med Mor Oliviagården. På Kyrkogatan i Ronneby, mindre än 50 meter från Mor Oliviagården, bodde konstnären Nils Person (1923-2011). Nils växte upp i Röaby norr om Bräkne-Hoby. I tonåren flyttade han till Stockholm och arbetade i många år inom reklambranschen som tecknare och illustratör. På äldre dagar målade han gärna djur och natur. Augusti 2002.

2016- s 172-195: Bröderna Lilja på tidningen Ronneby Runt. Efter att ha arbetat på Sparbanken i Ronneby under många år, startade Sten Lilja i maj 1992 Ronneby Runt. En gratistidning med utgivning en gång i månaden. En av medarbetarna var Stens bror Claes Lilja, som länge arbetet inom reklambranschen. Här står Claes och Sten på Karlshamnsvägen, där Ronneby Runt då fanns. September 1992.

2016- s 172-196: Långa rader av jordgubbar hos Torsten i Långkärra. Genom åren hade massor av människor någon gång varit i Långkärra sydväst om Ronneby och plockat jordgubbar hos Torsten Persson. Alldeles intill sin gård i Långkärra låg Torstens jordgubbsodling. Där hade familjen Persson även bedrivit gårdsförsäljning under många år med försäljning av både jordgubbar och annat i matväg. Juli 1994.

2016- s 173-197: Mats och Anders blev kulturpristagare år 2007. På sista kommunfullmäktigesammanträdet i december varje år, har Ronneby kommuns kulturpris delats ut sedan starten 1985. 2007 års kulturpris gick till filmaren Mats Harrysson, uppväxt i Kallinge och nu boende i Växjö. Kulturstipendiet erhöll Anders Smedenmark – uppväxt i Hallabro – för sitt arbete med folkmusik. December 2007.

2016- s 173-198: Frisören Mili på Karlskronagatan. I snart tio år hade Ilmi "Mili" Xhemajli arbetet som frisör i Ronneby. Det var 1999 som han startade sin frisersalong på Karlskronagatan 22, inte långt från torget i Ronneby. Nu hade han många kunder i alla åldrar, även om de flesta av dem hade svårt att stava till hans riktiga namn. Därför var han känd som "Mili" i Ronneby. Juni 2008.

2016- s 174-199: Arne och Torsten trivdes på Öppet Hus i vintrigt Belganet. Lördagen den 20 november 1999 hade allmänheten chansen att komma in på företagen i Belganet och handla julklappar där under Öppet Hus. Utanför Bräknegården står här Arne Olsson (1937-2001), ordförande i Belganets Samhällsförening, och Torsten Berg (1928-2017), känd profil i Belganet. Bägge herrarna gladdes åt många besökare på Bräknegården, trots den snö och halka som drabbat bygden. November 1999.

2016- s 175-200: Far och son 1985. Klockan 15.20 söndagen den 28 oktober 1984 fick Ronneby kommun en ny invånare. Då föddes John Victor Andersson, 4 370 gram tung och 53 centimeter lång. På denna bild i pappa Ebbe Anderssons (1947-2016) famn, är John tio månader gammal, och snart mogen att ta sina första egna steg. Augusti 1985.

2016- s 175-201: Far och son år 2010. På 25 år hinner väldigt mycket hända i en människas liv. Med lätthet hade det blivit en bok på minst 300 sidor i text och bild om allt som hänt i John Andersson liv. Här sitter John på torget i Ronneby med pappa Ebbe (1947-2016) till vänster om sig, och pratar gemensamma minnen. September 2010.

2016- s 176-177-202: På Espedalsskolan i Ronneby en junidag 2009. Espedalsskolan på Gadds väg 2 en dryg kilometer från torget i Ronneby, var en av skolorna i Ronneby kommun år 2009. Där gick elever från främst Espedalen och Hjorthöjden. Skolan, som invigdes 1971, hade cirka 170 elever från förskola till årskurs 6. En stor del av dessa, syns stående här framför sin skola kort innan det blev sommarlov. Juni 2009.

2016- s 178-179-203: 10-årsjubileum i Stigssons lada för byalaget i Vieryd. Väderleksläget för lördagen den 25 juli 2015, var ingen höjddare. Kuling, åska och massor av regn utlovades i hela Blekinge. Inom Vieryds Byalag fanns en oro att sommarens byadag med årsmöte, tipsrunda och grillkväll på Nabben vid badplatsen i Vieryd skulle regna bort. Därför flyttade man in i familjen Stigssons lada på Vieryds gård, där det blev trångt men trivsamt denna kulna julidag. Juli 2015.



2016- s 180-181-204: Elever i Persborgs nya folkskola år 1936. På ett gammalt skolkort från 1936, ser vi eleverna i klass 3-4 i Persborgs nya folkskola. Trots namnet Persborg, låg denna skola där brandstationen i Ronneby nu ligger på Kallingevägen. När skolan upphörde 1937, blev eleverna överflyttade till Fredriksbergsskolan. Lärarinnan Nannie Ellerstedt (1904-1977) står här bland sina elever i tioårsåldern. Foto: Gustafssons Foto. Bilden lånad av Siv Norén, en av eleverna på skolkortet. 1936.

2016- s 182-183-205: Bengt med klass 3 D på Fredriksbergsskolan. År 1956 började Bengt Fransson som lärare på Fredriksbergsskolan i Ronneby. Bilden här är dock tagen hösten 1960, och visar Bengt med klass 3 D på Fredriksbergsskolan i Ronneby. 32 elever födda 1951 som nyss börjat trean. Sittande näst längst till höger i tredje raden, ser vi Christer Isaksson, känd journalist och författare uppväxt i Ronneby. Foto: Gustafssons Foto. 1960.

2016- s 184-206: I lekskolan på Blasius Königsgatan 30. Innan Lilian Orrgren började på Fredriksbergsskolan, bodde hon på Blasius Königsgatan 30, där också lekskolan låg. Här ser vi några av barnen ihop med sina fröknar på lekskolan. Från vänster Marianne Nordqvist, Stefan Renwert, Annika Falk, Tony Segerbratt, Lilian Orrgren, Lars Pålsson, ?, Lars Jägerstedt, Ann-Christin Gustavsson. Fotograf okänd. Bilden lånad av Lilian Orrgren. 1957.

2016- s 185-207: Elva tjejer på Fredriksbergsskolan med sin hemkunskapslärare Ingegerd. Sittande Birgitta Johansson, Lena Warnefors, Marianne Svendsén, Lise-Lotte Johansson, Kerstin Larsson, Margit Turessdotter (1951-1966). Stående Eva Karlsson, Irene Rudolfsson, Lilian Orrgren, Ingegerd Rasmak (1922-1987), Lena Söderstrand, Marie-Louise Karlsson. Foto: Gustafssons Foto. Bilden lånad av Lilian Orrgren. 1964.

2016- s 185-208. Bertil och Lena på Statoil i Ronneby 2008. Sedan 2003 hade paret Bertil Johnsson och Lena Lundberg drivit Statoil i Ronneby. Lena började arbeta där redan 1979, då hette macken på Övre Brunnsvägen 38 BP. Nu i augusti 2008 skulle macken och affären här läggas ned, trots att den var lönsam och hade många kunder. Detta efter beslut av Statoil på central nivå. Augusti 2008.

2016- s 185-209. Rivning av Statoil i maj 2015. Det var många trogna kunder som saknade sin mack och närbutik på Övre Brunnsvägen 38 i Ronneby. Lena Lundberg och Bertil Johnsson ville köpa fastigheten och ta över rörelse, men fick inte detta för Statoil. I nästan sju år hade byggnaden nu stått tom, innan en grävskopa i maj 2015 såg till att riva hela rasket. Maj 2015.

2016-s 186-210: Skolan som skulle byggas om till lägenheter. Många gamla byggnader i Ronneby kommun har försvunnit under senare år. Persborgs gamla tegelskola från 1906 undgick rivning när skolverksamheten där upphörde. Företaget Mitt i Blekinge Bygg köpte skolan, som under 2016 började byggas om. Tio lägenheter kommer det att bli i Persborgs skola framöver. Juni 2010.

2016- s 186-211: Vaktmästarna Sivert och Åke på Ronnebyhus. För underhåll och skötsel av byggda lägenheter, behövs det vaktmästare med händighet och kunskap. Två av vaktmästarna på AB Ronnebyhus – ett bolag helägt av Ronneby kommun – var Sivert Johansson och Åke Jönsson (1937-2011). Här stående på Bålebrovägen med några av Ronnebyhus hyreshus bakom sig. Maj 1991.

2016- s 187-212: Människor från 13 nationer samlade på Hjorthöjden. I Hyresgästföreningens fritidslokal på bostadsområdet Hjorthöjden i Ronneby, träffades människor av alla nationaliteter. Vid vårens avslutningsfest här, ser vi människor från 13 olika länder samlade. De kom från Kurdistan, Bosnien, Kosovo, Pakistan, Libanon, Syrien, Armenien, Irak, Serbien, Libyen, Palestina, Angola och Sverige. Juni 2010.

2016- s 187-213: Hyresgästföreningen presenterade sin verksamhet. När AB Ronnebyhus höll sin Ronnebyhusdag 2010, blev det på Hjorthöjden. Några som presenterade sig där, var Hyresgästföreningen (HGF) i Ronneby. På bilden ser vi från vänster Steen Rodhe från HGF, Ann-Kristin Åstrand, mångårig hyresgäst här, och Urban Jönsson och Kerstin Kristoffersson från HGF Ronneby. Juni 2010.

2016- s 188-214: RBK:s knattar redo för spel. Det hände mycket på Ronnebyhusdagen 2010 på Hjorthöjden. Bland annat blev det en efterlängtdad invigning av en näridrottsplats, där en fotbollsplan med konstgräs möjliggjorde fotbollsspel nästan året runt. Efter invigningstal av Ronnebyhus ordförande Ronny Pettersson, möttes Ronneby BK:s och Saxemara IF:s knatter. Här RBK:s lag med ledare. Juni 2010.

2016- s 188-215: SIF:s knattar på Hjorthöjdens nya konstgräs. Fotbollsmatcherna mellan Ronneby BK och Saxemara IF brukar samla mycket folk på Brunnsvallen. Men även på invigningen av näridrottsplatsen, var det gott om människor som kom och tittade när knattarna födda år 2004 möttes. Här ser vi blåvita knattar från Saxemara IF med ledare i väntan på matchstart. Juni 2010.

2016- s 189-216: Tre herrar som gladdes åt näridrottsplatsen. Bland alla som gladdes åt den nya näridrottsplatsen, fanns Per Engkvist, Rolf Trulsson, och Tommy Andersson. Per som turist- och fritidschef på Ronneby kommun, Tommy som ordförande i fritids- och turistnämnden, var mycket tacksamma över den gåva på 300 000 kronor, som Rolf Trulsson överlämnade från Blekinge IF till Ronneby kommun. Juni 2010.

2016- s 189-217: Christer grillade över 1 000 korvar till Ronnebyhusdagens besökare. En kille som hade det riktigt svettigt på Hjorthöjden, var Christer Karlsson. I 31 år hade han varit vaktmästare på Ronnebyhus. Frågan är om han någon gång tidigare jobbat så hårt som denna dag. Mer än 1 000 korvar grillade Christer till alla hungriga besökare på Hjorthöjden under Ronnebyhusdagen. Juni 2010.

2016- s 190-218: Möbelaffären i korsningen Strandgatan-Östra Torggatan. År 1932 startade Eric Andersson (1905-1979) en möbelaffär i Sörby. Efter en brand där 1959, flyttade Eric in till centrala Ronneby och öppnade Erics Möbler. På bilden här syns Eric Anderssons son Kjell på taket till möbelaffären i Ronneby. Bilden lånad av Yvonne Andersson, dotter till Eric Andersson. Yvonne tog också bilden. Sent 1960-tal.

2016- s 190-219: Vy mot Erics Möbler år 1987. Mellan 1959 och 1986 fanns Erics Möbler vid torget i Ronneby. Här arbetade Eric Andersson, hans fru Greta, sonen Kjell, och dottern Yvonne. Försäljningen fanns på nedre planet, och en möbelutställning på tredje våningen. Familjen Andersson bodde också i huset, som man 1986 sålde till Sparbanken Kronan. Foto: Yvonne Andersson. 1987.

2016- s 191-220: Blommor som hälsade bilisterna välkomna till Ronneby. Ronneby är för många känt som "Blomsterstaden". Blommor, parker och planteringar i alla former är det gott om här. Hjärtat i Sveriges Trädgård är inte bara en tom fras. Även längs vägarna till infarterna i Ronneby, har bilister och andra vägfarare välkomnats av blommor. Som till exempel här på Karlskronavägen nära Hulta Bro i Ronneby. En vacker blomsterurna, som ger bilisterna ett välkomnande intryck. Augusti 2007.

2016- s 192-221: Stadsträdgårdsmästaren som skapade Tingshusplanteringen. En person som i många år satte sin prägel på Ronneby, var stadsträdgårdsmästare Gunnar Odenberger (1915-1994). Ofta med en basker på huvudet, syntes han på språng bland blommor, träd och planteringar. På bilden inspekterar Gunnar nyplanterade träd på Övre Brunnsvägen i Ronneby. Annars är det som Tingshusplanteringen skapare i Ronneby vi minns bäst. Foto: BLT Ronneby. Oktober 1956.

2016- s 193-222: Villa Haga en av Blekans vackra byggnader. Den som tar en promenad längs Nedre Brunnsvägen från Söderbro till Brunnsparken, kan inte undgå att imponeras av alla vackra och välbevarade villor där. För många är Villa Haga på Nedre Brunnsvägen 30 den verkliga pärlan. I dag hyreshus, men uppfört under 1870-talet, och ett pensionat åt brunnsgästerna under många år. Maj 2000.

2016- s 193-223: Kiosken från brunnsepoken kvar vid Nedre Brunnsvägen. Flera av de vackra villorna på området Blekan var förr pensionat. Till exempel Villa Rosenhaga på Nedre Brunnsvägen 32. Nedanför villan från 1878, ligger än i dag en byggnad som förr fungerade som kiosk. Där kunde promenerande brunnsgäster stanna till för att handla både tobak och förfriskningar. Juni 2010.

2016- s 194-195-224: Vy från Övre Brunnsvägen 7 mot Heliga Kors kyrka. Ett av områdena som passar bra för en promenad i Ronneby, är Blekan. Då från Söderbro ut till Brunnsparken, med begränsning av Nedre Brunnsvägen och Ronnebyån i ena riktningen, och väster om Övre Brunnsvägen i andra riktningen. Bilden här är tagen vid Övre Brunnsvägen 7 och den vackra blomningen på slänten där. I en lite annorlunda vinkel ser vi norrut i bakgrunden Heliga Kors kyrka. Juni 2010.

2016- s 196-197-225: "Mimi" i förgrunden framför vackert tingshusmotiv 1989. Från år 1967 och framåt har vi vid tingshuset i Ronneby varje år kunnat njuta av ett underbart blomstermotiv i olika former. 1989 års motiv föreställde en sjöjungfru sittande på en klippa i havet, och pekande upp mot ett hjärta med Ronnebys stadsvapen inlagt. Skulpturen av den unga flickan i förgrunden, bär namnet "Mimi", och är ett verk av skulptören Gunnar Nilsson (1904-1995) med rötterna i Karlskrona. Juni 1989.

2016- s 198-226: Gilbert hade utformat många motiv vid tingshuset. Stadsträdgårdsmästare Gunnar Odenberger var den som tog initiativet till Tingshusplanteringen i Ronneby. Den som – ihop med Ingemar Ottosson – var med och planterade ut motivet premiäråret 1967, var Gilbert Lööv (1933-2010) från Ronneby. Gilbert utförde den sysslan varje år från 1967 fram till 1999. Hans eget favoritmotiv var från 1971, då det var Svenska Gymnastikspelen i Ronneby och Kallinge som visades på planteringen. Juni 1989.

2016- s 199-227: När F 17 i Kallinge fyllde 50 år. F 17 i Kallinge har funnits sedan 1944. När flygflottiljen firade sitt 50-årsjubileum 1994, blev detta motivet för 1994 års Tingshusplantering. Två Viggplan inlagda på blomstertavlan, klargjorde tydligt vilka det var som firade sitt 50-årsjubileum. F 17 har ju under lång tid varit en mycket stor och viktig arbetsplats i Ronneby kommun. Juni 1994.

2016- s 199-228: 150-årsjubileum för Brunnskällan i Ronneby. 1996 fyllde Brunnskällan – allmänt känd som Gamla källan – i Brunnsparken 150 år. Gamla källan tillkom alltså redan 1846, och har haft en oerhörd stor betydelse för Ronneby. I blomstermotiv fanns förutom själva källan även ett glas med sugrör att dricka det hälsobringande vattnet ur. Augusti 1996.

2016- s 200-229: Hundar Tingshusplanteringsmotiv när Brukshundsklubben i Ronneby fyllde 50 år. Ett lite annorlunda motiv presenterades på Tingshusplanteringen 1997. Det var Ronneby Brukshundsklubb som då firade sitt 50-årsjubileum. Vid starten 1947 hette man Ronneby-Kallinge Hundklubb, men 1953 bytte föreningen namn till Ronneby Brukshundsklubb. Augusti 1997.

2016- s 200-230: Blomstergården i Göljahult firade 50 år. 1949 öppnade Blomstergården i Göljahult nära Eringsboda officiellt för allmänheten. Med anledning av detta, kom motivet vid tingshuset 1999 att bli Blomstergårdens 50-årsjubileum. Mannen som skapade det fantastiska Blomstergården – på 50- och 60-talen ett av Sveriges största besöksmål – var Verner Svensson. Juli 1999.

2016- s 201-231: Högräst torn fyllde 100 år. En för alla boende i Ronneby välkänd byggnad, fyllde 100 år 2002. Stadens gamla vattentorn på Pepparbacken byggdes 1902, och var i bruk ända fram till mitten av 1960-talet då det nya vattentornet på Älgbacken stod klart. Sedan 2012 är det musikern Frej Larsson från Ronneby som är ägare till Ronnebys gamla vattentorn. Juli 2002.

2016- s 201-232: När Ronneby Brunn firade 300 år och blev Sveriges vackraste park. År 2005 pryddes Tingshusplanteringen av Gamla källan i Brunnsparken. Fast nu var det egentligen Ronneby Brunns 300-årsjubileum som firades detta år. Det var ju 1705 som det hälsobringande, järnhaltiga vattnet upptäcktes och gjorde Ronneby känt. 2005 blev Brunnsparken utsedd till Sveriges vackraste park. Juli 2005.

2016- s 202-233: 300 år sedan Carl von Linné föddes. Den person som man mer än alla andra förknippar med blommor och växter, blev föremål som motiv i Tingshusplanteringen 2007. Då var det nämligen 300-årsjubilet av Linnés födelse. Carl von Linné var en mångsidig man, men det är ändå som botaniker vi känner honom bäst. Till vänster och höger om honom syns blommande linnéa. Augusti 2007.

2016- s 202-234: 100-årsjubileum för Naturskyddsföreningen. 1909 bildades Svenska Naturskyddsföreningen av några naturintresserade akademiker. Vid föreningens 100-årsjubileum 2009 – nu heter man Naturskyddsföreningen – blev detta jubileum uppmärksammat i Ronneby. I motivet syns en pilgrimsfalk, symbolen för Naturskyddsföreningen, som har 220 000 medlemmar. Juni 2009.

2016- s 203-235: Mats och Carina i arbete med 2009 års plantering. Under senare år är det landskapsarkitekt Per Höglund på Ronneby kommun som ritat Tingshusmotivet. Motivet hålls hemligt för allmänheten till att utplanteringen av blommor och växter börjat. Här är det Mats Abrahamsson och Carina Olsson som lägger sista handen på 2009 års motiv vid Tingshuset i Ronneby. Juni 2009.

2016- s 203-236: 125-årsjubileum för Svenska Turistföreningen. Precis som Naturskyddsföreningen, är Svenska Turistföreningen (STF) en förening med gamla anor och många medlemmar. STF grundades 1885, och har genom åren verkat för att människor ska upptäcka sitt eget land. När STF firade sitt 125-årsjubileum, blev detta jubileum 2010 års Tingshusmotiv. Juli 2010.

2016- s 204-237: Majblomman firade 100 år i Ronneby. 2011 års motiv vid tingshuset, var att Ronnebys lokalförening för Majblomman firade 100 år. Den bildades alltså 1911, fyra år efter att Beda Halberg startat försäljning av Majblomman i Göteborg. Beda Hallbergs lokala initiativ spred sig sedan vidare. I dag är Majblomman Sveriges största barnhjälpsorganisation och fyller en stor funktion. Juli 2011.

2016- s 204-238: Ronneby BK firade 80-årsjubileum 2013. År 2013 års Tingshusmotiv var en hyllning till Ronneby Bollklubb (RBK), som detta år fyllde 80 år. Fast när klubben bildades 1933, var det under namnet Glasbackens Allmänna Idrottssällskap, namnet Ronneby BK kom till 1941. I början av 1950-talet hade RBK ett riktigt bra lag, och spelade ett tag i div II, landets då näst högsta serie i fotboll. Juli 2013.

2016-s 205-239: Fredriksbergs BK hyllades på Tingshusplanteringen 2014. Året efter att RBK firat sitt 80-årsjubileum, var det dags för en annan anrik förening från Ronneby att uppnå samma aktningvärda ålder. Fredriksbergs Bollklubb, FBK, tog sin start 1934, och var vid 80-årsjubileet 2014 den enda kvarvarande bandyklubben i Blekinge, där man spelade sina hemmamatcher på Lugnevi. Juli 2014.

2016- s 205-240: Hembygdsföreningen i Ronneby fyllde 50 år. Att Ronnebyortens Hembygdsförening – i dag Ronneby Musei- och Hembygdsförening – bildades år 1965, hade mycket att göra med den rivningsvåg som pågick i Ronneby då. Till sitt 50-årsjubileum 2015, hade föreningen breddat sin verksamhet rejält, och hedrades med att bli 2015 års motiv vid Tingshuset. Juli 2015.

2016- s 206-207-241: När Rottne trafikerade Ronnebyån. Från början hette båten Thor och var en ångslup från Sölvesborg. Men ångslupen kom till Ronneby och fick då namnet Rottne, samma namn som den ursprungliga Rottne i Ronnebyån, vilken trafikerade ån från 1884 till 1924. Rottne gick i trafik åren 1943-1959 från Strandgatan i Ronneby ut till Karön. Denna härliga båt som motoriserades 1948, hade gott om plats och kunde ta 100 personer. Foto: Gustafssons Foto. Tidigt 1950-tal.

2016- s 208-242: När kungaparet åkte båt på Ronnebyån. En stor dag i Ronnebys historia, var den 8 augusti 1987. Då kom nämligen kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia till Ronneby för att vara hedersgäster när staden firade sitt 600-årsjubileum. En programpunkt vid firandet var när kungaparet bjöds på en båttur med båten Ronja. Bilden lånad av Bo Harrysson. Foto: Lennart Harrysson. Augusti 1987.

2016- s 208-243: Bra betalt för rätt anka vid RBK:s ankrace på Ronnebyån. Det är inte bara människor som färdats på Ronnebyån. Vid Tosia Bonnadan 1997 stod Ronneby BK för ett så kallat ankrace. Från ett lastbilsflak hamnade massor av plastankor i Ronnebyåns vatten, där det gällde att gissa på vilken som kom först till målet i Ronnebyån. Vinnaren belönades med hela 10 000 kronor. Juli 1997.

2016- s 209-244: När Sture ordnade loppmarknad på Systembolaget. Ända sedan mitten av 1980-talet hade Sture Andersson varit ansvarig för loppmarknaden i Brunnsparken, och där sett till att både försäljare och besökare trivs. Men när säsongen var över 1999, flyttade loppmarknaden under Allhelgonahelgen till ett ställe, som inte direkt förknippas med loppmarknad, nämligen Systembolagets lagerlokaler vid Ågårdsgatan i Ronneby. Lokalerna där var tomma, då Systembolaget flyttat till andra lokaler året innan. November 1999.

2016- s 210-245: Eriks böcker hade strykande åtgång på loppmarknaden i Systembolaget. En återkommande försäljare på loppmarknaden i Brunnsparken, var Erik Fogelström från Hällevik. Erik handlade med begagnade böcker, och hade specialiserat sig på litteratur om Blekinge. Här står Erik längst till vänster och pratar böcker med Kjell Andersson och Lennart Petersson. November 1999.

2016- s 210-246: Lasse och Janne höll rent i Ronneby. Två av de som drabbats av arbetslöshet i Ronneby kommun, var Lars-Erik "Lasse" Andersson och Jan "Janne" Petersson. Bägge hade jobbat i 28 år, Lasse på Kockums Jernverk i Kallinge, och Janne på LM Ericsson, Nokia och ICL. Nu hade de ett Fas 3-jobb, och höll rent och fint i parker och planteringar, här vid järnvägsstationen i Ronneby. Juni 2008.

2016-s 211-247: Arne var ordförande i Blekinges största pensionärsförening. Rosa huset på Ågårdsgatan 6 i Ronneby, var en byggnad där det hände saker året runt. Här höll pensionärsföreningen SPF Ronneby – i dag SPF Seniorerna Ronneby – till med olika aktiviteter. Föreningens ordförande 2008 var Arne Svensson, här stående utanför Rosa huset. Arne var ordförande i Blekinges största pensionärsförening, då SPF Ronneby hade drygt 1 000 medlemmar. Augusti 2008.

2016- s 212-248: Styrelsen i SPF Ronneby år 2008. SPF Seniorerna var 2016 en organisation med 820 föreningar och 270 000 medlemmar i hela Sverige. Så här såg styrelsen i SPF Ronneby ut år 2008. Stående framför Rosa huset på Ågårdsgatan 6 hittar vi från vänster Nils Holgersson, Arne Svensson, Torsten Helge, Laila Andersson, Ingabritt Månsson, Kurt Sandén, Ragnvald Blom. Augusti 2008.

2016- s 212-249: Caféträff med filmer från 30- och 40-talen. Caféträffarna hos SPF Ronneby i Rosa huset, samlade ofta väldigt många deltagare. Till exempel när Bo Nilsson, ordförande i SPF Rödeby, kom på besök och visade sin fars unika filmer från 1930- och 1940-talen. Alla i lokalen blev helt hänfödda när en film i färg med en mycket ung Alice Babs i Lönnamohagen i Kallinge visades.

2016- s 213-250: SPRF-möte i Borgmästargården. I Ronneby kommun fanns flera pensionärsföreningar att välja på. En av dem var SPRF Avd 55 Brunnskällan, där SPRF stod för Sveriges Pensionärers Riksförbund. Föreningen grundades 1946. Från ett möte på Borgmästargården, ser vi från vänster ordföranden Nils Olofsson, kassören Ingrid Karlsson och medlemmen Bengt Andersson. Januari 2008.

2016- s 213-251: Före detta polisen Knut. SPRF i Ronneby hade över 300 medlemmar. Givetvis kom inte alla på en gång till föreningens månadsmöten, men sammankomsterna på Borgmästargården drog mycket folk. En som kom dit till januarimötet 2008, var Knut Gustafsson (1923-2012). Knut hade under sitt yrkesverksamma liv varit polis, och blivit en känd profil i Ronneby. Januari 2008.

2016- s 214-252: Styrelseledamöter i SPRF Ronneby år 1993. Borgmästargården hade i många år varit en lokal där SPRF Ronneby höll till. 1993 var det tredje onsdagen i månaden man samlades där. Från aprilmötet 1993 ser vi från vänster kassören Werner Bäckström (1915-2011), sekreteraren Signe Svanberg (1923-2011), och ordföranden Bertil Carlsson (1925-2003). April 1993.

2016- s 214-253: Rådhuskällaren ny lokal när PRO-huset rivits. Traditionen med kaffeträffar behöll man i SPRF Ronneby, även sedan man fått lämna lokalerna på Järnvägsgatan, där det så kallade PRO-huset revs i början av februari 2014. Nu hade man fått nya lokaler på Karlskronagatan 23, där en gång restaurang Rådhuskällaren låg. På bilden några av deltagarna på kaffeträffen. November 2014.

2016- s 215-254: Välkänt hus på Järnvägsgatan som snart skulle rivas. Några månader innan PRO-huset på Järnvägsgatan 5 skulle rivas, togs denna bild. Huset kallades även "Rietzka villan", då provinsialläkaren Sigurd Valdemar Rietz, far till doktor Torsten Rietz, bodde där i början av 1900-talet. Rietz hade även sin läkarmottagning på bottenvåningen av villan. Oktober 2013.

2016- s 215-255: PRO Ronneby fick söka ny lokal. PRO Ronneby fanns 2010 som en egen förening. Numera återfinns man i PRO Kallinge Ronneby. När denna bild togs på PRO-medlemmarna i Ronneby våren 2010, hade man blivit husvilla då Ronneby Folkets Hus inte längre var tillgängligt. I stället hyrde man in sig i SPF Ronnebys lokal på Rosa huset. Maj 2010.

2016- s 216-256: SKPF-medlemmar i hörsalen på Kulturcentrum. SKPF – Svenska Kommunal-Pensionärers Förbund – var 2009 en pensionärsförening med 150 000 medlemmar i Sverige. I Ronneby fanns SKPF Avd 95, där vi ser de flesta av de 60-talet medlemmar som var med på månadsmötet på Kulturcentrum i Ronneby i januari 2009. Bilden är tagen i hörsalen på Kulturcentrum. Januari 2009.

2016- s 216-257: Styrelsen i SKPF Ronneby 2009. Den 1 juli 2016 gick SPRF ihop med SKPF Pensionärerna. Men när denna bild togs på Bergslagskrogen 2009, var inte samgåendet aktuellt. I styrelsen för SKPF Avd 95 Ronneby, ser vi sittande från vänster Astrid Hansson, Margaretha Hansson, Karl-Erik Karlsson. Stående Irene Petersson, Bengt Backe (1939-2019), Christel Svensson, Ingvar Karlsson. Januari 2009.

2016- s 217-258: Styrelsen i SPF Belganet-Hallabro utanför Hallagården. År 1968 bildades SPF Belganet-Hallabro. Pensionärsföreningen hade nu 180 medlemmar, huvudsakligen från de norra kommundelarna. På bilden styrelsen 2012. Från vänster Maths Svensson, Lennart Thernström, Erik

Karlsson, Arne Strågen, June Hensche, Elsa Martinsson, Barbro Mattisson, Gösta Hansson. Oktober 2012.

2016- s 217-259: Lycklig Lennart fick både vinst och kram av Solgerd. Månadsmötena med SPF Belganet-Hallabro hölls tredje onsdagen i månaden, oftast i Hallagården i Hallabro. Föreningen hade även studiecirkel, resor, bowling, boule och kortspel på programmet. På månadsmötet i oktober 2012, var Lennart Håkansson en av vinnarna i lotteriet och blev gratulerad och omkramad av Solgerd Olsson. Oktober 2012.

2016- s 218-260: Medarbetare på Svenska Kyrkan vid Kyrkans Hus i Ronneby. Alldeles i närheten av Heliga Kors kyrka, låg Kyrkans Hus på Kyrkogatan 24. Där hade Svenska Kyrkan i Ronneby sin expedition. Många av människorna som jobbade inom Ronneby församling fanns också där. Framför Kyrkans Hus står här ett 25-tal av dessa, det vill säga präster, musiker, diakoner med mera. September 2008.

2016- s 218-261: Fem präster i Ronneby församling år 2008. Ett stort antal präster har genom åren funnits i Ronneby. En del av dem under en kortare period, några med en tjänstgöring under flera decenniers tid. Här fem präster i Ronneby församling år 2008. Från vänster Peter Barvestedt, Karin Jönsson, Ingrid Dahlström, Axel Sidenmark, Bengt Sturevik. September 2008.

2016- s 219-262: Några av musikerna i Ronneby församling. En viktig del i både gudstjänster och andra kyrkliga förrättningar och ceremonier, är de som svarar för musiken. Utan dessa personer skulle något viktigt saknas. Några av de som stod för musiken i Ronneby församling 2008, var från vänster Fredric Lindahl, Karin Londrén, Agneta Ljungström, Anna-Maria Berg, Staffan Sundås. September 2008.

2016- s 219-263: Birgitta och Kristina var diakoner i Ronneby. Det grekiska ordet diakoni betyder tjänst. En diakon är en människa som i sitt arbete har omsorg om sina medmänniskor på olika sätt. Kanske bara genom att prata med någon som är i behov av det. Här från vänster sida sett Birgitta Brännström och Kristina Johansson, bägge diakoner i Ronneby församling. September 2008.

2016- s 220-264: Titti och Benny i Rune Lennarts orkester år 1977. Klädseln hos dansbanden i Sverige på 1970-talet, var minst sagt speciell. Så här såg Rune Lennarts orkester från Ronneby ut 1977 i sina lila skjortor och svarta byxor. Sångerskan Titti Blomqvist sitter på golvet omgiven av från vänster Rune Svensson, Eric Spjälkeby (1923-1998), Jörgen Svensson, Benny Blomqvist och Lennart Johansson. Fotograf okänd. Bilden lånat av Titti och Benny Blomqvist. 1977.

2016- s 222-265: Bosse Pålssons spelar på Karlnäsgården 1989. Danserna på lövad loge vid Karlnäsgården i Ronneby OK:s regi blev mycket populära. Lördagen den 29 juli 1989 kom 600 personer dit för att dansa till Bosse Pålssons orkester. Längst till vänster syns Benny Blomqvist på gitarr, medan Titti Blomqvist kan ses i bakgrunden, stående till vänster om Bosse Pålsson. Juli 1989.

2016-s 223-266: Memorys orkester år 2015. Musiker i många olika orkestrar genom åren, startade Titti och Benny Blomqvist år 2003 Memorys orkester. Till skillnad från förr, spelade de numera mest på dagtid, och sällan längre än till klockan 22 på kvällarna. Spelningarna var oftast på pensionärsföreningar i Blekinge, Skåne, Halland, Småland och Västergötland. Foto: Lena Robertsson. Bilden lånat av Titti och Benny Blomqvist. 2015.

2016- s 224-267: En gång norra Europas största träbyggnad. Fortfarande är det många som minns det gamla Brunshotellet. Likt ett sagoslott från en Disneyfilm, låg det på höjden vid Trinte kulle från 1897 till 1959. Norra Europas största träbyggnad avbildades ofta på vykort. Ett handkolorerat sådant – lånat av Bengt Lindvall – ser vi här. Foto: Almquist & Cöster, Helsingborg. 1930-talet.

2016- s 224-268: Ron-Expo invigningsåret 1969. I juni 1969 invigdes Ron-Expo intill Fridhems gård i Ronneby. Då en permanent expo för industri och hantverk i sydöstra Sverige. Så småningom blev det här Club Ron och en känd kongresshall. År 2015 skedde en omvandling då lokalerna byggdes om och blev Blekinge Convention Center. Vykort lånat av Bengt Lindvall. Fotograf okänd. 1969.

2016- s 225-269: Tre studenter i Ronneby år 2008. Bland alla de hundratals ungdomar som slutade gymnasiet på Knut Hahnsskolan i Ronneby år 2008 och tog studenten, fanns från vänster Hanna Friberg, Jens Lindqvist och Florida Kinolli. Hanna och Florida hade läst samhällslinjen, Jens tekniklinjen, Skrudade i högtidskläder, står de här på den stora gräsmattan i Brunnsparken. Juni 2008.

2016- s 225-270: Snart framme vid studentbalen på Brunnen. Att gå några hundra meter från Brunnsparken till Brunnsshotellet, tog en stund för studenterna på väg till balen på Ronneby Brunn. Där väntade en god middag följt av fest och dans. Flera år av läxor och pluggande var nu glömt. För snart var det dags för studentbalen, om inte på slottet, så i varje fall på Ronneby Brunn. Juni 2008.

2016- s 226-227-271: Högtidligt tillfälle förevigat av många. Långt, långt innan studentbalen skulle börja på Ronneby Brunn den 3 juni 2008, samlades nybakade studenter, deras anhöriga och många andra människor vid Brunnsporten i Brunnsparken. De festklädda studenterna blev gång på gång fotograferade av alla som hade en kamera i handen, när de i sakta mak vandrade iväg genom Brunnsparken bort till Brunnsshotellet. Juni 2008.

2016- s 228-272: Festlig dag för gamla brunnsbaderskor. En tradition som fanns förr i Ronneby, var att fira "De gamla brunnsbaderskornas dag". Under sedvanliga former firades denna dag den 21 augusti 1959 på Ronneby Brunn. Av brunnsbaderskorna som fanns i livet, mötte fem äldre damer upp. Dessa fem var Nanny Andersson, Selma Hammarlin, Maria Andersson, Elvira Svensson och Helga Bengtsson. På bilden syns även några av dem som var engagerade i festligheterna, till exempel politikern Helge Magnusson (1906-1990), sittande som fyra från vänster. Foto: BLT Ronneby. Augusti 1959.

2016- s 229-273: Räkna med bråk mellan Carl-Gustaf och Arne på Brunnsbadets hopptorn. Tio meter upp i luften, högst upp i Brunnsbadets hopptorn, ser vi två giganter inom svensk underhållning. Till vänster Carl-Gustaf Lindstedt (1921-1992), till höger Arne Källerud (1913-1981). Det ser ut att dra ihop sig till bråk herrarna emellan. Och det var just med radioprogrammet "Räkna med bråk", som Carl-Gustaf och Arne gjort succé några år tidigare i mitten av 1950-talet. Foto: Sydöstran Ronneby. Sommaren 1961.

2016- s 230-274: "Isens" springpojke blev Sveriges statsminister. Det var Arne "Isen" Israelsson som under många år ledde Ronneby Brunns öden och äventyr. Innan Arne blev chef för Ronneby Brunn, var han 1950 Resos turistchef på Gotland, och basade då över en springpojke som han åter träffade i Brunnsparken 1991. Springpojken Ingvar Carlsson hade då avancerat och blivit Sveriges statsminister. Här Arne och Ingvar i samspråk strax innan Ingvar skulle hålla tal i Brunnsparken. Augusti 1991.

2016- s 230-275: Två brunnsdirektörer inom släkten. Arne "Isen" Israelsson (1921-2005) hann med väldigt mycket under sina år på Ronneby Brunn, Vid sidan av detta jobb, ledde han även Brunnskvittret i många år, och hade ofta ett finger med i spelet när det hände något i Ronneby. Här står Arne på terrassen vid Ronneby Brunn med 1991 års chef på Brunnen, svärsonen Kjell Lind (1947-2004). Augusti 1991.

2016- s 231-276: Simmardrottning delar ut pris på simskoleavslutning. När det nya Brunnsbadet invigdes 1961, var detta efterlängtat av de som gick i simskola. Brunnsbadets bassäng var betydligt



varmare att simma i än i sjöar och havet. På bilden delar Ann-Christine Hagberg – Sveriges dåvarande simmardrottning och innehavare av Europarekord – ut pris på simskoleavslutningen på Ronneby Brunn. Foto: Sydöstran Ronneby. Mitten av 1960-talet.

2016- s 231-277: Hos Clarbergs på 1940-talet. Precis som kollegorna Fenix och Vänhem, var Clarbergs ett utpräglat konditori och bakade inget matbröd. Storhetstiden var under 1940- och 1950-talen. På bilden ser vi åtta av de som jobbade på Clarbergs. Konditor Olle Clarberg (1917-1997) står i bagarmössa i mitten av bilden, omgiven av sju anställda. Bilden lånad av Eva Clarberg. Fotograf okänd. 1940-talet.

2016-s 232-278: Olle och Birgit med tidigare anställda på Clarbergs konditori. 1952 övertog Olle Clarberg sin far Rudolfs konditori i Ronneby. Olle drev sedan konditoriet vidare i 23 år fram till i augusti 1975. På bilden åtta personer som arbetat på Clarbergs. Sittande från vänster ?, Olle Clarberg (1917-1997), Birgit Clarberg (1917-2000). Stående från vänster Harriett Arrhenius,?, Inga Nilsson, Karin Hansson, ?. Frågetecknen anger att personen ej identifierats. Fotograf okänd. Bilden lånad av Lennart Hansson. 1990-talet.

2016- s 233-279: Vy mot konditoriet i början av 1900-talet. I hörnhuset Västra Torggatan-Strandgatan, fanns redan år 1870 en bagerirörelse. 1890 blev det här S. A. Karlssons konditori, som 1907 övertogs av Rudolf Clarberg. På denna bild syns Rudolf Clarberg med två av konditoriets anställda vid entrén till konditoriet. Foto: Gustafssons Foto. Bilden lånad av Britt-Marie Gustafsson. Cirka 1910.

2016- s 233-280: Två unga flickor på Clarbergs. I det gamla huset från 1865, har det under senare år funnits verksamheter som Blekinge Läns Hemslöjd, Äggabodens filial och turistbyrå i Ronneby. På denna bild från 1930 ser vi 16-åriga Karin Petersson – som gift Karin Hansson – och hennes väninna Greta Andersson, då anställda på Clarbergs. Fotograf okänd. Bilden lånad av Lennart Hansson. 1930.

2016- s 234-281: En paus i arbetet på Vänhem. Familjen Lindgren och deras anställda på Vänhems konditori i Ronneby har tagit en paus i arbetet. Längst fram sitter 8-åriga Christer Lindgren med lillebror Lars intill sig i famnen på Kerstin Fransson, som jobbade hos familjen Lindgren. Längst till höger bagarmästare Rune Lindgren. I bakre raden från vänster Sylvia Lindgren, gift med Rune och mamma till Christer och Lars. Till höger om Sylvia bagaren Kalle Pedersén, en av de anställda på bageriet, och så Inga-May Johansson. Fotograf okänd. Bilden lånad av Christer Lindgren. 1957.

2016- s 235-282: En vy mot Vänhems konditori år 1944. Musikanter på marsch längs Kungsgatan under Tosia Bonnadan 1944. Huset längst till höger är Vänhems konditori. Då med Hjalmar och Betty Lindgren som ägare sedan 1936. I huset som flyttats från Småland 1865, hade det funnits bagerirörelse sedan 1903. Bilden lånad av Christer Lindgren. Foto: Foto-Centralen i Kallinge. Juli 1944.

2016- s 235-283: Ägare och personal på Vänhem 1945. På innergården till Vänhems konditori ser vi från vänster Hjalmar Lindgren, Inga-May Johansson, Betty Lindgren, ?, Kalle Pedersén, Sylvia Lindgren och Rune Lindgren. Den 1 oktober 1936 hade Hjalmar och Betty Lindgren köpt Vänhems konditori av Israel och Agnes Björklund. Bilden lånad av Christer Lindgren. Fotograf okänd. 1945.

2016- s 236-284: Från Posten och frisör till bagare. Innan Rune Lindgren (1922-2011) blev bagare, arbetade han som tidningsdistributör, på Posten och som frisör. Som bagare började han i mitten av 1940-talet hos sin far Hjalmar. Rune gick konditorskola och blev sedan kvar i denna bransch i drygt 40 år. Här står Rune inne på Vänhem året innan konditoriet stängde. Fotograf okänd. Bilden lånad av Christer Lindgren. 1985.

2016- s 236-285: Sylvia med goda kakor från Vänhem. 1958 köpte Rune Lindgren Vänhem av sin far Hjalmar. Men redan 1950 hade Rune och hans fru Sylvia (1923-2015) övertagit rörelsen, där dock Hjalmar och Betty Lindgren fortfarande var behjälpliga på olika sätt. Sylvia Lindgren hade sålt många goda kakor och tårter på Vänhem genom åren. Fotograf okänd. Bilden lånad av Christer Lindgren. 1985.

2016-s 237-286: Utmattad mattelärare köper mattor. En av alla besökare på Listerby IK:s traditionella loppmarknad inne på Gnistans festplats i Förkärla, var Ronny Stark från Ronneby. Han beskrev sig själv som "en utmattad mattelärare som letade efter mattor". Och nog hade Ronny mycket att välja på, både bland mattor och annat. Ett hundratal av medlemmarna i Listerby IK var engagerade i loppmarknaden, där praktiskt taget allt som fanns på denna jord var till salu. Juli 2006.

2016- s 238-287: 100-åriga Helga firade födelsedagen på dansgolvet. Det var trångt i Leråkra bygdegård mellan Ronneby och Listerby lördagen den 9 februari 2002. Folk kom från när och fjärran för att hylla Helga Svensson (1902-2005) fyra dagar efter hon fyllt 100 år. Då dansen började på 100-årskalaset, var Helga – av många känd som "Helga på Laxalien" – en av de första upp på dansgolvet. Där hon tog en svängom med snart 75-årige sonen Agne Karlsson. Februari 2002.

2016- s 239-288: Syskonen som hyllade sin storasyster på 100-årsdagen. Äldst av 16 syskon fick Helga Svensson (1902-2005) ta ett stort ansvar och arbeta hårt från tidiga barndomsår. Syskonskaran hade nu decimerats, men här syns Helga med fyra av sina yngre syskon. Från vänster Eva Abrahamsson, Ronneby, Anna Hultberg (1919-2012) Emmaboda, Inga Petersson, Rödeby, och Agne Johansson (1922-2003) Korsnäs. Februari 2002.

2016- s 239-289: Helga och barnbarnsbarnet Johanna bland vackra blommor. Det var många som ville uppvakta Helga Svensson (1902-2005) på hennes 100-årsdag. En annorlunda present, var en tavla målad av konstnären Bob Matson. Tavlans skänktes av Svenska Volvo PV-klubben och föreställdes Helga och hennes svarta PV. Här Helga med barnbarnsbarnet Johanna Nilsson bland alla blommor. Februari 2002.

2016- s 240-290: Madli var med och byggde upp Folkrörelsearkivet. Det som numera heter Blekingearkivet i Bräkne-Hoby, hade förr namnet Folkrörelsearkivet. En som lade ned ett stort arbete på att bygga upp Folkrörelsearkivet, var Madli Kurdve (1943-1994). Madli var chef där. Här fotograferad i september 1993, ett år innan hon var en av alla som omkom i Estoniaolyckan. September 1993.

2016 s 240-291: Invigning av Arkivcentrum i Bräkne-Hoby. Den 16 september 2015 invigdes det nya Arkivcentrum i Bräkne-Hoby. Beläget intill Tingsgården, fanns nu en 900 kvadratmeter stor byggnad, där Blekingearkivet, SVAR, och Ronnebys kommunarkiv delade på utrymmena. Mycket nöjda med det nya Arkivcentrum, var från vänster Per Lundin, Blekingearkivet, Anders Karlsson, Ronneby kommuns arkiv, Per Frödholm, Blekingearkivet, och Annika Gylling, SVAR. September 2015.

2016- s 241-292: Föreningen i Bräkne-Hoby med 614 medlemmar. När Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening samlades till årsmöte 2009, hade man hela 614 medlemmar. Samlade utanför skolan i Bräkne-Hoby står från vänster Carl-Gustaf Andersson, Klas Wennerberg, Kjell GG Johansson, Ingegerd Andersson, Ulla Svensson, Arne Grimlund (1923-2015), och Stig Josefsson (1930-2012). April 2009.

2016- s 241-293: Sörens konfirmander i Bredåkra på 1970-talet. Det är konfirmation i Bredåkra kyrka någon gång på 1970-talet. Elva konfirmander står här jämte sin konfirmationspräst Sören Ahltoft

(1908-2013) framför Tor Hörlins altartavla. Sören Ahltoft blev präst i Ronneby församling 1969, och var då 61 år gammal. Fotograf okänd. 1970-talet.

2016- s 242-294: Snäckebacksskolans samhällskunskapslärare Sören. Många minns honom som lärare i samhällskunskap på Snäckebacksskolan i Ronneby under sent 1960-tal. Ingen anade då, att Sören Ahltoft (1908-2013) skulle leva i 45 år till och bli nästan 105 år gammal. Fram till att han var 102 år, hade Sören eget boende på Karlskronavägen i Ronneby. Nu bodde han på Lindebo i Bräkne-Hoby, granne med kyrkan i Bräkne-Hoby. Oktober 2011.

2016- s 243-295: Sveriges äldste präst bodde nu på Lindebo. Sören Ahltoft var född i Uppsala den 14 december 1908, och kom som fosterhemsbarn till en familj i Mortorp i Småland. Med hustru och barn flyttade Sören till Ronneby 1960. Där var han verksam inom missionsförsamlingen, samtidigt som han arbetade halvtid som lärare. Vid 61 års ålder prästvigdes Sören Ahltoft som präst inom Svenska kyrkan. Snart 103 år var Sören på Lindebo i Bräkne-Hoby nu Sveriges äldste präst. Oktober 2011.

2016- s 244-245-296: Samling i Guttamåla skola inför Kustbygdens Dag. Den 30-31 maj 1992 hölls för första gången Kustbygdens Dag i Guttamåla. I och utanför den gamla skolan en mil sydväst om Ronneby, samlades då lokala småföretagare och hantverkare för att visa sina produkter, och även sälja dem direkt till hugade spekulanter. Bilden här på arrangörer och medverkande i Kustbygdens Dag, togs några dagar innan arrangemanget ägde rum. Maj 1992.

2016- s 246-297: Karl-Erik och Mona på Sjöhaga gård. År 1970 tog Karl-Erik Thernström över Sjöhaga gård nära Saxemara efter sin far Gösta, som kom till Sjöhaga 1953. På sin gård hade Karl-Erik och hans fru Mona uppfödning av köttdjur. Flera tjurar av rasen Hereford var imponerande stora, till exempel sexåriga tjuren "Idol" med en vikt på 1 200 kilo, och uppfödd hos Stefan Owesson i Kolshult. September 2009.

2016- s 246-298: Vägröjare och snöbekämpare i Ronneby kommun. 65-åriga Karl-Erik Thernström hade inga planer på att pensionera sig än. Vid sidan om allt arbete på gården i Sjöhaga, var han fortfarande igång med vägröjning och snöbekämpning åt Ronneby kommun, ett uppdrag han haft ända sedan 1970. Här står Karl-Erik framför sin stora vägröjningsmaskin. September 2009.

2016- s 247-299: Saxemaras affärsman Kjell. 1990 tog Kjell Gustavsson (1959-1997) över affären i Saxemara. Nu hade han precis fått en större tillbyggnad klar, när en manuell chark på 125 kvadratmeter tillkommit. Kjell satsade extra hårt på ost och köttprodukter i sin affär. Gustavssons Livs i Saxemara hade väldigt generösa öppettider, och höll bara stängt på juldagen och nyårsdagen. Maj 1992.

2016- s 247-300: När Centern i Ronneby stad firade 50-årsjubileum. Den 28 november 1961 bildades Ronneby stads centerpartiavdelning. Här några av dem som kom till 50-årsjubileet. Sittande Lars Mattsson (1924-2014). Från vänster Gilbert Nilsson, Kenneth Michaelsson, Axel Otfors, Kristina Valtersson, Elenor Elmstedt Ohlsson, Claes Elmstedt (1928-2018), Tim Svanberg. November 2011.

2016- s 248-249-301: Ronneby BK:s duktiga fotbollslag år 1951. På bilden ser du Ronneby BK:s lag 1951 från en bild publicerad i den klassiska tidningen Rekord-Magasinet nr 40 1951. RBK låg 1951 i div II, landets då näst högsta serie i fotboll. Knästående från vänster: Olle Andersson, Karl-Birger Karlsson, Per-Åke Thuné, Karl-Erik Berglund, Allan Nilsson. Stående från vänster: Lagledaren Sven Olsson, Karl-Erik Andersson, Bertil Wiberg, Bertil "Damma" Mattsson, Eric Karlsson, Einar Håkansson, Gustav Petersson. Fotograf okänd. Bilden lånad av Bengt Lindvall. September 1951.

2016- s 250-251-302: 340 personer på premiären i Heliga Kors kyrka. Efter att ha ägnat 30 år av sitt liv till att i olika former dokumentera det mesta som hänt i Ronneby kommun 1979-2009, höll Tommy Nilsson under 2009-2010 en föreläsningsserie med 33 olika program på varierande platser i Ronneby kommun. Bilden här togs på premiären i Heliga Kors kyrka i Ronneby den 28 september 2009. Det blev väldigt trångt om platserna i kyrkan, då hela 340 personer kom till premiären. Foto: Yngve Persson, Svenska kyrkan i Ronneby. September 2009.

2016- s 256-303: En plats där Tommy mött många av sina läsare. Det finns både fördelar och nackdelar med att ge ut sina böcker på eget förlag. En stor fördel, är att man som författare får närkontakt med sina läsare, när man som Tommy Nilsson sitter och säljer sina böcker själv. Till exempel som här på ICA Maxi Stormarknad i Ronneby, där han suttit ända sedan 1996 och sålt sina "Ronnebyböcker". Foto: Nils-Gunnar Nilsson. September 2009.















